

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 57 28 OKTOBER 2018

”Nycklarna till välsignelser finns i Bibeln!”

Den 18:e bibelfrågetävlingen arrangerad av Männens missionsgrupp



Efter söndagens eftermiddagsgudstjänst den 16 september 2018 hölls den 18:e bibelfrågetävlingen i huvudförsamlingen och direktsändes över internet.

Huvudpastor Dr. Jaerock Lee har lagt fokus på Ordet och bön i helgelseprocessen utifrån 1 Timoteusbrevet 4:5 där det står, ”Det helgas genom Guds ord och bön.” Han uppmanade oss att beväpna oss med Ordet genom att läsa ett kapitel och memorera en vers i Bibeln varje dag och studera predikoserier som ”Kärlekskapitlet”, ”Saligprisningarna”, och ”Den Helige Andes nio frukter” för att bli helgade och efterlikna Gud, vilket är kärnan i den troendes liv. För att uppmuntra medlemmarna till detta började bibelverser inkluderas i församlingens veckobrev för hela veckan och Männens missionsgrupp började arrangera årliga bibelfrågetävlingar.

96 tävlanden (70 från centralförsamlingen och 26 från församlinggrenar) lyckades ta sig till finalen genom det första och andra kvalet som hölls den 26 augusti 2018. Provet innehöll verser från församlingens veckobrev under året (från augusti 2017 till juli 2018). Det innehöll också olika sorters frågor om hur verserna kan tillämpas i vardagslivet. Det hölls också frågesport och lotteri för publiken.

Broder Juel Park nådde finalen för tredje året i rad tillsammans med sin far Pastor Heungyoung Park (Daejeon). Han sade: ”Jag började memorera bibelverser när jag var sex. När jag under predikningarna på mötena fick höra verser citeras som jag hade memorerat blev jag mer inspirerad. Det har varit till stor nytta för både min ande och mina studier. Det har utvecklat min minnesförmåga. Förra terminen rankades jag på första plats när det gällde

skolbetygen. Jag blev så glad över det.”

Senior diakonissa Byunghee Jeon tog sig till finalen med sin son broder Seokki Cho och dotter Pastor Minkyung Cho och sade: ”Jag försökte bara ta reda på hur jag kunde behaga Herren, och därför gjorde jag det här. Det är en sådan stor ära att vara med i finalen och det beror helt och hållet på Guds nåd. Jag har blivit så oerhört välsignad av att memorera verserna och mår så bra när de dyker upp i mina tankar mitt i vardagen.”

Det stora priset gick till Pastor Hyunju

Kim. Hon fick ett plakat och en biljett till pilgrimsresan. Guldmedaljen gick till Diakon Sangkyun Kim (Kanada mission), och silvermedaljen till Diakonissa Kehyun Ahan och Pastor Heungyoung Park (Daejeon), och brons till Pastor Namsuk Heo (Daejeon), diakonissa Seungju Lee (Kanada mission), och Senior diakonissa Sunyoung Kim (Masan). De fick alla varsitt plakat och prispengar. Alla andra deltagare som tog sig till final fick ett tröstpris och prispengar. De andra deltagarna fick ett deltagarpris.

Indokinesiskt pastorsseminarium



Sai-distriktet nära gränsen mellan Thailand och Myanmar.

Pastor Jaewon Lee (Chiang Rai Manmin Church) predikade budskap med titlarna ”Guds mänskliga kultivering”, ”Anledningen till att Gud placerade ut trädet med kunskap om gott och ont” och ”Varför är Jesus vår ende Frälsare?” Predikningarna baserades på Huvudpastor Dr. Jaerock Lees predikoserier ”Budskapet om Korset” och ”Ande, själ och kropp.” Deltagarna uttryckte deras tacksamhet till Dr. Lee som förklarade

försynen med korset och Guds kärlek genom den tydliga tolkningen av Bibeln med hjälp av den Helige Andes inspiration.

Pastorerna som deltog fick insikt i Guds förundransvärda försyn och hemlighet i Hans skapelse och den mänskliga kultiveringen samt andliga betydelser i försynen med korset. De blev också förenade i den Helige Ande genom vittnesbörd, lovsång och bönemöten.





Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Jesus svarade: ’Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike’”
(Johannes 3:3).

Trots att många människor bekänner att de har tagit emot Jesus Kristus och deras tro på Gud har nödvändigtvis inte alla en frälsningsvisshet. Med hjälp av den andliga dialogen mellan Jesus och Nikodemus som vår vägledning, ska denna upplaga av Manmin Nyhetsbrev ta en närmare titt på vikten av att ”födas av vatten och den Helige Ande” och vägen till fullkomlig frälsning.

1. Andlig dialog mellan Jesus och Nikodemus

Nikodemus var en judisk rådsherre, en lärare, en av fariséerna som var väl insatt i lagen.

Fariséerna på Jesu tid var ”heliga” på utsidan, men de höll inte lagen utifrån sina hjärtan; de inte bara tvivlade på Jesu undervisning utan var också pådrivande i att få honom dödad. Men till skillnad från andra fariséer törstade Nikodemus efter sanningen och han hade sann tro. En natt kom han till Jesus.

Nikodemus bekänner flagrant för Jesus: ”Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom.” Jesus, som känner Nikodemus törst i hjärtat, svarar: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” och ger honom andlig undervisning.

Men när Nikodemus hörde

det kunde han inte förstå hur en vuxen man, långt efter födseln, skulle kunna födas på nytt. Som 1 Korintierbrevet 4:20 påminner oss kan en person bara förstå andliga hemligheter efter att han tagit emot Guds kraft genom den Helige Andes inspiration. Utan att förstå Jesu andliga undervisning frågar Nikodemus: ”Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”

Som svar på det säger Jesus till honom: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.”

Mänsklighetens förfader Adam hade skapats till en levande varelse men när han syndade dog hans ande. Sedan dess föddes alla Adams efterkommande med en död ande och eftersom de hade blivit köttsliga varelser kunde de inte längre komma in i himlen.

Det enda sättet att rätta till detta och få ordning på det igen – att se till att personen inte hamnar i helvetet – är att födas av vatten och den Helige Ande. Det var därför Jesus sade till Nikodemus: ”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden.” På samma sätt som vinden är osynlig och dess väg inte kan förutses, kan vi bara begripa och uppleva det som har med den andliga världen att göra genom Guds gärningar och den Helige Andes kraft.

Efter det här mötet med Jesus ser vi att Nikodemus tog Jesus i försvar när fariséerna kritiserade honom (Johannes 7:50-51), och efter att Jesus hade dött på korset kom han med ”en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo” (Johannes 19:39). Av de gärningarna kan vi förstå att

Nikodemus tog emot frälsning.

2. Andlig betydelse av ”Att födas av vatten”

Johannes 4:14 lyder: ”Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.” ”Vattnet” här är detsamma som ”en källa [...] med vatten som flödar fram till evigt liv” som Jesus kommer att ge oss.

Vad är då ”en källa med vatten som flödar fram till evigt liv”, det eviga vattnet som Jesus ger oss? Vi vet att om man inte äter Människosonens kött och dricker Hans blod finns det inget liv i oss (Johannes 6:53).

Johannes 6:54 säger, ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.” Att äta Människosonens kött är att göra bröd av Guds Ord och att dricka Människosonens blod är att omsätta Guds Ord i handling. Att äta Människosonens kött och dricka Hans blod – Guds Ord – är vattnet som ger människan evigt liv.

Precis som vatten renar från orenhet och ger liv till allt levande, renar Guds Ord – ”vattnet” – oss i andlig bemärkelse från synd och ondska från våra hjärtan och hjälper oss att få evigt liv. När Guds Ord landar i vårt hjärta och renar det, blir vi av med syndfulla och onda element som avundsjuka, svartsjuka, hat och temperament, och blir födda på nytt och når fram till frälsning (1 Petrus brev 3:21). När vi därför gör bröd av och lever efter Guds Ord som tvättar oss rena från våra synder kommer vi gradvis bli helgade och rättfärdiga, och det kommer också tjäna som ett bevis på vår frälsning.

3. Andlig betydelse av ”Att födas på nytt av den Helige Ande”

Gud har gett sina frälsta barn den Helige Ande (Johannes 15:26;

Apostlagärningarna 2:38) och den Helige Ande hjälper dem att få tro och upplivar deras ande som har varit död.

1 Johannes brev 5:5-8 påminner oss, ”Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus: inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, eftersom Anden är sanningen. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är eniga.”

Uttrycket ”den som kom genom vatten och blod” pekar på att Jesus, Ordet som blev kött, utgöt sitt blod och dog. Som Jesus dog på korset, tar vi genom Hans blod emot frälsning. Därför är ”den som kom genom vatten och blod” Jesus Kristus och den Helige Ande, som blev sänd till oss efter Hans uppstigning, som hjälper oss att förstå det.

Skriften berättar också för oss att den som tror att Jesus är Guds Son ”besegrar världen” och det handlar om hur vi undgår att bli nersmetade av osanning genom att strida och övervinna denna världens begär. Den Helige Ande hjälper oss inte bara att tro med all säkerhet på Herren utan genom att också övertyga världen om synd, rättfärdighet och dom, ger Han oss styrka att besegra världen och dess vägar.

När vi väl inser vad syndens natur är, vi förstår hur viktigt det är att uppnå rättfärdighet, och tror på domen som kommer att ske, kommer vi känna oss nödgade att leva i enlighet med vad den Helige Ande vill. Genom att göra oss av med synder och olika former av ondska från vårt hjärta varje dag, kommer vi förvandla vårt hjärta och fylla det med sanningen.

Kära bröder och systrar i Kristus, bara när ni blivit födda av vatten och Ande och får Anden att föda er ande, kan ni komma in i himmelriket.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminen@manmin.kr
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Geumsun Vin



”Fantastiska gärningar från Gud hände redan efter att vi anmält oss som patienter inför retreaten!”

Syster Nakagawa Megumi, 37 år, Nagoya Manmin Church, Japan

Jag föddes in i en kristen familj och gick till kyrkan, men jag levde inte ett ordentligt troende liv. Jag gifte mig med min man 2006. Han var kristen och jag förnyade mitt intresse i att leva som troende och läsa Bibeln. Jag läste också Dr. Jaerock Lees böcker *Budskapet om Korset* och *Himlen* som min mor hade gett mig. Jag blev riktigt välsignad genom böckerna och efter att ha läst dem lyssnade jag ofta på hans predikningar på församlingens webbsida.

Jag installerade en GCN-mottagare i mitt hem 2011 och vi fick på så sätt del av andliga källor genom de olika programmen. Min man och jag började dessutom gå på söndagens eftermiddagsmöte vid Nagoya Manmin Church. På den tiden led min man av känslomässig stress, men han blev fri från det efter att han tagit emot Huvudpastorns bön för de sjuka. Jag kände mig också glad över att jag genom budskapen kunde göra mig av med onda karaktärsdrag som jag hade samlat på mig i mitt hjärta och komma närmare Gud. Vi var så tacksamma.

Men allt eftersom tiden gick förvandlades mitt troende liv till slentrian och min tro svalnade. Den 27 maj 2018 kände jag mig frusen och det gjorde ont och fick symtom på urinvägsinfektion. Jag hade haft

urinvägsinfektion tidigare men blivit botad från det genom Huvudpastorns bön. Men denna gång blev det inte bättre. När det var som värst var jag tvungen att gå på toaletten varje halvtimme. Vid den tiden fick jag höra att den 17 juni var sista anmälningdagen för deltagare från andra länder till Manmins Sommarretreat. Jag anmälde mig och började omvända mig från min ljumna tro. Jag förnyade mitt hjärta.

Den 4 juli kollapsade min mor på grund av hjärnblödning och fick genomgå en akut operation. Efter operationen kunde hon knappt röra sitt vänstra ben. Jag var så ledsen att jag omvände mig å hennes vägnar och bad om Guds barmhärtighet. Då välsignade Han henne med en snabb återhämtning.

Den 10 juli kunde hon gå med hjälp av en gästol under fysioterapin. Men hon hade väldigt nedsatt rörlighet i det vänstra benet och hon hade vänstersidig neglekt (ett neuropsykologiskt tillstånd där det råder brist på uppmärksamhet för och medvetenhet om den sidan där synen är påverkad, trots att det inte är en störning på synen). Hon kunde bara se en tredjedel av sitt

synfält.

Den 25 juli sände jag min mors och mina böneämnen till Manmin Central Church för att anmäla oss som patienter till Manmins Sommarretreat. Direkt efter jag hade gjort det hände något fantastiskt. Jag kände mig mycket bättre. Nästa dag kunde också min mor gå utan gästolen!

Den första kvällen på retreaten, den 6 augusti, tog jag emot förbön för de sjuka. Efter bönen blev jag fullständigt helad. Jag hade ingen smärta eller några problem längre. Jag sov till och med som ett litet barn på natten.

Min mor som var i Japan återhämtade sig också väldigt mycket efter att ha tagit emot bönen den första dagen. Hon sade att symtomen på neglekt hade förbättrats till den grad att hon kunde se alla siffror på sin digitala klocka. Tidigare hade hon bara sett hälften av dem. Jag blev så glad! Jag ger allt tack och ära till Gud som botade mig och gjorde sitt verk på min mor utan att begränsas av tid eller rum. Jag vill uttrycka min tacksamhet till Huvudpastorn.



”Efteråt kändes det som att jag hade haft på en ispåse, jag var botad från frusen skuldra!”

Diakon Taeoh Kim, 57 år, Parish 31, Manmin Central Church

I mars 2018 kände jag en kyla och smärta i min vänstra skuldra. Smärtan hindrade mig från att sova på natten. Jag uthärdade det och tänkte att det skulle bli bättre med tiden. Men kylan och smärtan blev värre. I början av april åkte jag till sjukhuset och genomgick en datortomografi. Jag fick diagnosen ”frusen skuldra.”

Jag fick en spruta och medicin för att dämpa smärtan och sedan fysioterapi i flera månader. Symtomen såg ut att förbättras under en tid men smärtan hängde kvar. Jag kunde inte lyfta upp min vänstra arm eller röra den bakåt.

Det var först då som jag började omvända mig från att inte ha förlitat mig på Gud och jag bestämde mig för att ta emot helande genom tro. Jag kastade bort alla mediciner och slutade med fysioterapin. Jag försökte bara rannsaka mig och finna sådant jag behövde omvända mig från och omvände mig från sådant som jag inte hade lytt i enlighet med Ordet. Jag ville ta emot helande genom Guds kraft och med sådan längtan offrade jag upp bön under Daniel



Böнемöte och gjorde en måltidsfasta med början den 9 juli.

Medan jag letade efter sätt att behaga Gud på blev jag påmind om *Manmin Nyhetsbrev* och jag började dela ut det till mina grannar för att förbereda mig själv för att ta emot svaret under Manmin Sommarretreat 2018 med stor längtan. Jag fick frågan om jag ville arbeta som frivillig i ett team för att förbereda evenemanget inklusive atleternas möte, så jag lydde och var så lycklig.

Efter seminariet den 6 augusti när Rev. Soojin Lee bad för de sjuka med näsduken som Huvudpastorn hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12), tog jag emot det med tro.

I den stunden kändes min skuldra så kall som om jag hade haft en ispåse på den. Jag försökte vända min vänstra arm framåt och bakåt. All smärta var borta! Jag tackar och ärar Gud som botade mig från frusen skuldra och till Herren som frälste mig med kärleken på korset. Jag vill också uttrycka min tacksamhet till Huvudpastorn som hela tiden har bett för mig.



”Extraordinära gärningar sker fortfarande genom kraften i näsduken!”

Pastor Warapon Yingwatthanakun, 59 år, Chai Prakan Manmin Church, Thailand



Jag fick DVD:n ”Kraft” i gåva av min vän 2008. Jag blev djupt berörd av det faktum att de kraftfulla gärningarna som det står skrivet om i Bibeln fortfarande sker idag, och besökte Manmin Central Church för att möta Huvudpastor Jaerock Lee. Fastän han var varm och ödmjuk märkes det att han har stor andlig auktoritet.



Jag blev fylld med den Helige Ande och tog emot hans bön på min näsduk. Jag hade hört talas om att extraordinära gärningar skedd i församlingen, som när sjukdomar och demoner drevs bort genom

näsdukar och klädesplagg från aposteln Paulus (Apostlagärningarna 19:11-12).

Efteråt lyssnade jag på hans andliga budskap på GCN och registrerade min församling som församlingsgren till Manmin i maj 2009.

Guds gärningar genom näsduken var större än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. När jag lade händerna på de sjuka och bad med tro började lama gå, en flicka som hade förlorat medvetandet och hela hennes kropp var förlamad på grund av en bilolycka blev frisk, och en schaman och hennes familj tog emot Herren och hennes stad ändrade sitt namn till Nasaret. Och när jag bad för sjuka församlingsmedlemmar med näsduken blev de snabbt botade och vittnade om helanden.

Jag blev också själv botad från en hjärtsjukdom och letargi över hela min kropp när jag tog emot bön med näsduk genom Rev. Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor

under indokinesiska pastorsseminariet 2017. Den Helige Andes eld kom över mig den gången och jag blev botad.

I januari 2018 blev en kvinna som led av smärta i sista stadiet av bröstcancer fri från smärtan genom näsduksbön. Hon kommer från min hemstad. När jag pratade med henne på telefonen hörde jag att hon inte kunde ställa sig upp själv och var sängliggande på grund av sjukdomen. Jag kände mig ledsen över det och bad för henne med den kraftfulla näsduken per telefon. Då återhämtade hon sig och kunde börja gå igen. Halleluja!

Manmin har upplivat min tjänst. I augusti 2018 deltog jag tillsammans med min fru för fjärde gången i Manmin Sommarretreat som hölls i Korea.

Jag fylldes av Anden under seminariet, och följande dag, när jag sjöng under lovsången i Camp Fire Praise & Worship blev jag fri från bröstsmärta orsakad av en ischemisk hjärtinfarkt.

Min fru Daoam Saengduan driver en klinik. På tv:n i väntrummet har hon på GCN så att patienterna som väntar på att få träffa en läkare automatiskt får höra om helighetens evangelium. En del av dem går närmare tv:n och tar emot Huvudpastorns bön för de sjuka. Och andra vill ta emot bön med näsduk från min fru så hon har bett för dem. Många människor har blivit botade och hennes klinik är berömd.

Jag tackar och ärar Gud som har fyllt mitt liv med kärlek och kraft genom Manmins tjänst.

Innan Manmin Sommarretreat 2018 fick jag förfrågan om att springa i stafetten under Atleternas möte. Jag tänkte det kunde vara ett bra tillfälle att ära Gud, men det var inte lätt för mig att träna eftersom jag var tvungen att träna efter övertidsarbetet på mitt arbete. Jag var på väg att ge upp halvvägs, men gjorde det inte eftersom jag ville vara en källa till styrka för herden.

Den 4 augusti kände jag smärta i min vänstra lår när jag spelade fotboll och det blev värre och värre. Det var svårt för mig att lyfta upp benet och gå.

Den första dagen på retreaten den 6 augusti predikade Soojin Lee budskapet med titeln



Broder Junghoon Yim, 26 år,
Unga vuxnas missionsgrupp, Manmin Central Church

”Andliga världen” baserat på Johannes 4:24. Jag fick tro för att bli botad och frid i mitt hjärta. Efter budskapet bad hon för de sjuka med näsduken som Huvudpastor Dr. Jaerock Lee har bett för och jag kände hur musklerna i mitt vänstra lår rörde sig. Jag blev övertygad om att jag var botad.

Efter bönen försökte jag röra mitt ben och insåg att jag inte längre hade någon smärta. Jag var fullständigt botad. Jag kunde givetvis springa stafetten i atleternas möte följande dag och vann guld.

Jag har också blivit botad från lunginflammation under det första retreaten jag deltog i efter att jag anmält mig som medlem i Manmin 2006. Jag hade haft sjukdomen till och från sedan jag var fyra månader gammal.

Eftersom det inte ville läkas var jag ofta på sjukhuset. När jag var med på retreaten kände jag mig yr, fick feber, kunde inte äta, och hade svårt att andas till och med innan seminariets första dag. När jag tog emot Huvudpastorns bön för de sjuka blev jag emellertid botad från den lunginflammationen som hade givit mig så mycket smärta under 13 år.

Jag är så tacksam till Gud för att Han har gett mig god hälsa så att jag till och med kan springa. Jag ger allt tack och ära till Gud som botade mig och gav mig tro. Jag uttrycker mitt tack till Herren som renade mig från synd och frälste mig. Jag vill också uttrycka min tacksamhet till Huvudpastorn som låtit mig få kunskap om Gud och Herren och leva ett värdefullt liv med hopp om Nya Jerusalem.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7331
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com