

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 54 22 JULI 2018

Guds överflödade kärlek och kraft i Manmin



"Manmin Central Church sprider frimodigt evangeliet med Guds kraft!"

Nu för tiden är det många församlingar som på grund av fruktan tvekar över att sprida evangeliet. Men Manmin Central Church är en speciell församling vars medlemmar frimodigt proklamerar Gud Skaparens kraft och namnet Jesus Kristus över hela världen. Huvudpastor Dr. Jaerock Lees vision för världen och hans andliga ledarskap låter evangeliet om Herren spridas över hela denna jord. GCN, församlingens tv-station, är en av de ledande tv-stationerna bland de nationella religiösa tv-bolagen (NRB). Programmen har hög kvalitet och kreativitet. Det har blivit ett gott exempel för andra kristna tv-stationer att följa.

- Dr. Frank Wright, f.d. ordförande i NRB, USA



"Jag prisar Guds kraft som utplånade ebola!"

Jag har blivit så välsignad över att få publicitet flera gånger under min offentliga tjänst trots att jag aldrig haft något politiskt stöd att dra fördel av. Jag kunde drabbas av andra människors förtal och missförstånd. Men när jag sände böneämnen till Huvudpastor Dr. Jaerock Lee bad han för mig och alla problem löstes. När jag tjänade som guvernör över delstaten Equateur, bröt en ebolaepidemi ut. Jag sände ett böneämne till honom på nytt och han bad för epidemin. Från och med den dagen han bad kom det inga fler rapporter om nya fall. Jag prisar Guds kraft som tog bort ebola från staten.

- Äldstebroder Sebastien Impeto Pengo, politiker i DR Kongo



"Församlingen är biblisk och den bästa församlingen!"

Under mitt besök på Manmin Central Church kände jag den Helige Andes fullhet och värme som jag aldrig har känt i europeiska församlingar. Församlingsmedlemmarna älskar varandra och överlåter sina hjärtan i lovsångsgudstjänster och till församlingstjänsten. Allt i församlingen är baserat på Bibeln. Jag tror att allt detta blivit möjligt på grund av Dr. Jaerock Lees undervisning. När jag hörde de många vittnesbörderna om Guds gärningar och miraklerna som skedde genom Dr. Lees böner, blev jag djupt berörd. WCDN:s tjänst gjorde mig ännu ivrigare i min tro och återupprättade min vision att sprida Guds kraftgärningar som en kristen läkare.

- Dr. Lyubka Tancheva, neurobiolog vid Bulgaria Science Academy i Bulgarien



"Vi i Knesset i Israel tackar dig!"

Den kraft som manifesterades av Dr. Jaerock Lee under kampanjen Israel United Crusade 2009 var verkligen förundransvärd. På den tiden hade vårt land varit drabbat av en allvarlig torka under flera år. Dr. Lee bad för det mot slutet och Gud svarade hans bön. Det regnade kraftigt i Jerusalem och andra delar av Israel nästan omedelbart efter hans bön. När jag först mötte honom var jag ledamot i Jerusalems stadsråd men nu är jag ledamot i Knesset och dess vice talman. Jag är verkligen tacksam för hans bön. Tack vare hans kärlek och bön för Israel har vi levt hälsosamma och framgångsrika liv. Å Knessets vägnar vill jag uttrycka mitt tack till honom.

- Mr. Yehiel Hilik Bar, Vice talman vid Knesset, Israel



"Budskapen visar vägen till att möta Gud och Herren!"

Jag predikar helighetens evangelium från Dr. Jaerock Lee i många delar av mitt land och många andra länder. Ett antal människor har redan lyssnat på hans predikningar och känner väl till Manmin Central Church. Hans budskap visar tydligt vägen till att möta Gud och Herren. I september 2017 närmade sig orkanen Irma det område där jag bor. Många boende omkring mitt hus och i Florida evakuerades, men vi lämnade inte området utan stannade kvar utan fruktan efter att vi hade bett om Dr. Lees bön. Efter hans bön ändrade Irma kurs och löstes upp. Vi blev beskyddade.

- Dr. Mikhail Morgulis, ordförande i Spiritual Diplomacy, USA



"Församlingen är Guds plan för hela världen i den sista tiden!"

Manmin Central Church är fantastisk och förundransvärd. Trots att han är en pastor som manifesterar Guds kraft för att utvidga Hans rike på ett stort sätt, är Dr. Jaerock Lee väldigt ödmjuk och mild. Manmin är andlig och kraftfull på alla sätt. Församlingen uppvisar också tecken, under och kraftfulla gärningar som man i denna sista tid är i så stort desperat behov av att få uppleva. Jag tror att denna församling rests upp i Guds förundransvärda och härlighetsfulla plan för världen i den sista tiden.

- Pastor Francisco Lorite Exposito, Maranatha Revival Church, Spanien





Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Människor utan frälsning trots deras bekännelse av tro (2)

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket...”
(Matteus 7:21).

”... Det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att man ska be för den” (1 Johannes brev 5:16).



När människor accepterat Herren har de satt sitt slutgiltiga mål att nå sann frälsning och komma in i Himlen. Om de säger, ’Herre, Herre’ men inte kan komma in i himlen, så sorgligt det skulle vara! Låt oss ta en titt på några fall där människor, trots deras bekännelse av tro, inte kan ta emot frälsning och inte heller komma in i Himlen.

Fall 1: Häda mot, hindra och tala emot den Helige Ande

”Häda mot”, ”hindra” och ”tala emot” den Helige Ande handlar om ord som uttalats och gärningar som har gjorts emot Guds verk (Matteus 12:31-32; Markus 3:20-30; Lukas 12:10). Till skillnad från förföljelse mot församlingen från otroende som inte känner Gud, kommer dessa ord och handlingar från människor som bekänner deras tro på Gud och som känner sanningen. Det finns ingen frälsning för sådana individer när de medvetet går emot Guds verk och följer sin egen ondska.

Om en individ efter att ha sett sjukdomar blivit helade och svagheter och demoner drivits ut genom Guds kraft ändå hädar mot, hindrar och talar emot den Helige Ande genom att stämpla sådana manifestationer som ”Satans gärningar”, hur ska personen kunna kallas Guds barn? När man får se Guds gärningar som inte kan imiteras genom mänsklig förmåga, kan en godhjärtad troende på Gud inget annat än att offra tack och ge äran åt Gud.

I stället är dessa onda människor snabba att förneka den Helige Andes gärningar och stå emot Gud. Onda andar har inte kraften att bota människor från deras sjukdomar eller svagheter. De skulle aldrig låta människor ära Gud genom att driva ut onda andar och bota de sjuka! Vägledningen som gäller hädelse tillämpas också på tillfällena då någon hindrar den tjänst som Guds tjänare har då de manifesterar Hans kraft. Sådant hinder är detsamma som att vara direkta motståndare till Gud eftersom de enbart är till för att förneka att någon är en Gudsman likväl som de gärningar som sker genom dem genom den Helige Ande.

Under uttåget när israeliterna inte hade någonting att äta, lade de all skuld på Mose och Aron och knotade mot dem. Mose sade till dem, ”HERREN har hört hur ni klagat mot honom. Men vilka är vi? Ni klagat inte mot oss utan mot HERREN” (2 Mosebok 16:8). I de första fem verserna i Apostlagärningarna kapitel 5 berättas det om Ananias och hans hustru Safira. De hade lovat att sälja en del av deras mark och ge vinsten till Gud. På grund av deras girighet behöll de däremot en del av vinsten för sig själva och kom bara med en del av vinsten till Petrus. De gav sken av att de gav allt de hade fått. Eftersom paret inte lurade Petrus utan den Helige Ande och hade ljugit för Gud själv, mötte de döden utan att ens få möjlighet att omvända sig (Apostlagärningarna 5:1-11).

Fall 2: Hånar Guds Son offentligt genom att korsfästa Honom på nytt

Vi läser i Hebreerbrevet 6:4-6, ”De som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem går det inte att föra till ny omvändelse då de själva korsfäster Guds Son på nytt och hånar honom offentligt.” Dessa verser handlar om de som, trots att de har tagit emot den Helige Ande, fått uppleva Guds nåd, lärt sig om Himlen och Helvetets existens, och har fått höra och kommit till tro på

sanningens Ord, ändå blir frestade, överger Gud, återvänder till världen, och öppet arbetar för att hindra Guds härlighet från att bli uppenbarad.

Men Satan kommer arbeta mycket starkare mot alla de som går tillbaka till världen efter att ha fått uppleva Guds nåd mitt ibland den Helige Andes gärningar i det att mörkret i dem till och med blir ännu mörkare. De kommer förorsaka större ondska än otroende, förneka den nåd de en gång tagit emot, och till och med vara spjutspets i att leda förföljelsen mot församlingen och troende. Människor som offentligt hånar vår Herre kommer inte kunna ta emot anden av omvändelse, så de kommer till slut hamna i döden.

Tänk bara på Judas Iskariot som hade varit en av Jesu lärjungar. Han hade personligen sett Jesu tjänst, men efter att ha sökt sitt eget bästa, slutade han med att förråda Jesus för trettio silverpenningar. Uppenbarligen utan förmåga att övervinna sitt samvetsqual och sin ånger begick Judas självmord utan att få en möjlighet att omvända sig från det han hade gjort.

Fall 3: Synda med vett och vilja efter att ha lärt känna sanningen

Hebreerbrevet 10:26-27 säger oss, ”För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna.” Detta skriftställe pekar specifikt på människor som känner och tror på sanningen men som fortsätter att begå samma synder som Gud har varnat oss för.

Som 2 Petrusbrevet 2:21-22 påminner oss, ”Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och sedan vända sig bort från det heliga budskap som anförtröts dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: Hunden vänder om till sin spya, och tvättat svin vältrar sig i smutsen”, är människor som syndar med vett och vilja medvetna om att de har syndat. De omvänder

sig från det som de har gjort, men återvänder sedan till en syndfull livsstil.

Det var en tid då kung David blev frestad och begick mord, som är en fruktansvärd synd. När en profet pekade ut det var kungen dock snabb att omvända sig och vända sig bort från sina vägar. När han blev utsatt för Guds prövning på grund av sin synd kunde David övervinna det med ödmjukhet, som i sin tur gav honom möjligheten att dra upp de syndfulla egenskaperna från sitt hjärta med roten, och bli fullkomlig i Guds ögon. Berättelsen om kung Saul var dock fullständigt annorlunda. Även när profeten Samuel kom och påminde honom om det han hade gjort fel, kom kungen bara med ursäkter och omvände sig inte.

Detsamma är sant idag. Om någon som bekänner sin tro och känner sanningen begår synd, måste han ta sitt hjärta genom omvändelse, vandra i ljuset och bära goda frukter i det att den Helige Ande själv ber för honom med suckar utan ord och påminner honom om hans felsteg. När han syndar med vett och vilja kommer dock Gud att vända bort sitt ansikte från honom och i händelse av det kommer personen inte kunna ta emot anden av omvändelse och det slutar med att den Helige Ande i honom släcks (1 Tessonikerbrevet 5:19).

Kära bröder och systrar i Kristus, trots att era namn skrevs in i Livets bok när ni accepterade Herren, kommer namnen suddas ut om ni inte omvänder er inför Gud och förgör syndamuren (Uppenbarelseboken 3:5).

Även om ett felsteg vi har begått inte är ”en synd som leder till döden” kommer vi dessvärre inte bli fyllda av den Helige Ande om vi inte gör oss av med och omvänder oss från det, utan snarare bli frestade av Satan och manade att begå ”en synd som leder till döden” och frälsningen kommer som allra bäst vara en skamfylld sådan. Därför ber jag i Herrens namn att ni ska kämpa mot synd ända till blods och göra er av med all form av ondska (Hebreerbrevet 12:4; 1 Tessonikerbrevet 5:22).

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminen@manmin.kr
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Geumsun Vin

Jag blev förnyad och ledd till ett prestigefyllt universitet!

Broder Seonmin Kim, 22 år,
Unga vuxnas mission, Manmin Central Church



Jag föddes in i en kristen familj, men jag tyckte om att hänga med mina vänner så mycket. När jag växte upp tvekade jag inte att göra sådant som man inte fick göra som student. Jag blev straffad på alla möjliga sätt i skolan, förutom att bli reglerad. Jag studerade ingenting. En gång fick jag noll poäng på ett prov för att jag sov genom hela provet. Jag blev rankad som allra sämst genom historien i skolan.

Men Guds nåd gavs till en sådan som mig och mitt liv förvandlades totalt. Den 16 maj 2014, när jag gick 2:an på gymnasiet, offrade Huvudpastor Dr. Jaerock Lee upp omvändelsebön å församlingsmedlemmarnas vägnar. Jag blev djupt berörd och tänkte att han verkligen älskar mig och uppskattar mig. När hans sanna kärlek nådde mitt hjärta började jag omvända mig från mina felsteg och blev styrkt till att börja om på nytt.

Framför allt började jag lyssna på predikningar med större uppmärksamhet och be. När jag började försöka uppnå andliga ting en efter en ville jag studera och lära mig. Det var något jag inte alls varit intresserad av tidigare.

Jag hade faktiskt inte studerat något alls

innan detta. Mina betyg verkade först inte bli bättre, men när jag gick 3:e året förändrades betygen dramatiskt. Men jag klarade inte det av högskoleprovet särskilt bra. Men jag var tacksam eftersom jag kände glädje över att studera och började tänka att det skulle bli möjligt för mig att klara mig bättre om jag bara studerade mer. Jag bad mina föräldrar låta mig studera ett år till för att sedan göra provet. De sade ja.

Jag började använda en enkel 2G telefon i stället för smartphone för att ge mer uppmärksamhet till studierna och avhålla mig själv från kontakt med mina vänner. Jag studerade hårt. Men på söndagar gick jag både på morgon-gudstjänsten och eftermiddagsgudstjänsten för att hålla Herrens dag helig som Gud befallt oss, trots att andra studenter tog privatlektioner till och med på söndagarna.

På veckodagarna slutade lektionerna på privatskolan jag gick på efter 22, men jag bad på Daniel bönemöte åtminstone tre gånger i veckan. Ibland var det förstås svårt, men det som fick mig att fortsätta var Huvudpastorns bön.

Han visade mig alltid kärlek och intresse för

studenterna. Han gav oss drömmar och visioner för framtiden. Just innan antagningsprovet till universitetet, bad han för de som skulle göra provet. Jag trodde på kraften i hans bön så jag var övertygad om att jag inte skulle misslyckas. Det var därför jag kunde studera hela tiden med stark självförsikt.

Till slut gjorde jag högskoleprovet och fick poäng som rankades bland de topp-tre procenten under 2016. 2017 blev jag till slut antagen till konstutbildningen vid Korea University.

Efter att ha börjat universitet kunde jag inte leva mitt kristna liv lika bra som jag hade trott i det att jag anpassade mig till den nya omgivningen och de nya människorna på skolan. Samtidigt fick min familj möjlighet till en kort träff med Huvudpastorn den 1 april 2018. Då fick jag ögonkontakt med honom och kände hans kärlek och började gråta.

Gud lät mig inse att jag hade känt mig okämlig mot synd. Jag bestämde mig igen och började lovsjunga och be i Andens fullhet. Det verkade som om Gud hade väntat på mig; Han utgöt Andens nåd över mig likt ett vattenfall.

Jag tror inte jag någonsin hade fått uppleva Herrens kärlek trots att jag alltid hade varit i Hans kärlek från tidig ålder. Men, jag fick känna kärleken genom Huvudpastorn och mitt liv förändrades. Jag tänker ibland, "Tänk om jag inte hade blivit förnyad genom Guds nåd? Vilken slags person hade jag då blivit i framtiden?" Jag blir rädd bara att skapa en bild av mig själv i ett liv utan att känna nåden.

Jag tackar och ärar Gud som har lett mig till att förstå livets sanna värde och leva ett välsignat liv. Jag uttrycker mitt hjärtliga tack till Huvudpastorn som förnyade mig.



"Alla mina problem inklusive högt blodtryck och alkoholberoende löstes!"

Jag har ätit medicin för högt blodtryck ända sedan jag var 14 år. Efter att jag gift mig fick jag missfall. Mitt hjärta värkte så mycket att jag började dricka mycket alkohol och blev beroende av det. Det kändes som om jag var döende och på väg att bli galen. Jag kunde inte sluta tänka så. Jag led så mycket.

Jag var så överkänslig att jag kunde bli skrämmd av något litet och sedan bli arg. Jag var kroniskt involverad i konflikter och i min familj rådde osämja hela tiden. Jag bad ofta Gud om beskydd i mina böner.

I september 2017 gick jag till ett bönemöte som hölls i en väns hus som missionären Jane Mapologoma ledd. Hon presenterade

Huvudpastor Dr. Jaerock Lee som en kraftfull pastor som manifesterar Guds stora kraft och att Guds stora kraft kunde förmedlas genom den näsduk som han hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12). Jag fick också höra talas om Muan Sötvatten (2 Mosebok 15:25). Hon inbjöd mig till att komma på söndagsgudstjänsterna.

Följande söndag gick jag till London Manmin Church på möte och tog bön. Då kändes det som om någonting kom ut ur mig. Efter det fortsatte jag att gå på söndagsmöten och tog emot näsduksbön från missionären. Samtidigt blev jag helt och hållet fri från mörkrets makter som hade plågat mig sedan jag var

liten. Halleluja!

Jag har inte längre negativa tankar. När jag blev fylld av frid fick även min familj frid. Jag blev botad från högt blodtryck och alkoholberoende. Min familj och mina vänner blev överraskade över min förändring. Min man och son registrerade sig också som medlemmar i Manmin!

Efter att fyra veckor hade gått sedan jag börjat gå till London Manmin Church hade mitt liv blivit fullständigt förvandlat. Den



Syster Juliana Namukasa,
London Manmin Church i Storbritannien,
44 år, tredje från vänster

allsmäktige Guden räddade mitt liv. Jag är väldigt glad och frisk i Herren. Jag tackar och ärar Gud som har låtit mig möta Huvudpastorn.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com

”Min Herre övergav mig aldrig trots att jag var borta i 23 år!”

Broder Deokhee Yeon, 50 år, Parish 14, Manmin Central Church



1996 leddes jag till Manmin Central Church genom min hustru, men jag sade till henne att jag var för upptagen och gick inte till kyrkan. Min fru, diakonissa Sunyoung Lee, började gå till kyrkan på grund av min son Kyujins allvarliga astma. Vi hade fått veta att den inte skulle kunna botas ens med medicinsk behandling. När han hade sprungit länge fick han alltid svårt att andas. Men när han gick i fjärde klass blev han fullständigt botad genom Guds nåd efter att han tagit emot Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön. Nu är han en frisk man vars huvudämne på universitetet är taekwondo.

Mitt arbete ligger långt från mitt hus så jag åkte bara hem på helgerna. När jag kom hem ville jag bara vila utan att göra något. Jag ville att min fru skulle förstå hur jag ville ha det och betjäna mig. Denna förväntan fick oss ofta att gräla över ingenting. Men en dag började min fru betjäna mig som jag ville bli betjänad. Ärligt talat hade jag känt mig ledsen över att hon var så ivrig över församlingsarbetet men inte brytt sig om mig förut. Men hon förändrades och betjänade mig på ett mycket bra sätt. När jag såg hennes förändring kände jag mig ledsen på grund av henne.

I augusti 2016 blev min andra

son botad från medfödd skelning under Manmin Sommarretreat. Det var så förundransvärt! Ända sedan tidig barndom hade han bara kunnat fokusera på något genom att titta på det från sidan. Hans läkare hade sagt oss att operation skulle vara väldigt riskabelt och att det ändå inte skulle garantera botande. Men han blev helad från det genom Dr. Lees bön.

Mina två söner fick uppleva sådana helandegärningar genom Huvudpastorn och har vuxit upp och mognat. Min hustru betjänade mig. I denna välsignade familj tog jag inte denna myckna nåd och kärlek som gavs till mig på allvar. Jag tackade bara ett tag för det och glömde sedan bort det.

2017 mötte jag en oväntad svårighet medan jag hjälpte någon. Min hustru bad för mig. När jag hade hanterat en del av problemen föreslog hon att jag skulle offra upp en besöksegudstjänst på mitt företag. Jag kunde inte annat än att förlita mig på Gud för problemen som jag inte kunde lösa på egen hand.

Den 24 februari 2018 när vi offrade upp besöksegudstjänsten, kändes det som om Gud visste vad som fanns i mitt hjärta och tröstade mig. Den 4 mars gick jag till kyrkan på

söndagsgudstjänst. Jag utgöt många tårar under hela mötet utan att veta varför. Det kändes som om Herren aldrig hade glömt bort mig och Han visste om allt som hade hänt med mig trots att jag varit borta i 23 år.

Efter det började Huvudpastorns budskap förnya mitt hjärta. Jag blev förvånad över den djupa förklaringen i Dr. Lees predikningar ”Budskapet om Korset”, ”Måttet av Tro” och ”Himlen.” I kyrkan kände jag att bördorna i mitt hjärta försvann en efter en. Jag blev berörd av Huvudpastorn som omfamnar medlemmarna och leder dem. ”Himlen.” I kyrkan kände jag att bördorna i mitt hjärta försvann en efter en. Jag blev berörd av Huvudpastorn som omfamnar medlemmarna och leder dem.

Jag slutade dricka alkohol och började gå på söndagsgudstjänsten och till och med fredagens bönenatt och sedan onsdagens möte när jag hade tid. Jag började också att be. Jag tackar Gud och Herren som tålmodigt väntade på mig som hade levt ett liv i att jaga efter världsliga nöjen.

Jag uttrycker också mitt hjärtliga tack till min älskade Huvudpastor som visade mig sin kärlek i hans kraft och som har lett mig genom sitt hjärta.

”Jag var döv på mitt vänstra öra men det öppnades, och jag hade dålig syn men kan nu se bra!”

Diakonissa Okhawa Kwon, 79 år, Parish 4, Manmin Central Church

När jag var 8 år gammal drabbades jag av en allvarlig feber och det gjorde mig döv på mitt vänstra öra. På grund av det hade jag inte så många vänner och var ofta ensam och grät. Jag kunde inte få en ordentlig utbildning för jag fick ta hand om mina syskon. Vid 19 års ålder gifte jag mig och flyttade till Daegu City.

Jag kunde inte följa med i vad folket i Daegu sade eftersom de hade sin egen dialekt. En del kallade mig för idiot och jag kände mig ledsen. Gud visade sin kärlek till en sådan stackars ledsen person som jag.

Den 1 maj 2016 leddes jag till Manmin Central Church. När jag kom in i kyrksalen kändes det som om jag var på en stor blomsterbädd.

Kyrksalen var ljus och församlingsmedlemmarnas ansikten strålade av glädje. Under söndagens gudstjänst stod Huvudpastor Dr. Jaerock Lee vid altaret och predikade budskapet. Det kändes som om ett starkt, fridfullt och andligt ljus kom från honom.

I hans predikan sade han att om vi uppriktigt tror på Gud kommer vi inte synda eller ljuga, då kan vi komma in i himlen. Jag fick frid och vila i hans budskap som jag aldrig tidigare i mitt liv hade haft. Jag började be på Daniel bönemöte via GCN och offrade upp min tacksamhet i bön för att Han ledde mig till denna underbara och goda församling.

I början av 2018 kände jag mig förkrossad när jag tänkte på Huvudpastorn som var dränerad på all sin energi och inte kunde se och höra bra för att han hade överlätit sig själv till att leda själar till frälsning. Jag började be

Gud om att han skulle kunna se och höra bra.

Samtidigt fick jag den 25 mars uppleva något förundransvärt. Under gudstjänsten kunde jag höra Huvudpastorns röst mycket bättre, till och med när han sade något tyst. Förut hade jag inte kunnat höra bra med mitt vänstra öra, så jag hade kompenserat med att lyssna mer uppmärksam med mitt högra. Men det var annorlunda denna dag. Jag kunde höra samtalen med andra och predikan i gudstjänsterna mycket bättre. Jag hade blivit botad från mina hörselproblem! Jag hade lidit av det hela mitt liv men barmhärtighetens Gud botade det trots att jag inte ens hade bett om det.

Jag hade dessutom haft väldigt dålig syn så att jag behövde en extra lins såväl som glasögonen jag hade på mig. Fastän jag hade glasögonen och den extra linsen kunde jag inte läsa små bokstäver. Men nu kan jag läsa små bokstäver utan att ens använda den extra linsen.

Jag tackar och ärar Gud som gav mig sann lycka och återställde min hörsel och syn fastän jag snart ska fylla 80 år.

