

# Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 53 24 JUNI 2018

## Manmins aktiva Litterär Mediatjänst nu på 61 språk Och 31:a jubileet för Manmin Nyhetsbrev



Illustrerad rapport från Litterär Mediatjänst för människor över hela världen



▲ Manmin Nyhetsbrev is ges ut på 33 språk.

Manmin Nyhetsbrev som har lett människor över hela världen till vägen till frälsning genom att sprida livets ord och kraftfulla gärningar har nyligen firat sitt 31-årsjubileum. Den första upplagan gavs ut den 17 maj 1987 och den engelska upplagan

publicerades och distribuerades för första gången i januari 1991. Under församlingens 30:e år, i november 2012, startades en internetupplaga av nyhetsbrevet ([www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)). Det ges nu ut på 33 språk, bland annat engelska, kinesiska, japanska, ryska, spanska, arabiska, hindi och hebreiska.

Detta flerspråkiga nyhetsbrev ges ut på språken antingen varje vecka, varannan vecka, varje månad eller en gång i kvartalet beroende på lokala önskemål och förhållanden. Det innehåller Dr. Jaerock Lees undervisning Livets Ord, specialartiklar som tar upp olika ämnen om hur man

efterliknar Herren, vittnesbörd från församlingsmedlemmar som upplevt Guds kärlek och kraft i och utanför Korea samt nyheter från församlingen. Innehållet har hjälpt läsarna att växa i tro, därför är nyhetsbrevet älskat och används även som evangelisationsmaterial.

### Boktjänsten har också aktivt fungerat inom Manmin.

Oavsett vilka samfund de kommer från har mängder av pastorer från hela världen, fått lära känna Guds vilja och hjärta och Herrens kärlek inbäddad i Bibeln genom att läsa Dr. Lees böcker, och de har också fått uppleva förnyelse i sina hjärtan.

Dr. Lee offrade upp myriader gånger av fasta och bön för att ta emot tolkningar på Bibeln, särskilt de svåra ställena. Gud svarade hans bön och gav honom tolkningen. Baserat på den tolkningen har han gett ut 112 böcker, bland annat

*Budskapet om Korset* som innefattar Guds kärlek och försynen med frälsningen; *Måttet av Tro; Himlen; Helvetet; Ande, Själ och Kropp; Kärleken är lagens uppfyllelse* och *Sådant är lagen inte emot*. Böckerna har översatts till 61 språk och 480 flerspråkiga utgåvor har lett människor i alla nationer till vägen till frälsning.

Deras e-böcker finns tillgängliga på Kyobo Book Center, Ridi Books och Interpark. De 518 flerspråkiga utgåvor på 58 språk har gjorts tillgängliga i elektroniskt format. De distribueras över hela världen till ivriga e-läsare via iBooks och Google Play Books.

E-böckerna med Dr. Lees biografi *Mitt liv Min Tro*, *Budskapet om Korset*, *Måttet av Tro*, *Himlen*, *Helvetet*, *Ande, Själ och Kropp* på engelska, franska, spanska, portugisiska och italienska finns tillgängliga på amazon.com, den allra största bokhandeln i världen.





Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

# Människor utan frälsning trots deras bekännelse av tro på Gud

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja” (Matteus 7:21).

”... Det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att man ska be för den” (1 Johannes brev 5:16).

...

I Matteus 25 finner vi en berättelse om fem ”förståndiga” jungfrur som förberedde ”olja i kärnen tillsammans med sina lampor” och fem andra ”oförståndiga” jungfrur som ”inte tog med sig någon olja”. När ropet om brudgummens ankomst hördes gick de oförståndiga jungfrurna iväg för att köpa olja men när de kom tillbaka hade dörren till bröllopfesten redan stängts.

Här symboliserar de tio jungfrurna alla troende som har hopp om Himlen och ”brudgummen” symboliserar Jesus Kristus. Den viktiga läxan här är att av dem tio var det bara de fem ”förståndiga” som kom in på bröllopfesten och inte de andra. Precis som de fem som inte kom in kommer en del troende inte ta emot frälsningen. Vilka slags troende, som ändå bekänner deras tro på Gud, kommer inte kunna ta emot frälsning och komma in i Himlen?

## 1. De som lever i laglöshet

Matteus 7:21 säger, ”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja”.

I de verser som följer, vers 22-23, fortsätter Jesus: ”Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt

er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” [SV 1998]. Även om människor hävdar att de tror på Herren och gör mirakler kommer Han att säga: ”Jag har aldrig känt er” till alla dem som är ”laglösa”.

Vid denna världens slut – på Domens dag – kommer vår Herre separera alla orättfärdiga som lever i laglöshet och som till och med fått andra att falla, och kasta dem i den brinnande ugnen vilket är straffet i Helvetet (Matteus 13:40-42).

Vad menade Jesus med ”laglöshet”? Som 1 Johannes brev 3:4 säger oss: ”Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen” härstammar laglöshet, eller synd, från olydnad mot sanningens lag, vilket är Guds Ord själv. Laglösa människor är de som gör det som Bibeln förbjuder; de som inte gör sig av med det som Bibeln säger till dem att göra sig av med; de som inte klarar av att göra det Bibeln säger åt dem att göra; och de som inte håller eller lyder det Bibeln befäller dem att hålla eller lyda.

Bibeln utvecklar detta vidare i 1 Korintierbrevet 6:9-10: ”Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ära Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ära Guds rike”. Om man lever i laglöshet utan att vända om från synd spelar det ingen roll om man bekänner sin tro på Herren, man kommer ändå inte kunna ära Himlen och kommer därför hamna i Helvetet (Galaterbrevet 5:19-21).

En del av er frågar: ”Om en nykristen ljuger och om han inte kommer att kunna ta emot frälsning på grund av den lögnen, hur många människor kommer egentligen ta emot frälsning då?” Det är givetvis så att bara för att någon just har accepterat Herren betyder det inte att han nu kan göra sig av med alla sina synder direkt. Även om personen inte har gjort sig av med alla sina synder kommer Gud, när han ber och gör allt han kan och även förvandlas, erkänna

hans insats som ett bevis på tro som värdig att ta emot frälsning.

Men om personen inte ens försöker göra sig av med sina synder utan faktiskt fortsätter synda och blir mer och mer indränkt av världsliga vägar kommer hans bekännelse ”Jag tror” bli en lögn.

## 2. De som begår synder som leder till döden

I 1 Johannes brev 5:16 står det: ”... Det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att man ska be för den”.

Vi ska ihärdigt uppmuntra och be för dem som har begått synder som inte leder till döden och hjälpa dem att vända sig bort från synder men det finns andra synder som leder till döden. Vilka slags synder leder människor till döden?

I Matteus 12:31 påminner Jesus oss uttryckligen: ”Därför säger jag er: All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden kommer inte att förlätas” och åter i Lukas 12:10: ”Var och en som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den helige Ande kommer inte att få förlåtelse”.

Att ”häda den Helige Ande” är att häda mot och stämpla den Helige Ande som ”djävulen” eller ”Satan” och tycka att Guds verk som manifesteras genom den Helige Ande är gärningar av demoner och Satan.

”Att störa den Helige Ande” är att förhindra att Guds gärningar sker genom att man förnekar Guds gärningar utifrån ens egen ondskas till och med efter att själv ha sett den Helige Andes gärningar.

Att t ex sprida grundlösa rykten och på lösa grunder anklaga någon genom att kalla en församling fylld med den Helige Andes gärningar för ”villolärare” eller ”helt fel ute”, är en handling där man ”stör den Helige Ande”. Det här är verkligen en allvarlig och skrämmande synd för det är detsamma som att utmana Gud Skaparen genom att störa och hindra Hans rike från att ske.

De som går ännu längre och tänker ut onda planer och sätter dem i verket och på så sätt intensifierar hädelsen

mot den Helige Ande begår synden av att ”tala emot den Helige Ande”. I Markus 3:20-30 beskrivs en scen där de judiska ledarna hädar mot, stör och talar emot den Helige Ande. Av de som hörde nyheterna om Jesus trodde goda människor på Honom och gav Gud ära. Men de onda var upptagna med att skapa onda rykten och sprida det och det var framför allt de skriftlärdade och fariseerna som var drivande, som skröt om deras djupa kunskap i Skriften. De sade: ”Han har förlorat förståndet” och ”Han är besatt av Belsebul”.

Jesus kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: ”Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå, det är slut med honom”. För det är en strikt ordning till och med i de onda andarnas värld, att demoner inte kan driva ut andra demoner från människor, och Satan kan inte driva ut sig själv.

Och som Jesus dessutom fortsätter i verserna 28-29: ”Jag säger er sanningen: Alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse för, hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd”, hur kan någon ta emot frälsning om han har hädat mot, stört och talat emot Guds gärningar och kallat dem för ”demoners verk”?

Gud som är den samme igår, idag och för evigt visar tecken och under till och med idag genom människor vilka Han har behag till (Johannes 4:48), och bekräftar sin existens och närvaro genom dem. Därför ska du inte häda, störa eller tala emot den Helige Ande.

Kära bröder och systrar i Kristus, jag ber i Herrens namn att ni genom detta budskap ska inse och förstå att man kanske inte tar emot frälsningen trots att man bekänner sin tro på Gud, och att man måste hålla sig borta från dödens väg, och tryggt nå fram till Himlen genom att gå på den rätta vägen!

## Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

## Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
 Telefon: 82-2-818-7047  
 Fax: 82-2-818-7048  
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
 E-post: manminen@manmin.kr  
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee  
 Redaktör: Geumsun Vin



# ”Gud har lett mig till den sanna välsignelsen!”

Diakon Sungil Lee, 40 år, Parish 19, Manmin Central Church

När jag gick på gymnasiet gick min fars företag i konkurs. Fattig i anden leddes jag till Manmin Central Church av min skolkamrat när jag gick 2:a året 1995.

Jag föddes in i en kristen familj, men jag hade inte upplevt Gud tidigare. Men när jag lyssnade på Huvudpastorns ord av liv och fick se hans kraftfulla gärningar, fick jag en förvisshet om den levande Guden och Jesus Kristus som min Frälsare. Jag fick till och med uppleva Guds helande gärningar; min vänstra trumhinna hade spruckit så jag kunde höra ljud som en stark högtalare i mitt öra, men jag blev botad från det genom Huvudpastorns bön.

## Välsignelsens väg öppnades när jag valde sanningen.

I maj 1999 gick jag till kyrkan direkt efter att ha sett en trailer på ett program som gav falska nyheter om min församling.

Jag levde inte ett ordentligt kristet liv på den tiden. Jag njöt av det fria collegelivet. Men när jag såg de falska rapporterna blev jag upprörd. Jag ville försvara min församling och min herde så jag började leva ett ordentligt kristet liv. Jag tog hand om andra själar och var där jag skulle vara. Jag tyckte det var min uppgift som man.

Rapporten visade sig vara falsk och incidenten tog slut. Efter det tog min familj emot en stor ekonomisk välsignelse. Flera berömda sångare besökte mina föräldrars musikaffär och blev stamkunder och vi tog emot välsignelser genom dem.

Efter att jag gifte mig 2006 började jag hjälpa mina föräldrar. Jag utvecklade också ett nytt musikinstrument. Jag gav det första jag gjorde till Huvudpastorn och spelade Manmin Lovsången ”Trollsländor” för honom med det. Han tog glädjefyllt emot det och bad att jag skulle bli välsignad.

Då hände ett mirakel. En del kändisar började köpa instrumentet jag hade gjort till andra som gåva och lade till och med in beställningar. Många musikaffärer beställde instrumentet och vi började sälja stora order. Vi fick också ett exklusivt kontrakt med ett välkänt heminredningsföretag och började

till och med exportera våra instrument till andra länder.

## Jag förstod Guds kärlek som var med mig i prövningar.

Men det dröjde inte länge förrän jag började sträva efter rikedom som blänkte framför mig och levde inte i sanningen. Då kom en stor prövning över mig. När mitt företag växte så snabbt blev många affärer och företag inom samma specialitet svartsjuka på mig. Tullverket och Skatteverket i Korea påbörjade en utredning mot mig. Jag bad Huvudpastorn att be för mig och han bad för min familj och mitt företag.

I två och ett halvt år från 2011 inspekterade och undersökte polisen och beslagtogs mitt företag. Åklagaren utredde mitt fall. Nyheterna på tv gjorde ett reportage om mitt företag som om vi hade gjort något fruktansvärt fel. Men huvudpastorn visade sig alltid i min dröm dagen innan något hände. I en dröm innan jag gick till åklagarens utredning visade han sig och visade mig åklagarens ansikte. Han lät mig få veta att alla missförstånd skulle redas ut.

Det kändes som en lång och svår tid för mig. När allt var klart och det visade sig att jag var oskyldig, kunde jag inte sluta gråta. Jag kände mig djupt tacksam till Huvudpastorn eftersom det var han som gav mig en plats att arbeta på och beskyddade det.

Under mitt kristna liv har jag ibland slutat gå till kyrkan på grund av min dragning till världen och plötsligt hoppat över söndagsgudstjänsterna med allt som hände runt omkring mig som ursäkter. Men Huvudpastorn visade oföränderligt sin gränslösa kärlek och offer till själarna. När jag såg hans kärlek blev jag beslutsam att återgälda hans nåd och började leva ett riktigt kristet liv.

När jag förberedde mig för Distrikts-, Underdistrikts- och Cellgruppsledarnas Överlåtelsegudstjänst 2018 fick jag uppleva många förändringar. Som vice cellgruppsledare offrade jag upp mitt hjärta och överlåtelse med min ekonomi och tid. När jag åkte till kyrkan för att öva på särskilda lovsånger hade jag gått tidigare från mitt jobb och jag tog med mig mina två söner till kyrkan av hänsyn till min fru som annars skulle tagit hand om tre barn. Efter Daniel Bönemöte tog jag med mig

barnen hem och åkte tillbaka till kyrkan för att offra upp Särskilt Bönemöte för överlåtelsegudstjänsten.

Trots att jag behövde köra fram och tillbaka till kyrkan fyra timmar per dag var jag så tacksam för att jag hade fått uppgiften att ta hand om själar och jag var lycklig eftersom jag har min Fader Gud som känner mitt hjärta. Min fru sade nyligen till mig att hon var lycklig över att jag hade blivit en helt ny person. Jag insåg att jag hade varit tuff mot henne och kände mig ledsen över det. Jag blev tacksam för det hon gör för att stötta mig.

## Mitt hjärta offrat till Gud blev vägen till välsignelsen.

Den 25 mars var det dags för överlåtelsegudstjänsten. Efter att ha tagit emot Huvudpastorns bön om välsignelse hände något förundransvärt igen. Det hade faktiskt varit så att jag inte hade kunnat se efter mitt företag eftersom jag hade överlåtit min tid till tjänsten. Men Gud välsignade mitt företag.

Mars är vanligtvis lågsäsong men försäljningen den månaden var högre än de totala försäljningssiffrorna för januari och februari tillsammans. Många skolor, nationella organisationer och center valde att rekommendera våra instrument och kunder gjorde till och med reklam för våra produkter som vi importerade på deras sociala medier och på internet. Halleluja!

Kvällen då överlåtelsegudstjänsten hölls bad dessutom mina föräldrar mig att bo i deras hus som ligger i Apgujeong-dong. Jag hade faktiskt velat bli cellgruppsledare i det området eftersom de inte hade någon cellgruppsledare där trots att många nykomlingar under början av 2018 kommer därifrån. Därför blev jag förvånad över mina föräldrars förslag. Jag tog också emot en 7-sits bil som jag ville ha, för att kunna besöka själarna. På det sättet fick jag uppleva Guds stora kärlek.

När jag tänker på den nåd jag har tagit emot är mina gärningar ingenting. Men Gud har uppskattat och välsignat mig. Jag tackar Gud och ger Honom äran. Jag vill också uttrycka mitt tack till Huvudpastorn som har lett mig till livets och välsignelsens väg.



Telefon: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
E-post: webmaster@gcntv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
E-post: urimbook@hotmail.com



## ”Min man tillfrisknade från akut hjärninfarkt utan några sviter!”



Diakonissa Haesuk Lee, 62 år,  
Parish 24, Manmin Central Church

Den 13 mars 2018 åkte min man och jag på en resa till Europa. Vi åkte tåg i Zermatt och njöt av de underbara bergen täckta av snö på 3 100 m höjd över havet. När vi var där mitt i bergsområdet sade min man, broder Seokgeun Im, att han kände sig yr och han såg inte helt frisk ut heller. Jag trodde kom av att vi befann oss på hög höjd. Men när vi kom tillbaka till hotellet såg han fortfarande sjuk ut. Vi började se oss tillbaka på våra troende liv och bad.

Följande morgon blev personalen på resebyrå förvånade när de såg hans kropp luta åt ett håll och ringde en ambulans. Ambulanspersonalen kom och undersökte min man. De flyttade honom snabbt till sjukhuset med helikopter. Nu när jag inte hade någon att prata med eller få hjälp från kunde jag inget annat än att överlåta allt till Gud och be i detta främmande land.

Den MR som togs visade att han hade drabbats av en akut hjärninfarkt. Läkaren sade till oss att han omedelbart behövde medicinsk vård men vi fick höra att det skulle kosta oerhört mycket. Vi ville snabbt återvända till Korea, men sjukhuset sade att vi inte borde det. Vi skrev under en blankett som innebar att sjukhuset inte behövde ta ansvar för eventuell fara eller konsekvenser och sedan lämnade vi sjukhuset. Med hjälp av reseledaren ändrade vi vår resplan.

Klockan 17 den 16 mars landade vi på Incheon International Airport efter den åtta långa flygresan från flygplatsen i Zurich. Jag tog min man till sjukhuset direkt. Läkaren sade att den tidiga medicinska behandlingen skulle ha varit avgörande för hans tillstånd och att det var ett mirakel i sig att min man hade överlevt den långa flygresan till Korea. När han låg på sjukhuset kunde han inte röra sin högra arm och sitt högra ben på grund av förlamning och det var mycket

svårt för honom att uttala ord.

Den 19 mars kom min församlingsspastor till sjukhuset och bad för honom med en kraftnäsduk som Huvudpastor Dr. Jaerock Lee hade bitt för (Apostlagärningarna 19:11-12). Efter bönen såg han så fridfull ut och tillfrisknade snabbt. Han började ta några steg och kunde sedan gå utan problem. Det gick lätt för honom att röra sina händer och han återfick förmågan att uttala ord ordentligt.

Trots att läkaren hade sagt att det skulle ta åtminstone sex månader för honom att tillfriskna lämnade han sjukhuset efter nio dagar, den 24 mars. Han fick dessutom inga sviter alls efter det och var frisk. Den 5 april återvände han till arbetet. Halleluja!

Genom denna händelse slutade han att dricka alkohol och sade att han skulle leva ett förnyat liv i Guds ögon. Jag tackar Gud och ger Honom ära för att Han beskyddade min man bara för att han är ett får till herden och Han fick allt att samverka till det bästa.

MR röntgen (innan bönen)



▲ Hjärninfarkt i den vita hjärnsubstansen på högra sidan

► Hjärninfarkt i hans vänstra laterala ventrikel

## ”Mitt liv har förändrats efter att alla mina frågor om Bibeln blev besvarade!”

Jag föddes in i en kristen familj och min far var pastor. Men jag hade många frågor om många delar i Bibeln och kände mig förvirrad över hur jag skulle leva ett ordentligt kristet liv. En söndag 2008 satte jag på tv och Dr. Jaerock Lee var på Enlace TV, ett ledande tv-bolag för spansktalande människor. Dr. Lee predikade budskapet ”Budskapet om Korset”. Församlingens gudstjänst såg så fridfull ut och Dr. Lees godhet och ödmjukhet gjorde min imponerad. Jag ville lyssna på fler av hans predikningar och gick in på församlingens webbsida.

Webbsidan finns på åtta språk och spanska är lyckligtvis ett av dem. Jag lyssnade på hans predikningar och läste predikotexter på spanska. Jag lyssnade även på de uppdaterade predikningar. Hans predikan ”Himlen” berörde mig särskilt mycket djupt i mitt hjärta. Jag fortsatte att läsa hans böcker som *Budskapet om Korset*, *Måttet av Tro* och *Ande, Själ och Kropp*. Ju mer jag läste desto mer förvissad blev jag att böckerna var skrivna utifrån

den Helige Andes inspiration och baserat på Bibeln.

Jag njöt av att läsa böckerna *Himlen* och *Helvetet* och föreställde mig hur oerhört mycket bön och fasta Dr. Lee måste ha offrat upp för att ta emot tolkningarna på de djupa mysterierna i den andliga världen. I det att alla frågor jag hade haft blev besvarade genom hans predikningar, som var söta som honung som jag aldrig tidigare hade ”smakat”, blev mitt liv förnyat. Jag blev mer brinnande, tog emot bönen kraft, arbetade mer trofast med hopp om himlen, och började sträva mer efter att bli helgad. Och som Dr. Lee sade, har jag läst ett kapitel i Bibeln och memorerat en bibelvers varje dag. På det sättet har jag läst ut Bibeln fyra gånger.

I februari 2017 registrerade jag mig själv som medlem i Manmin Central Church online. Jag deltog i församlingens gudstjänster och Daniel Bönemöte genom sociala medier som Facebook och YouTube på grund av tidsskillnaden på 12 timmar mellan Chile och Korea.

Jag lär också ut ett sammandrag av ”Budskapet om Korset” och ”Måttet av Tro” till min församling baserat på enkla frågor-och-svar-blad. Genom det har mina församlingsmedlemmar lärt sig många andliga principer som hur viktigt det är att hålla Herrens dag helig och de har tagit emot många välsignelser.

Den 19 mars 2018 vaknade jag upp med en väldig magsmärta. Jag lade näsduken på min mage och omvände mig från att sådant jag brustit i när det gäller sanningen (Apostlagärningarna 19:11-12). Jag bad också om att ta emot helande och fick uppleva helandeverket då smärtan gav vika.

Manmin Central Church är världens bästa församling. Den visar den levande Guden Skaparen och delar med sig av Herrens kärlek. Och kraftfulla gärningar från den Helige Ande sker i församlingen.

Jag hoppas att alla människor i Chile ska få uppleva frälsningens

verk genom Manmins tjänst och att många kristna ska vakna upp ur deras andliga slummer.



Broder Carlos Delgado Fuentealba,  
26 år, Chile