

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 39 23 APRIL 2017

Manmin International Seminary har startats i fyra städer i DR Kongo



City och ledde pastors- och ledarseminariet på eftermiddagen. När han bad för de sjuka med näsduk (Apostlagärningarna 19:11-12) fick en man som varit blind på höger öga sin syn och en ung man som varit blind började se. Den 27 februari startade Manmin International Seminary i Uvira City med 150 personer närvarande.

Manmin International Seminary, Afrika har omkring tre gånger per år hållit i föreläsningar om Dr. Jaerock Lees karakteristiska budskap som "Budskapet om korset", "Måttet av tro"

Biskop Dr. Myongho Cheong, ordförande i United Holiness Church of Jesus Christ, Afrika, som tjänar i Nairobi Manmin Holiness Church startade den teologiska utbildningen från Manmin International Seminary i fyra städer i de östra delarna av DR Kongo, inklusive Goma, på förfrågan från Dr. Kabutu Biriage, biskop i Bethsaida Missionary Center i DR Kongo.

Biskop Kabutu blev djupt berörd av Dr. Jaerock Lees böcker och bad Biskop Dr. Cheong att leda pastorsseminariet i juni 2016. Han gick också med i Manmin som församlingsutpost till Manmin och associerade församlingar med 561 församlingar som arbetar tillsammans med honom.

Den 18 februari 2017 hölls den första

föreläsningen vid MIS i Goma med omkring 200 närvarande pastorer. Dr. Cheong nämnde först Dr. Jaerock Lees evangelium om helighet och hans kraftfulla gärningar, och predikade budskapet baserat på *Budskapet om Korset* (Bild 1). Den 19 februari predikade han budskapet under söndagsgudstjänsten under 8:e Community of Pentecostal Churches i Centralafrika (Bild 2 och 3). Samma föreläsning som hölls i Goma hölls också i Bukava City med 300 pastorer närvarande den 21 februari och i Baraka City den 24:e med 150 närvarande (Bild 4 och 5).

Den 26 februari predikade han budskapet under söndagens gudstjänst i församlingen El Shaddai Church (Pastor Alembe) i Uvira

och "Ande, själ och kropp" i större städer i Kenya och två städer i Uganda med Biskop Dr. Cheong som talare.



Biskop Dr. Myongho Cheong (mitten) med Biskop Kabutu Biriage (höger) och Biskop Buligo (vänster)

Vittnesbörd från GCN tittare

"Jag tycker verkligen om GCN som är tillgängligt överallt och när som helst!"

Diakonissa Soonja Cho, 63 år, Florida, USA



Jag såg en predikan på Youtube 2014. Budskapets titel var "Helvetet" och gavs av Rev. Heesun Lee. Jag blev så förundrad över hur det överensstämde med Bibelns undervisning och letade efter den församling som Rev. Lee arbetade i. Jag hade funnit Manmin Central Church!

Församlingens webbsida är full av Dr. Jaerock Lees predikningar. De var så fantastiska för mig! Jag hade till slut funnit en pastor som enbart talar om sanningen! Jag var så lycklig och insåg anledningen till varför jag hade varit bekymrad. Jag omvände mig från att ha varit arrogant på min arbetsplats bara för att jag var chef. Efter omvändelsen kände jag mig så lycklig och blev fylld av den Helige Ande.

På grund av tidsskillnaden offrar jag upp gudstjänsten i Manmin Central Church på lördagar och går på Daniel bönemöte i bilen på väg till jobbet. Jag talar ofta om Dr. Lees predikningar, böcker och GCN TV med andra människor. När jag leder cellgruppsmötet med mina amerikanska vänner, ger jag ut hans budskap. De tycker om det väldigt mycket. Halleluja!

Tänk om jag inte hade mött Huvudpastorn i Manmin Central Church? Jag skulle ha trott att jag var på rätt väg till himlen fastän jag var på väg åt andra hållet. Jag började förstå de andliga betydelseerna som jag inte hade förstått tidigare, och jag har upptäckt osanningar i mitt hjärta och förändrat det med sanningen. Jag är så tacksam.

Jag tackar Gud och Herren som förnyade mitt liv genom helighetens evangelium som demonstrerar Guds hjärta och vilja. Och jag tackar Huvudpastorn Dr. Jaerock Lee som ger ut livets ord till mig.



◀ Den 2 mars besökte hon GCN bord vid NRB Convention och Exposition 2017, den globala festivalen för kristna tv-bolag.



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta”
(Apostlagärningarna 4:12).

Varför är Jesus vår ende Frälsare? (1)

en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus.” Det första villkoret för att bli Frälsaren som återlöser hela mänskligheten från deras synder är att han måste vara en människa.

Jesus är Gud Skaparens Son. Så hur kunde Han bli människans ”närmaste släkting”? Filipperbrevet 2:6-8 säger, ”Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.”

Johannes 1:14 säger oss följande om Jesus, ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss” och Johannes 1:1 påminner oss att ”Ordet var Gud.” Frasen ”Ordet blev kött” säger oss att Gud iklädde sig en människas kropp med kött och ben, och kom till denna värld.

Jesus föddes in i en människas kropp för att kunna återlösa mänskligheten från deras synder. Eftersom Han var en människa kände Jesus trötthet, hunger, törst, glädje och sorg. När Han hängde på korset och förblödde kände Han en utsäglig smärta.

Det finns ett tveklöst bevis som vittnar om att Jesus kom in i den här världen som en människa. Vi vet det från hur människans historia har blivit uppdelad i tiden före Jesu födelse (”f Kr” som i ”före Kristus”) och tiden efter Jesu födelse (”e Kr” som i ”efter Kristus”).

Den metod som vi använder för att räkna och spåra mänsklighetens historia vittnar med andra ord om sanningen att Jesus verkligen kom till denna värld som en människa. Därför uppfyllde Jesus det första villkoret att vara ”Adams närmaste släkting” eftersom Han, som är Guds Son, kom till jorden i köttet.

2. Det beror på att Jesus inte är en efterkommande till Adam som syndade

När Gud skapade människan

gav Han Adam och Eva livets säd – sperman till mannen och ägget till kvinnan – och lät ett nytt liv bli till genom dem. I sperman och ägget finns information om ärftliga faktorer och egenskaper, som föräldrarnas natur, personlighet, egenskaper, yttre drag och till och med vanor. Det är därför barnen liknar sina föräldrar vad gäller utseende, fysisk figur, natur, vanor och annat sådant.

Efter att Adam syndade har syndfulla karaktärsdrag från förfäderna förts vidare ner i släktledet och det benämns ”arvsynden.” Därför blir varje människa en syndare i den stund han föds på grund av de syndfulla karaktärsdragen han har ärvt från Adam och hans förfäder. I Romarbrevet 5:12 står det, ”Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.”

När döden kom över hela mänskligheten på grund av denne ende mans synd, har alla hans efterkommande också blivit syndare. Om någon är en syndare kan han inte återlösa en annan från hans synder.

Om din bror till exempel har en stor skuld och håller på att sättas i fängelse på grund av den. Om du också har en stor skuld och du också är på väg till fängelset för det, har du inte förmågan att hjälpa din bror och betala av hans skuld. På samma sätt kan Frälsaren som ska återlösa mänskligheten från deras synder vara en människa, men Han får inte vara en syndare. Men eftersom alla Adams efterkommande är syndare födda med arvsynden, kan de inte återlösa varandra från deras synder.

En människa som har fötts kan med andra ord aldrig uppfylla det andra villkoret för att vara Frälsaren. Vem kan då uppfylla det andra villkoret för att bli Frälsaren, att Han måste vara en människa men får inte vara en syndare? Av alla människor som någonsin har fötts på jorden är det bara Jesus, Guds enfödde Son, som är en människa men inte en efterkommande till Adam, eller en ”syndare.”

I fysiska termer är Jesus Davids efterkommande och Hans föräldrar är Josef och Maria. Ändå påminner Matteus 1:20 oss att Jesus ”blev till genom den Helige Ande” och Matteus 1:23 berättar om profetian kring Jesu födelse, ”Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel.”

Jesus blev inte till genom föreningen av Josefs sperma och Marias ägg utan genom kraften i den Helige Ande. Det var inte en svår uppgift för den allsmäktige Guden att göra Maria havande med Jesus genom den Helige Andes kraft. Jesus blev till genom den Helige Ande och ”lånade” bara jungfru Marias kropp, och därför är Jesus inte Adams efterkommande och eftersom Han inte har ärvt några ärftliga delar eller egenskaper, föddes inte Jesus med arvsynden.

Tänk på att trots jungfru Maria blev havande och födde Jesus kan hon inte kallas Hans ”moder.” Om det skulle bli så att utvecklingen inom vetenskapen och teknologin går så pass långt att ett fertiliserat ägg växa i en maskin och ett barn födas efter 9 månader, skulle barnet inte kalla maskinen för sin ”moder.”

Relationen mellan Jesus och jungfru Maria kan ses på det sättet. Därför kallade Jesus aldrig Maria för ”moder” i Bibeln utan använde i stället ordet ”Kvinna” (Johannes 2:4; Johannes 19:26). Uttrycket ”Jesu mor” användes bara av Jesu lärjungar när de talade om Maria, och hon ska inte bli någon som vi uttrycker tillbedjan inför. Kom alltid ihåg att vi enbart ska tillbe och be till Gud Treenigheten.

Jag kommer fortsätta med budskapet i nästa upplaga av *Manmin Nyhetsbrev*.

Bröder och systrar i Kristus, när ni bättre förstår och erkänner det faktum att ingen annan på jorden förutom Jesus Kristus är kvalificerad att vara mänsklighetens Frälsare, ber jag i Herrens namn att var och en av er snabbt ska få frälsningsvisshet genom tro och börja njuta av all auktoritet och välsignelser som hör till dig som ett Guds barn.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminen@manmin.kr
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin



Kristi väldoft från "oklanderlighet"

"Oklanderlighet" definieras som "ett stadie av fullkomlig renhet och perfektion."
Bara när våra hjärtan är fyllda med andliga frukter kan vi anses vara "fullkomliga."
När den Helige Andes nio frukter med andra ord bärs i överflöd i våra hjärtan,
kan vi sprida Kristi väldoft. Nu ska vi ta en titt på Jesu väldoft baserat på Matteus 12:19-20.

Hans hjärta: Han grälade inte och ropade inte

Medan Han utförde sin jordiska tjänst hade Jesus aldrig någon konflikt utan uppnådde allt i frid. Det fanns människor som desperat försökt döda Honom. Han konfronterade aldrig dem med hat eller besvärliga känslor. Allt Jesus gjorde var i stället att förmana dem med god och vis undervisning så att de skulle kunna förstå Guds sanna vilja. Men om de inte lyckades förstå Hans undervisning diskuterade eller grälade aldrig Jesus på dem; i stället drog Han sig tyst undan.

Jesus argumenterade inte eller försvarade sig själv när Han korsfästes. Jesus bad enbart för dem som fördömde Honom.

Att "gräla" inkluderar inte bara att man har hett temperament och att man höjer sin röst. Grälandet förblir fortfarande i dig om du struntar i någon på grund av någon meningsskiljaktighet eller om du insisterar på att få din vilja eller dina sätt igenom. Om du känner dig obekvämt med någon som inte har skadat dig för att hans åsikter är annorlunda än dina, måste du erkänna att orsaken finns inuti dig själv.

Om du ser tillbaka och granskar dig själv med ett ödmjukt hjärta i allt och gör dig av med till och med den minsta osanningen i dig, kan du bli oklanderlig. Då kommer det inte finnas någon du inte kommer kunna förstå. I

stället kommer du kunna omfamna och trösta vem som helst. Då kommer glädje flöda över dig oavsett vem du möter. Gud kommer ta ditt parti och se till att allt samverkar till det bästa.

Att "ropa" kommer från en längtan efter att visa upp sig själv. Många människor vill att det som de gör ska bli erkänt av andra. Om de inte får det erkännandet som de förväntar sig och tror att de inte blir behandlade på rätt sätt, känner de sig ofta obekväma.

Trots att vår Jesus var Guds enfödde Son och gjorde mängder av tecken och under "ropade" Han aldrig eller skröt om sitt verk utan var alltid ödmjuk. Jesus gav ära till Fadern i allt Han gjorde (Johannes 17:4).

Vi behöver försöka efterlikna Jesus, böja oss själva i ödmjukhet, och ge all ära till Gud.

Hans disciplin: Ingen hörde Hans röst på gatorna

I det sätt någon går, uppför sig och talar visar det sig vad som finns i hans hjärta och natur. Otåliga människors steg tenderar att vara snabba medan milda och mjuka människor går

tyst och sakta.

En del verkar svaja när de går och kan inte hålla sig stilla ens om de sitter ner. De kan inte sitta rakt och rör rastlöst på sina ben och fingrar nervöst med sina händer. En del säger onödiga saker eller säger saker på ett impulsivt sätt utan att ens ha tänkt särskilt mycket i förväg.

Att peta på någon eller peka finger mot någon som du talar med kan få honom att känna sig väldigt obekvämt till mods. Att tala med mat i munnen, spotta när du talar och tala med hög

röst i offentliga sammanhang är långt ifrån vad Gud ser som "oklanderlig." Vi behöver sprida en väldoft av godhet och visa nåd och dygd mot alla vi möter (Efesierbrevet 4:29; Kolosserbrevet 4:6).

Och vi vet att Jesus oklanderlighet härstammar från det som fanns på insidan av Honom. Han var fylld med godhet till den yttersta graden och med andlig kärlek. Därför behöver vi också tala och uppföra oss med ett hjärta som är oklanderligt.

Hans kärlek och barmhärtighet: Han krossade inte ett brutet strå eller släckte en tynande veke

Frasen "ett brutet strå" handlar här om människor vars hjärtan är sårade, trasiga och plågade från livets olika vindlingar. Eftersom människan har fått en odödlig ande kommer domen efter att hans fysiska liv tar slut (Hebreerbrevet 9:27). Om det så finns en liten chans i hans samvete att han kan omvända sig, kommer Gud aldrig att överge honom förrän det är helt över.

När vi läser, "En tynande veke ska Han inte släcka" betyder det att det inte spelar någon roll hur ont en persons hjärta kan vara, om det

finns den allra minsta glöd kvar på vecken – om det med andra ord finns en liten chans i hans samvete att han ska kunna ta emot Jesus som sin Frälsare – kommer Jesus inte släcka den vecken. Om någon som har tagit emot den Helige Ande begår en allvarlig synd och inte tar emot anden av omvändelse, kan den Helige Ande i den personen släckas (1 Tessalonikerbrevet 5:19). Men om den Helige Ande inte har släckts helt och hållet, och om det fortfarande finns en liten eldslåga i honom, kommer Fader Gud inte ge upp hoppet om honom utan ge honom möjligheter efter möjligheter att omvända sig.

Det spelar ingen roll hur många synder eller hur mycket ont otroende gör, Gud kommer ändå fortsätta att knacka på deras hjärtans dörr tills de öppnar. Med sitt eviga förbarmande och barmhärtighet höll Jesus sina ögon på dem som blev plågade i sina synder och lidanden. Jesus

tvekade aldrig att närma sig syndare, utan botade dem och ledde dem till evigt liv (Matteus 9; Johannes 4).

Eftersom Jesus inte släckte Judas Iskariots tynande veke höll Jesus Judas vid sin sida ända till slutet – som Han gjorde med resten av sina lärjungar – även fast Han visste att Judas skulle förråda Honom (Johannes 13:1).

Vi behöver besöka dem som är som ett brutet strå och en tynande veke och sträcka ut våra händer för att ta deras händer först. Ett i sanning oklanderligt hjärta kommer inte argumentera för att skilja rätt från fel. Ett i sanning oklanderligt hjärta kommer göra gott i sanning och kärlek, smälta och beröra de onda människornas hjärtan.

Vi behöver sprida en stark väldoft från Jesus Kristus och leda mängder av själar i den här världen som är som brutna strån och tynande veckor till frälsningens väg och välsignelser.

Min far blev förflyttad till ett jobb i USA när jag gick i tredje klass. Det var mycket svårt för vår familj att anpassa oss till den nya miljön. Men Gud tröstade oss med cirkulära regnbågar, och Han hjälpte mig att lära mig engelska snabbt så att jag två gånger i det tredje och fjärde året efter vår flytt kunde ta emot president Obamas belöning till studenter som utmärker sig. Fyra år senare blev min far förflyttad till huvudkvarteret i Kina och jag gick på en internationell skola där 80 % av eleverna var koreaner.

Till skillnad från när jag bodde i USA spenderade jag mycket tid med att spela spel, lyssna på popmusik och se på tv-serier. Mitt liv fylldes med världsliga nöjen genom media. På sommaren 2013 när jag var färdig med tionde klass, kom jag till Korea. På söndagen hälsade jag på Huvudpastorn och gick på Daniel Bönemöte. Medan jag bad kom jag att tänka på Huvudpastorn och jag brast i gråt. Hans kärlek var så stor till och med mot mig som hade sökt världsliga nöjen. Han rörde vid mitt hjärta som var alldeles förkrossat.

När jag kom tillbaka till Kina började jag be varje dag och avskärmade mig själv från världsliga ting. Jag njöt av att lyssna på predikningar. Det var dock inte lätt att hålla sig fylld av Anden så långt bort från huvudförsamlingen. Jag började återigen titta på tv-serier och spela spel. Jag gick tillbaka till att leva ett medelmåttigt kristet liv. Men Gud välsignade ändå mig med att ta examen från gymnasiet som bästa student (bild).

I juni 2015 kom jag tillbaka till Korea för att skriva inträdeprovet för universitetet men det var svårt för mig att gå till kyrkan eftersom det kändes som om jag hade övergivit Guds nåd. Men många medlemmar välkomnade mig och jag fick många vänner i tron; och på så sätt upptäckte jag glädjen i tron igen. Under ett speciellt Daniel Bönemöte i september 2015 bad jag så ivrigt för att göra mig av med syndfull natur att min tröja blev blöt av svett och mina händer gjorde ont eftersom jag höll ihop dem så hårt.

I mars 2016 kom jag in på Yonsei University med politisk diplomati som huvudämne. Jag bad varje natt i bönerummet i studentkorridoren, lyssnade på

”Att känna Guds hjärta och mer av Hans kärlek gör mig lycklig”

Broder Suk June Moon, 21 år,
Unga vuxnas mission

predikningar och studerade hårt. Mina vänner gick på blind-dejter, drack alkohol hela natten, och bara hängde ute hela tiden. Å ena sidan tyckte jag synd om deras sätt att leva, men å andra sidan märkte jag att jag var avundsjuk på dem för att de verkade så fria. Jag vågade inte överge Herrens kärlek igen, och höll fast i tålmod. Jag blev fylld av Anden i kyrkan på söndagen men förlorade fullheten under veckan. Det upprepades om och om igen.

Jag kunde inte be med iver längre. Jag var så förtvivlad att jag grät när jag promenerade ensam och lyssnade på lovsånger. Jag bad Gud att hjälpa mig i en kamp. Jag började tänka på varför jag var så olycklig trots att jag hade tro att sanningen skulle ge oss lycka. Jag tänkte mycket på orsaken till att jag börjat känna mig tyngd av budskapen som predikades från altaret.

Jag fann svaret, vilket var ”Gudagiven lycka.”

Jag insåg att Gud har ett varmt hjärta och därför vill att Hans barn ska vara lyckliga. Budskapen om sanning ges för att beskydda och välsigna oss, inte för att ge oss en börda. Han leder mig med stor omsorg tills jag blir fullkomlig. Jag insåg att

kärnan i ett kristet liv är att mer och mer lära känna denna Guds kärlek, men jag hade missförstått Gud och känt mig bekymrad och jag hade skämts.

Efter att jag insett detta började min oroliga uppsyn förvandlas till ett glatt ansikte. Eftersom jag hade hittat mitt eget skäl till att jag måste leva efter Guds Ord, har jag blivit en person

som från hjärtat kan be för andra själar som har det svårt. I det att jag levde ett så lyckligt kristet liv, välsignade Gud med att uppnå ett andligt hjärta i oktober 2016. Halleluja!

Jag ger allt tack och ära till Gud som har låtit mig ställa in målet på något som har absolut bäst värde.



”Min mor började gå bra utan kryckor!”



Syster Mercy Wambui Gichero, 37 år och hennes mor, Kenya Nairobi Manmin Holiness Church

Min mor bor i Nyeri vilket ligger 153 km från Nairobi. I mars 2016 opererade hon sin vänstra höftled. Hon behövde ytterligare operation för sin högra höftled men hon tog bara smärtstillande i åtta månader för att det inte fanns några pengar till operationen. Även hennes vänstra höftled gjorde fortfarande ont trots att hon hade opererats för det. Hon kunde inte sova gott och kunde inte göra någonting på grund av stora smärtor. Hon kunde inte gå utan kryckor.

Den 27 november 2016 kom Rev. Soojin Lee, vice ordförande i United Holiness Church of Jesus Christ till Nairobi Manmin Holiness Church för att leda den 16:e jubileumsgudstjänsten och möte med näsdukar (Apostlagärningarna 19:11-12). Jag ville att min mor skulle komma och ta emot helande

men hon kunde inte åka med kollektivtrafiken och vi hade inga pengar till att hyra en bil.

På mötet tog jag emot bönen för hennes foto med tro. Efter bönen försvann min mors smärta. Jag blev också så förvånad när jag åkte hem till henne en månad senare. Hon gick ut ur huset utan kryckor och välkomnade mig. Halleluja!

Jag var så lycklig och tacksam att jag omfamnade henne och offrade upp min tacksamhet till Gud. Gud kände hennes omständigheter och gjorde ett verk i henne som inte begränsades av tid och rum. Jag känner mig så tacksam till Hans kärlek. Min mor, som fick uppleva Guds kraft, lever nu ett lyckligt kristet liv. Jag ger allt tack och all ära till Gud som välsignade henne att bli frisk och oss att ha sann tro.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com