

Manmin Nyhedsbrev

NR. 60 28. JANUAR 2018

Gud store herlighed vil blive åbenbaret i 2018



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee stod i spidsen for kirkens generalforsamling 2017 i Centralkirken efter gudstjenesten søndag aften. Forud for Nytårgudstjenesten 2018 bekendtgjorde han de fire visioner som hele Manmin Centralkirke og dens omkring elleve tusinde søsterkirker og associerede kirker vil bede for at opnå i året 2018.

Den første vision: Det hellige virke udføres ved at bruge genskabelskraftens rum

I Johannesevangeliet 14:12 står der: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen." Som der står, vil det bedste resultat blive opnået og den bedste frugt vil blive båret, når man bruger genskabelskraftens rum.

At bruge dette rum betyder, at man har magt over alle himlene via genskabelskraften. Når denne genskabelskraft benyttes, er der ikke noget, der er umuligt i det åndelige rige, og heller ikke i den fysiske verden. Den kan svække tyfoner og orkaner eller ændre deres kurs. Den kan påkalde regn eller sende skyerne bort for at stoppe tørke eller afslutte luftforurening på grund af gult eller fint støv. Den kan frelse og forny sjælene og vise dem den åndelige verden klart.

Den anden vision: Det glædesfyldte virke med en overflod af svar via et oprigtigt hjerte og en fast sikkerhed i troen

I Hebræerbrevet 10:22 står der: "Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand."

Når vi kultiverer et oprigtigt hjerte og har fast tro, vil vi opnå kærlighed og velsignelser fra vores Gud, som er herrernes Herre.

De velsignelser, Gud forbereder til os, er nært forestående. For at modtage disse velsignelser skal man gøre sig til et godt redskab; det vil sige, at man skal opnå et oprigtigt hjerte og have fast sikkerhed i troen. Man skal derfor have omskåret hjertet og have fyldt det med sandheden. Selv i denne verden, der er fuld af synd, vil man være i stand til at skille sig af med onde gerninger, ond samvittighed og endda den ondskab, som ligger dybt i den inderste natur, hvis man tror på hyrdens kærlighed og opnår det fulde mål af tro ved at sætte sin lid til det oprindelige lys og den oprindelige stemme. Jeg tilskynder jer til at stræbe efter Ny Jerusalem, som er det smukkeste himmelske bosted, og jeg beder jer stå fast på troens klippe for at opnå niveauet af fuldkommen ånd, sådan at I kan deltage i den store glæde i tiden for sådanne velsignelser.

Den tredje vision: En kirke hvor de troende rejser sig og bliver lys for at bygge den "Sande Kirke"

I Esajas' Bog 60:1 står der: "Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig." Vi kan skinne som lys, når vi får Helligånden i gave ved at tage imod Herren og blive åndelige mennesker og mennesker med fuldkommen ånd ved at lade Helligånden føde ånden i os.

Den kirke, der bliver bygget af de troende, som rejser sig og bliver lys, er en sand kirke. I denne sande kirke vil Guds hjerte og vilje blive forkyndt, og folk vil blive befriet for sygdomme, lidelser, dæmonbesættelser og livsproblemer i hjemmet

og på arbejdet ved Helligåndens kraft. Den Store Kirke vil blive bygget under Guds forsyn og åbenbaret som en sand kirke i den sidste tid, og utallige sjæle vil strømme ind i denne kirke og opnå frelse. Derfor vil denne kirke blive bygget hurtigere, jo flere troende der rejser sig og bliver lys.

Den fjerde vision: Gennem virket opnås den "åndelige kærlighed" i endnu mere fuldkommen grad

I Første Korintherbrev 13:13 står der: "Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden." Den åndelige kærlighed er Åndens største gave, fordi den lader os blive Guds sande børn og opnå herlighed ved at komme i Ny Jerusalem.

I 2007 befalede Gud mig at have et ønske i mit hjerte og forkynde det fra alteret, og han lovede, at han ville opfylde dette ønske og lade os forherlige ham. Det ønske, som Gud tilskyndede mig til stræbe efter mere end noget andet, var "åndelig kærlighed." Som lovet er dybten af Guds kærlighed blevet åbenbaret i denne kirke siden år 2010, og Guds kærlighed er blevet indgraveret i de troendes hjerter. Nu har Gud så sagt, at den åndelige kærlighed vil komme over denne kirke i endnu større grad i 2018.

I det nye år 2018 vil virkelig forbløffende gerninger folde sig ud gennem genskabelskraftens rum. Jeg beder om, at I vil opnå et oprigtigt hjerte, have fast tro og opnå den åndelige kærlighed i endnu mere fuldkommen grad, sådan at I kan lade jeres lys skinne og deltage i hyrdens virke, som på kraftfuld vis opfylder forsynet for den sidste tid.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

Jesu sidste syv udtalelser fra korset (1)

hele menneskeheden, som var i mørket. Jesu bøn i kærlighed er derfor selve årsagen til at utallige mennesker i dag er i stand til at opnå frelse.

Den Skyldfri, som bad for synderne med kærlighed i sin sidste stund på krosset, ønsker at Guds børn i dag skal elske og tilgive alle mennesker. Derfor har han lært os at bede: "Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere" i Fadervor (Matthæusevangeliet 6:12). Selv om vi bliver uretfærdigt forfulgt, ønsker Jesus ikke, at vi reagerer med ondskab eller rummer onde følelser, men i stedet at vi udelukkende handler med godhed overfor de mennesker, som forfølger os (Matthæusevangeliet 5:44-45).

Vi skal derfor efterligne Jesus, som elskede selv de syndere, der korsfæstede ham og hånede ham; vi skal elske vores brødre og søstre, og tilgive og elske selv vores fjender.

Den anden udtalelse: "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis."

Der var to forbrydere, som blev korsfæstet på hver deres side af Jesus. En af dem hånede Jesus, men den anden irretesatte den første. Så bønfuldt han Jesus: "Jesus", sagde forbryderen, "husk mig, når du kommer i dit rige!" Dertil svarede Jesus: "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis."

Denne anden udtalelse har en stor åndelig betydning. Lad os starte med ordet "Paradis", som er en del af det himmelske rige. I Andet Korintherbrev 12:2-4 skriver apostelen Paulus, at han var blevet "rykket bort til den tredje himmel... til Paradis og hørte udsigelige ord." I mange andre dele af Bibelen, inklusiv Nehemias' Bog 9:6, skrives der om "himlene", "himlenes himmel", der omtales den "højeste himmel" osv. Ud over den kødelige himmel, som vi kan se med det blotte øje, er der forskellige himle i det åndelige rige (Første Kongebog 8:27; Salmernes Bog 68:33).

Den "Tredje Himmel", hvor himmeriget ligger, er opdelt i mange forskellige himmelske bosteder inklusiv Paradiset, hvor apostelen Paulus blev bragt hen, og byen Ny Jerusalem, der er beskrevet i Johannesåbenbaringen 21:10-11. Ny Jerusalem er det højeste

niveau i himmeriget, og byen vil blive beboet af de mennesker, som i højeste grad efterligner Herren ved at skille sig fuldkommen af med deres synder og ondskab, og være trofaste på alle områder.

Den forbryder, som blev frelst, mens han hang på korset ved siden af Jesus, tog imod Herren ganske kort før sin død. Derfor havde han ikke tid til at skille sig af med synder og ondskab i hjertet, og han havde ikke gjort noget for at vise sin trofasthed overfor Herren. Han opnåede kun med nød og næppe frelsen. Sådanne personer vil komme i Paradis, som er det mest ydmyge bosted i himmeriget. Mellem Paradis og Ny Jerusalem er der mange forskellige niveauer af bosteder, og det enkelte menneskes bosted vil blive besluttet på baggrund af vedkommendes hellighed, tro og trofasthed.

Ifølge Guds retfærdighed vil hver af os høste, som vi sår i denne verden, og vi vil derfor blive belønnet i overensstemmelse med, hvad vi har gjort. I himmeriget vil det enkelte menneske derfor opnå et bestemt bosted, der svarer til i hvor grad vedkommende har skilt sig af med sine synder og efterlignet vor Herre. På samme måde vil herligheden, belønningerne, glæden og autoriteten for hvert af de himmelske bosteder være forskellige fra menneske til menneske.

Det er derfor, der står i Første Korintherbrev 15:41: "Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans." Hvis et menneske har sand tro, må vedkommende have et oprigtigt ønske om at opnå det bedste bosted i himlen. Som der står i Matthæusevangeliet 11:12: "Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig." Jo mere vi hver især overvinder den fjendtlige djævel og synden, og efterligner Herren, jo bedre et bosted vil vi opnå i himlen.

Hvis vi fik lov at komme ind i Himlen med synder såsom misundelse, jalousi, fordomme, had, bedrag, snuheit, grådighed, voldsomt temperament, utroskab og lignende, så ville Himlen ikke være et helligt og glædesfyldt bosted. Vi kan derfor ikke komme ind i Himlen, hvis vi stadig har synder og

ondskab i vores hjerte, men først når vi har kultiveret vores hjerte med godhed og ånd. Desuden vil de mennesker, som har kultiveret lignende grader af godhed og ånd, blive samlet så de bor på samme sted. Ligesom de fleste helst vil arbejde og leve sammen med mennesker med nogenlunde samme alder og personlighed som dem selv, så vil også livet i Himlen være mere behageligt og glædeligt, når man lever sammen med mennesker, der har et lignende mål af hellighed og tro, og som har efterlignet Herren i nogenlunde samme grad.

Jesus sagde til den forbryder, der var blevet korsfæstet ved siden af ham: "I dag skal du være med mig i Paradis." Det betyder ikke, at Jesus ville bo i Paradis sammen med forbryderen. Jesus sagde sådan til forbryderen, fordi han var Herre over alle bosteder i himlen og ville herske over dem alle efter sin genopstandelse.

"I dag" betyder ikke, at Jesus ville komme i Paradis den dag, han blev korsfæstet. Forbryderen ville blive Guds barn efter at have opnået frelse ved troen, og Jesus sagde til ham, at han ville være med ham fra dette øjeblik og fremover. Når vi tager imod Herren og opnår frelse, vil Herren på samme måde huske os og være med os fra dette øjeblik.

Så hvor tog Jesus hen denne dag, dvs. den fredag, hvor han døde på korset? I Matthæusevangeliet 12:40 står der: "... sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter." Og i Efeserbrevet 4:9 mindes vi om at Jesus "steg ned til den lave jord." Første Petersbrev 3:19 fortæller os at Jesus "gik til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem." Så vi skal huske, at da Jesus udåndede på korset, tog han ikke til Paradis, men gik til "de ånder, der var i fængsel." Dette udtryk henviser til alle de ånder, som er egnede til at blive frelst, men som var døde, før Jesus tog korset og blev Frelser.

Kære brødre og søstre i Kristus. Jesus bad i kærlighed til hele menneskeheden og såede håb om himlen i hjertet på den forbryder, som tog imod ham, lige til det sidste øjeblik af hans liv. Jeg beder i Herrens navn om, at I hver især vil opnå det bedst muligt himmelske bosted ved for alvor at forstå denne kærlighed.

"Fader, tilgiv dem,
for de ved ikke,
hvad de gør."
(Lukasevangeliet 23:34)

"Sandelig siger jeg dig:
I dag skal du være
med mig i Paradis."
(Lukasevangeliet 23:43)

Jesus efterlod sig nogle udtalelser, som blev fremsagt kort tid før, han døde. De kendes som "De sidste syv udtalelser fra korset." I denne udgave vil første og anden udtalelse blive forklaret.

Første udtalelse: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør."

Jesus, Guds søn, blev udsat for korsfæstelse, som var en brutal straf, på grund af vores synder. På vegne af hele menneskeheden, som var dømt til døden, blev Jesus udsat for alle former for lidelser og sorger. De romerske soldater og israelitterne, som ikke vidste noget om Jesus, tøvede ikke med at håne og foragte ham. De behandlede ham, som om han rent faktisk havde gjort noget forkert, mens han hang på korset.

Og Jesus ikke alene led i stilhed, men bad ligefrem for Guds tilgivelse af netop de mennesker, som insisterede på at få ham slået ihjel. Vi skal huske, at denne bøn ikke kun var for den mængde, som var til stede ved Jesu korsfæstelse; den drejede sig også om

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Geminger 17:25)
"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manminninen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee
Chefredaktør: Geumsun Vin

Pastorseminar og Helbredelsesmøde med lommestørklæder i Sri Lanka, Egypten og Pakistan

Fra 27. november og frem til 6. december afholdt pastor Taesik Gil pastorseminarer og helbredelsesmøder med lommestørklæder i Sri Lanka, Egypten og Pakistan (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Da han forkyndte det livgivende budskab og bad med lommestørklæder med kraft, mødte deltagerne den levende Gud og oplevede hans helbredende gerning. Et stort antal mennesker tog imod Jesus Kristus og opnåede frelsen, og mange pastorer blev vækket og forenede sig med Helligånden.



▲ Sri Lanka Pastorseminar (28. november)



▼ Sri Lanka Helbredelsesmøde med lommestørklæder (29. november)



▼ Egypten Pastorseminar (1. december)



▼ Egypten Helbredelsesmøde med lommestørklæder (2. december)



Et liv som bærer frugt

Ligesom bonden må så sæden for at høste frugt, må vi så åndelig sæd for at bære åndelig frugt. I den udstrækning vi forsøger at glæde os under alle omstændigheder og så glædens frø, vil vi kunne høste større frugter og glæde os ved alle lejligheder. Når vi forsøger at finde grunde til at være taknemmelige og sige tak af hjertet under alle forhold, vil vi få endnu større nåde og endnu flere grunde til at være taknemmelige. Når vi sår bønnens frø, vil vi være i stand til at høste større styrke til at bede, sådan at vi kan få frugt i form af svar. Lad os se nærmere på tre gode metoder til at så og høste.

Fryd dig altid.

Hvis du altid er fuld af frelsens glæde, kan du fryde dig under alle forhold. Det skyldes, at du er blevet sat fri fra helvedes evige straf. Desuden har Gud givet dig himmerigets ufattelige herlighed. Og du er blevet velsignet til at kunne kalde den Almægtige Gud for "Fader." Apostelen Paulus blev udsat for mange forfølgelser og vanskeligheder, mens han prædikede i Herrens navn, men ingen kunne tage glæden fra ham. I et brev, som han skrev til de troende, mens han var i fængsel, rådede han dem, som

vi ser i Filipperbrevet 4:4: "Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!"

Nu kan du ransage dig selv. Har du glemt den nåde, du har fået, fordi du gennemgår en vanskelig situation? I dette tilfælde er der nogle mennesker, som holder op med at udføre de opgaver, de har fået af Gud. Måske befinder de sig i en situation, som de ikke ønsker at være i, og de må presse sig selv til at udføre deres opgaver. Men hvis man er fuld af Guds nåde og håb om Himlen, vil glæden tage overhånd i enhver situation, og vanskelighederne vil hurtigt forandre sig til velsignelser. Man vil også hurtigt vokse i ånden.

Vær taknemmelig på alle områder med tro på Guds kærlighed.

Hvis du tror på Gud Skaberen og stoler på, at han kun giver dig de bedste ting, vil du føle dig taknemmelig til alle tider på trods af eventuelle trængsler. Selv om du måske ikke fuldt ud handler i troen på grund af personlige mangler, vil du have sikkerhed på Guds kærlighed og du vil helt sikkert tro på, at Gud giver dig styrke til at overvinde alle former for problemer. Så vil du være taknemmelig med tro indtil det

sidste. Alt vil virke sammen til det bedste for dig, og alle forhold vil forandre sig til velsignelser.

Men hvis du beklager dig og føler modvilje og sorg, skal du være opmærksom på din manglende tro. Hvis du har tro, vil du føle dig taknemmelig for Guds kraft, som styrker de svage, fuldender de ufuldkomne og velsigner dem, som oplever vanskeligheder. Så vil Gud lade dig bære frugt i overflod og velsigne dig til at få svar på dine bønner under alle forhold.

Bed uden ophør med en tro, der er ledsaget af gerninger.

De mennesker, som er fryder sig altid og er taknemmelige under alle forhold, kan bede i Helligåndens fylde og komme ind i dybere niveauer af ånd. Men hvis du synes, det er vanskeligt at bede, eller hvis du ikke kan finde på noget at bede for, selv om det er tid til at kommunikere med Gud, så kan du ikke sige, at du elsker Gud, og du kan ikke høste velsignelsens frugt. Hvis du ikke beder ordentligt, så må du undersøge, hvor meget du fryder dig og takker Gud.

Jo mere vanskeligt du synes, det er at bede, jo mere indtrængende bør du bede med

oprigtig længsel efter Guds nåde. Når du beder om styrke ved at bede indtrængende, kan du gå gennem alle trin af de åndelige niveauer.

Lad os forestille os, at du ikke er blevet velsignet, selv om du har bedt. Så skal du undersøge dine gerninger i troen. Det er først, når du udviser tro gennem dine gerninger, at Gud kan være med dig og velsigne dig. Han vil også gøre dig til et godt redskab, og derved vil du være i stand til at få store svar og velsignelser. Lad os høste de smukkeste frugter i ånd og krop ved at fryde os, være taknemmelige og bede uden ophør med en tro, der er ledsaget af gerninger.

”Jeg blev en velsignet pastor gennem det hellige budskab!”



Pastor Yao Lan Hsiang, 56 år, Xin Zhan Manminkirke, Taiwan

Da jeg var ung, arbejdede jeg for Herren som leder af en kirke og jeg aflagde et løfte i bøn. Jeg sagde i bøn, at jeg ville tjene Herren af hele mit liv, hvis han frelste min far, som lå i koma efter en bilulykke. Gud besvarede min bøn, og min far kom tilbage til livet.

Selv om jeg var 39 år gammel og havde små børn, begyndte jeg på det teologiske seminar og studerede kristen musik i fire år. Jeg havde været glad for musik, siden jeg var ung, så jeg ville hellige mig kirken som pianist eller korleder. Men selv om det ikke stemte overens med det, jeg havde forestillet mig, ledte Gud mig til at blive pastor.

I 2005 deltog jeg sammen med yngre medlemmer af min kirke i et missionstræningsprogram som blev afholdt i Taiwan af en stor menighed i Singapore. Under denne træning tilskyndede Gud mig til at væbne mig med Guds ord. Jeg deltog også i Bibelkurser arrangeret af en stor menighed. Derefter formidlede jeg Guds ord, ikke alene i Singapore, men også i Malaysia og Kina.

I 2008 mødte jeg tilfældigt diakonisse Esther Shim i Singapore. Hun præsenterede mig for Manmin Centralkirke og for Manmin lovsang. Jeg var meget overrasket over, at Gud selv havde givet os sange. Med længsel besøgte jeg Manmin Centralkirke, og Manmin lovsang var virkelig storslået. Det var de lovsange, jeg altid havde ønsket at synge. Jeg besøgte også Muan Ferskvandscenter, hvor saltvandet bliver forandret til ferskvand gennem Dr. Jaerock Lees bøn (Anden Mosebog 15:25). På dette åndelige sted blev mine åndelige øjne åbnet. Jeg så engle, der omgav mig og betragtede mig. Jeg blev så lykkelig, at jeg græd.

Efter denne åndelige oplevelse blev jeg ivrig efter at kende mere til seniorpastor Dr. Jaerock Lee. Jeg slugte hans bøger *Budskabet fra Korset*, *Målet af Tro* og *Himlen*. Mens jeg læste bøgerne, følte jeg Guds store kærlighed og værdien af det hellige budskab. Jeg blev født igen rent åndeligt gennem budskaberne.

Jeg blev velsignet gennem *Budskabet fra Korset*, som indeholder forsynet for frelsen gennem Jesus Kristus. Jeg lærte betydningen af Guds ord til

slangen i Første Mosebog 3:14, hvor der står: ”Og støv skal du æde alle dine dage.” Det betyder rent åndeligt, at de mennesker, som følger kødet, vil blive offer for den fjendtlige djævel og lide under de trængsler og ulykker, som djævelen påfører dem. Denne tydelige forklaring var forbløffende.

Jeg var så taknemmelig for det hellige budskab, der lærte mig den åndelige betydning af Bibelen, og jeg formidlede det over alt, hvor jeg kom. I 2009 deltog jeg i Dr. Jaerock Lees forenede kampagne i Israel, som blev afholdt i Jerusalem. Jeg så direkte, hvordan de lamme smed deres krykker væk, rejste sig fra deres kørestole og gik. Folk fik bedre syn og smed deres briller væk. Mange mennesker blev helbredt for forskellige sygdomme ved Helligåndens ild og bar vidnesbyrd om deres helbredelse med glæde.

Kraften af seniorpastorens bøn er bestemt forbløffende. I 2010 deltog jeg i Manmin Sommerrefugium, som blev afholdt i Muju, Korea, og jeg blev endnu mere overbevist om Guds nærvær i kirken. Derefter åbnede jeg en kirke under Guds vejledning og fik den registreret som søsterkirke til Manmin i 2014.

Min kirke deltager i alle gudstjenester, der bliver afholdt i Manmin, inklusiv Daniel bønnemøderne via GCN, og mine medlemmer har fået mange velsignelser på den måde. En kvinde, der havde lidt af barnløshed i 7 år, fik en baby, og en ung mand med lammelse blev normal. Jeg blev selv helbredt for forbrænding, langsynethed og brystsmertter. Jeg fik også dobbelte øjenlåg gennem Muan Ferskvand.

Tidligere afholdt vi gudstjenester i mit hus, men nu har vi desuden fået et kirkerum, fordi Gud har velsignet kirkens medlemmer rent økonomisk. Jeg er blevet fornyet af livets ord, og der har været en overflod af helbredende gerninger og velsignelser i min kirke. Jeg er virkelig en velsignet pastor. Halleluja!



Xin Zhan Manminkirke i Taiwan



Diakon Jongseok Bae, 62 år, Changwon Manminkirke

”Jeg blev helbredt for mellemørebetændelse og pludselig døvhed!”

Da jeg var 10 år gammel, kom der vand ind i mit højre øre, men det blev ikke behandlet ordentligt. Jeg endte med at have kronisk mellemørebetændelse. Siden da har jeg lidt af betændelse og udflåd gennem mere end 50 år. Jeg måtte hele tiden tørre betændelsen væk med bomuld. Det gik ud over min trommehinde, så jeg kunne til sidst ikke høre noget på øret. I 2012 begyndte jeg at komme i Changwon Manminkirke, og så hold betændelsen op med at flyde ud.

I maj 2017 følte jeg, at mit venstre øre var stoppet til. Jeg blev diagnosticeret med pludselig døvhed på øret og fik at vide, at det ikke kunne helbredes fuldkomment. Lægen rådede mig til at gå med høreapparat. Jeg var bekymret over ikke at høre godt med det venstre øre, som jeg ellers havde vænnet mig til at bruge. Så jeg søgte Guds helbredelse gennem troen, og jeg lyttede konstant til Dr. Jaerock Lees prædiken ”Budskabet fra korset.”

En aften lyttede jeg til Seniorpastorens prædiken og modtog hans bøn for de syge, før jeg gik i seng. Mens jeg sov, viste han sig for mig i min drøm med et blidt og venligt smil. Han sagde: ”Jeg ville ønske, du ville anstrenge dig mere”, og så bad han oprigtigt for mig. Efter bønne i drømmen følte jeg, at alle nerverne og cellerne i mit øre blev ordnet.

Da jeg vågnede om morgenen, havde jeg det godt. Jeg tændte for vandet i badeværelset, og jeg kunne høre det løbe. Jeg kunne også høre fodtrin og en summen fra mikrobølgeovnen. Og jeg hørte ikke kun gennem mit venstre øre, men også gennem det højre, som havde været fuldkommen døvt i lang tid.

Jeg tog på hospitalet for at få det tjekket, og de fortalte mig, at hørelsen på mit venstre øre var blevet normal, måske endda lidt bedre end hos andre mennesker. Jeg var virkelig overrasket. Da jeg modtog seniorpastorens bøn under Manmin Sommerrefugiet i august 2017, forsvandt også den ringtone, jeg havde haft. Og så fik jeg hørelsen tilbage i det højre øre. Halleluja!

Jeg takker og ærer Gud Skaberen, som helbredte mine ører, der ellers ikke kunne behandles rent medicinsk. Jeg takker også seniorpastoren, som bad for mig.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com