

Manmin Nyhedsbrev

NR. 59 24. DECEMBER 2017

”Sådan kan en kirke behage Gud”

Jubilæumsgudstjeneste og helbredelsesmøder med lommelørklæder blev afholdt i fire søsterkirker i Japan



Fra den 20. oktober til den 1. november 2017 afholdt Pastor Heesun Lee, Manmin Pastor for Verdensvejledning, jubilæumsgudstjenester og helbredelsesmøder med lommelørklæder i Nagoya, Matsumoto, Tokyo og Yamagata i Japan.

Den 22. oktober blev det første møde afholdt i Nagoya Manminkirke (Pastor Dokikuni Miyako). Under kirkens 23. jubilæumsgudstjeneste prædikede Pastor Lee et budskab med titlen ”Vær årvågen” baseret på Første Thessalonikerbrev 5:4-6. Hun tilskyndede deltagerne til at stå fast på troens klippe, praktisere sandheden uden ophør og være årvågne. Om eftermiddagen ledte hun helbredelsesmødet med lommelørklæder. Da hun bad for de syge med lommelørklæder, som Seniorpastor Dr. Jaerock Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12), blev en stor mængde mennesker helbredt for dårligt syn, børneeksem over hele kroppen, kronisk hovedpine og eftervirkninger efter slagtilfælde.

Den 23. besøgte hun Iida Manmin

Kirke (Pastor Seunkil Ryu) og Mitsube Velfærdscenter for Ældre. Den 24. gennemførte hun et pastorseminar og et bønnemøde i Matsumoto Manminkirke, og deltagerne angrede og omvendte sig. Den 25. blev der afholdt endnu et helbredelsesmøde med lommelørklæder i Matsumoto Manminkirke (Pastor Ito Masaaki). Under prædikenen ”Tro, som behager Gud” (Hebræerbrevet 11:6), blev deltagerne opfordret til at sammenligne deres egen tro med Martas, Marias og Esters, og derved opnå en tro, som behager Gud. Så begyndte hun at bede med et lommelørklæde med kraft. Gennem bønnen forsvandt alle former for smerter, og mange mennesker fik Helligåndens ild. En 56årig kvinde ved navn Kazumi havde lidt af dæmonbesættelse i 34 år, men Pastor Lee hjalp hende med at angre fortiden grundigt, og bad for hende. Så blev kvinden sat fri.

Den 27. afholdt Tokyo Manminkirke (Pastor Byeongran Choi) dens 9. jubilæumsgudstjeneste og et helbredelsesmøde med lommelørklæder. Pastor Lee

prædikede et budskab med titlen ”Tro, som behager Gud” (Hebræerbrevet 11:6). Hun fortalte dem, hvordan man behager Gud med gode ord og trosbekendelse. Så bad hun med lommelørklæder, og en stor mængde mennesker blev helbredt for forskellige sygdomme såsom dårligt syn, gigt, skæv storetå og høfeber.

Den 29. ledte hun Yamagata Manminkirkes 20. jubilæumsgudstjeneste og bønnemøde i Helligåndens fylde (Pastor Kilmo Kim). Under gudstjenesten proklamerede hun et budskab under titlen ”Forandring, Hyrdens

frugt” (Filipperbrevet 3:12-14). Hun tilskyndede deltagerne til at forstå og tilgive andre. Ved bønnemødet, som blev afholdt om eftermiddagen, dansede og lovsang medlemmerne. Samtidig kom et medlem med et stivnet ben til at gå, fordi stivheden blev blødgjort gennem lovsangen. Gennem bønnen blev horder af mennesker helbredt for sygdomme inklusiv depression og dislokation af knæ og hofter.

Lad os alle takke og ære Gud, som har bragt Helligåndens ild over folk i Japan gennem helbredelse og forandring.

Guds kraft



Under missionsrejsen til Japan forsvandt den 21. tyfon Lan hurtigt, og den 22. tyfon Saola (billede 1) sænkede farten og skiftede kurs (den forventede retning på billede 2) gennem Dr. Jaerock Lees bøn. Alle møder blev gennemført med stor succes uden problemer på grund af tyfonerne.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Da de kom til Jesus og så,
at han allerede var død,
knuste de ikke hans ben,
men en af soldaterne stak
ham i siden med et spyd,
og der kom straks
blod og vand ud"
(Johannesevangeliet
19:33-34).

Udgydelse af Jesu blod og vand

vægt oppe med deres ben. Men da soldaterne kunne se, at Jesus allerede var død, brækkede de ikke hans ben.

I Salmernes Bog 34:20-21 læser vi: "Mange ulykker rammer den retfærdige, dog redder Herren ham ud af dem alle. Han beskytter alle hans knogler, ingen af dem bliver knust." Selv om Jesus tog alle menneskeheds synden på sig og døde på et træ kors, var han ikke synden. Han var skyldfri, pletfri og retfærdig, og Gud sørgede for, at Jesu ben ikke blev brækket.

Under tiden for flugten fra Egypten sagde Gud til israelitterne i Fjerde Mosebog 9:12 og Anden Mosebog 12:46: "De må ikke levne noget af det [lammet] til om morgenen, og de må ikke knuse nogen af dets knogler." Gennem hele Bibelen henviser "Lammet" til Jesus (Johannesevangeliet 1:29). Derfor befalede Gud, at lammets knogler ikke måtte brækkes, for lammet står for Jesus, og ifølge skriftordet skal Jesu knogler forblive intakte.

2. Forsynet for Jesus udgydelse af blod og vand

Vi læser i Johannesevangeliet 19:34: "Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud." En romersk soldat stak et spyd i siden på Jesus, som allerede havde udåndet.

Jesus hang på korset med en tornekrone. Hans hud var revet i stykker af piskningen, blodet strømmede fra hans hænder og fødder, hvor han var blevet fastsømmet, og det var et frygteligt syn. Vi kan derfor se, at den romerske soldat, som bekræftede, at Jesus virkelig var død, må have været et ondskabsfuldt menneske, når han ud over alt dette stak Jesus i siden med et spyd.

Hvad er den åndelige betydning af, at Jesus blev stukket i siden med et spyd og udgød sit blod og vand?

1) Det bevidner, at Jesus kom til verden i menneskeligt kød.

Johannesevangeliet 1:14 fortæller os præcist, hvordan Jesus er: "Og

ordet blev kød og tog bolig blandt os." Jesus, som er undfanget af Gud, der er ånd, påtog sig med andre ord kød og kom ind i denne verden. Jesus blev ikke undfanget gennem en kombination af en mands sperm og en kvindes æg, men derimod af Helligånden. Men da han blev født i kød og undergik en almindelig vækstproces ligesom alle andre mennesker, opfyldte han betingelserne for at være Frelser for hele menneskeheden: Frelseren skulle være et menneske, men ikke en efterkommer af Adam, som havde begået ulydighedens synd. Han skulle have kraft til at overvinde den fjendtlige djævel, og han skulle have kærlighed til at ofre sit eget liv for andre.

Derfor kom Jesus ind i denne verden med en krop af ben og kød, ligesom vores. Han følte smerte, da han blev pisket. Han led af udmattelse, tørst og sult (Matthæusevangeliet 4:2; Johannesevangeliet 4:6). For at bekræfte, at Jesus rent faktisk var kommet ind i denne verden i kød, står der i Bibelen: "En af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud."

2) Det vidner om, at et menneske af kød kan få del i den guddommelige natur.

I Matthæusevangeliet 5:48 siger Jesus til os: "Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen." Gud selv påmindes os igen i Første Petersbrev 1:16: "I skal være hellige, for jeg er hellig." Desuden tilskyndes vi i Filippibrevet 2:5: "I skal have det sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus." Og Andet Petersbrev 1:4 fortæller os: "Dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkelsen i denne verden med dens begær og få del i den guddommelige natur."

Selv om Jesus havde kød ligesom andre mennesker, begik han ingen synden, og han levede et helligt liv. Han oplevede en lang række følelser, for han havde også en menneskelig natur, men han levede kun ved sandheden. På samme

måde kan vi ligesom vores Jesus blive hellige og fuldkomne, og tage del i den guddommelige natur med Jesu Kristi hjerte.

Enhver, som tror på Herren, beder indtrængende og anstrenger sig, kan skille sig af med synden og ondskab. Derved vil dette menneske helt sikkert opleve Guds nåde og styrke, og få Helligåndens hjælp. Ingen af os er i stand til at undskylde os og sige: "Jesus levede et helligt liv, fordi han var Guds søn. Men da jeg kun er et almindeligt menneske, kan jeg ikke gøre noget."

3) Det viser, at ved Jesu blod og vand opnår vi sandt og evigt liv.

Jesu blod er i sandhed dyrebart, for han havde ingen arvesynd i sig og begik heller ikke selv nogen synden. Ved dette dyrebare blod fra vor Jesus kan vi ved troen blive tilgivet vores synden og leve til evig tid. Desuden symboliserer vandet rent åndeligt "ordet." Det betyder, at jo mere vi lytter til Guds ord og lever ved det, jo mere kan vi skille os af med synden og ondskab, og blive retfærdige.

Det blod og vand, som Jesus udgød, er styrkens blod og vand, og derved kan vi forandre os. Der er tale om livets blod og vand, som frelser os fra døden. Jesus blev stukket i siden med et spyd, og udgød al sit blod og vand, og det viser, at vi kan opnå tilgivelse på grund af ham. Vi har fået den styrke, hvorved vi kan leve ved Guds ord og opnå det sande liv.

Kære brødre og søstre i Kristus. Jesus frydede sig og var taknemmelig midt i sine lidelser, fordi han tænkte på, at utallige sjæle ville opnå frelse gennem lidelserne. Husk, at Jesus led og udgød sit vand og blod for at frelse os.

Jeg beder i Herrens navn, om at du hurtigt vil fornemme Herrens kærlighed og bevare den dybt i dit hjerte. Skil dig af med synden og ondskab, sådan at du kan genfinde Guds tabte billede. Så kan du opnå den evige glæde og velsignelserne i det herlige himmelske rige.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synden ved Jesu Kristi forløsende blod.

4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Geminger 17:25)
"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manminninen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee
Chefredaktør: Geumsun Vin

Nøglen til åndelig vækst

Når du tager imod Herren, vil du få Helligånden i gave. Så vil du rent åndeligt være som en nyfødt baby, og du vil fortsætte med at vokse i troen. Du vil vokse til at have tro som et lille barn, et større barn, en ung og til sidst som en forælder, som der står i Første Johannesbrev 2:12-14. Men hastigheden for væksten vil være forskellige fra person til person. Lad os se nærmere på nøglerne til åndelig vækst og forsøge at opnå det fulde mål af tro, som behager Gud.



Vær ikke utålmodig, men følg de basale regler.

For at vokse i troen skal du være sikker på, at du kan opnå den fulde sikkerheden i troen på Guds kærlighed. Hvis du er utålmodig og tænker, at du har ringe tro, vil dette være en hindring for at vokse i troen.

For at vokse i troen skal man først og fremmest ransage sig selv gennem Helligåndens inspiration. Hvis man bare utålmodigt ønsker at vokse i troen, vil de kødelige tanker måske komme først. Så kan man ikke høre Helligåndens stemme, og man vil føle sig fortvivlet og ikke være i stand til at ransage sig selv.

Dette kan endda afholde os fra at finde styrke til at skille os af med vores fejl og mangler, selv om vi er bevidste om dem. Og så vil vi føle os endnu mere fortvivlede, fordi vi ved, at vi bør forandre os.

Den åndelige tro er givet af Gud, og den nåde og styrke, vi har brug for med henblik på at blive hellige, gives også af Gud. Hvis man tænker: "Jeg vil opnå dette niveau af tro på dette tidspunkt" eller hvis man forhaster sig, så fører det ikke til større tro. I stedet skal man gå frem skridt for skridt for at opnå det mål af tro, som Gud ønsker (Romerbrevet 12:3).

Det første skridt er at følge de basale kristne regler: Tilbed i ånd og sandhed uden tomme tanker og uden at døse; bed indtrængende uden ophør; lovsig af hjertet og læs i Bibelen hver dag. Dette er de basale regler. Disse gerninger vil blive kilden til din tro. Så for at øge troen skal du bede om Guds nåde og styrke til at skille dig af med det, du ikke har skilt dig af med endnu, og gøre det, du endnu ikke har fået gjort, og du skal begynde selv de mindste ting med tro (Lukasevangeliet 11:11-13).

Der ud over skal du undersøge, om du holder budskabet i hu, når du har hørt det ved gudstjenesterne, og om du forsøger at leve efter det. Når vi forsøger at leve ved ordet, kan vi mærke Guds kærlighed og hans kærlige indgriben, som fører os til at blive hellige.



Lær Guds ord og bed.

Hvis man vil have styrke til at forandre sig ved Guds ord, skal man først indse Guds kærlighed. Kun gennem denne kærlighed kan man opdage sit sande jeg og få styrke til at leve ved troen.

For at indse hans kærlighed skal vi både lære Guds ord og bede. Først når man lytter til Guds ord, kan man forstå den fuldkomne tro, skelne mellem sandhed og usandhed, ransage sin tro og forstå, hvad man skal forandre.

Men hvis ikke man beder, vil man ikke opnå åndelig indsigt, selv om man lytter til ordet. Eller man vil ikke være i stand til at anvende budskabet i sin tilværelse. Uden bøn vil man ikke få styrke til at praktisere budskabet, og det vil man måske føle som en byrde. Men hvis man beder, vil Guds ord komme i godhed, og man vil mærke Guds kærlighed. Dermed vil man forstå hans hjerte og blive fornyet.

Hvis du forstår, at Gud i sin kærlighed altid ønsker at give dig de bedste ting, vil din bøn forandres. Du vil ikke bare gentage: "Undskyld. Tilgiv mig" bare fordi du ved, hvad du burde have gjort. Du vil ikke føle dig tvunget til at bede, og du vil ikke bare bede tilfældigt om at skille dig af med det ene og det andet.

Du vil bede som følger: "Fader Gud, som skabte mig og giver mig gode ting hele tiden, jeg elsker dig. Så jeg ønsker at følge din vilje. Hjælp mig med at skille mig af med alle synder og ondskab, for jeg vil være en kilde til glæde og velbehag for dig. Giv mig din nåde og styrke, sådan at jeg kan komme dig nærmere, Fader." Via denne bøn kan man mærke Guds dybe kærlighed og opnå større tro.



Mist ikke modet ved at sammenligne dig selv med andre.

Hvis dit hjerte er fuldt af kærlighed til Gud, vil du ikke sammenligne dig med andre. Du vil tro på, at Gud elsker dig, og du vil elske ham. Denne tro vil lade dig være gavmild nok til at dele kærligheden med andre mennesker. Men hvis du ikke mærker denne dybe kærlighed, vil du sammenligne dig med andre. Hvis du tror, at du ligger foran andre i troens løb, vil du måske føle dig lettet. Men hvis du føler, at du ligger bag andre, vil det måske gøre dig nervøs eller ligefrem trist, og få dig til at miste modet.

Hvis du gør dit bedste indenfor dit mål af tro, vil du derimod overveje alt i godhed. Du kan elske andre i den udtrækning, du er fyldt med Guds kærlighed. Da du elsker dem, vil du føle dig ligeså glad, når de opnår anerkendelse og ros, som hvis det var dig selv. Du kan løbe i Guds kærlighed med energi og tiltro til, at du vil opnå det fulde mål af tro.

Hvis andre er foran dig, vil du være taknemmelig, og hvis du er foran dem, vil du også føle taknemmelighed, fordi du kan bede for dem og opmuntre dem. Så stræb efter at fylde dit hjerte med Guds kærlighed og glæde dig ved sandheden i alle forhold. Hvis du vil forandre dine gerninger, skal du først overveje seriøst, hvor meget du forsøger at elske Gud, og i hvor høj grad du længes efter hans kærlighed.

Hvis du bliver styrket af Helligånden, kan du forandre dit hjerte, uanset hvor ufrugtbart og mangelfuldt det er. Undersøg først, om du har rettet blikket fast mod Ny Jerusalem i Guds kærlighed, og bed med ildhu til Gud, som har kaldet dig og ført dig, for han vil gøre dig fuldkommen og lede dig til Ny Jerusalem (Første Thessalonikerbrev 5:24). Derved vil du blive Guds fuldkomne frugt.

”Jeg blev givet et nyt liv gennem Guds kraft!”

Seniordiakonisse Hyeeyeon Yang, Sogn 31, Manmin Centralkirke



Fra den 11. september 2017 blev jeg forkølet med høj feber og led af muskelsmerter, men jeg tog det ikke alvorligt. Der gik fire dage, og på den 15. blev mit underliv lige pludselig meget stort. Der udviklede sig væskeansamlinger, som havde jeg være gravid i niende måned, så jeg tog på skadestuen på hospitalet d. 17. Jeg fik foretaget blodprøve, røntgenundersøgelse og CT scanning. CT scanningen viste, at problemet lå i mine ovarier. Jeg blev rådet til at tage til en gynækolog.

Den 18. september tog jeg til gynækolog. Hun sagde, at jeg havde kræft i ovarierne og rådede mig til at tage til et større hospital, fordi svulsten var ondartet og havde en uregelmæssig form. Jeg tog til et universitetshospital og blev undersøgt af en professor, som var berømt for sin specialiserede viden på dette område. Han fjernede først væskeansamlingerne og undersøgte min journal og CT scanningen. Så sagde han, at han var 90% sikker på, at det var kræft i ovarierne, og at der skulle

foretages en PET/CT scanning for at se, om kræften havde spredt sig til andre organer.

Den 20. kom jeg så til PET/CT scanning. Da resultaterne kom, sagde lægen, at jeg straks skulle opereres, for der var med 99% sikkerhed tale om sidste stadie af kræft i æggestokkene. Han fortalte, at det ville være en meget stor operation, som ville tage 8 timer. Desuden sagde han, at jeg skulle være forberedt på, at der var risiko for, at jeg ville miste livet.

Jeg kom derfor til den konklusion, at den eneste måde, jeg kunne overleve på, var at få Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn. Den 22. sendte jeg i desperation et brev om anger og offergaver til ham, selv om han befandt sig i sit bedehus i bjergene. Samtidig modtog jeg Pastor Soojin Lees forbøn med lommetørklæde (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Derefter udviklede der sig ikke længere væskeansamlinger.

Den 24. fik jeg at vide, at Seniorpastoren havde bedt

for mig, og jeg følte mig lettet. Jeg tænkte, at nu skulle jeg bare vente på at se Guds gerning ske. Næste dag besøgte jeg det nationale kræftcenter, hvor jeg havde reserveret tid seks dage tidligere.

Professoren i centeret undersøgte min CT scanning fra det tidligere hospital og kom hen til mig. Han sagde, at kræften syntes at være startet i tyktarmen og derefter have spredt sig til mine ovarier. Han mente, at der skulle foretages en biopsi. Så fortsatte han med at forklare, at kræften havde spredt sig ud over det hele, og at den havde en dårlig form. Han syntes, at jeg skulle behandles for kræften med det samme. Men han ville gerne lave flere undersøgelser, for behandlingen blev igangsat. Jeg blev straks indlagt. Flere dage i træk gennemgik jeg mange forskellige prøver fra top til tå inklusiv blodprøver, røntgen, CT scanning af underlivet og biopsier af bryst og underliv.

Den 28. kom resultaterne af den første biopsi. Der stod, at jeg bare havde kronisk inflammation! Jeg var så overrasket, at jeg spurgte igen, hvad det var. Lægen sagde, at der ikke var noget tegn på kræft, men et en tuberkulosevirus var kommet ned i underlivet, hvor den havde skabt betændelse. Han tilføjede, at jeg skulle behandles for inflammationen af en lungespecialist.

Nu var det en helt anden historie. Om eftermiddagen tog jeg til lungespecialist. Han sikrede sig, at jeg ikke havde kræft, og udførte forskellige prøver af mine vejrtrækningsorganer. Lægen, som havde gennemført brystundersøgelsen, sagde også, at min journal viste, at jeg ikke havde kræft. Den 29. fik jeg at vide, at der ikke længere var behov for, at jeg var på hospitalet, så jeg tog hjem. Dagen efter bekræftede den anden biopsi igen, at jeg ikke havde nogen form for kræft længere. Halleluja!

Jeg takker og ærer Gud, som velsignede mig til at blive født igen i både ånd og krop.

”Gud beskyttede min søn fra døden og velsignede mig til at blive forfremmet!”

Diakon Lacidi Alpani Kaambe, 59 år, Kinshasa Manminkirke, DR Congo

Tidligere var jeg muslim, men i november 2010 blev jeg ført til Manmin af min bror, og jeg sluttede mig til flokken hos Manmin. Jeg fik mange velsignelser gennem Seniorpastor Dr. Jaerock Lees prædiken ”Budskabet fra korset” og formidlede budskabet for min familie. Nu er hele min familie får i flokken hos Manmin. Siden vi har mødt Manmin, er vi blevet beskyttet i hyrdens rum og har fået mange velsignelser.

For to år siden meldte min ældste søn sig til hæren. Efter en træningsperiode blev han sendt til Bunia i DR Congo. Dette område ligger tæt på oprørernes militærbase. Under kampene mod dem, blev hans overordnede skudt ihjel og andre soldater i hans gruppe kom ud for bombardementer. Men min søn blev som den eneste i gruppen beskyttet. Halleluja!

Han var under Guds beskyttelse, fordi pastoren i min kirke bad for mig og min kone med lommetørklæder, som Seniorpastoren havde bedt over. Derefter blev min søn overflyttet til en

militærbase under præsidentens autoritet, og i april 2017 blev han sendt til Kasai, som er et område med oprør. De politifolk, som tidligere var blevet sendt til dette område, var alle blevet slået ihjel. Men min kone og jeg sendte en forespørgsel om forbøn til Seniorpastoren og fik hans bøn, som overskrider tid og sted. Og min søn kom tilbage fra Kinshasa, da han havde afsluttet sin udstationering.

Da jeg har oplevet Guds forbløffende kærlighed, er jeg blevet ivrig efter at leve ved hans ord. Jeg arbejder som politibetjent og tilhører afdelingen for planlægning. I de seneste år har jeg på grund af min overordnede fratrædelse ikke fået nogen ekstra betaling, selv ikke når jeg har udført farlige opgaver. Men jeg har forsøgt at handle i godhed, tjene andre og på alle måder gøre mit bedste. Jeg har bedt med tro på, at Gud helt sikkert ville velsigne mig, og jeg har været tålmodig og taknemmelig, selv når jeg har oplevet økonomiske vanskeligheder.

I august 2017 modtog jeg Seniorpastorens bøn,

som overskrider tid og sted, mens jeg deltog i Manmin Sommerrefugium via GCN. Efter bønnen blev jeg velsignet til at blive forfremmet til Manager for Planlægningsafdelingen.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com