

Manmin Nyhedsbrev

NR. 42 24. JULI, 2016

”Mit trosliv og min præstegerning er blevet fornyet!”

Filippinske pastorer besøger Manmin



Velkommen til Manmin Centralkirke



Den 21. maj 2016 ankom en gruppe pastorer fra Filippinerne til Incheon Internationale lufthavn i Korea. De deltog i Manmins gudstjenester og bønnemøder. De blev også vist rundt i kirken og modtog stor nåde. Mange af dem blev helbredt for deres sygdomme og fik svar på deres bønner gennem Dr. Jaerock Lees bøn (fotos 1, 2 og 7). De fleste af dem havde deltaget i Manmin Sommerrefugium 2015 og havde oplevet tegn, undere og kraftfulde gerninger (fotos 3, 4, 5 og 6).

Manmin Centralkirke er blevet besøgt af mange pastorer og troende fra både Korea og udlandet, faktisk fra hele verden. Den 21. maj 2016 aflagde pastorer fra Filippinerne et syv dage langt besøg i kirken.

De havde lyttet til Seniorpastor Dr. Jaerock Lees prædikener og læst hans bøger. Derigennem var de blevet fornyet og velsignet i deres liv, og de længtes efter at kende Manmins virke.

Under deres besøg mødte de Dr. Lee og modtog hans velsignende bøn. De deltog også i gudstjenester og Daniel bønnemøder.

Desuden besøgte de Muan Ferskvandsakvarium, som er et forbløffende sted, hvor saltvandsfisk og ferskvandsfisk lever i det samme vand. Så var de på rundvisning i GCN fjernsynsstation, der dækker mere end 170 lande (www.gcntv.org). Og de deltog i et møde i Manmin Bønnecenter og talte med centerets præsident, fru Boknim Lee.

Pastor Emmanuel Gonzales, 49 år, Præsident for Makarios Præsteforening i Laguna City

”Da jeg begyndte at lytte til Dr. Jaerock Lees budskab, lærte jeg at bede bedre, og jeg voksede i troen. Jeg fik også



økonomiske velsignelser. Hans bøger *Himlen, Målet af Tro og Budskabet fra Korset* indeholder budskaber, som jeg aldrig ville have forstået på egen

hånd. De har hjulpet mig meget i min præstegerning. Jeg vil meget gerne være en del af Manmin og formidle bøgerne og det hellige budskab over hele verden, inklusiv i Kina.”

Pastor Gonzales har undervist andre pastorer i Dr. Lees prædiken ”Budskabet fra korset.” Han tilføjer: ”Jeg oplevede Helligåndens kraftfulde gerning, da jeg forberedte mig på forelæsningerne og lærte de andre pastorer dette budskab. Mange mennesker elsker det.”

Pastor Jelmar Fain, 47 år, Vicebiskop i Maranatha Kirkeforening



”Den 22. maj modtog jeg under gudstjenesten søndag aften Dr. Jaerock Lees bøn for de syge efter prædiken. Gennem denne bøn blev jeg helbredt for en smerte i nakken, som havde plaget mig i en måned.”

Det var pastor Fains første besøg, og han tilføjer: ”Da jeg mødte Dr. Lee

personligt, tænkte jeg, at han minder meget om Herren. Jeg kunne mærke, at han har et nært forhold til Gud og kommunikerer med ham. Det var forunderligt at se saltvandsfisk og ferskvandsfisk leve sammen i Muan Ferskvandsakvarium. Dette viser Guds kraft og kærlighed.”

Pastor Medelino Trinidad, 54 år, Filippinerne Internationale Kirke for det Hellige Budskab



”Jeg har prædikeret det hellige budskab i min kirke. Kirkens medlemmer har fået stor nåde og min kirke har oplevet vækkelse”,

fortæller pastor Medelino Trinidad. Det har fremkaldt minder om hans oplevelser under Manmin Sommerrefugium 2015.

”Det var allerførste gang, der var guldsmede, som landede på mine fingerspidser og min pande. Ligesom Gud sendte manna og vagtler til israelitterne, sendte han en stor sværm af guldsmede til refugiet for at gøre medlemmerne glade og lykkelige. Jeg blev forsikret om, at Dr. Jaerock Lee, som havde bedt for, at det skulle ske, er et gudeligt menneske.”

Pastor Ellery Garvida, 48 år, Jesus Kristus Internationale Kirke ”Porten til Velsignelser”



”I 2015 efter jeg havde deltaget i Manmin Sommerrefugium, besøgte jeg Muan Fervandscenter, hvor saltvandet fra havet blev

forandret til drikkeligt ferskvand gennem Dr. Jaerock Lees bøn. Under dette besøg badede jeg mig i Muan Ferskvandspool adskillige gange. Så blev jeg helbredt for diabetes, som jeg havde haft i 12 år. Min 8 årige niece blev helbredt for astma, da hun drak det Muan ferskvand, jeg gav hende. Et af mine familiemedlemmer var på hospitalet med denguefeber (en tropesygdom). Da han drak Muan Ferskvand, faldt feberen og han blev udskrevet.”

Pastor Raymundo Candelaria vidnede om, at medlemmerne i hans kirke havde fået mange store velsignelser gennem det hellige budskab (se hans vidnesbyrd på side 4). Andre pastorer fortalte også, hvordan deres liv og deres virke var blevet fornyet gennem Manmin, og at deres kirke havde oplevet vækkelse. Lad os takke og ære Gud, som har ført Manmin med livets ord og kraftfulde gerninger.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Men Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!" (Galaterbrevet 5:22-23)

Selvbeherskelsens frugt

at gøre deres læber hellige og fuldkomne. Men i deres dagligliv glemmer de, hvad de har bedt for, og så siger de det, de har lyst til, og følger deres gamle vaner.

Nogle mennesker er hurtige til at brokke sig eller føle modvilje, hvis de har vanskeligheder eller oplever noget, som er svært for dem at forstå. Der er også nogle mennesker, der er så glade for at tale, at de ikke kan holde op, når først de er kommet i gang. De skelner ikke mellem det, de skal sige, og det de ikke bør nævne, så de begår mange fejl.

Selvbeherskelsens frugt, som er en af Helligåndens frugter, henviser ikke kun til at udøve selvkontrol for ikke at begå synder. Selvbeherskelsen er også med til at kontrollere de andre frugter af Helligånden og dermed gøre dem fuldkomne.

Når de andre frugter af Helligånden fødes i hjertet og vises udadtil, fungerer selvbeherskelsen som et vurderingscenter, der etablerer og vedligeholder harmoni og orden. Selv når vi gør noget godt i Herren, er det mest mulige ikke altid det bedste. Man kan sige, overdivelse er værre end mangel. I ånden skal vi gøre alt med moderation og følge Helligåndens ønsker.

For eksempel er det sådan, at selv om vi har glædens frugt, kan vi ikke bare udtrykke vores glæde hvor som helst og når som helst. Selv om frelsens glæde er stor, er det nødvendigt at kontrollere den i overensstemmelse med situationen. Det er også vigtigt at have selvbeherskelse, når vi er trofaste overfor Gud. Særligt hvis man har mange pligter er det vigtigt at fordele tiden på en passende måde, sådan at man kan være der, hvor der er mest behov for det, på det rette tidspunkt.

Det er det samme med alle de andre frugter af Helligånden, inklusiv kærlighed, nåde, godhed

osv. Når frugterne fødes i hjertet og viser sig i handlinger, skal vi følge Helligåndens vejledning og stemme for at gøre det mest passende. Vi kan prioritere det arbejde, der skal udføres først, frem for det, der kan vente til senere. Vi kan beslutte, om vi skal gå frem eller tilbage. Gennem selvbeherskelsens frugt kan vi skelne og træffe beslutninger.

2. Hvis vi bærer selvbeherskelsens frugt...

For det første vil vi følge den rette orden i alting.

Vi vil forstå vores position i forhold til andre. Vi vil forstå, hvornår vi skal handle og hvornår vi skal lade være. Vi vil vide, hvornår vi skal tale, og hvad vi skal sige, og hvornår vi hellere skal tie stille. Så vi vil ikke skændes med andre eller misforstå dem. Vi vil ikke gøre noget, som er upassende eller som overskrider grænserne for vores stilling. Men hvis man ikke har selvbeherskelse, vil man bryde denne orden og overskride stillingens beføjelser.

Lad os for eksempel forestille os, at præsidenten for en virksomhed beder bestyrelseschefen om at gøre noget bestemt. Denne bestyrelseschef er meget lidenskabelig og mener selv, at han har en bedre ide, så han ændrer på det, som er under hans ledelse og udfører arbejdet efter sin egen opfattelse. Selv om han har arbejdet med store ildhu, har han ikke overholdt virksomhedens rangorden på grund af manglende selvbeherskelse.

For det andet skal vi tage hensyn til indhold, tid og sted.

For eksempel er det godt at kalde højlydt ud i bøn, men hvis man gør det hvor som helst, man vil, kan det beskæmme Gud. Når man prædiker budskabet eller besøger medlemmer for at give åndelig vejledning, skal man overveje sine ord nøje. Selv om

man personligt har fået stor nåde gennem indholdet af et bestemt åndeligt budskab, kan man ikke bare dele det med hvem som helst.

Hvis man viderebringer noget, som ikke er passende i forhold til tilhørerens mål af tro, kan det bringe vedkommende til fald eller få personen til at dømmes og fordømme. I nogle tilfælde kan man måske bære vidnesbyrd for et menneske, der har travlt. Selv om vedkommende er indstillet på at lytte, så er det en forstyrrelse for ham, fordi han har travlt og hans tanker er optaget af andre ting.

Uanset hvor godt, indholdet er, vil det være vanskeligt at berøre dette menneske i denne situation uden den rette selvbeherskelse.

For det tredje kan man håndtere enhver situation med passende overvejelser, og med ro i stedet for utålmodighed.

De mennesker, som ikke har selvbeherskelse, er utålmodige og udviser ikke hensyn overfor andre. Da de skynder sig, overvejer de ikke tingene ordentligt, og de overser måske noget vigtigt. Derfor må man ikke afbryde med utålmodighed, når andre taler. Vi bør lytte omhyggeligt indtil enden, sådan at vi undgår at træffe forhastede konklusioner. Desuden vil vi på denne måde forstå personens intentioner og håndtere situationen på rette vis.

De mennesker, som har selvkontrol, vil ikke lade sig ryste af andres ord. De kan lytte med ro og finde frem til sandheden gennem Helligåndens gerning. Hvis de overvejer tingene med selvbeherskelse, før de svarer, kan de reducere risikoen for den slags fejl, som opstår på grund af forhastede beslutninger. I den udstrækning de gør dette, vil de have autoritet og vægt bag deres ord, sådan at ordene vil have en stor indflydelse på andre.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar
Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger
Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger
Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Tag først bjælken ud af dit eget øje

I Matthæusevangeliet 7:1-5 står der: "Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmes andre med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! Og så er der en bjælke i dig eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje."

En bjælke er et stort stykke træ, som er lavet af en gren eller en træstamme. Den er skåret sådan, at den kan bruges som et del af den bærende struktur i en bygning, ligesom en søjle. I denne sammenhæng henviser bjælken til den syndefulde natur i hjertet. Vi må tage denne bjælke ud af vores egne øjne først, sådan at vi kan se andre mennesker med Herrens hjerte og øjne. Så kan vi hjælpe andre med kærlighed, blive forenet og i sidste ende komme ind i den smukke by Ny Jerusalem.

"Bjælken" får os til at dømmes og måle andre

At dømmes er at skelne mellem rigtigt og forkert. Når man dømmes andre, danner man sig en mening om dem, og den er normalt negativ. At måle er at gætte eller at antage noget bestemt uden hensyn til sandheden. Man tænker for eksempel, at en anden sandsynligvis har gjort noget bestemt, fordi man selv har forudfattede holdninger uden faktisk begrundelse.

De mennesker, som dømmes og måler andre, skal være opmærksomme på, om de selv har en "bjælke i deres øje." Hvis man selv har meget synd og ondskab i hjertet, er det sandsynligt, at man afslører eller påpeger andres mangler.

Naturligvis er det til tider nødvendigt at fortælle andre om deres mangler for at hjælpe dem med at indse dem. Det gør vi, fordi vi elsker dem. Men hvis vi selv har en bjælke i øjet, vil vi måske påpege manglerne med ondskab eller påføre andre smerte, som bringer dem til fald i stedet for at hjælpe dem med at forstå.

Hvis man har sådan en bjælke, er man måske ikke opmærksom på den, og man er ikke i stand til at indse,

at man gør noget forkert. Selv om andre kan gøre opmærksom på det gennem råd, vil man tænke, at det ikke gælder for en selv. Man vil måske bare tænke: "Jeg elsker Gud og lever ved hans ord. Jeg har tro." Men hvis man har sådan en bjælke, er det sandsynligt, at man har lukket døren til sit hjerte. Så kan man ikke indse sine fejl, og man bliver ved med at dømmes og måle andre.

Har man derimod åndelig kærlighed, kan man elske andre, og de negative følelser såsom had vil ikke opstå, selv om andre opfører sig arrogant, praler eller gør noget forkert. Hvis man ikke har en bjælke, kan man se deres gode sider, forstå dem på baggrund af deres mål af tro, og bede for dem med omsorg.

Så vi må indse, at hvis vi ser splinten i andres øjne, kan det være tegn på, at vi selv bærer rundt på en bjælke, som vi skal tage ud af vores øje. Derefter vil hjertets øjne åbnes, og vi vil se alt med større klarhed og skelne bedre i ånd og krop (Efeserbrevet 1:18-19).

At "tage bjælken ud" betyder at fjerne roden til den syndefulde natur

Hvis man tager en stor rod af en bestemt syndefuld natur ud af sit hjerte, vil de andre små fine rødder forsvinde på samme tid. Det er ligesom når en stor trærod bliver trukket op, og så følger de små, fine rødder med. Så man skal centrere sine anstrengelser om at fjerne den rod af den syndefulde natur, som er sværest at tage op. Så vil de andre forsvinde helt naturligt. At tage bjælken ud af sit øje betyder altså at fjerne den største rod af den syndefulde natur fra sit hjerte.

Hvis man for eksempel tager den store rod af "had" ud af sit hjerte og erstatter den med kærlighed, vil de andre syndefulde naturer såsom jalousi og misundelse også forsvinde. Så behøver man ikke bekymre sig om, hvordan man skal skille sig af med alle de forskellige syndefulde naturer i hjertet. Hvis man fjerner en bjælke, der fungerer som bærende element i en bygning, vil bygningen falde sammen. På samme måde skal man fokusere sine bønner og sin faste på at fjerne den syndefulde natur, som er mest vanskelig at skille sig af med, for så vil man hurtigt forandre sig og opnå et åndeligt hjerte.

Når man har taget bjælken ud af sit øje, vil man ikke dømmes og fordømme andre. Selv om man ser deres splinter, vil man ikke fortælle omgivelserne om det. Man kan rådgive med sand kærlighed og bevæge andre til at indse deres mangler og blive fornyet.

Hvis man tror, at en bestemt syndefuld natur har dybe rødder i hjertet, fordi man har begået den samme synd mange gange, så skal man anstrenge sig endnu mere for at skille sig af med den. Når man fortsætter med uforanderlige

anstrengelser, vil man opleve, at den syndefulde natur vil blive fjernet ved Helligåndens kraft.

Forestil dig en skål, der er fuld af mørkt og snavset vand. Hvis man bliver ved med at hælde rent vand i skålen, vil vandet efterhånden blive rent. Det samme gælder for den syndefulde natur. Hvis man konstant praktiserer sandheden og kærligheden, vil den syndefulde natur forsvinde, og man vil blive i stand til at opnå det åndelige hjerte.

Men hvis man hælder både snavset og rent vand ned i skålen med det mudrede vand, vil det aldrig blive rent. På samme måde er det sådan, at hvis man tager imod usandheden, mens man forsøger at fjerne den syndefulde natur fra hjertet, kan det ikke lykkes.

I Første Korintherbrev 2:15 står der: "Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen." De mennesker, som har taget bjælken ud af deres øje, vil ikke udvise nogen former for ondskab overfor andre. De bedømmer alt med sandheden, Guds ord, uden at dømmes eller fordømme på grundlag af deres personlige viden eller tanker. De kan skelne på passende vis med et godt og kærligt hjerte. Derfor kan de nå frem til sandfærdige konklusioner, og de kan ikke dømmes af nogen.

Visse onde mennesker dømmes gudelige personer i had, men det skyldes deres egen ondskab og har ikke noget med Gud at gøre (Johannevangeliet 3:20). Kun Gud kan dømmes os. Vi er hans skabninger, og følger hans lov. Så hvis onde mennesker taler loven imod og dømmes den, bygger de en mur af synd, som skiller dem fra Gud (Jakobsbrevet 4:11).

”Medlemmerne i min kirke har fået velsignelser gennem det hellige budskab”

Pastor Raymundo Candelaria, 43 år, Kirken for Gylden Tro, Filippinerne

Der er gået 19 år, siden jeg blev pastor. Men indtil for bare to år siden kæmpede jeg mellem Guds ord og den realitet jeg mødte, når jeg tog hånd om kirkens medlemmer. I februar 2015 fortalte pastor Emmanuel Gonzales mig om et stort seminar, som ville blive afholdt, og jeg besluttede mig for at deltage.

Dr. Jaerock Lees berømte prædikener ”Budskabet fra korset”, ”Forelæsinger om Tredje Mosebog” og ”Målet af tro” blev formidlet af pastor Sharon Cho fra Cavite Manminkirke. Budskabet var meget klart. Efter seminaret læste jeg Dr. Lees bøger *Budskabet fra Korset*, *Væg og Bed*, og *Målet af Tro*. Indholdet var fuldt ud baseret på bibelen, og det berørte mit hjerte dybt.

Essensen er svaret på spørgsmålet ”Hvorfor er Jesus vores eneste Frelser?” Det hellige budskab lægger



vægt på omskæringen af hjertet, som sker ved at skille sig af med synder og ondskab. Det har lært mig, hvordan jeg skal føre et velsignet liv ved at behage Gud, og det har givet mig håb om Himlen.

I august 2015 deltog jeg i Manmin Sommerrefugium sammen med andre pastorer fra Filippinerne. På daværende tidspunkt blev der udstedt en national advarsel mod varmen i Korea. Men der, hvor refugiet blev afholdt, var der køligt og forfriskende.

Jeg oplevede himmelske vinde. Jeg så også sværme af guldsmede, som kom ned til os, og nogle af dem satte sig på min krop. Jeg blev bevæget af kirkens medlemmer fra både Korea og andre lande, for de var forenet i kærlighed og tjente hinanden med ydmyghed.

Jeg var taknemmelig overfor Gud, som havde ført mig til Manmin Centralkirke. Da jeg kom tilbage til Filippinerne, skete der store forandringer både for kirken og for mig. Mine bønner var anderledes, og da jeg forstod, hvordan jeg skulle væbne mig med ordet, forsøgte jeg at leve ved Guds vilje.

Desuden begyndte jeg at formidle

det hellige budskab med langt større sikkerhed. Mange af kirkens medlemmer fik nåde og deres kristne liv blev fornyet. Siden da har de fået mange velsignelser i deres liv. De er meget lykkelige, og ved synet at deres glæde bliver jeg også lykkelig.

I 2016 besøgte jeg igen Manmin Centralkirke sammen med andre pastorer fra Filippinerne. Seniorpastor Dr. Lees liv berørte mit hjerte dybt. Han beder altid, tjener medlemmerne i sin kirke af hele sit liv med kærlighed og offervilje, og han giver Gud al æren med et ydmygt hjerte.

Jeg har deltaget i gudstjenester, Daniel bønnemøder og endda møder i Manmin bedecenter. Jeg har også besøgt Muan Ferskvandsakvarium, hvor saltvandsfisk og ferskvandsfisk lever sammen. Jeg var sammen der med min kone. Hun fortalte, at hun kunne mærke Guds nærvær under Daniel bønnemødet. Hun havde det om om, hun blev favnet ved Guds bryst. Hun sagde, at hun bad med tårer i Helligåndens fylde, mens hun lyttede til lovsangen i Manmin.

Jeg vil følge dette smukke eksempel fra Manmin Centralkirke. Jeg takker og ærer Gud, som har ladet mig møde den sande lærer i denne sidste tid, høre det hellige budskab, opleve kraftfulde gerninger og leve for sjælene.

”Jeg satte min lid til Gud, og han lod mig sejre!”

Broder Hyunkyu Kim, 19 år, De Studerendes Søndagsskole, Manmin Centralkirke

Min mor blev indskrevet i Manmin Centralkirke, da hun havde mig i sit skød. Siden jeg blev født, er jeg opvokset i Herren, og da jeg gik i ottende klasse, begyndte jeg at gå til fægtning. I starten syntes jeg bare, det var sjovt. Men når jeg skulle træne sent om aftenen efter skole, blev jeg træt af det og ville holde op. Efterhånden overvandt jeg dog trætheden, og jeg kunne se, at jeg blev dygtigere, hvilket var meget tilfredsstillende.

I 2016 begyndte jeg i 12. klasse, og jeg måtte nu koncentrere mig om min eksamen, sådan at jeg kunne komme på universitetet. Jeg ville gerne på Korea Nationale Sports Universitet. Jeg vidste, at jeg måtte klare mig godt i fægtturneringerne, sådan at jeg havde mulighed for at komme ind på universitetet. Gennem utallige



vidnesbyrd havde jeg lært, at mange medlemmer i kirken havde opnået deres mål med tro. Så jeg satte også min lid til Gud. Tidligere havde jeg tænkt, at der ikke var tid til at bede, når jeg både skulle studere og træne fægtning. Men jeg indså, at kærlighedens Gud kender mit hjerte og min situation. Og så begyndte jeg at bede, når jeg lå i sengen, eller når jeg var ude at gå.

I marts 2016 blev årets første turnering ”Den 45. Koreanske Turnering i Landsorganisationen for Fægtning” afholdt. Jeg modtog Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn via det automatiske svarsystem under træningen og under kampen. Og jeg vandt guldmedaljen! Jeg var lykkelig og fortrøstningsfuld.

I april blev den 10. Juniorturnering i Fægteorganisationen afholdt. Jeg tænkte, at jeg ville gøre det samme som ved den foregående turnering. Men før kampen bad min træner os pludselig om

at aflevere vores mobiltelefoner til ham. Så jeg kunne ikke få Seniorpastorens bøn over svarsystemet. Jeg tænkte kort, at jeg nok kunne låne en telefon af nogen og modtage bønnen, men jeg mente også, at det nok ikke var noget problem, når jeg nu havde vundet guldmedalje i den foregående turnering. Så jeg tog det ikke særlig alvorligt og startede kampen. Men det gik galt for mig i 32. runde. Jeg reflekterede over årsagen og indså, at jeg havde forsøgt at klare mig uden at sætte min lid til Gud. Det blev jeg ked af, men jeg var alligevel taknemmelig over, at jeg havde indset, hvorfor det var gået galt.

Den 7. maj blev den 54. Nationale Fægtturnering afholdt. Det var den sidste turnering, så den kunne få stor indflydelse på, om jeg kunne komme på universitetet. Jeg besluttede mig for, at jeg ikke ville have grund til fortrydelse efter kampen, sådan som jeg havde haft i april. Jeg ville sætte min lid

fuldkommen til Gud. Om morgenen modtog jeg Seniorpastorens bøn for dagen. Jeg lyttede til hans bøn for min kamp igen og igen dagen igennem, og så begyndte turneringen. Alt gik godt under kampen. Jeg havde det godt og min krop føltes let. Jeg blev styrket af noget, sådan at jeg var i stand til at holde fokus.

Jeg vandt guldmedaljen i den individuelle sabelkamp for mandlige gymnasieelever, og sølvmedalje i holdkampen. Halleluja! Jeg takker og ærer



Broder Hyunkyu Kim under turneringen (højre)

Gud. Og jeg er taknemmelige overfor Seniorpastoren, som bad for mig.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin