

Manmin Nyhedsbrev

NR. 36 24. JANUAR, 2016



Seniorpastorens nytårsbudskab 2016

Kære brødre og søstre i Kristus, lad os give Gud vores tak og ære, fordi han oprettede Manmin Centralkirke og har ført os med sit ønske om at opnå utallige sande børn, som han kan leve i kærlighed med til evig tid.

Gud gav os disse fire titler for bøn i 2015, som var kirkens 33. år: "Herlighed, frugt, et smukt kirkerum, og genskabelseskraften." Han velsignede os til at høste den perfekte frugt ved at fuldføre retfærdigheden gennem stort offer. Frem for alt var der på denne betydningsfulde juledag mange troende, som omvendte sig med fri vilje og blev forenet med hyrden. De bliver nu forberedt til at bære gode frugter på dette tredje stadie, sådan at de kan blive favnet i Herrens arme ved hans genkomst. Halleluja!

Lad os nu se nærmere på de bedetitler, som Gud har givet kirkens medlemmer i 2016.

Den første er "en kirke, som Gud elsker", fuld af medlemmer, som bærer lysets frugt.

I Efeserbrevet 5:9 står der: "... for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed." Den kirke, som elses af Gud, der er lys, er fyldt af børn, som bærer lysets frugt. Manmins medlemmer er blevet fornyet gennem hyrdens offer i Guds forsyn, og stræber efter at opnå Herrens hjerte, som er lys.

For at opnå frugten af al godhed, skal man hade ondskaben og skille sig af med enhver form for ondskab. Men det er ikke nok; man skal aktivt praktisere godheden og ofre sig. For at opnå retfærdighedens frugt skal man adlyde ordet i Bibelen med tillid til Gud og med åndelig tro. Og sandhedens frugt er fri for falskhed og har et uforanderligt sind. Man kan kun bære sandhedens frugt, når man uforanderligt bevarer godheden og retfærdigheden, som man har valgt af egen fri vilje.

Den anden titel er: "Kirken leder alle mennesker fra alle nationer til frelse" med forståelse for Guds hjerte.

I Første Timothæusbrev 2:4 står der: "Gud [...] vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden." Gud, som er kærlighed, vil at alle mennesker i hele verden skal frelses, komme ind i den evige himmel, opnå Herrens hjerte og blive sande børn af Gud, der skinner som solen i det smukkeste af de himmelske bosteder, Ny Jerusalem.

Når høsttiden kommer, skiller bonden hveden fra avnerne og samler den i sin lade. På samme måde har Gud kultiveret mennesket på jorden i lang tid for at lade de hvede-lignende børn komme i Himlen. Men de troende, der er ligesom avner, kan ikke blive frelst. Derfor har han oprettet denne kirke. For han vil, at kirkens medlemmer skal vokse i troen og blive som hvede.

Med dette særlige forsyn har Gud oprettet denne kirke, så jeg har aldrig undladt at bede og kæmpe for sjælenes frelse, siden kirken blev åbnet. Jeg beder i Herrens navn om, at I også vil føre utallige sjæle til frelse ved at være fuldkommen forenet med hyrden i sandheden.

Den tredje titel er "en kirke fyldt med Guds herlighed" på grund af de hellige børn.

I Salmernes Bog 37:6 står der: "Han lader din ret bryde frem som lyset og din retfærdighed som den klare dag." Gud er værdig til at blive forherliget, og han bliver herliggjort, når hans elskede børn ærer ham med tro. Han gør også gengæld for det med store velsignelser. Når antallet af mennesker, som er åndelige og har opnået den fuldkomne ånd øges, vil herlighedens lys blive endnu stærkere i kirken. Og historien om Manmin, som har åbenbaret Guds herlighed, vil gøre det muligt at bygge Kirken i Kana'an og den Store Kirke.

Manmin har forberedt sig på dette gennem de sidste 33 år, og særligt i de seneste fem år, hvor kirkens medlemmer har stået på troens klippe og er kommet ind i ånden og den fuldkomne ånd. Jeg håber, at I nu vil have endnu større ildhu med sikkerhed for, at I vil spille en afgørende rolle i æraen for den Store Kirke.

Den fjerde titel er "Kirken med uendelig kraft", som vil opnå Faderens forsyn.

I Salmernes Bog 62:12 står der: "Én ting har Gud sagt, to ting har jeg hørt: Hos Gud er der magt." Gud den Almægtige har uendelig magt. Og en kirke med uendelig magt er en kirke, som vil manifestere gerninger med uendelig kraft, ligesom Guds kraft er uendelig.

Det drejer sig om de gerninger, som vil blive manifesteret gennem den 100% fuldkomne genskabelseskraft på det tredje stadie. Gennem denne kraft vil vi kunne bære utænkligt store frugter. Gud har ført mig til at fuldkommengøre denne perfekte genskabelseskraft, og har på forhånd forberedt omfattende økonomiske velsignelser. Han har også ledt vores pastorer, medarbejdere og medlemmer til at lade sig føre af den fuldkomne ånds bølge og dermed øge deres tro med stor hast.

På dette tredje stadie vil vi, som navnet "Manmin" (alle mennesker fra alle nationer) antyder, føre utallige sjæle til frelse gennem forskellige metoder og strategier. Ligesom vandet dækker havet, vil vi manifestere den uendelige kraft, sådan at Guds herlighed vil fylde denne verden fuldkommen.

Jeg beder i Herrens navn for vores 10.000 søsterkirker og associerede kirker rundt om i verden, for pastorerne og for brødre og søstre i Kristus, om at I her i 2016 vil fuldføre jeres pligt som lys og salt hvor som helst I kommer, udsende en aroma af Kristus og bære lysets perfekte frugt, hvormed I vil forherlige Gud.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Men Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!" (Galaterbrevet 5:22-23)



Hvis vi for alvor tror på Gud og elsker ham, skal vi sørge for at være i fred med vores ægtefælle, forældre, børn, søskende og naboer i alle situationer. Lad os nu se nærmere på, hvordan vi kan bære denne frugt af freden, som er en af Helligåndens ni frugter.

1. Vi skal være i fred med Gud.

Det vigtigste for at være i fred med Gud er, at vi ikke må have nogen form for mur af synd, som skiller os fra Gud. Da Adam spiste frugten af kundskabens træ, kunne han ikke længere se Gud i øjnene, og han forsøgte at skjule sig fra ham. Det skyldtes, at freden mellem Adam og Gud var blevet brudt. Før Adam syndede, havde han et meget nært forhold til Gud, men efter synden blev han bange for Gud og fjernede sig fra ham.

Når vi handler i sandhed, er vi i fred med Gud, og vi kan være frimodige. For at opnå en fuldkommen fred uden nogen mur af synd skal vi naturligvis skille os af med alle synder og blive hellige. Men selv om vi ikke er fuldkomne endnu, kan vi stadig være i fred med Gud, så længe vi flittigt praktiserer sandheden i overensstemmelse med vores mål af tro. Når vi forsøger at være i fred med Gud, skal vi først og fremmest handle i sandhed, og dermed opretholde freden med Gud.

Hvad sker der for eksempel, hvis vi bukker for afguder eller bryder Herrens dag for at være i fred med ikke-troende familiemedlemmer? Det kan måske virke som om, vi har fred i et øjeblik, men i ånden betyder det, at vi har brudt freden med Gud, og derved skabt en mur af synd, som skiller os fra ham. Det vil i sidste ende kun bringe os trængsler og prøvelser, og vi vil heller ikke opnå sand fred i forhold til vore familier.

For at have sand fred med mennesker skal vi først og fremmest behage Gud (Ordsprogenes Bog 16:7). Naturligvis sker det sommetider, at andre bliver ved med at bryde freden i deres ondskab, selv om vi selv gør vores bedste i sandheden. Men selv i disse tilfælde vil Gud arbejde for os, hvis vi forsøger at holde os fuldkommen til sandheden.

2. Vi skal være i fred med os selv.

For at være i fred med os selv, må vi skille os af med ondskaben og blive hellige. Hvis der stadig er ondskab i os, vil denne ondskab blive opildnet i forskellige situationer. Det er meget ubehageligt, når had, vrede, misundelse, grådighed og lignende kommer ud af hjertet! Og hvis det sande hjerte og det usande hjerte kæmper mod hinanden, vil vi opleve endnu større vanskeligheder. Men hvis vi har en fast overbevisning og konstant beder indtrængende for at vælge sandheden, vil vi til sidst være i stand til at have fred i hjertet.

Nogle mennesker siger, at de søger at være i fred med Gud ved at handle i sandheden, men de har ikke fred i deres hjerter. Det skyldes deres selvretfærdighed eller fejlagtige tankebygninger, som de selv har lavet med sandheden. Ligesom Job bad indtrængende og forsøgte at leve ved ordet, før han gennemgik sine trængsler, gør disse mennesker det samme, men de er ikke for alvor i stand til at gøre det med kærlighed til Gud.

I stedet gør de det med urolige hjerter af frygt for en mulig straf, der måske kan komme, hvis de ikke praktiserer sandheden. Så hvis de på et givent tidspunkt ikke handler i sandheden, vil de blive deprimerede og tænke, at de måske vil blive straffet. Så selv om de flittigt handler i sandheden, føler de sig bebyrdet, og deres tro vokser ikke. De kan kun have sand fred i den udstrækning, de indser Guds kærlighed.

Der er også nogle mennesker, som ikke er i fred med sig selv på grund af deres egne pessimistiske tankebygninger. De forsøger at handle i sandheden med flid, men hvis de ikke opnår de tilfredsstillende resultater, som de havde forventet, bebrejder de sig selv og lider inderligt. Sådanne mennesker bør blive åndelige børn.

De vil måske blive straffet i overensstemmelse med retfærdigheden, eller de vil måske blive værdsat mindre i en periode. Ikke desto mindre kan enhver straf modtages med glæde, når personen er sikker på Guds kærlighed, og netop sikkerheden på, at Gud elsker os og gør os fuldkomne, selv

om vi ikke er fuldkomne endnu, giver os mod til at forandre os.

Vi skal sætte vores lid til, at Gud vil ophøje os, når vi selv gør os ydmyge overfor ham. Vi skal ikke være nervøse i ønsket om at opnå andres anerkendelse, men i stedet skal vi samle til bunke af gerninger i sandheden med oprigtige hjerter og handlinger. På denne måde kan vi være i fred med os selv og have åndelig tillid.

3. Vi skal være i fred med alle.

For at opnå fred med alle skal vi frem for alt være i stand til at ofre os selv. Vi må ikke handle usømmeligt eller forsøge at vise os eller prale. Vi skal være ydmyge af hjertet og ophøje andre. Vi skal ikke være forudindtagede, og hvis der er flere muligheder, som holder sig indenfor sandheden, skal vi være i stand til at acceptere dem alle. Vi skal ikke kun overveje situationen på baggrund af vores eget mål af tro, men være i stand til at se tingene fra andre synspunkter.

Selv om vores holdninger er de mest rigtige, skal vi være i stand til at lytte til andres meninger, med mindre de er usande. For at opnå fred skal vi ofre os for andre, og være parate til at give selv vores liv.

Hvis vi vil være i fred med alle, må vi ikke insistere på vores selvretfærdighed og vores tankebygninger. Vi har hver især vores forskellige personlighed. Vi har fået hver vores opdragelse og har forskellige mål af tro. Så vi har forskellige standarter for at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er godt og dårligt. Hvis parterne i et ægtepar insisterer på hver deres holdning, når det f.eks. drejer sig om rengøring, kan de ikke opnå fred. Freden kan kun opnås ved at de ser tingene fra hinandens synspunkt og tjener hinanden, i stedet for at holde fast på deres egne holdninger.

De mennesker, som har fred med Gud og med sig selv, vil ikke bryde freden med andre. Da de allerede har skilt sig af med deres grådighed, arrogance, stolthed, selvretfærdighed og tankebygninger, vil de ikke komme i skænderi med andre. Selv om andre er onde og skaber problemer, vil disse mennesker være i stand til at ofre sig for at opnå freden i sidste ende.

Men under processen med at opnå fred på denne måde kan vi indse forskellige ting. Til tider gør vi selv ting, som giver andre mennesker grund til at bryde freden, men vi indser det ikke. Vi kan komme til at såre andre uden at vide det på grund af ubetænksomme ord eller gerninger. Vi skal også tænke over, at sand fred skal komme af

hjertets grund.

Hvis for eksempel et andet menneske ikke tjener os eller anerkender os, kan vi føle modvilje, selv om vi måske ikke udtrykker det udadtil. Vi kan måske komme til at vise på forskellige måder, at vi føler os forfulgt. Måske lukker vi munden, fordi vi er bange for, at der vil opstå skænderier, hvis vi bliver ved med at argumentere. Eller vi holder op med at tale med vedkommende og ser ned på ham, mens vi tænker: "Han er ond og insisterer altid på sit eget, så jeg vil ikke tale mere med ham."

Når vi handler sådan, bryder vi måske ikke freden udadtil, men vi har heller ikke gode følelser overfor den anden. Vi er ikke enige i hans holdninger, og vi kan måske endda føle, at vi ikke har lyst til at være sammen med ham. Måske beklager vi os ligefrem over hans mangler, når vi taler med andre. Det er naturligvis bedre at opretholde en overfladisk fred på denne måde end at bryde freden direkte.

Men for at opnå sand fred skal vi tjene andre af hjertet. Vi skal ikke bare undertrykke vores behov for at andre stadig tjener os. Vi skal være villige til at tjene og søge andres bedste. Først da kan Helligånden virke. Og så vil andre blive bevæget af hjertet og forandre sig.

De mennesker, som har fred med Gud, med sig selv, og med alle andre, har autoritet til at uddrive mørket. Som der står i Matthæusevangeliet 5:9: "Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn." De har autoritet som Guds børn, det vil sige lysets autoritet.

Hvis du for eksempel er leder af kirken, kan du hjælpe andre troende med at bære fredens frugt. Du kan nærme dem med sandhedens ord med din autoritet og magt, sådan at de kan fjerne sig fra synden og nedbryde deres selvretfærdighed og tankebygninger. Hvis der bliver dannet en Satans synagoge, som fjerner folk fra hinanden, kan du ødelægge den med kraften af dit ord. På denne måde kan du fremme freden mellem forskellige mennesker.

Kære brødre og søstre i Kristus. Jesus ofrede sig og døde som et hvedekorn, der bar talrige frugter (Johannesevangeliet 12:24). Enhver kan føre utallige sjæle til Gud ved at efterligne Jesus, ofre sig og tjene andre til døden, ligesom han gjorde.

Jeg beder i Herrens navn om at I, som Guds børn, der har modtaget Helligånden, vil bære fredens frugt fuldkomment, nyde den åndelige autoritet på denne jord og blive dyrebare personer i Himlen.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Betydningen af navnet "Jesus Kristus"

Jesus kom til jorden for at forløse os fra vores synder. Da han blev korsfæstet med kærlighed til os, overvandt døden og genopstod, blev han Frelseren Jesus Kristus.

Lad os føre et kraftfuldt og berigende kristent liv ved at se nærmere på betydningen af navnet "Jesus Kristus".

Forskellen mellem "Jesus" og "Kristus"

I Matthæusevangeliet 1:21 står der: "Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder." Navnet "Jesus" betyder altså: "han skal frelse sit folk fra deres synder". Denne sætning er ikke i datidsform men i fremtid, mens "Kristus" betyder "den, der er blevet salvet" og henviser til Frelseren som fredsmægler og talsmand mellem Gud og menneskeheden. Det betyder, at det også indebærer: "et væsen som møder Frelserens kvalifikationer." På græsk kaldes han "Kristus", og på hebræisk "Messias".

"Jesus" er hans navn, og "Kristus" er en titel, der gives, når nogen har de rette kvalifikationer til at få den. For eksempel kan man ikke kalde en studerende for "Læge", bare fordi vedkommende ønsker at være en dygtig læge. Han skal først studere grundigt, bestå

sine prøver og tage de nødvendige kurser for at opnå titlen "Læge". På samme måde gennemgik Jesus en særlig proces for at blive kvalificeret som "Kristus".

Fra sin fødsel forberedte han sit virke gennem de næste 30 år, og han virkede offentligt i 3 år. Derefter blev han korsfæstet, genopstod på tredjedagen og blev Kristus. Han fuldførte dermed sin pligt som Frelseren.

Som forklaret ovenfor er navnene "Jesus" og "Jesus Kristus" meget forskellige; det ene betyder "Den der vil frelse os", mens det andet betyder "Den, der har frelst os".

Så før genopstandelsen kaldes han "Jesus", men efter genopstandelsen kaldes han "Jesus Kristus", "Herre Jesus" eller "Herre". De bibelske optegnelser viser, at han kaldes "Herre Jesus" eller "Jesus Kristus" efter genopstandelsen og himmelfarten.

Grunden til, at vi skal bede i Jesu Kristi navn

Bibelen fortæller os, at Jesus er vores eneste Frelser. I Johannesevangeliet 14:6 står der: "Jesus sagde til ham: 'Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.'" I Apostlenes Gerninger 4:12 står der: "Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved."

Efter at det første menneske Adam syndede, gik hele menneskeheden mod Helvede i overensstemmelse med ordet i Romerbrevet 6:23, hvor der står: "Syndens løn er død." Først når vi løser syndens problem, kan vi blive frelst og komme i Himlen. Jesus kom til denne jord for at løse problemet for os, og han udgød sit blod og døde på korset. Ved Jesu Kristi dyrebare blod er vi blevet forløst fra vores synder og vejen til frelse er blevet åbnet for os.

Jesus, Guds søn, døde på korset, overvandt døden og genopstod. Det var først da, han blev vores Frelser. Derfor er det korrekt at kalde ham "Jesus" før korsfæstelsen og betegne ham "Jesus Kristus" efter hans korsfæstelse og genopstandelse. Navnet Jesus Kristus har den samme betydning som "Frelseren" og "Herren".

Når Herrens disciple og apostlene prædikede budskabet eller bad efter Herrens genopstandelse og himmelfart, kaldte de ham ikke kun "Jesus", men tilføjede "Herren" eller "Kristus" til navnet (Apostlenes Gerninger 3:6). Derfor må vi ikke afslutte vores bøn med "det beder jeg om i Jesu navn", men skal i stedet sige "det beder jeg om i Jesu Kristi navn."

Hvis man beder i Jesu Kristi navn og kender frelsens forsyn, vil man have en helt andet kraft i bønnerne, end hvis man bare beder i Jesu navn.

Mens navnet "Jesus" var det navn, han havde, før han fuldførte frelsens forsyn, indbefatter navnet "Jesus Kristus" betydningen af hans blods frelsende kraft, hvorved han overvandt døden, genopstod og blev Frelseren. Derfor vil den fjendtlige djævel og Satan blive bange og skælve, når vi beder i Jesu Kristi navn, og vi kan få svar, selv om det synes umuligt med almindelig menneskelig kraft.

I dag er der mange mennesker, der beder i Jesu navn uden at kende den åndelige betydning af navnet. Så vi skal forstå forskellen mellem betydningen af navnene "Jesus" og "Jesus Kristus", og bede i Jesu Kristi navn, hvorved vi kan føre et mere kraftfuldt kristent liv.

Tip
Hemmeligheden, som er skjult i kalenderen

Den kalender, der bliver brugt verden rundt, rummer en overraskende hemmelighed. Da den først blev lavet, blev tiden inddelt i AD og BC med året for

Jesu fødsel som det første år AD. Disse bogstaver står nemlig for Anno Domini, som er latin og betyder "Herrens år". Det henviser til årene efter Herrens fødsel. Forkortelsen BC står for "Before Christ", som betyder før Kristus.

Jesu fødsel er altså en standart, som er fælles for forskellige folkeslag, nationer, religioner og

kulturer, og det betyder, at Jesus er centrum for den menneskelige historie.

Jesus, som er Gud Skaberens søn, kom til jorden som kongernes Konge. Han løste menneskeheden problem med korsets kærlighed og gav os frelsens velsignelse og det evige liv.



”Binu! Stå op, stå op!”

Efter en mystisk drøm blev jeg helbredt for tuberkulose



Søster Binu Kumari, 24 år, med hendes mand og søn, Delhi Manminkirke, Indien

Jeg blev ledt til Delhi Manminkirke af min mand i januar 2013. Det var den første gang, jeg gik i kirke, så jeg kom bare i kirken uden at forstå prædikenen.

I mellemtiden oplevede jeg en forbløffende gerning: Min far var på dødens rand på grund af astma og hjertesygdom, men han blev helbredt, da han modtog en bøn med et lommelørklæde, som seniorpastor dr. Jaerock Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12) gennem pastor John Kim. Jeg oplevede den levende Gud og følte mig så taknemmelig overfor seniorpastoren, som bad for ham. Jeg kunne mærke hyrdens kærlighed og fældede mange tårer. Jeg nød at arbejde frivilligt i kirken og længtes efter at bede.

I maj 2014 gik min svigermor bort, og jeg måtte tage hen til hendes hus, som lå langt fra os, for at passe min svigerinde og min svoger. Jeg kunne ikke komme i kirke. Halvanden måned senere blev jeg dårlig og havde svært ved at trække vejret. Resultatet af røntgenbillederne viste, at jeg havde tuberkulose.

Det blev værre, og til sidst kunne jeg hverken gå, spise eller drikke. Jeg havde endda hovedpine, så jeg ikke kunne sove. Jeg lå i sengen hele dagen og græd meget på grund af smerterne. Jeg tog medicin i en måned, men

ville gerne stoppe og have seniorpastoren til at bede for mig.

Da min mand så mig i så stor smerte, tog han al skyld på sig og angrede overfor Gud. Han sendte også en forespørgsel om en bøn til Seoul, og den 26. oktober modtog han seniorpastorens bøn på mine vegne.

”Binu! Wuto (stå op), wutu (stå op)!”

Jeg græd og svarede, at jeg ikke kunne. Men han sagde: ”Jo, du kan. Stå bare op.” Så vågnede jeg fra drømmen og tænkte, at den var meget mærkelig. I samme øjeblik opdagede jeg, at jeg ikke længere havde svært ved at trække vejret, og jeg havde ingen hovedpine. Jeg var blevet styrket og kunne gå, hvilket forbløffede mig. Jeg fældede tårer og bad i taknemmelighed.

I januar 2015 var jeg til undersøgelse hos min læge igen, og der var ikke længere nogen symptomer på tuberkulose. Jeg var fuld af glæde. Halleluja!

Siden da har min mand og jeg flittigt forkyndt for folk med taknemmelighed overfor Gud, som helbredte mig, og seniorpastoren, som bad for mig. Omkring 20 af mine bekendte er blevet omvendt. Jeg arbejder også frivilligt i kirken og lever med Herrens glæde. Jeg giver Gud al tak og ære.

”Jeg vil udbrede glæden ved at møde Gud Skaberen”

For fire år siden var min brusk blevet slidt ned på grund af degenerativ gigt. Jeg kunne dårligt gå, og var afhængig af andre mennesker eller af en stok. Indtil da havde jeg kun gået i katolsk kirke, men på anbefaling af min ældste søn, diakon Young Ju, deltog jeg i Manmins sommerrefugium 2015.

Dér skete der noget forbløffende med mig. Da vi tog hen til stedet for refugiet, måtte min mand hjælpe mig med at gå. Men efter at jeg havde modtaget seniorpastoren dr. Jaerock Lees bøn for de syge, kunne jeg gå selv.

Jeg havde det rigtig godt, fordi jeg ikke længere havde smerter i mine knæ. Men d. 22. september viste en almindelig lægeundersøgelse, at jeg havde mavekræft på tredje stadie. Min læge fortalte mig, at der var en svulst i mit spiserør, så de var nødt til at skære en stor del af min mavesæk væk. På grund af min søns bønfoldelse lod jeg mig registrere i Manminkirken i det vestlige Busan, og jeg lyttede gentagne gange til prædikenen: ”Budskabet fra korset”, som fortæller om frelsens forsyn gennem Jesus Kristus. Og jeg modtog bønnen efter prædikenen.

Operationen fandt sted den 1. oktober, og den gik godt. Jeg havde fået at vide, at det ville tage mellem 5 og 6 timer, men det tog kun 3. Jeg kom mig hurtigt og blev udskrevet fra hospitalet 6 dage senere. Intet er umuligt for Gud, men

med min ringe tro havde jeg slet ikke tænkt på, at min mavekræft kunne helbredes. Det styrkede dog min tro, at operationen gik godt.

Derefter forlod min mand og jeg Busan for at bo hos min søn i Incheon. Jeg besluttede mig for at sætte min

lid til Gud i stedet for at tage den forebyggende behandling, som lægen opfordrede mig til for at undgå tilbagefald. Jeg lyttede til dr. Lees prædikener dag og nat og så GCN, som er fuld af vidnesbyrd, prædikener, og lovpris! Det gav mig stor nåde. Når

som helst jeg modtog dr. Lees bøn for de syge efter prædikenen, gjorde jeg det med tro. Resultatet var, at jeg begyndte at spise godt og fordøje godt. Og der var ikke nogen eftervirkninger. Halleluja!

Efter vi er begyndt at føre kristne liv i Manmin Centralkirke, er der sket mange forbløffende forandringer. Da jeg påførte mig Muan Ferskvand (Anden Mosebog 15:25), blev der dannet dobbelte øjenlåg, og jeg fik smukke øjne. Min mand fik også indre dobbelte øjenlåg gennem Muan Ferskvand. Han havde tidligere humpet på grund af lumbal stenose (forsnævring af lænderyggen), men nu kan han gå normalt og har fået følesansen tilbage i benene.

I de 55 år, hvor jeg har gået i katolsk kirke, har jeg frem for alt følt mig bekymret. Gennem dr. Lees prædikener har jeg nu lært, hvordan jeg skal leve ved Guds ord, og jeg er så lykkelig. Hans prædikener får mig til at indse, at jeg ikke har levet i sandheden, og at jeg ikke har tjent min mand særlig godt. Jeg har angret alt dette, og nu har jeg det rigtig godt, som om alt det snavs, jeg har haft på min krop i 70 år, nu pludselig er væk.

Jeg har aldrig været lykkeligere i hele mit liv. Jeg vil gerne dele dette gode budskab med mange mennesker. Jeg takker og ærer Gud, som har ladet mig møde den sande hyrde.



Søster Wichun Yun, 71 år, med sin mand Hakyung Ju samt deres søn og svigerdatter, sogn 32, Sydkorea

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manminminen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin