

Manmin Nyhedsbrev

NR. 28 24. MAJ, 2015

Helligåndens gerninger fører utallige sjæle til frelse

”Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem”



Dr. Jaerock Lees Forenede Kampagne i Indien, 2002

Dr. Jaerock Lee levede ved Guds ord og opnåede helligelse. Så bad han om Guds kraft og modtog den. Med denne kraft har han ført utallige sjæle på vejen til frelse. Når han gennemfører oversøiske kampagner, sker der mange forbløffende gerninger ved Helligånden, som vidner om den levende Gud, Jesus Kristus og Bibelens autenticitet (Billede 1: Lovsang-leder Rose Han, 2: Søster Adelia Alexandria, 3: Diakon City Bav, 4: Søster Shizuko Kanedo, 5: Pastor Sergei Stagneyev, 6: Broder Jaehong Park, 7: Seminariestuderende Nadakorn Thummasat).

Jeg prøvede alle midler for at blive helbredt, men min tilstand blev stadig værre. Selv min mor sagde til mig: ”Det vil være bedre for dig at dø hurtigt. Sådan kan du ære mig.” Jeg havde intet håb om helbredelse og liv.

I april 1974 kom min søster fra Seoul for at se mig, og hun bad mig indtrængende om at ledsage hende til et bestemt sted, selv om hun vidste, at jeg dårlig nok kunne gå. Først afviste jeg, men hun bad mig så indtrængende, at jeg ikke kunne sige nej, så jeg tog af sted med en stok i hånden. Til sidst nåede vi frem til et helbredelsesmøde, der blev ledet af Seniordiakonisse Shinae Hyun. Da jeg knælede, begyndte jeg at svede på ryggen. Jeg undrede mig over, at jeg pludselig begyndte at svede på den måde. Næste dag indså jeg, at Gud havde brændt alle mine sygdomme med Helligåndens ild.

Dr. Jaerock Lee, Seniorpastor ved Manmin Centralkirke, mødte den levende Gud som beskrevet ovenfor. Efter han mødte Gud, fik han Guds kraft og blev Herrens vidne.

I maj 1978 fik han kaldet fra Gud til at blive pastor, i juli 1982 åbnede han kirken og i maj 1986 blev han ordineret. Fra da af gennemførte han mange

oversøiske kampagner og prædikede om den levende Gud, ledsaget af kraftfulde gerninger. Han vækker stadig alle folkeslag sammen med de omkring ti tusinde søsterkirker i verden og gennem artikler, bøger og nyhedsbreve samt diverse udsendelser.

For fyrré år siden fik Dr. Lee øgenavnet ”Det omvandrede stormagasin af sygdomme”, fordi han led af så mange forskellige sygdomme, at de ikke kunne optælles, blandt andet mavesår, bihulebetændelse, mellemørebetændelse og gigt. Men han mødte den levende Gud og blev helbredt for alle sygdommene i ét nu.

Den samme gerning ved Helligånden, som kom over dem, der var forsamlet i rummet ovenpå hos Markus, har fundet sted uden ophør for at frelse de utallige sjæle i denne afsluttende syndefulde tid. Hvis man modtager ildåben ved Helligånden, bliver kroppen varm, sygdommene brænder væk og mørkets kræfter mister deres indflydelse og forsvinder. Ilden brænder også hjertets syndefulde natur.

Lovsang-leder Rose J. Han, som er solist ved Komiteen for Scenekunstnere, er højt elsket af kirkens medlemmer på grund af hendes himmelske stemme (billede 1). Hun var engang i en kritisk

og livstruende situation på grund af alvorlig tuberkulose. Men da Dr. Lee bad for hende, blev alle bakterierne i hende brændt af Helligåndens ild med det samme. Hun kom sig hurtigt og blev helt rask. På hospitalet fik hun at vide, at hun aldrig mere ville være i stand til at synge, fordi hendes lunger havde taget alvorlig skade. Men hun forherliger stadig Gud som leder af lovsangen.

Diakon City Bav i Indien (billede 3) var afhængig af alkohol og stoffer, og hans familie var på sammenbruddets rand. Da han modtog en forbøn med et lommeterklæde, som Dr. Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12), kom Helligåndens kraftige ild over ham. Efter bønningen fik han fred i både krop og hjerte. Hans hovedpiner forsvandt og forbløffende nok kunne han uden videre holde op med at drikke alkohol, selv om han havde været afhængig i tyve år. Han holdt også op med at tage stoffer, til trods for at han havde været afhængig i ti år. Han konverterede fra hinduismen til kristendommen, og nu arbejder han som chauffør af en rickshaw (også kaldet babytaxi). Han arbejder trofast i kirken og er et troværdig familieoverhoved.

Søster Shizuko Kaneda fra Japan

(billede 4) blev helbredt for meget kolde hænder og fødder. Hun havde det som om, nogen prikkede hende i maven, ryggen, anklerne og fodsålerne med nåle. Og hun gik rundt med varmpuder mange steder på kroppen. Men så blev hun velsignet af en bøn med et kraftfuldt lommeterklæde. I samme øjeblik blev hun varm på toppen af hovedet og begyndte at svede, hvilket varede omkring en time. Derefter har hun ikke haft fornemmelserne af gennemtrængende kulde og smerte.

Søster Adelia Alexandria i Israel (billede 2) blev helbredt for Hodgkin lymfom ved Dr. Lees bøn, og pastor Sergei Stegneyev i Rusland (billede 5) modtog Helligåndens ild gennem en bøn med lommeterklæde, og blev fri for sine rygsmerter. Seminariestuderende Nadakorn Thummasat i Thailand (billede 7) fik ilden, da hun bad indtrængende ved et Daniel Bønnemøde, og klumpen i hendes bryst forsvandt. Broder Jaehong Park i Sydkorea (billede 6) følte, at en stor ildsøjle kom ind i hans krop, da han modtog forbønningen med et kraftfuldt lommeterklæde, og han blev helbredt for en ligamentskade i knæet, som havde givet ham problemer i mere end 30 år.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Du må ikke stjæle”
(Anden Mosebog 20:15).

”Du må ikke stjæle”

der tager imod bestikkelse på grund af deres position eller magt, og andre kræver overpris af deres kunder og indkræver penge, som de ikke har arbejdet for. I disse tilfælde vil mennesker med gode hjerter have samvittighedskvaler. Selv om de ikke ligefrem har stjålet noget, så har de på uretfærdig vis opnået noget, som de egentlig ikke skulle have haft, og det er strengt taget det samme som at stjæle.

2. Åndeligt tyveri: At tage noget, som tilhører Gud

At stjæle ting, som tilhører Gud, er direkte relateret til frelsen. Tag for eksempel Judas Iskariot, som var en af Jesus tolv disciple, og han var den, der var ansvarlig for de penge, der var givet som offergaver. Men han stjal nogle af dem, og i Satans gerning solgte han endda Jesus. Han kunne ikke få angerens ånd, så han døde på elendig vis ved at begå selvmord.

Også i dag er der nogle af de troende, som stjæler Guds penge. Nogle af dem lever tilsyneladende et godt kristent liv og er endda medarbejdere i kirken. Men de indser ikke, at de begår en alvorlig synd. Selv om deres synd ikke bliver opdaget af andre og de ikke bliver straffet for den, så ser Gud alt. De kommer bestemt til at betale prisen i overensstemmelse med retfærdigheden, hvilket er endnu mere frygteligt. Hvad hvis de ikke angrer, men ender med at skulle gennemgå den Syv År Lange Trængsel som en tyv, der stjæler Guds egendele? Det ville bestemt være ganske forfærdeligt!

At misbruge de hellige ting i kirken og at bruge kirkens penge uden omhu er også at stjæle det, som tilhører Gud. Vi må ikke bruge missionsgruppernes medlemsbidrag og andre penge, som vi har til rådighed, uden omhu. Vi skal heller ikke bruge kirkens kontormaterialer til personlige formål eller lade ting, som vi har købt med kirkens penge, gå til spilde. Hvis vi har købt noget for kirkens penge og selv har brugt resterne til personlige formål i stedet for at aflevere dem, så betyder det, at vi har brugt Guds penge efter forgodtbefindende. Og det er igen at stjæle.

Vi må heller ikke bruge kirkens telefon eller andre faciliteter til personlige formål. Forældrene til de små børn skal sørge for, at børnene ikke ødelægger konvolutter til offergave, ugebrev eller kirkelige aviser for sjov. Sådanne ting kan skabe en mur

af synd, som skiller os fra Gud.

Gud advarer os særlig kraftigt mod at stjæle tiende og offergaver. Tiende er at give Gud en tiendedel af vores indkomst i anerkendelse af Guds overherredømme over alt det materielle. Det er bevis på, at vi tror på Gud og anerkender, at han hersker over vores liv. Så hvis vi ikke giver tiende, og samtidig bekender vores tro på Gud, er det at stjæle fra Gud, og det kan give os forbandelser (Malakias' Bog 3:8-9). Det er ikke sådan, at Gud vil forbande os, fordi vi ikke giver tiende, men Gud kan ikke beskytte os mod Satans anklager, så vi vil komme ud for økonomiske problemer, prøver, trængsler eller sygdomme.

Tiende er ikke kun en tiendedel af vores løn, men en tiendedel af hele vores indkomst. Hvis vi har en ekstraindkomst, eller lønpenge, eller får en gave af andre, så er det også en indkomst, og vi skal derfor også give tiende af disse ting. Men nogle mennesker ekskluderer alle andre indkomster og giver kun tiende af deres grundløn. Eller måske trækker de desuden udgifterne fra lønnen og giver kun tiende af det, der er til overs. I nogle tilfælde beregner de deres tiende, men giver det som missionsgaver eller til godtgørende arbejde, alt efter hvad de selv synes.

Vi må ikke stjæle af takkegaverne. Guds børn har så mange ting at takke for. Vi er taknemmelige over at være blevet frelst og komme i Himlen; over at have fået en pligt og være i stand til at samle til bunke af belønninger; og over at Gud beskytter os og velsigner os på alle måder. Vi er også taknemmelige over at tro på, at Gud vil få alt til at virke sammen på bedste vis, selv under vanskeligheder og trængsler. Så vi giver takkegaver hver søndag, og særlige offergaver ved bestemte lejligheder.

Dette gælder selvfølgelig også mellem mennesker. Når nogen gør os en tjeneste, er det passende at udtrykke vores taknemmelighed og gøre gengælde for nåden med gerninger, samt at have et taknemmeligt hjerte. På samme måde er vi taknemmelige over, at Gud beskytter os hver uge og besvarer vores bønner, og vi ønsker at gøre gengæld for denne nåde ved at give endnu mere. Men nogle mennesker ærgrer sig over at give takkegaver, selv om de siger, at de tror på Gud.

Hvis man giver til Gud med modvilje, viser det, at ens hjerte er fuldt af grådighed efter velstand og verdslige lyster (Matthæusevangeliet 6:24). Er der tale om et menneske, som er ny i troen, er det måske forståeligt, men hvis det er én, som har været kristen i lang tid og stadig har sådan et hjerte, så vil hans tro være i tilbagegang. Så hvis man tager de ofringer, man skulle have givet til Gud, er det relateret til frelsen.

Vi har naturligvis alle sammen forskellige mål af tro, og da Gud kender alle forhold og ransager hjertets bund, ser han ikke på ofringens beløb (Markusevangeliet 12:41-44). Han ønsker at få aromaen af vores taknemmelighed og tro. Hvis vi behager ham, vil vi få store velsignelser. Gud lader vores sjæl trives, giver os mange grunde til taknemmelighed, og velsigner os i 30, 60 og 100 fold

En anden form for åndeligt tyveri er at stjæle Guds ord. Det er at fremsætte falske profetier i Guds navn. Nogle mennesker taler om andres fremtid, som var de spåkoner, og siger, at de har hørt Guds stemme. Der er også nogen, som har personlige drømme, men siger, at drømmen er givet af Gud, eller de ser en åbenbaring på baggrund af deres egne tanker og siger, at Gud har vist dem den. Det er at bruge Guds navn til løgn.

Det er naturligvis godt at forstå Guds vilje med Helligåndens inspiration og fortælle om det, men vi skal først ransage os selv for at se, om vi virkelig er værdige instrumenter til at formidle Guds ord. Gud udvælger dem, som er uden ondskab og har rene hjerter, og lader dem forkynde Guds vilje. Jeg tilskynder jer til at vogte jeres ord med diskretion, og aldrig nogensinde stjæle Guds ord på baggrund af egne tanker.

Kære brødre og søstre i Kristus, ud over de ovennævnte tilfælde er det også tyveri, hvis et menneske ikke fuldfører sin pligt, men i stedet spilder sin tid efter forgodtbefindende, selv om den burde være blevet brugt på Gud. Jeg tilskynder jer til at skille jer af med alle selvcentrerede tankebaner og grådighed, og altid søge andres vinding med et sandfærdigt og trofast hjerte samt god samvittighed. Jeg beder i Herrens navn, om at I alle vil blive Guds fuldkomne børn i sandheden.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Hvorfor giver Gud Helligånden i gave?

For det første er det fordi, Gud Fader elsker sine børn

Som der står i Romerbrevet 5:8: ”Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.” Kærlighedens Gud lod sin søn Jesus blive korsfæstet for at forløse os fra vores synder, og Jesus blev sonoffer for os.

Resultatet er, at hvis man tror af hjertet, at Jesus er den eneste Frelser, og at han genopstod fra de døde, så kan man blive tilgivet alle synderne og opnå retten til at blive Guds barn. Men man kan stadig have den syndefulde natur i hjertet, selv om man har taget imod Herren. Så kan denne natur blive opildnet, når den fjendtlige djævel og Satan frister med verdslige fornøjelser, penge eller berømmelse. Man kan måske synde og lade sig trække tilbage til døden (Første Petersbrev 5:8).

Derfor sendte kærlighedens Gud os Helligånden som gave til at tage bolig i hjerterne af de troende, som har taget imod Herren og angret grundigt. Helligånden giver liv til ånden i dem og leder dem til at blive Guds sande børn, som kan opnå Herrens hjerte. Når vi får Helligånden i gave betyder det, at Gud er med os.

Før Jesu disciple fik Helligånden, var de bange for forfølgelser og trængsler, og de flygtede. Men da de havde fået Helligånden og adlød Guds vilje, som der står i Apostlenes Gerninger, manifesterede de Guds kraft og prædikede budskabet med frimodighed. De uddrev den fjendtlige djævel og Satan, og førte utallige sjæle til Gud ved at udvise styrke, autoritet og kraft.

I Romerbrevet 5:5 står der: ”Og det håb gør vi ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os.” Så jeg ønsker, at I alle må huske, at Helligånden har taget bolig i vores hjerter på grund af Guds kærlighed.

For det andet vil Gud styrke og opmuntre os til at leve ved hans ord

En af Helligåndens grundlæggende pligter som Talsmand er at bevæge og forandre menneskenes hjerter, hjælpe dem med at angre og lade dem elske Gud.

Når det ikke lykkes for folk at leve ved Guds ord og de synder, vil Helligånden, som bor i dem, gå i forbøn for dem med udsigelige sukke. Når Helligånden i dem sukker, vil Guds børn føle sig urolige i hjertet, og de vil angre, at de ikke har levet efter Guds ord.

De vil måske være så triste og nedtrykte, at de ikke har frimodighed til at angre deres synder og omvende sig fra dem. Til sidste vil deres tro krympe. Men i Romerbrevet 8:26-27 står der: ”Og også Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med udsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.” Helligånden beder altså om Guds nåde for sjælene.

Helligånden vil ikke miste så meget som en enkelt sjæl, så den beder altid Gud om at føre dem til frelse.

Den beder om nåde, kærlighed og tilgivelse for sjælene, som er i åndelig krise, med langt dybere sukke og bønner end sjælene selv. Den udøser også angerens ånd over dem og hjælper dem med at angre deres synder, så de kan komme til at hvile i Guds kærlighed igen.

Sjælene kan overvinde alle trængsler, hvis de har sikkerhed om Guds kærlighed. Helligånden lader dem indse, hvorfor de lider under trængsler, og hjælper dem med at forstå Guds kærlighed, som er indeholdt i trængslerne. Hvis de ikke lytter til dens stemme og ignorerer dens gerning, vil den dog holde op med at tale til dem og måske endda blive udslukket i dem. Så kan de ikke opnå frelse (Første Thessalonikerbrev 5:19).

Når først Helligånden er udslukket, vil det være meget vanskeligt at få den igen. Det skyldes, at Kærlighedens Gud har båret over med synderne i lang tid og givet dem utallige muligheder. Men hvis Helligånden i dem er udslukket, beviser det, at de har bygget en mur af synd, som er meget høj. Derfor skal Guds børn, som har fået Helligånden, skille sig af med de usande egenskaber i hjertet så hurtigt som muligt, og gå i Lyset.

For det tredje vil Gud vise, at hans kraft kan ødelægge de kødelige tanker, som ikke kan nedbrydes med menneskelige evner

I dag er verden fuld af misforstået viden og fejltagte teorier, så når vi prædiker budskabet med læberne, er der meget få, som vil tage imod det. Budskabet kan ikke nå ind i folks hjerter, fordi de er viklet ind i kødelige ideer og tankebygninger.

Så vi må først og fremmest nedbryde de kødelige tanker for at plante sand tro i hjerterne. Hvis vi ser de ting, som er umulige med menneskelig tænkning, metoder og evner, blive udført ved Helligåndens kraft og oplever disse gerninger, vil vores kødelige tanker blive nedbrudt og vi vil være i stand til at tro på Gud og på Bibelens autenticitet. Dette er gerninger ved Helligåndens kraft.

Så Helligånden giver konstant indsigt og oplyser Guds børn, mens den tilskynder dem til at gå ind i ånden. Den opmuntrer dem til at finde selv de mindste former for ondskab i deres hjerter og skille sig af med dem. Når folk bliver gode værktøjer gennem denne proces, kan de få den åndelige magt til at overvinde den fjendtlige djævel og Satan, og få styrke til at gøre det umulige muligt, hvorved de manifesterer Guds kraft.

De tegn og undere, som udføres ved Helligånden, giver konkrete beviser på den levende Gud, sådan at mennesker kan tro, selv om Gud er usynlig (Johannesevangeliet 4:48). I denne sidste tid, hvor synder er udbredt, er det ikke let at have sand tro. Når folk er vidner til tydelige tegn og undere, som ikke kan benægtes, kan de tro på den levende Gud og Jesus, deres Frelser, hvorved de til sidst vil opnå frelsen.

Vi må forstå, hvorfor Gud giver os Helligånden, opnå frelsen hurtigt og blive Guds sande børn. Derved kan vi blive dyrebare instrumenter for Helligånden i denne sidste tid.

”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer” (Johannesevangeliet 14:26).

Hvorfor giver Gud Helligånden i gave til alle, som tager imod Jesus og tror på, at han er deres Frelser?

I 1985 blev jeg gift og startede en tøjbutik. Men jeg passede ikke min forretning og kunne bedre lide at danse. Jeg tog i dansesklubber kl. 21 hver aften. Jeg tog endda på klub i andre områder og nød at danse. Til sidst gik det galt med min forretning.

I juli 1987 lod jeg min kone og min søn gå i Manmin Centralkirke, fordi jeg tænkte, at kirken er et godt sted, selv om jeg ikke havde tro. Min kone var flittig i sit kristne liv, men jeg deltog kun i godstjenesten søndag formiddag og fornøjede mig så med racerløb og billard, og kom først hjem efter midnat.

Jeg skændtes ofte med min kone. Jeg smed telefonen fra mig i vrede, eller når hun ikke åbnede døren, smadrede jeg vinduet og gik ind den vej. Men så gennemførte min kone en særlig bøn i 15 dage med faste. Derefter var hun fuldkommen forandret. Når jeg begyndte at skændes, kom hjem sent om natten eller når der var konflikter, skændtes hun ikke. Det var forbløffende, men mit liv forandrede sig ikke.

I september 1989 havde jeg taget orientalsk medicin i omkring 4 måneder på grund af neurologisk gastritis. Der var ikke nogen forbedring. Jeg kunne mærke noget, der var som en hård sten på størrelse med en bordtennisbold midt i min mave. Til tider besvimede jeg på grund af smerterne. Men jeg blev helbredt efter at have modtaget seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn. Jeg holdt endda op med at drikke alkohol og ryge.

Det blev begyndelsen på mit kristne liv. Jeg smed



Foran forretningen "Tailored Homme" med ægtefællen seniordiakonisse Hyesoon Cheong og sønnen diakon Kangeun Choi

mine trot albummer væk (en genre af koreansk popmusik) og begyndte at lytte til prædikener og lovsange i min bil. Jeg udbredte flittigt budskabet og forkyndte for folk. Min familie så, at jeg blev fornyet og holdt op med at ryge og drikke, efter at jeg var kommet til at tro på Gud. Da min far så min fornyelse og mit fredfyldte familieliv (jeg er hans ældste søn), gav han mig lov til at erstatte tilbedelsen af forfædrene med

en mindegudstjeneste.

I august 1999 blev Sommerrefugiet for Manmins Mande- og Kvindemission afholdt i Chungwoon Træningscenter i provinsen Gyeonggi. På refugiets anden dag gik vi ud på sportspladsen for at holde idrætsdag. Der var hverken skyer eller vind, men kun en brændende sol over os.

Men da seniorpastoren ankom og bad for arrangementet og vejret, kom der pludselig skyer fra alle retninger og

dækkede solen. Vi kunne nyde idrætsdagen i et langt køligere vejr. Det var en god mulighed for mig til at øge min tro, og fra da af begyndte jeg at arbejde for Guds rige.

Jeg blev ordineret som ældre i 2000, og valgt som præsident for Associationen af Forretningsfolk og Associationen for Virke i Hæren. Fra 2005 arbejdede jeg som præsident for Associationen af Mandlige Distriktsledere i 8 år. Jeg syntes, jeg klarede mig godt.

I juni 2011 under den nattelange fredagsgudstjeneste sagde seniorpastoren: "Der er en af præsidenterne for Distriktslederne, Underdistriktslederne og Celleledernes Association, som stadig ikke har skilt sig af med sit voldsomme temperament." Jeg vidste heldigvis, at det var mig, så jeg angrede dybt overfor Gud. Næste dag var søndag. Om morgenen tog jeg hen til seniorpastoren og angrede. Og jeg angrede overfor distriktslederne med tårer, og knælede ned foran min kone, seniordiakonisse Hyesoon Cheong i anger.

Ved Daniel bønemødet indså jeg, at mange mennesker havde haft det vanskeligt på grund af mig. Jeg angrede, at jeg havde insisteret på min egen mening i min selvretfærdighed og med mine tankebygninger, og at jeg var blevet fornærmet, når folk ikke havde lyttet til mig. Jeg gennemførte også en særlig bøn og fastede et måltid om dagen i tre dage. Jeg bad med tårer. Og så gav Gud mig sin overvældende nåde og velsignede mig til at føle hans store kærlighed.

Endelig i april 2014 opnåede jeg et smukt åndeligt hjerte. Alle medlemmer af mine familie var lykkelige over, at deres familieoverhoved var blevet fornyet. Jeg har også fået en masse velsignelser i min skrædderforretning "Tailored Homme." Jeg takker og ærer Gud, som lod mig have håb om Ny Jerusalem, selv om jeg ikke var noget, og gav mig store velsignelser i både ånd og krop.

"Jeg mødte den sande hyrde og blev lykkelig"



Seniordiakonisse Tszku Kiyoko, 74 år, Tabata Manminkirke, Tokyo i Japan

Jeg gik i andre kirker, men jeg var altid nysgerrig efter at vide, hvordan man skal lede et åndfuldt kristent liv, og hvordan man skal forstå de mange vanskelige vers i Bibelen. Så jeg bad oprigtigt for at møde den sande hyrde, som kunne forklare Bibelen og Guds gerninger med samme hjerte som apostelen Paulus.

Så hørte jeg om seniorpastor Dr. Jaerock Lee, og fra marts 2003 begyndte jeg at komme i Tabata Manminkirke i Tokyo, Japan. Jeg lærte om at overholde Herrens dag, give tiende og offergaver, og om Himlen og Helvede. I takt med at jeg

oplevede Guds kraftfulde gerninger, voksede min tro. Jeg var taknemmelig over, at jeg endelig havde mødt den sande hyrde.

I maj 2006 fik jeg eksem rundt om øjnene, næsen, munden og ørerne. Selv ved det mindste vindpust fik jeg voldsomme smerter, som om nogen stak mig med nåle. Jeg havde svært ved at trække vejret. Det var så smerteligt, at jeg ofte skælvede og jeg kunne ikke tænke på andet end smerterne. Det var helvedesild.

Jeg satte min lid til Gud og angrede, at jeg ikke havde tilbedt i ånd og sandhed. Så modtog jeg seniorpastorens bøn for de syge,

sprøjtede mig med Muan Ferskvand og bad oprigtigt. Og jeg modtog en bøn med lømmetørklæder (Apostlenes Gerninger 19:11-12) fra pastor Kyungtae Chung. Så blev jeg fuldkommen helbredt. Halleluja!

Jeg tog en prøve for at blive social- og sundhedsassistent (national eksamen, første niveau). Gennem seniorpastorens bøn lykkedes det mig at bestå. Jeg fik mange opgaver i min kirke og bruger det meste af min tid på Guds virke, hvilket gør mig lykkelig. Jeg takker og ærer Gud, som velsignede mig til at møde den sande hyrde, lære om Bibelen og føre et ordentligt kristent liv.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Gerninger 17:25)

"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin