

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 27 26. APRIL, 2015

## GCNs udsendelser og virke er skabt ud af intet Gode og lykkelige frekvenser fornyer seernes liv



GCNs livfyldte programmer sender lys til seernes sjæle og udbreder Gud Skaberen og Jesus Kristus til over 170 lande. (Øverste foto: Et korsformet lys viste sig over Empire State Building på første dag for udsendelsen fra New York, USA. Midten fra venstre: Dr. Jaerock Lees Hellige Kampagne i Uganda, udsendt via CNN; GCNs åbningsceremoni; Den Forenede Kampagne i Israel. Nederst: NRB's Internationale Kristne Mediekonference.

GCN (Præsident: Ældre Boaz J Lee) deltog som altid i den årlige internationale konference for kristne medier igen i år. Nationale Religiøse Udsendelsesselskaber (NRB, engelske forbogstaver) blev etableret for at beskytte de kristne mediers rettigheder og interesser, og afholder årligt en konference, hvor der udveksles teknologi og programmer, og opbygges et fællesskab de kristne medier imellem.

I 2015 blev konferencen afholdt i Gaylord Opryland Resort & Conferencecenter i Nashville, USA fra 23. til 26. februar. GCN ([www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)) udstillede flere forskellige former for indhold og produktionsteknologi, fik et godt fællesskab med lederne af NRB og indflydelsesrige kristne medieselskaber, og underskrev partnerskab med otte organisationer fra fem forskellige lande.

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee er GCNs grundlægger og bestyrelsesformand, og siden kirkens åbning har han troet på, at kirkeligt virke gennem udsendelser er en effektiv metode til at udbrede budskabet og Guds kraftfulde gerning. Han bad for det, og da det nye årtusind startede d. 1. januar 2000, oprettede han endelig Manmin TV (Nu: GCN).

Ældre Johnny J. Kim, direktør for GCN, hørte om NRB konferencen og i februar 2000 deltog han i den. Han fandt ubegrænsede muligheder for at udvikle det kirkelige virke gennem udsendelser, og mødte mennesker, som gerne ville samarbejde med GCN.

Medlemmerne af GCN mødte mange mennesker

på NRB konferencen og fik kontakt med folk, som kunne hjælpe med at udsende Dr. Jaerock Lees oversøiske kampagner. Det lykkedes at udsende disse kampagner over hele verden. Fra juli 2000 udsendte GCN Dr. Lees oversøiske kampagner direkte og inkluderede dermed via fjernsynsskærmen mange mennesker, som ikke kunne deltage personligt, i denne store oplevelse af nåden og de kraftfulde gerninger. Både den Hellige Kampagne i Uganda 2000 og den Forenede Kampagne i Rusland 2003 blev udsendt via TBN Rusland, hvilket gjorde Manmin TV kendt i verden.

I 2004 besøgte mange af verdens førende kristne medier Manmin Centralkirke, og i den forbindelse blev GCN (Globalt Kristent Netværk) oprettet. I 2005 etablerede GCN et lokalt samarbejde og begyndte at udsende programmer som offentlig TV kanal i New York fra senderen på Empire State Building.

Derefter spillede GCN en vigtig rolle i Dr. Jaerock Lees kampagner i DR Congo, New York, Israel og Estland ved at udsende kampagnerne via satellit og internet. I september 2009 blev den Forenede Kampagne i Israel afholdt i det internationale conferencecenter i Jerusalem, og blev udsendt til mere end 220 lande gennem 33 fjernsynsstationer.

Pastor Heejin Lee blev udpeget til direktør i oktober 2013. Siden da er den åndelige foreningskraft og enhed blevet konsolideret med kærlighed. Desuden er selskabet begyndt at producere nye

programmer med gudgivne indhold og har taget en ny start med seernes store kærlighed og interesse. GCNs forskellige programmer har gjort et positivt indtryk og givet seere i hele verden forandring og liv.

En medarbejder fra TBN Rusland (Præsident: Pastor Igor Nikitin) sagde: "TBN Ruslands seere sender tusindvis af vidnesbyrd og takkebreve hver måned, og vi har hørt rørende historier om deres oplevelser af Guds gerninger gennem Dr. Lees bønner for de syge, hans ord fulde af liv, og de kraftfulde gerninger, der bliver manifesteret." Desuden har Enlace TV, som dækker Latinamerika, modtaget mange takkebreve fra folk, som er blevet helbredt og velsignet gennem GCNs programmer, og mange af dem har registreret sig i Manmins søsterkirker i Latinamerika eller som medlemmer af Manmin Centralkirke.

GCN udsender nu sine programmer og kirkens gudstjenester i mere end 170 lande gennem partnerskabet med mange af de førende fjernsynsstationer i verden. Så kirkens oversøiske søsterkirker kan deltage i centralkirkens gudstjeneste gennem liveudsendelserne (eller i nogle tilfælde optagelser af gudstjenesterne på grund af tidsforskellen). Derved kan de ride med på den samme åndelige bølge som centralkirken.

GCN vil fortsætte med klart at vise Bibelens autenticitet og den levende Gud til folk, som lever i denne sidste tid, og derved vil Herrens store hverv bliver fuldført på strålende vis.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Du må ikke bryde et ægteskab”  
(Anden Mosebog 20:14)

# ”Du må ikke bryde et ægteskab”

Desuden forbyder Bibelen på det strengeste seksuelt samvær mellem to mennesker, som ikke er gift med hinanden, samt forhold med dyr eller med en partner af samme køn. Gud forbyder os strengt disse synder, fordi han elsker os og ikke vil, at vi skal lade os føre i døden. Derfor skal vi ikke følge de verdslige tendenser og besudle os selv.

## For det andet skal vi skille os af med ægteskabsbrud i hjertet

I Matthæusevangeliet 5:27-28 siger Jesus, at enhver, som ser på en kvinde med begær, allerede har begået ægteskabsbrud med hende i hjertet.

Før folk begår synder som gerninger, vil de have synden i deres hjerte. Hvis de hader andre i deres hjerter, påfører de dem skade, og hvis de er vrede i deres hjerter, udviser de vrede. På samme måde kan det udvikle sig til ægteskabsbrud, når et menneske har utroskab i hjertet.

Så selv om det endnu ikke har vist sig som gerning, vil ægteskabsbruddet allerede tage form, hvis man har det i hjertet. Det skaber grobund for gerningen. Nogle mennesker siger, at mennesket ikke kan skille sig af med ægteskabsbrud i hjertet, og at man kun kan forsøge at undertrykke det. Det er naturligvis rigtigt, at vi ikke kan gøre noget med almindelige menneskelige evner. Men hvis vi får Guds styrke gennem bøn og faste, kan vi fjerne den syndefulde natur fra vores hjerter.

Jesus bar en tornekrone og udgød sit dyrebare blod for at give os tilgivelse for de synder, vi begår i vores tanker. Desuden har Gud sendt os Helligånden, som hjælper os med at nedbryde den syndefulde natur i vores hjerter. Hvis vi trækker den syndefulde natur op med rod, vil vi ikke engang tænke over usandheden. Mens vi er i gang med at skille os af med synden, kan vi naturligvis godt føle, at den dukker op igen og igen. Men hvis vi virkelig forsøger at skille os af med synder og ondskab ved at tro på Guds ord og adlyde det, vil vi aldrig forblive i samme tilstand.

Når vi skræller lagene af et løg, vil vi opleve, at løget stadig ligner sig selv, selv om vi har pillet de yderste lag af. Men hvis vi fortsætter med at skrælle, vil der til sidst ikke være noget tilbage. Det samme gælder vores syndefulde natur. Så hvis vi har tro, vil vi ikke miste modet. Vi skal tro på, at vi vil blive fornyet i den udstrækning, vi forsøger, og snart vil vi blive hellige.

Mens vi er i gang med at skille os af med den syndefulde natur, kan tanker om ægteskabsbrud komme ind i vores sind i et øjeblik, men Gud dømmes os ikke for ægteskabsbrud af den grund. Det vil kun være et problem, hvis man bygger videre på tanken i fantasien. Men hvis man straks angrrer, når man bliver opmærksom på tanken, og stræber efter at blive helliget, vil Gud give sin nåde og styrke.

## For det tredje må vi ikke begå åndeligt ægteskabsbrud

Både det fysiske ægteskabsbrud og det, der begås i hjertet, falder ind under det kødelige ægteskabsbrud. Men det åndelige ægteskabsbrud er endnu mere frygteligt. Det begås, når nogen elsker verden mere end Gud, selv om vedkommende bekender sin tro på Gud.

I Kolossenserbrevet 3:5-6 står der: ”Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn.”

Selv om et menneske får Helligånden, oplever Guds gerning og har tro, så vil han elske de verdslige ting mere end Gud, hvis ikke han skiller sig af med grådigheden i sit hjerte. Det vil sige, at hvis nogen er grådig, vil det føre ham til åndelig afgudsdyrkelse, og det vil i sidste ende blive åndeligt ægteskabsbrud.

Så hvordan adskiller den åndelige afgudsdyrkelse i det andet bud sig fra det åndelige ægteskabsbrud i det syvende bud? Den åndelige afgudsdyrkelse indbefatter alt det, vi elsker mere end Gud. Den kødelige afgudsdyrkelse opstår, når et menneske, som ikke kender Gud, fremstiller et gudebillede og tilbeder det. Men når et menneske, som har svag tro, elsker verden mere end Gud, er det åndelig afgudsdyrkelse.

Hvis man er ny i troen og kun var ringe tro, kan man måske elske penge, berømmelse eller familien mere end Gud, og så er disse ting åndelige afguder. Men hvis man lytter til ordet og beder, vil man komme til at tro af hjertets grund, at ordet i Bibelen er sandt, og at der er Himmel og Helvede. Man vil lære, at man skal elske Gud mere end noget andet. Hvis man har opnået denne tro, men stadig elsker verden mere end Gud og bliver ved med at tage imod de ting, som hører mørket til, så forsager man den kærlighed, man har fået af Gud, og det er åndeligt ægteskabsbrud. Bibelen sammenligner ofte forholdet

mellem Gud og Israel med forholdet mellem en far og hans barn, men det sammenlignes også til tider med forholdet mellem ægtefolk, som har svoret at elske hinanden af hjertets grund.

Men gennem Israels historie har israelitterne ofte forsaget pagten med Gud og tilbudt fremmede guder. De kendte udmærket Gud, for han viste dem mange tegn og undere, men de bedrog ham for at følge deres lyster. De tog mange af hedningenes afguder til sig og tilbad dem. Denne afgudsdyrkelse var åndeligt ægteskabsbrud (Første Krønikebog 5:25).

Det nordlige rige Israel, som begik åndelig ægteskabsbrud ved at tilbede afguder, blev forsaget af Gud og ødelagt. Men selv efter dette angrede det sydlige rige Juda ikke, og fortsatte i stedet med at tilbede afguder. Til sidst blev de ødelagt af ikke-jøder (Jeremias Bog 3:8)

I dag er vi, som er børn af Gud, Herrens brude (Andet Korintherbrev 11:2). Hvis man har troet på Herren, fået Helligånden og kalder Herren ”min brudgom”, men alligevel elsker verden og går på kompromis med usandheden, så er det åndeligt ægteskabsbrud (Jakobsbrevet 4:4). Den, der bedrager Herren og begår utroskab, kan hverken blive hans brud eller deltage i hans bryllupsfest.

Derfor er det åndelige ægteskabsbrud endnu mere frygteligt end det kødelige. Lad os forestille os, at en lillebror forbander sin storebror og spytter på ham. Dette er en stor fornærmelse, men der er stadig mulighed for, at den ældste bror kan tilgive lillebroderen. Men hvis en søn gør dette mod sin far, er det så groft, at han sjældent vil blive tilgivet.

På samme måde er det sådan, at hvis man overskrider en bestemt grænse i åndeligt ægteskabsbrud, så vil man ikke længere være i stand til at få svar på sine bønner, og man vil være langt fra Gud. Så vil man blive besudlet af verden, begå endnu flere synder som korsfæster Jesus Kristus igen og igen, og gå døden i møde (Hebræerbrevet 6, 10).

Kære brødre og søstre i Kristus, jeg håber, I ikke vil have noget at gøre med ægteskabsbrud, hverken kødeligt eller åndeligt, og at I kun vil længes efter sandheden og fylde jeres hjerter med den. Jeg beder i Herrens navn om, at I derved vil smykke jer lydefrit og pletfrit som Herrens brude og deltage i bryllupsfesten med glæde.



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com

# Gennemgå prøvelserne og vær troende, der er som hvede

Planter modstår regn, vind og stærk sol, og bærer derved frugt af god kvalitet. På samme måde skal vi gennemgå prøvelser for at blive troende, der er som hvede. Desuden kan vi under samme proces blive Guds sande børn.

Vi bør ikke have kødelige tanker om, at noget er for vanskeligt eller at vi er bange. Vi skal tro og have håb og kærlighed under alle forhold. Så kan vi overvinde enhver form for prøvelse. En prøvelse er en velsignelse, som finder sted i Guds kærlighed. Lad os se på specifikke måder til at blive hvede-agtige troende gennem prøvelser og trængsler.

## For det første må man tro på Guds kærlighed til det sidste!

I Første Petersbrev 1:7 står der: "For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves med ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares."

Til tider lader Gud de troende blive udsat for prøvelser og trængsler, fordi han vil, at de derved skal opnå en tro, der er som guld. Desuden vil han, at vi skal have pris, herlighed og ære i al evighed i Himlen.

For at opnå denne tro, der er som det rene guld, skal vi skille os af med ondskaben. Vi skal

være tålmodige i mange forhold. Vi skal også leve efter Guds ord uden at gå på kompromis med verden. Vi vil muligvis komme til at lide under uretfærdighed. I disse øjeblikke må vi tro på Guds kærlighed og takke ham for, at han fører os til de bedste boliger i Himlen.

Desuden må vi tro på Guds kærlighed til det sidste. Vi må ikke tvivle på hans kærlighed, når prøvelserne er langvarige og tænke: "Hvorfor hjælper Gud mig ikke? Mon han virkelig elsker mig?" Hvis vi begynder at tvivle, kan vi måske få lyst at give op, skyde skylden på andre eller

brokke os. Så vi bør indgravere Guds kærlighed i vores hjerter endnu engang og være tålmodige.

I Jakobsbrevet 1:4 står der: "Og udholdenhed skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget." Hvis man tror på Guds kærlighed og holder ud til det sidste, vil man blive et fuldkomment menneske. Vi skal indse, at prøvelserne gives i kærlighed, og at Gud hjælper os med omsorg, sådan at vi kan udholde og bære dyrebar frugt med tro.

## For det andet skal vi tro, at der er genveje til at opnå håb!

I Romerbrevet 5:3-4 står der: "Og ikke alene det; vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb." Som der står kan en prøvelse eller trængsel virke som en genvej til at opnå håb. Nogle af jer har måske tænkt, at I forandrer jer for langsomt. Men gennem trængslerne kan vi forandres hurtigere og i den udstrækning, vi bliver forandret og fornyet, kan vi blive Guds fuldkomne børn, som efterligner ham.

Derfor skal vi ikke undgå prøvelserne, når de kommer, men forsøge at gennemgå dem. Mennesker vil generelt helst tage den letteste og mest behagelige vej. Men hvis man undviger prøvelserne, vil det tage længere tid at komme frem til det ønskede mål.

Lad os forestille os, at en person i vores omgangskreds forsøger at finde fejl ved hvad som helst, vi gør. Vi har måske ikke lyst til at være sammen med vedkommende, men selv i denne

situation bør vi ikke forsøge at undgå ham, men derimod aktivt håndtere situationen. Vi skal holde ud og forsøge at tilgive og forstå vedkommende. Så vil vi blive forandret ved Guds nåde.

En prøvelse eller trængsel kan tjene som trinbræt eller genvej til håb. Hvis man virkelig ønsker at blive Guds sande barn, skal man anse enhver prøvelse for en genvej og udholde alt med glæde og frimodighed, mens man går frem mod håbet med tro.

## For det tredje skal man kun tænke og handle i godhed!

Nogle mennesker kan måske bebrejde Gud og brokke sig til ham, fordi de tænker: "Hvorfor arbejder Gud ikke for mig og hvorfor er min situation ikke blevet forandret, selv om jeg har praktiseret hans ord?" De virker måske til at arbejde trofast og bede oprigtigt, men da de stadig har ondskab i deres hjerter, er der ikke nogen ændring i situationen. Så når trængslerne kommer, skal vi kun tænke og handle i godhed.

Daniel gik ikke på kompromis med verden, og han levede ved Guds ord, men han kom i løvekulen på grund af onde menneskers snedige planer. Dog bebrejdede han ikke Gud, og han mistede heller ikke modet. Han bebrejdede heller ikke kongen eller beklagede sig. Daniel reagerede slet ikke med ondskab overfor de onde mennesker, som havde udtænkt den onde plan mod ham.

Da Daniel kun handlede i godhed indtil det øjeblik,

hvor han gik ind i løvekulen, sendte Gud sin engel for at lukke løvernes munde. Gud beskyttede Daniel, sådan at han slet ikke led nogen skade. I stedet var det de onde mennesker, som havde lagt snedige planer, der blev løvemad.

Det kan naturligvis virke tåbeligt at behandle onde mennesker med godhed, men hvis man kender de åndelige regler, er godheden den klogeste metode til at opnå velsignelser.

Nogle prøvelser og trængsler kan synes at komme fra andre mennesker omkring os eller bestemte omstændigheder. Men rent faktisk kommer de altid fra den fjendtlige djævel og Satan. Så for at overvinde trængslerne med tro, skal vi vinde slaget over den fjendtlige djævel og Satan, ikke over andre mennesker.

Hvis vi vil opnå sejr i det åndelige slag, skal vi kæmpe i overensstemmelse med den åndelige lov.

Denne lov er at overvinde det onde med det gode. I Romerbrevet 12:21 står der: "Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode."

Hvis ikke-troende familiemedlemmer forfølger os, skal vi behandle dem med godhed i tro. Så vil de stoppe deres forfølgelser og måske endda lade sig omvende. Hvis man omvendt tænker, at de er onde, og forsøger at overtale dem med ord eller tvinge dem til at tro, så kan trængslerne blive mere langvarige og alvorlige.

Så man skal først bede for dem med kærlighed, tjene dem i Herren og forsøge at bevæge deres hjerter. Og man skal også forsøge at tænke med godhed og bekende sin tro i enhver situation. Så vil Gud uddrive den fjendtlige djævel og Satan, bevæge familiemedlemmernes hjerter og føre dem på alle måder til svar, når tiden er inde.



▲ Fra venstre Puneets lillesøster Aarti, hans far Banwariral Lal, hans mor Vimla, Puneet og hans anden lillesøster Bulbul.



▲ Puneet blev helbredt for kraftige hovedpiner, mens han læste bogen *Budskabet fra Korset* højt for sin far, der var blevet lammet fra livet og ned.



▲ MRI-scanningen før Banwariral blev helbredt: Anden og tredje thorakale vertebra var skadet på grund af tuberkuløs spondylitis.

## ”Min far var blevet handicappet, men nu kører han bil!”

Broder Puneet, 18 år, Delhi Manminkirke, Indien

Fra jeg var fem år, levede jeg i smerte på grund af epilepsi og led af alvorlige hovedpiner og svimmelhed. Jeg fik medicin, men intet hjælp. Min familie tog til hinduistiske templer, for at jeg kunne

blive helbredt, men mine symptomer blev kun værre.

For at gøre ondt værre fik min far, der arbejdede som ingeniør på en fabrik, tuberkuløs spondylitis i marts 2012 og måtte opereres for det. Men operationen gik galt, og min far blev lammet fra livet og ned. Han måtte leve resten af sit liv i sengen med en handicappet krop. Vi fik økonomiske problemer, og min mor begyndte at arbejde som kontordame i en tøjforretning for at tjene penge.

I mellemtiden hørte hun om Delhi Manminkirke fra vores naboer. Hun bad pastor John S. Kim fra kirke om at besøge os. Sammen med ham holdt vi gudstjeneste. Han viste os en video, som præsenterede seniorpastor Dr. Jaerock Lees kraftfulde virke. Jeg var forbløffet.

I juni 2012 vedkendte min familie sig det faktum, at Gud er den eneste sande guddom, og vi tog imod Herre Jesus. Vi begyndte at gå i kirke, men da min far ikke kunne komme med, gav pastor Kim ham bogen *Budskabet fra Korset* på hindi og hjalp ham med at få tro. Han besøgte min far regelmæssigt og bad for ham med et lommeterklæde, som Dr. Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12).

Mens jeg læste *Budskabet fra Korset* højt for ham, mærkede jeg, at mine kraftige hovedpiner forsvandt lidt efter lidt.

En dag fortalte min far, at han havde haft en drøm. Han havde set os alle blive løftet op i luften, mens han

selv blev alene tilbage. Han kaldte: ”Herre, Herre!” og græd. Så vågnede han fra drømmen. Han så tilbage på sit tidligere liv og genkaldte sig det budskab, han havde hørt. Han angrede, at han havde haft vanskeligheder med sin familie på grund af stridigheder over penge og ejendom. Og han angrede sit had.

I februar 2013 blev der igen bedt for min far med lommeterklæde. Så skete der det forbløffende, at hans døde nerver blev genskabt! Han fik følesansen tilbage i underkroppen og blev i stand til at bevæge den igen. Og han gik i kirke. Da han så maleriet ved alteret af opløftningen i luften, blev han forbløffet, fordi det var det, han havde set i drømmen.

I november 2014 blev min far fuldkommen helbredt, da han modtog seniorpastorens bøn for de syge via GCNs direkte udsendelse om søndagen. Nu har han ikke længere svært ved at gå. Han kan endda køre en trehjulet budcykel ved navn ”tempo”. Med den udfører han frivillige opgaver for kirken.

Jeg er også blevet helbredt for epilepsi. Jeg var altid blandt de dårligste i skolen, men på det seneste er mine karakterer blevet bedre. Jeg har endda fået et stipendium. Jeg spiller trommer i kirken som frivillig. Desuden er min søster blevet helbredt for høj feber, og min mor er kommet sig efter smerter i hele kroppen.

Hele min familie er konverteret fra hinduismen til kristendommen. Alle vores udviklede problemer inklusiv sygdom er blevet løst. Vores naboer har hørt vores vidnesbyrd og er begyndt at gå i kirke. Jeg takker og ærer Gud, som er den eneste sande levende guddom. Halleluja!

## ”Blærestenen forsvandt, og lykken er kommet tilbage til mit liv som troende!”

Diakonisse Kyungae Lee, 47 år, Daegu Manminkirke, Sydkorea

For sytten år siden var jeg involveret i en trafikulykke. Jeg kørte i en minibus til 12 passagerer. Dens dæk blev fladt på motorvejen og den væltede. Så ramte den midterrabatten og spandt to og en halv gange rundt, helt ude af kontrol. På daværende tidspunkt var jeg to måneder gravid med mit tredje barn. Jeg blev kastet ud af vinduet og landede på jorden langt fra minibussen.

Men i det øjeblik følte jeg, at en engel greb mig i luften og lagde mig på jorden. Samme aften bad seniorpastor Dr. Jaerock Lee for mig. Og næste dag blev jeg undersøgt på fødeafdelingen. Der var ingen problemer. Adskillige måneder senere fødte jeg en sund dreng og gav Gud æren.

Tiden gik, og jeg blev en kirkegænger, som deltog i gudstjenesterne om søndagen uden at bede under påskud af, at jeg havde travlt. Da jeg levede med lunken tro og et tungt hjerte, opstod der problemer for mig. Noget gik galt i min krop. Allerede nogle år tidligere havde jeg haft smerter i underlivet og vandladningsproblemer.

Den 22. november 2014 fik jeg store smerter og tog på hospitalet. Scanningen viste, at der var nogle sten-lignende



Den yngste søn broder Joonchae Nah blev beskyttet af Gud i en bilulykke, da han lå i sin mors skød.

Fra venstre broder Nah, ægtemanden diakon Byunghak Nah, datteren Yoonhee Nah, diakonisse Kyunggae Lee og den ældste søn Kwangchae Nah.

ting i min blære, og der blev fundet spor af blødninger i urinprøven. Lægen sagde, at jeg skulle tage medicin i en uge og derefter lade mig teste igen.

Da jeg gik ud af hospitalet og tog hjem, genkaldte jeg mig

mange ting. Jeg burde have husket den nåde, Gud havde givet mig, og arbejdet trofast for hans rige. Men jeg glemte hans nåde og så kun den forestående realitet. Fra da af deltog jeg i Daniel bønsemøder, angrede og bad Helligånden om hjælp. Jeg angrede, at jeg blev irriteret overfor min mand og mine børn. Jeg angrede også, at jeg havde udført mine opgaver på grund af pligtfølelse.

På samme tid skulle Manminkirken i Syd-Pohang fejre sit jubilæum med pastor Heesun Lee, pastor for verdensvejledning, og der skulle afholdes et bønsemøde til Helligåndens fylde d. 30. november 2014. Jeg tog derhen og modtog bønnen med lommeterklæder (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Snart mærkede jeg noget mærkeligt i min mave. Jeg gik på toilettet, og der kom en mørkerød klump blod ud. Efter aftensmaden kom der endnu en klump.

En uge senere tog jeg på hospitalet igen og blev undersøgt. Lægen sagde, at der nu ikke længere var hverken sten eller blødninger. Der var ikke noget galt! Halleluja! Gennem dette er mit kristne liv blevet fornyet og jeg er begyndt at arbejde for Guds rige med glæde. Jeg takker og ærer Gud.

### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english) / [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)

Email: [manmininen@manmin.kr](mailto:manmininen@manmin.kr)

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin