

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 24 25. JANUAR, 2015

## Hilsen fra Seniorpastoren

”Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslagene skal komme til dit lys og konger til din stråleglans.” (Esajas Bog 60:1-3)

Kære brødre og søstre i Kristus: I Guds forsyn for tidens ende grundlagde han Manmin Centralkirke i 1982, og han har selv ledet denne kirke til at modtage Herren, som vil komme igen. Lad os give ham vores tak og ære!

I 2014, som var kirkens 32. år, gav Gud disse fire prædikener: ”Jeg vil gøre det”, ”Virke”, ”Den skinnende kirke” og ”Genskabelsesarbejde”. I løbet af året har han velsignet Manmin til at opnå åndens standardisering, have håb om en bolig i Ny Jerusalem, som er det bedste bosted i Himlen, og endda have forhåbninger om at komme ind i rummet mellem første og anden sal i hyrdens slot!

Desuden vil vi i 2015 få en omfattende velsignelse, som overskrider vores forestillingsevner gennem genskabelseskraften og vi vil ære Gud i endnu højere grad. Så lad os se nærmere på de gudgivne prædikener for 2015 og på måderne til at opnå de velsignelser, Gud har forberedt til os.

**Den første er ”Herlighed” – vi skal forene os endnu mere med hyrden for at herliggøre Gud fuldkommen**

I Haggajs Bog 2:9 står der: ”Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere, siger Hærskarernes Herre. På dette sted giver jeg fred, siger Hærskarernes Herre.”

Bland de talrige kirker i verden er Manmin Centralkirke den menighed, som er blevet grundlagt i Guds forsyn og af Gud selv. Denne kirke blev oprettet til det formål af gennemføre forsynet for tidens afslutning og herliggøre den levende Gud på bedste vis.

Så Gud har ladet kirken forstå hans dybe hjerte og forsynet for Manmin i den åndelige strøm, og han lader os være vidner til hans kraft og opleve hans retfærdighed gennem hyrden. Naturligvis har Gud indtil nu fået stor ære gennem Manmins vedholdende forkyndelse både i Korea og i resten af verden – særlig er budskabet blevet udbredt i Israel, den fjerneste del af jorden, hvor der også er sket kraftfulde gerninger. Men Gud vil blive herliggjort endnu mere end

tidligere.

Desuden vil den efterfølgende herliggørelse være uden sammenligning med den tidligere, for kun derved kan vi tiltrække opmærksomhed fra alle nationer, sådan at de vil blive i stand til at møde den levende Gud. Så i 2015 skal vi i endnu højere grad forene os med hyrden og derved opnå de omfattende velsignelser, Gud har forberedt til os, og herliggøre ham fuldkommen.

**Den anden er ”Frugt” – lad os bære smukke ”frugter” med den fuldkomne ånd, som Gud ønsker**

I Første Thessalonikerbrev 5:23 står der: ”Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!”

I Guds øjne er mennesker med en fuldkommen ånd den perfekte frugt af den menneskelige kultivering. Hyrdens tårer og ofre har givet os den åndelige strøm, hvor folk kan bevæge sig mod dybere niveauer af ånd og mod den fuldkomne ånd. Vi skal ikke alene benytte os af denne strøm, men også gå ud i verden med lømmetørklæder med kraft og lede de utallige sjæle hen til Herren. Derved vil vi bære god og fuldkommen åndelig frugt i overflod.

Guds forsyn for denne kirke her ved tidens afslutning kan hverken opnås gennem hyrden alene eller ved nogle få mennesker med fuldkommen ånd. Først når et stort antal mennesker er kommet ind i ånden, har fået en fuldkommen ånd og deler hyrdens vision, kan Guds gerning opnås til fulde.

**For det tredje skal vi bygge en ”smuk kirke” hvor Guds herlighed kan tage bolig**

I Johannesåbenbaringen 21:10-11 står der: ”Og englen førte mig i Ånden op på et stort, højt bjerg og viste mig den hellige by, Jerusalem, der kom ned fra himlen, fra Gud, med Guds herlighed. Dens stråleglans er som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis.”

Gud har gjort det muligt for

menigheden at bygge en storslået og smuk kirke, som viser herligheden i Ny Jerusalem. Frem for alt håber han oprigtigt at denne kirke vil blive et sted, hvor han vil blive herliggjort gennem hans hellige børns lovsigelse og ærefrygt for ham. De enorme byggeprojekter Kana’an og Den Store Kirke vil snart gå i gang, når de omfattende velsignelser opnås. Jeg tilskynder alle til at tage del i denne strålende herlighed ved at opnå et hjerte af fuldkommen ånd, sådan som Gud ønsker.

**Til sidst vil genskabelseskraften blive manifesteret lang mere, end vi kan forestille os**

”Genskabelseskraften” henviser til den kraft, som genskaber himlen, jorden og alle ting i dem, som Gud har skabt (Første Mosebog 1:3). Genskabelseskraften er blevet vist ved at hyrdens kærlighed har overskredet retfærdigheden, som er dannet gennem menneskets frie vilje, og har forandret det oprindelige hjerte. Denne slags gerninger vil blive manifesteret i endnu højere grad.

Verden er nu om stunder så fuld af synd og ondskab, at man sjældent finder godhed. Så folk tager ikke ret tit imod Herren. Men genskabelseskraften vil forandre selv de ondsindede mennesker, som tilsyneladende er umulige at frelse, og selv de, der er ligesom Judas Iskariot, vil knæle ned for Guds navn. På denne måde vil folk fra alle nationer blive ført ind på vejen til frelse, svar og velsignelser. På samme tid vil endnu flere medlemmer komme til Ny Jerusalem, hvilket herliggør Gud fuldkommen.

Kære pastorer og medlemmer af vore næsten 10.000 søsterkirker og associerede kirker. Vi har mange ting at gøre i 2015 for at opfylde Guds forsyn for tidens afslutning. Jeg beder i Herrens navn om at I vil træde frem som åndelige frugter hurtigt, opnå forsynet for tidens afslutning sammen med jeres hyrde og komme ind i Ny Jerusalem, som er fuld af Guds herlighed.

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee  
28. december, 2014



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træ eller trælkvind eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.” (Anden Mosebog 20:8-10)



Sabbatsdagen er den dag, hvor man skal hvile i Herrens velbehag. Oprindelsen til sabbatten findes i Guds skabelse, som tog seks dage. Gud skabte himlen og jorden og alt i dem, og på den syvende dag hvilede han. I Første Mosebog 2:3 står der: ”Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.”

Sabbatten lå rent faktisk om lørdagen på gammeltestamentlig tid, for det er den syvende dag. Men på nytestamentlig tid har det skiftet til søndag. Så hvorfor skiftede sabbatten fra lørdag til søndag? Og hvad er det at holde sabbatten hellig?

### 1. Hvorfor skiftede sabbatten fra lørdag til søndag?

Selv i dag holder jøderne sabbat om lørdagen, men Guds børn, som er frelst i deres tro på Jesus Kristus, holder sabbat om søndagen. Vi kalder også denne dag for ”Herrens dag”.

Det skyldes, at søndag er den dag, hvor vi for alvor finder hvile i Jesus Kristus. Hvad betyder det helt præcist at finde hvile og have fred på grund af Jesus Kristus?

Efter Adams fald blev hele menneskeheden syndere og havde

ikke nogen sand hvile. De blev trælle for den fjendtlige djævel og Satan, og de levede vanskelige liv, bebyrdede af synden. Så Gud sendte Jesus Kristus til jorden for at forløse os fra vores synder.

Jesus, som er Guds søn, kom til jorden i kød, og for at fuldføre sin pligt som Frelseren blev han såret, bar en tornekrone og blev fastsømmet gennem hænder og fødder, hvorved han hang på et trækors, selv om han var syndfri. Han udgød sit vand og blod, og derefter døde han. Men på tredjedagen overvandt han døden og genopstod.

Enhver, som tror på dette og tager imod Jesus Kristus, kan blive befriet fra synden, opnå sand fred i hjertet og få en bolig i Himlen. Det var søndag, da Jesus genopstod efter korsfæstelsen og derved gav menneskeheden håb, sand hvile og glæde til trods for synderne. Derfor holder Guds børn, som er blevet frelst af Jesus Kristus, søndagen hellig som sabbat.

Selv i det Gamle Testamente forudsiges det, at søndagen vil blive sabbatsdagen. I Tredje Mosebog 23:10-12 står der: ”Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, og høster kornet, skal I bringe det første neg af jeres høst til præsten. Han skal foretage svingning med neget for Herrens ansigt, for at I kan opnå hans velbehag; præsten skal svinge det dagen efter sabbatten. Samme dag I svinger neget, skal I bringe et lydefrit, årgammelt lam som brændoffer til Herren.”

Gud sagde til israelitterne, at de skulle give førstefrugten af deres høst som offer, når de var kommet ind i Kana'an, det land, som Gud havde givet dem, og som flød med mælk og honning. Dagen for offeret var dagen efter sabbatten.

Førstefrugten symboliserer her Herren, som er genopstandelsens førstefrugt. Og ”et lydefrit, årgammelt lam” står også for Jesus Kristus, som åndeligt set er Guds lam. Dermed indikerer Skriften, at Herren vil blive ofret som sonoffer, blive genopstandelsens førstefrugt og give alle de mennesker, som tror på ham, genopstandelse og hvile.

# ”Husk sabbatsdagen og hold den hellig”

## 2. Hvad betyder det at holde sabbatten hellig?

### 1) Vi skal have åndelige hvile i Herren

Åndelig hvile betyder ikke, at vi skal slappe af derhjemme uden at lave noget, eller at vi skal beskæftige os med fornøjelige hobbyer. Denne form for fysisk hvile kan hjælpe os med at slappe af, men den kan ikke give os liv.

Den form for hvile, som Gud ønsker, vi skal have, er den åndelige hvile – den sande hvile. Det har ikke noget med verdslige aktiviteter at gøre, men drejer sig i stedet om at gå i kirke, tilbede i ånd og sandhed, lytte til Guds ord, have fællesskab med andre troende, nyde den sande glæde og fred, og søge åndelig vækst.

Vi skal også holde sabbatten ved at deltage i både morgengudstjenesten og aftengudstjenesten om søndagen. Først når vi på denne måde kommunikerer med Herren, som er Herre over sabbatten, kan vi have sand hvile.

Når vi holder Herrens dag med anerkendelse af Guds åndelige overherredømme, vil Gud velsigne os, som han har lovet. Han beskytter de troende fra trængsler, vanskeligheder og farer fra ulykker og sygdomme i løbet af ugen og sørger for at alt får det bedste udfald.

### 2) Vi må hverken købe eller sælge ting

I Nehemias' Bog 13:15-18 fortalte Nehemias israelitterne, at de ikke havde Guds beskyttelse og derfor kom ud for ulykker, fordi de overtrådte Guds befalinger ved at arbejde, købe og sælge ting under sabbatten.

Nehemias forbød strengt israelitterne at arbejde eller at drive forretning med ikke-jøderne under sabbatten, og han bortdrev endda de handlende, som sov udenfor bymuren på sabbatten for at fjerne selv den mindste mulighed for, at hans folk skulle bryde sabbatten.

Men hvis vi undlader at arbejde i sabbatten og heller ikke køber eller sælger, vil vi så ikke lide tab eller skade? Nej, det vil vi ikke. Gud, som

er almægtig, giver flere velsignelser på de seks andre ugedage til hans kære børn, som holder hans bud.

Der er dog nogle særlige tilfælde, hvor det er tilladt at købe og sælge, selv om det er sabbat. For eksempel sørger kirken gerne for mad til kormedlemmerne, da de også øver sig efter gudstjenesten. Men hvis det ikke er muligt, kan kormedlemmerne købe deres mad udenfor. Kirken har også en boghandel og en cafe, som er åben om søndagen af hensyn til kirkens medlemmer, men dette bryder heller ikke sabbatten, for overskuddet går ikke til nogen bestemt person. Det bliver i stedet brugt på missionsarbejde, godtgørende arbejde og andre former for gode gerninger i Herren.

Hvis en troende med ringe tro bliver gift om søndagen, er det i orden at deltage i brylluppet, når man har været til gudstjeneste. Under brylluppet kan man stadig kommunikere med Gud i hjertet for at holde Herrens dag hellig, og så kan man ønske bruden og gommen tillykke. Det er ikke at bryde sabbatten, men nærmere at sætte sjælene højere end verden og undgå at sære dem.

I Matthæusevangeliet kapitel 12 er der nogle jøder, som udspørger Jesus og siger: ”Er det tilladt at helbrede på en sabbat?” Så sagde Jesus. ”Hvem af jer, der har et får, ville ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det faldt i grøften på en sabbat? Et menneske er dog meget mere værd end et får. Derfor er det tilladt at gøre noget godt på en sabbat.”

Læger og sygeplejersker arbejder i godhed for de syge, og soldater og politifolk opretholder sikkerhed og orden. Deres arbejde hører til de gode gerninger. Så det er ikke en synd for dem at arbejde om søndagen, efter de har været til gudstjeneste. Jeg håber, I vil føle frihed i sandheden i Herren, som fuldførte loven med kærlighed.

Kære brødre og søstre i Kristus, det er grundlæggende i et kristent liv at huske sabbatten og holde den hellig i anerkendelse af Guds åndelige overherredømme. Jeg beder i Herrens navn, om at I vil tage imod Jesus Kristus, holde Herrens dag hellig og få store velsignelser som Guds børn.



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com

# Er du blevet et åndeligt redskab, som er klar til at blive brugt af Gud?

Kærlighedens Gud ønsker, at alle mennesker skal blive frelst, og han leder efter arbejdere, som er i stand til at opfylde hans ønsker gennem Helligåndens flammende gerninger i denne sidste tid. For at blive velforbredte redskaber, som Gud kan bruge, må vi tilpasse os for at møde tre standarder. Lad os her se på disse tre og hurtigst muligt forandre os for at blive redskaber, som er fuld udberedte på at blive brugt af Gud.

## 1. Et rent redskab

I Andet Timotheusbrev 2:21 står der: "Den, der holder sig fri af det, jeg her har talt om, bliver et redskab til fint brug, helliget, nyttigt for husets herre, anvendeligt til alt godt arbejde." Som der står, skal vi være rene redskaber for at være nyttige for herren.

Vi må her forstå, at renselsesprocessen er forskellig fra menneske til menneske alt efter den enkeltes kærlighed til Gud, deres tro på ham og deres håb for Himlen. Nogle mennesker vil i starten være flittige, men snart køler deres ildhu ned, og deres tro begynder at blive lunken. Nogle vender endda tilbage til verdens smuds. I nogle tilfælde bliver de endnu mere onde, end de var før, og de ødelægges, fordi de følger verdens veje (Andet Petersbrev 2:20).

Men hvis vi virkelig tror på Gud, elsker ham og har håb om Himlen, vil vi uforanderligt forsøge at ransage og forny os selv, hvorved vi vil blive rene redskaber (Andet Korintherbrev 7:1). Først da kan vi blive velforbredte redskaber og deltage i Helligåndens flammende gerning.

I Første Petersbrev 4:7 står der: "Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede." Så vi skal bede indtrængende med besindighed og årvågenhed her ved tidens afslutning. Med denne indsats og ved at få Guds nåde, styrke og Helligåndens hjælp kan vi blive rene redskaber uden fejl eller pletter.

## 2. Et anvendeligt redskab

Når vi vælger et bestemt redskab mellem mange andre, skal vi overveje hvilket formål, vi skal bruge det til. Redskabet skal bruges efter dets formål. På samme måde udvælger Gud de redskaber, der er anvendelige til de givne formål, når han arbejder for sit rige. Han ved, hvor gode og rene vi er som redskaber, og han ved hvilket formål, vi er mest anvendelige i forhold til.

Gud ransager vores indre hjerter, undersøger redskabernes anvendelighed og renlighed, og bruger os til de mest passende formål. Han tager også højde for vores talenter og evner. Derfor skal vi omhyggeligt tænke over, hvilket formål vi kan bruges til i Guds rige, og forberede os til dette formål. Men læg mærke til, at vi ikke selv skal træffe beslutninger med vores egne tanker eller lade os tiltrække af det arbejde, der virker rart. Vi skal lade os lede af Helligånden gennem bøn.

Som der står i Filipperbrevet 2:13, giver Gud os håb, arbejder i os efter sin vilje og til hans velbehag, og leder os til at have håb. Så når vi beder Gud i bøn, hjælper han os med at finde arbejde på det område, der passer os bedst og som vi har evner for.

Men det er ikke forudbestemt, hvad Gud vil bruge os

til, og vi har heller ikke kun én mulighed. Vi kan bruges indenfor en lang række områder og på flere dyrebare måder, end vi nogensinde kan forestille os, så længe vi renser os som redskaber og gør vores hjerter anvendelige i Guds øjne.

Så det, vi skal gøre, er at forberede os fuldkommen til at fuldføre de gudgivne pligter perfekt. Selv om vores karriere i Guds rige allerede er blevet fastlagt, må vi ikke tro, at vi ikke har brug for yderligere forberedelse, eller at vi er kommet til afslutningen af karrieren. Vi skal i stedet konstant forsøge at blive stadig mere anvendelige redskaber til Guds brug.

Ved at udvikle vores talenter i endnu større fuldkommenhed, kan vi bruges som velforbredte redskaber, uanset hvornår Gud kalder os og uanset hvilket formål, han vil bruge os til. Når der er velforbredte redskaber på alle områder, kan alt fungere på bedste vis.

Men uanset hvad vi bruges til, så er det grundlæggende, at vi væbner os med ord og bøn. Vi bør både være åndelige krigere og udvikle vores evner, for derved at blive velforbredte redskaber for Guds rige.

## 3. Et nyttigt redskab for herren

Selv om vi måske har mange redskaber i huset, er der nogle bestemte af dem, som vi bruger regelmæssigt. Selv om vi får nogle nye og kønne, vil vi ofte vælge at bruge de redskaber, vi allerede er vant til. Sådanne redskaber skal vi også være for Gud, og det er tilfældet med de mennesker, som adlyder ham.

Med andre ord bruger Gud de mennesker, som adlyder ham, mere end de andre redskaber. Han overlader mere arbejde til dem og ønsker at have dem tæt på sig. Dermed vokser de og bliver bedre og endnu mere dyrebare redskaber.

Ligesom det tager tid at vænne sig til at bruge noget nyt, tager det naturligvis også tid for os at blive

mennesker, som adlyder Gud fuldkommen, og indtil da vil vi gennemgå en raffineringsproces. Men hvis man har et godt og rent indre hjerte, kan man hurtigt forandre sig til et redskab, som ejeren har det godt med at bruge. Derfor skal vi konstant forsøge at forny os. Om vi bliver dyrebare redskaber til ære eller redskaber til vanære afhænger af, hvordan vi forny os.

Selv om vi ikke er redskaber af guld nu, kan vi blive brugt af Gud, hvis vi forbereder os godt. Vi bør aldrig klage over vores kvalitet som redskaber, men kun gøre vores bedste for at udføre vores aktuelle pligter i vores aktuelle position. Så vil Gud bruge os i høj grad og senere kan vi blive forandret til redskaber af guld.

Min kone og jeg starter vores dag med GCN. Vi lytter til Dr. Jaerock Lees bøn for den begyndende dag kl. 7 om morgenen, og følger med i hans prædikeprogram. Jeg er rigtig glad i denne tid, fordi jeg endelig har fundet det budskab om helligelse, som jeg har længtes efter.

### Jeg mødte den levende Gud, angrede og begyndte at læse Bibelen

I 1988 opnåede jeg en kandidatgrad ved det Teknologiske Institut i Georgia i USA, og jeg forberedte mig på at læse videre til en doktorgrad på samme sted. Men pludselig gav vicedirektøren mig besked om at forlade skolen, uden at jeg vidste hvorfor. Han gav mig ikke nogen grund. For at gøre tingene endnu værre, blev min kone fyret fra det arbejde, hun havde taget for at betale mine studier.

"Hvad er det, der sker?," tænkte jeg. Og i et flygtigt øjeblik hørte jeg en stemme i mit hjerte, der sagde: "Hvad tror du, jeg gjorde?" og et billede kom frem i mit sind. Jeg havde engang bedt til Gud: "Gud, hvis du lever, så lad mig bestå adgangseksamen til doktoratprogrammet". Men jeg bestod ikke, og jeg tænkte, at Gud ikke fandtes. Jeg spyttede endda mod himlen. Da dette billede dukkede op i mit sind, indså jeg, at Gud lever, så jeg angrede og sagde: "Tilgiv mig. Jeg vidste ikke, at du virkelig var til. Jeg fortjener at dø." Dette var mit livs vendepunkt, og jeg købte en Bibel og begyndte at søge Gud.

### Det fortvivlede mig, at jeg ikke have levet ved Guds ord

Ved Guds nåde fik jeg endelig min doktorgrad ved Ingeniørskolen ved Auburn Universitet i Alabama, USA. I 1992 arbejdede jeg ved Centret for Telekommunikation ved Samsung Electronics. I 1993 blev jeg leder for Software Centeret ved Korea Telecom (KT Corporation). Jeg forsøgte at leve ved Guds ord i mit dagligliv, men det gik ofte galt, og jeg levede i synd. Det fortvivlede mig.

I 1994 deltog jeg i et vækkelsesmøde. Taleren fortalte om anger. Jeg indså, at jeg ikke havde angret ordentligt i løbet af mit liv. Så jeg forsøgte at angre, men kunne ikke gøre det præcist. Desuden lagde jeg mærke til nogle onde tanker, som dukkede op i mit sind, men jeg havde ikke tilstrækkelig åndelig viden til at stoppe dem.

Mere alvorligt var det, at jeg bad for lidt, og jeg mente, at nogle syndere var så ubetydelige, at jeg ikke ville være i stand til at undlade at begå dem. Denne gentagne synd og angre bekymrede mig



## "Jeg har fundet en kirke, hvis gudstjenester og bønner er fulde af liv"

Diakon Junghyun Choi, 57 år,  
Professor på Handelsskolen, Kwangwoon Universitet

meget, og jeg fordømte konstant mig selv.

I januar 2014 var jeg nået til grænsen, og jeg besluttede mig. Jeg tog op til Osanri Bedehus og gennemførte en tre dage lang faste og bøn til Gud. Jeg bad: "Før mig til en kirke, som jeg kan komme i, indtil jeg vender hjem til Herren." Så begyndte jeg at lede efter en kirke. Jeg lyttede til mange prædikener af berømte pastorer i Korea gennem kristne programmer dag efter dag. I mellemtiden var Herrens mirakuløse vejledning startet.

### Jeg fandt det hellige budskab via GCN og læste Dr. Jaerock Lees bøger

En dag udløb TV applikationen på min iPad, så jeg åbnede en gratis applikation ved navn "Everyon TV" Der var flere kristne kanaler i sektionen for religion, og jeg fandt blandt andet GCN der.

På kanalens banner var der et billede af Dr. Jaerock Lee. Jeg havde set ham på et billede i Professor Sangyeol Parks kontor. Vi arbejdede sammen på Kwangwoon Universitet, hvor han var blevet ansat i oktober 1994. Jeg begyndte at lytte til en af prædikenerne og den chokerede mig. Jeg var meget overrasket over at Dr. Lee

prædikede frimodigt om budskabet med Helligåndens inspiration angående synd, retfærdighed og dom. Det, som gjorde mig betuttet, var guldsmedene – der var guldsmede, som landede på hænderne og skuldrene af kirkens medlemmer.

Så besøgte jeg Manmin Centralkirkes hjemmeside. Helt uventet var der talrige bøger, som bare ventede på mig. Jeg købte e-bøgerne *Himlen I & II*; *Helvede*; *Ånd, Sjæl og Krop I & II* og *Visdommens kilde*. Jeg var næsten ved at besvime, da jeg læste dem.

Jeg havde tænkt meget på Første Korintherbrev 5:5, hvor der står: "Han skal [...] overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag." Jeg havde altid spekuleret over, om jeg var af ånden, der skulle frelses, eller af kødet, der skulle ødelægges. Svaret fandt jeg i bøgerne. Desuden lærte jeg om roden til de onde tanker, som jeg måtte kæmpe mod, og om konsekvenserne af ikke at gøre det. Alt var forklaret i detaljer.

Desuden var der en velordnet liste med tusindvis af prædikener. Jeg lyttede til en prædiken om jordens skabelse. I denne prædiken forklarede Dr. Lee den åndelige forskel mellem "begyndelsen" i Johannesevangeliet 1:1 og "begyndelsen" i Første Mosebog

1:1. Jeg fik kuldegysninger over hele kroppen og tårerne begyndte at løbe ned at kinderne på mig. Fra da af begyndte jeg at se forskellige prædikener såsom "Forelæsning om Johannesåbenbaringen", "Målet af tro", "Ånd, sjæl og krop" og "Maria Magdalene". Det var som om, noget tvang mig til det. Jeg hørte også om Daniel Bønnemøderne og den nattelange Fredagsgudstjeneste.

### Jeg indskrev mig i den kirke, hvor gudstjenesterne og bønnerne er fulde af liv

I August 2014 tog jeg til et Daniel Bønnemøde. Jeg blev fyldt af Helligånden og blev forsikret om, at dette var den kirke, Gud havde ført mig til. Jeg blev overvældet af spænding og begejstring. På vej hjem fra mit tredje Daniel Bønnemøde lagde jeg desuden mærke til en kropslig forandring. Jeg havde ikke længere en kraftig kropslugt.

På grund af diabetes havde jeg længe været plaget af en grim kropslugt, når jeg svedte. Når et menneske med diabetes sveder meget, er der høje niveauer af glykogen (oplagret glukose) i sveden. Det fermenterer via en virus i luften, og stinker kraftigt, når det bandes med affaldsstoffer fra kroppen. Men selv om jeg bad indtrængende og svedte, stank jeg ikke, og der var slet ikke nogen grim lugt.

Jeg deltog også i kirkens nattelange Fredagsgudstjeneste, som afholdes fra kl. 23 fredag aften til kl. 4 næste morgen. Jeg blev igen fuld af Helligånden og tænkte: "Hvem er denne Seniorpastor Dr. Jaerock Lee? Hvordan kan denne kirkes medlemmer hengive sig hele natten med skinnende ansigter og store smil på denne måde?" Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at dette virkelig var den kirke, jeg havde ledt efter.

Den 31. august 2014 tog jeg et jakkesæt på, som jeg ikke havde haft på de sidste ti år, og jeg bad i et stykke tid. Under bønnen hørte jeg klart Helligåndens stemme, som sagde: "Jeg har ført dig hertil." Med stor glæde registrerede jeg mig endelig i Manmin Centralkirke, og det samme gjorde min kone d. 19. oktober 2014. Hun har også oplevet Guds gerning og lever sit kristne liv med håb om Himlen og konstant glæde.

Jeg er meget lykkelig i disse dage. Jeg har en hyrde, som lader mig kende Guds hjerte og vilje i Bibelen, og der er mange beviser for, at han er den sande hyrde. Desuden er jeg fuld af glæde over, at jeg med hyrdens kærlighed vil blive i stand til at blive en frugt af Guds forsyn og den menneskelige kultivering. Jeg takker og ærer Gud!

### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Geminger 17:25)  
"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Geminger 4:12)

### Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848  
Telefonnr.: 82-2-818-7047  
Fax: 82-2-818-7048  
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
Email: manminmin@manmin.kr  
Udgiver: Dr. Jaerock Lee  
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin