

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 22 23. NOVEMBER, 2014

## Gud være lovet for at have inviteret Manmin til sin himmelske fest!

Mennesker fra 17 lande deltager i festlighederne ved kirkens 32. jubilæum



Manmin Centralkirkens 32. jubilæumsforestilling med medlemmer fra de lokale kirker og søsterkirker samt besøgende fra 17 lande. De elsker Gud og stoler endnu mere på ham, hvilket styrker håbet om himlen i deres hjerter. (Billede: Finalen fra jubilæumsforestillingen "Invitation") Fra oven, højre side: Dr. Jaerock Lee viser takkepladen fra organisationen En Hjælpende Hånd; Dr. Mikhail Morgulis, præsident for Åndelig Dannelse, USA, og gæster fra Israel.

Den 12. oktober 2014 fejrede Manmin Centralkirke sin 32. jubilæumsgudstjeneste med festlig optræden. Omkring 200 personer fra 17 lande inklusiv USA, Israel, Rusland, Kenya, Peru og Kina deltog, og der blev foretaget simultantolkning på 9 sprog: engelsk, kinesisk, japansk, fransk, spansk, mongolsk, vietnamesisk og indonesisk.

Ved jubilæumsgudstjenesten prædikede pastor Dr. Jaerock Lee et budskab med titlen "Invitation", som var taget fra Første Johannesbrev 4:16. Han sagde, at Gud havde sendt en invitation, som indeholdt hans ønske om at være med sine kære til evig tid, og han lagde vægt på, at Gud vil, at alle mennesker fra alle lande skal tage imod denne invitation for at blive fornyet i håbet om Himlen, og dermed blive hellige.

Han viste gudstjenestens deltagere en takkeplade, som han havde fået af Dr. Andre Gasiorowski, bestyrelsesformand for organisationen En Hjælpende Hånd og paster Daniel

Rozen, president for Krystalforum (israelsk pastorforening). De besøgte Manmin for at fejre kirkens 32. jubilæum og gav i den forbindelse Seniorpastor Dr. Lee en plade med indgraveret tak for hans kærlighed og konstante støtte til Israel.

Så blev den særlige optræden "Invitation" præsenteret af Komitéen for Scenekunstnere (bestyrelsesformand pastor Heejin Lee). Det foregik på en scene, som var designet til at ligne den krystallklare sø ved festsalen i Ny Jerusalem. Omkring 400 optrædende inklusiv Nissi Orkesteret og det Forenede Kor samt 150 medlemmer af personalet havde helliget sig denne forestilling.

Med pastor Soojin Lee og pastor Dongcho Shin som værter, formidlede forestillingen Guds kærlighed, som ligger i den festinvitation, han har sendt til hyrderne og de troende. Gud havde givet otte nye sange til Manmin, hvorved Himlens skønhed kom til udtryk i toner og dans.

Invitationen blev skrevet på det

sprog, vi vil bruge i Himlen, hvor vi skal bo. Den afslører, at englens vil byde de troende velkommen, og at vi vil lovprise og danse med taknemmelige hjerter.

Efter forestillingen takkede og ærede Dr. Lee Gud og Herren. Derefter sagde han: "Jeg kan ikke leve uden Gud og Herren. Jeg tilskynder jer til at elske Gud frem for alt. Så vil han elske jer og I vil få hvad som helst, I beder om. I vil føle fred, glæde og ubeskrivelig fryd."

Medlemmerne og gæsterne nød de forskellige slag mad, som var blevet tilberedt af mændenes, kvindernes, Kana'ans og de unges mission. De tog også billeder på udendørsscener, som var blevet fremstillet af medlemmerne af Fællesskabene for Design og Sharon.

To dage før jubilæet, d. 10 oktober under den nattelange fredagsgudstjeneste, prædikede Dr. Lee et budskab med titlen "Hyrdens slot" inspireret af Johannesåbenbaringen 21:2, og Dr. Mikhail Morgulis

fra USA, præsident for "Åndelig Dannelse" holdt en lykønskningstale.

Han sagde: "Dr. Lee er den mest værdifulde gave, jeg har fået i hele mit liv. Det hellige budskab har fornyet mit liv og mange af mine kollegers. Jeg er blevet overasket over, at de ting, han profeterede for fire år siden angående verdenssituationens bevægelse, er blevet fuldført."

I den anden halvdel blev en 3D video med titlen "Hyrdens slot" præsenteret, og den gav de deltagende stor glæde og følelsesmæssig bevægelse. Gud viste slottets skønhed ved fejringen af det 32. jubilæum, sådan at medlemmerne kunne blive i stand til at opnå den fuldkomne ånd med stor længsel, og dermed kvalificere sig til at komme ind i Ny Jerusalem.

Mandag d. 13. oktober besøgte de udenlandske gæster Muan ferskvandscenter, drak vandet og oplevede den åndelige verden. De badede sig i Muan ferskvandspool med hjertets ønsker og fik velsignelser i form af helbredelser og svar.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffe fædrenes skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.” (Anden Mosebog 20:4-6)



Det første og det andet af de Ti Bud kan måske lyde ret ens for folk. Men de er forskellige. Det første er en advarsel mod at have flere guder, og det lyder: ”Du må ikke have andre guder end mig.” Det betyder, at Gud er den eneste ene guddom, og at vi kun skal tjene og elske ham. Det andet, ”Du må ikke lave dig noget gudebillede”, advarer mod at lave gudebilleder. Lad os se nærmere på, hvad gudebilleder er, og hvad der er den åndelige betydning af det andet bud.

### 1. Hvad er et gudebillede?

Et gudebillede er et billede af en gud, der bliver brugt som objekt for tilbedelse. Folk laver billeder af mennesker, dyr på jorden, insekter, fugle, fisk, solen, månen, stjernerne eller endda fantasitilting af træ, sten, metal, guld eller sølv. Afgudsdyrkelse er at fremstille disse fysiske billeder, tilbede dem og tjene dem.

Gudebillederne laves af mennesker og har hverken liv eller evner til at velsigne. Mennesket blev skabt efter Gud Skaberens billede. Hvis vi laver afguder, tilbeder dem og beder dem om velsignelser, er det tåbeligt (Esajas' Bog 46:6-7)! Hvis man sætter sin lid til amuletter, tilbeder døde mennesker eller udøver andre former for trolddom og magi, så er det alt sammen afgudsdyrkelse.

Folk fremstiller nyttesløse billeder og tilbeder dem, fordi de selv føler sig tilfredse, når de kan se og røre deres guddomme.

# ”Du må ikke lave dig noget gudebillede”

Vi må aldrig lave billeder af Gud, som er ånd, og vi må aldrig tjene dem som om, de var Gud. Nogle mennesker, som tror på Gud, skaber billeder og tjener dem. For eksempel tilbeder de et maleri eller et billede af Jesus, eller de tilbeder billeder af Jomfru Maria eller trosfædre. Sådanne billeder af Jesus er fremstillet på baggrund af malernes eller skulptørernes fantasi, så de er ikke virkelige. Jomfru Maria og trosfædre var alle en del af skabelsesværket, så de bør ikke blive objekter for tilbedelse. Hvis vi tilbeder eller beder til disse ting, er det også afgudsdyrkelse. Gud er den eneste ene, som vi skal tilbede og fremsige vores bønner til.

Nogle mennesker siger endda, at korset i kirken er et gudebillede. Men det er et symbol på det budskab, vi tror på. Vi har et kors og ser på det for at huske Jesu dyrebare blod og frelsens nåde. Korset er ikke i sig selv et objekt for tilbedelse eller en gudebillede.

Nogle af billederne, hvor Jesus holder et lam, eller de billeder, som forestiller den sidste nadver, er ikke gudebilleder i sig selv. De er bare billeder, som viser at Jesus er den gode Hyrde, og som udtrykker hans virke. Vi tilbeder ikke billederne af Jesus og vi beder ikke til dem.

Nogle mennesker siger endda, at Moses lavede et gudebillede. De taler om den hændelse, hvor israelitterne blev bidt af giftige slanger og døde af deres bud, efter at de havde brokket sig overfor Gud (Fjerde Mosebog 21). Gud fik Moses til at lave en bronzeslange og sætte den på en stang. Folk blev frelst, hvis de adlød Guds bud om at rette blikket mod denne stang. Dette er et forudgående symbol på, at Jesus Kristus ville frelse mennesket på korset. Med andre ord er det sådan, at ligesom israelitterne blev frelst fra døden ved at rette blikket mod bronzeslangen, så kan de menneske, som går mod døden, blive frelst og få liv ved at tro på Jesus Kristus, som blev korsfæstet.

### 2. Hvad henviser et gudebillede til rent åndeligt?

Gudebillederne henviser rent åndeligt til alle de ting, vi elsker mere end Gud. Hvis vi elsker vores forældre, mand, kone, børn eller os selv mere end Gud, så er de åndelige afguder for os. Men det betyder naturligvis ikke, at vi ikke må elske andre end Gud.

Det er indlysende, at vi skal elske vores forældre i sandheden, og Gud fortæller os, at vi skal ære vores forældre. Men hvis vi bryder Herrens dag for at ære og behage vores ikke-troende forældre, så betyder det, at vi elsker dem mere end Gud. Det vil ikke alene skuffe Gud, men også vise, at vores kærlighed til vores forældre ikke er sand. Kun hvis vi fører dem til kirken, så de selv kan opnå frelse, kan vi sige, at vi for alvor elsker og ærer dem.

Det samme gælder for forældre. Hvis vi virkelig elsker vores børn, skal vi først elske Gud, og derefter elske vores børn i Gud. Uanset hvor meget, vi forsøger, kan vi ikke beskytte dem fra den fjendtlige djævel og Satan, og vi kan heller ikke helbrede dem for uheldelige sygdomme. Kun når forældrene ærer Gud og elske deres børn i Herren, vil Gud beskytte dem, give dem et godt helbred og velsigne dem på alle områder.

Når vi elsker Gud først og fremmest og elsker alle andre i Guds kærlighed, kan vi dele den sande kærlighed med dem. Så vi skal ikke udtale os uden at kende den åndelige betydning af budet og sige, at kirken underviser i, at man kun skal elske Gud og ikke elske vores familiemedlemmer.

I dag er der endda nogle troende, som elsker penge mere, end de elsker Gud, og andre overtræder Guds bud for at fastholde deres berømmelse og autoritet. Dette er også åndelig afgudsdyrkelse. Visse mennesker bliver adskilt fra Gud af berømmelser, sportsstjerner eller andre, hvilket også kan være afgudsdyrkelse.

### 3. Velsignelser for lydighed, forbandelser for ulydighed

I Anden Mosebog 20:5-6 står der: ”Du må ikke tilbede dem eller dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædrenes skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.”

Her siger Gud, at han er en ”lidenskabelig Gud”. Hans lidenskabelighed er anderledes end menneskets og den udgår af hans kærlighed, mens et menneskes lidenskabelighed er grim, smudsig og skadelig for andre. Hvis de troende tilbeder gudebilleder, vil Gud vende sit ansigt bort fra dem, og lade den fjendtlige

djævel og Satan virke på den. De vil lide under forskellige prøvelser og ulykker og blive fattige i hjertet. Snart vil de indse deres overtrædelser, angre dem og vende tilbage til Gud.

Guds lidenskabelighed er et udtryk for hans sande kærlighed, som stopper hans børn fra at falde ind på vejen til ødelæggelse og leder dem til det evige liv. Men hvis nogen stadig elsker afguder mere end Gud, så er det som om, de udviser had til Gud. Så vil de komme ud for vanskeligheder, som vil strække sig over tredje og fjerde generation. Mange af dem til få uheldelige sygdomme, mens andre vil lide under handicaps og mentale forstyrrelser. Men hvis nogen af efterkommerne angre og søger Gud, vil familien opnå Guds medlidenhed og ulykkerne vil stoppe, selv om forfædre har dyrket afguder nok så meget.

Problemet er, at når forfædre samler til bunke af ondskab og rejser sig mod Gud i deres afgudsdyrkelse, så vil det ikke være let for børnene at tro på Gud. Og selv om de tager imod Herren, vil de have en åndelig forbindelse til deres forfædre, som vil gøre det sværere for dem at leve deres kristne liv. Den fjendtlige djævel og Satan bliver ved med at anklage dem og forstyrre dem i forsøg på at få dem til at tage dødens vej igen, når de prøver at holde sig til troen. Men selv i disse situationer vil de helt sikkert blive beskyttet af Guds nåde, hvis de angre deres forfædres synder med ydmyge hjerter, skiller sig af med deres ondskab og beder om Guds medfølelse.

De mennesker, som elsker Gud og holder hans bud, vil få Guds nåde i tusind slægtled. Ulykkerne vil kun ramme indtil tredje og fjerde generation, men velsignelserne udøses over tusind generationer. Dette viser os endnu engang Guds kærlighed.

Kære brødre og søstre i Kristus. Hvis I har ærefrygt for Gud, vil både I og jeres efterkommere blive velsignet. Det betyder ikke, at alle efterkommere vil blive velsignet bare fordi deres forfædre har tilbedt Gud. Kun hvis de selv elsker Gud, holder sig til sandheden og ikke lade sig besudle af afgudsdyrkelse, vil de få alle de velsignelser, som er blevet samlet til bunke. Jeg håber, I aldrig vil lave jer et gudebillede eller tilbede nogen anden end Gud. Og jeg beder i Herrens navn for, at I derved vil kunne nyde godt af Guds lovede velsignelser i tusind slægtled.



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com



# “INVITATION”

Forestilling i anledning af kirkens 32. jubilæum



1. Himlens hærs lovsang: "Hans forunderlige navn"  
Denne sang udtrykker, at Gud vil sende en invitation til sin fest, ledsaget af himmelske soldater, til hyrden og hans folk, som vil være ankommet til hyrdens slot.



2. Invitation: "Velkommen"  
Denne sang formidler den kærlighed, længsel og taknemmelighed, som er indlejret i invitationen, der blev sendt af Gud til hyrden, og som er skrevet på det himmelske sprog.

3. Ærkeenglenes lovsang: "Taksigelse 5"  
Ærkeenglene giver deres hjerte i taknemmelighed på vores vegne til Gud, som inviterede os i hyrdens navn.

4. Englenes dans: "Dans i taknemmelighed"  
Denne sang udtrykker, at englene giver os Guds hjerte på hans vegne.



5. De inviteredes dans: "Smuk dans"  
Denne sang udtrykker duften fra vores taknemmelige hjerter overfor Gud, som inviterede os.



6. Lovpris: "Tilbed faderen"  
Ved denne forestilling samler alle sig i festsalen for at ophøje Gud i lovpris.

7. Lovpris: "Pris hans storslåede navn"  
Alle, som er samlet i festsalen ophøjer Guds storslåede navn.

8. Finale: "Hyrdens sang"  
Denne sang er hyrdens kærlighedsbekendelse til den elskede Gud, og den viser, hvor dyb hans kærlighed til Gud og sjælene er.





# ”Manmin var kærlighed”

”Det var en forbløffende forestilling. Jeg havde det som om, jeg var i himlen!”

Pastor Daniel Rozen, Israel



Jeg var imponeret over forestillingen ved kirkens 32. jubilæum. Jeg havde det som om, jeg var i Himlen. Det er ikke muligt at udtrykke med ord, hvad jeg følte. Det var forbløffende, nutidigt og ganske ekstraordinært. Frem for alt kunne vi se de himmelske bogstaver i det. De lignede meget de hebræiske bogstaver. Jeg blev fyldt af Guds kærlighed, da jeg så forestilling, der var tilrettelagt for os i Himlen.



”Guds nåde og kærlighed strømmer gennem Manmin”

Pastor Justin Clarence, Malaysia

Jeg mødte Dr. Jaerock Lee, seniorpastor ved Manmin Centralkirke. Det var en stor oplevelse. Han er et gudeligt menneske, og han adlyder Guds ord af ren kærlighed. Selv om han har stor kraft og manifesterer mange beviser på den levende Gud, er han stadig meget ydmyg. Jeg så, hvordan Guds nåde gennemstrømmede hans liv. Jeg takker ham også for hans vidunderlige virke i WCDN (Verdensnetværk for kristne læger). Det giver bevis på Guds mirakler, og har inspireret mange kristne læger.



”Mange mennesker har oplevet mirakler gennem livets ord”

Hr. Esteban Handal, Præsident for JBN TV, Honduras



JBN TV udsender budskaber fra kirker i Honduras, Nicaragua, Guatemala, Argentina og Chile samt kristne nyheder via satellit, kabel TV og internettet. Især Dr. Lees budskaber udsendes i en time hver dag, og mange mennesker har oplevet mirakler gennem hans program. Jeg takker GCN (Globalt Kristent Netværk, bestyrelsesformand Dr. Jaerock Lee), som giver verden disse budskaber, der er fulde af liv og kraftfulde gerninger.



”Manmins hyrde og flok er bundet sammen af kærlighed. Dette er den rette model for en menighed”

Pastor Donald Lee, USA

Dr. Jaerock Lee værdsætter sin kirkes medlemmer som sit eget liv med stor kærlighed. Jeg kunne mærke, at hans kærlighed var oprigtig. Da jeg selv er pastor, blev jeg meget bevæget og opmuntret. Jeg besluttede mig for at blive samme slags pastor. Og medlemmerne af Manmin er ligesom en familie. De ser lykkelige ud, elsker hinanden og elsker at være sammen. Jeg tror, Dr. Lee har undervist medlemmerne godt i Herrens kærlighed, som er baseret på Bibelen. Mit besøg ved Muan Ferskvandscenter gav et skub til mit åndelige liv. Det er et sted, hvor der er sket et mirakel, som har forandret det salte havvand til drikkeligt ferskvand. Jeg tror, at Dr. Lees bønner og tro har manifesteret disse mirakler.



”Jeg fik børnebørn gennem hans kraftfulde bøn”

Hr. Lazendran David, Præsident for Forlaget Herrens Ord, Indien



Jeg har et forlag og 18 bogbutikker i Indien. Jeg har udgivet og distribueret Dr. Lees bog *Helvede* på engelsk over hele Indien. Den har fået storslåede anmeldelser.

Da min søn blev gift, fik han ikke nogen børn, men han besøgte Manmin Centralkirke i 2010 og modtog Dr. Lees bøn. Så fik han en søn og en datter, som begge er dejlige. Dr. Lees budskab fornyer folk og lader dem leve i Guds velsignelser. Jeg synes, det er forbløffende, at så mange mennesker igen er kommet fra så mange lande for at fejre kirkens jubilæum, lovprise og tilbede Guds sammen på tværs af nationalitet og sprog.

## Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

**Manmin Nyhedsbrev**

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english) / [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)

Email: [manminministry@manmin.org](mailto:manminministry@manmin.org)

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin