

Manmin Nyhedsbrev

NR. 21 26. OKTOBER, 2014

Scenekunstnere styrkes af Helligånden!

Komitéen for Scenekunstnere uddanner unge optrædende



Manmin Centralkirkes Komité for Scenekunstnere har vist inspirerende optrædener ved mange kirkelige arrangementer inklusiv oversøiske kampagner, pastorseminarer, helbredelsesmøder med lommetørklæder, påske, kirkejubilæer og jul, og de har taget hul på en ny æra i den kristne scenekunst og kultur. (Fotos: koret Sød Regn, Juniormiraklet, Manmin Traditionel Koreansk Musik, dansegruppen Smuk Duft, dansegruppen Aurora Tilbedelse, koret Ren Lyd).

Manmin Centralkirkes Komité for Scenekunstnere under ledelse af bestyrelsesformand pastor Heejin Lee forbereder kirkens 32. jubilæumsforestilling og festforestilling med de respektive titler: "Hyrdens slot i Ny Jerusalem" og "Invitation".

Komitéens sangere og dansere samt Nissi Orkestret medlemmer vil vise en fremragende optræden med gudgivne sange på en scene, hvis design repræsenterer den fabelagtige by Ny Jerusalem.

Hvert år har deres præsentation af smukke lovsange og optrædener i forskellige genrer fået fremragende kritik både fra lokale kirkemedlemmer og fra de besøgende, som kommer fra det øvrige Sydkorea og udlandet.

De har deltaget i den nationale forkyndelse og i verdensmissionen med traditionelle koreanske danse og optrædener fra andre lande, og de har lovprist på mange sprog for hundrede tusindvis, ja endda millionvis af mennesker under seniorpastor Dr. Jaerock Lees oversøiske kampagner i lande såsom USA, Indien, Kenya og Israel.

Komitéen består af fem kor:

Immanuel, Shalom, Nazaret, Gyldent Lys og Den hvide sten. Der ud over rummer den Nissi Orkestret, 25 optrædende grupper og adskillige solister. Komitéen består i alt af mere end 1000 medlemmer af kirken.

Medlemmerne har frivilligt meldt sig ind i komitéen for at ære Gud med deres talenter, og de har skabt store kunstværker på scenen med Helligåndens kraft.

Takket være Dr. Lees bønner og støtte er de vokset i ånden og har udviklet deres evner. Der ud over tilbyder de nu undervisningsprogrammer for børn i samarbejde med Manmin Børnehave. De underviser også de studerendes optrædende grupper og skaber dermed mange kvalificerede optrædende til det fremtidige virke.

De studerendes grupper indbefatter blandt andre: koret Sød Regn, koret Ren Lyd, dansegruppen Smuk Duft, dansegruppen Aurora Tilbedelse, musikgruppen Juniormiraklet og gruppen Manmin Traditionel Koreansk Musik. De har præsenteret store optrædener med ren og smuk duft, som stiger op til Gud under gudstjenesterne.

Søster Yejin Jeon på 15 år fra

Manmin Traditionel Koreansk Musik siger: "Jeg bliver glad over at høre, at kirkens medlemmer nyder den nåde, de får gennem vores optræden. Men jeg synes, jeg skal øve mig mere for at forbedre mine evner. Jeg ville gerne hjælpe min seniorpastor med at formidle Herrens kærlighed i æraen for Den Store Kirke i Kana'an."

Søster Soohyun Shin på 18 år fra koret Ren Lyd siger: "Jeg føler mig fuld af glæde, når vi øver hårdt og jeg giver Gud min særlige lovpris fra alteret. Jeg forbereder mig i ånd og krop på at forherlige Gud og åbne hjerterne på sjælene i kirken ud over hele Korea og ved de oversøiske kampagner."

De studerende får privatundervisning i sang og dans, samt undervisning i musikteori. De lærer, hvordan de skal optræde i gruppe under holdøvelserne og får erfaring med at optræde ved alteret, når de giver særlige opvisninger under gudstjenesterne. De professionelle medlemmer af gruppen, som optræder fuld tid, får systematisk og intensiv træning for at forbedre deres evner yderligere.

Lovprissangerne lærer akkorder,

øver sig i nodelæsning og melodisk diktation, og de får privatundervisning i klaverspil og sang. De lærer traditionel koreansk dans, jazzdans, og andre former for dans. Danserne bliver trænet af en professionel instruktør og lærer mange former for dans, inklusiv traditionel koreansk dans, ballet, moderne dans og jazzdans. De lærer også yoga, akrobatik og rytmisk gymnastik.

Diakonisse Jin Lee på 40 år, som er administrator for Komitéen for Scenekunstnere, siger: "Komitéen for Scenekunstnere vil demonstrere for verden, at Manmins hellige og smukke kunst skaber de bedst uddannede optrædende som leder den kristne verdenskultur. Vi skal have behagelige og veludstyrede øvelsesfaciliteter. Vi håber at få de bedste optrædende nogensinde i Komitéen. De kommende instruktører vil udbrede verdens bedste kristne scenekunst i hele verden."

Der er god grund til at have store forventninger til fremtiden i Manmin Komité for Scenekunstnere, for de vil rense scenekunstens verden, der er besudlet af synd og mørke, og formidle Guds og Herrens kærlighed.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Gud talte alle disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig” (Anden Mosebog 20:1-3).



Guds børn skal overholde og praktisere de Ti Bud, selv om de måske ikke kan huske alle ordene i Bibelens 66 bøger. De ti punkter blev givet af Gud til hans kære børn gennem Moses. De er en opsummering af alle den levende Guds ord, og fungerer også som en ramme for Bibelen.

1. De Ti Bud: De troende må og skal holde dem

Ligesom der er en lov i denne verden, som vi skal overholde, er der også en lov for de mennesker, som tager imod Jesus Kristus og tilhører Gud, og den skal også overholdes.

Loven henviser til budene i Bibelen. De er overordnet set opdelt i fire kategorier: ”Gør dette”, ”Gør ikke dette”, ”Overhold dette” og ”Skil dig af med dette”. Hvis vi overholder dem, bliver vi beskyttet af Gud, og så kan Satan ikke give os prøvelser og trængsler. Hvis vi bryder dem, så synder vi, og det lægger os under syndens og Satans kraft, hvilket vil føre os til Helvede.

Vi bør forstå, at Gud ikke har givet os disse bud og befalet os at overholde dem, fordi han forsøger at gøre tilværelsen vanskelig for os. I stedet vil han føre os ind i Himlen, hvor der ikke er nogen tårer, smerte, død eller sygdom. Budene vil også hjælpe os med at få et velsignet liv på jorden. Nogen vil måske sige: ”Hvordan kan

mennesket overholde alle Ti Bud? Vi kan kun forsøge at gøre det.” Men i Første Johannesbrev 5:3 står der: ”For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hand bud; og hans bud er ikke tunge.”

Hvis vi elsker nogen, så vil vi være glade for at kunne hjælpe ham, også selv om han beder os om en stor tjeneste. På samme måde er det let at holde Guds bud, hvis vi for alvor elsker ham. Desuden er det anderledes for os, som lever i nytestamentlig tid, end det var for folk i gammeltestamentlig tid, hvor de måtte holde budene af egen viljestyrke og anstrengelse.

Jesus forløste os fra alle vores synder ved at lade sig korsfæste som sonoffer, og alle, som tror på dette og tager imod Jesus Kristus, får Helligånden som hjælper.

Med Helligåndens kraft kan vi overholde selv de ting, som vi ikke ville være i stand til at overholde udelukkende af egen evne eller vilje. Hvis Guds ord, som er sandheden, er i os, kan vi ikke synde, og vi vil leve i sandheden.

2. Gud er Skaberen, Frelseren og den eneste guddom

I Anden Mosebog 20:1-3 står der: ”Gud talte alle disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig.”

”Du” henviser i dette tekststykke til Moses og israelitterne, som fik ordet. I dag henviser det desuden til alle Guds børn. Han befriede ikke kun israelitterne fra trældom i Egypten ved at vise tegn og undere; han frelste også alle os, som var slaver af synden. Derfor må vi, som er Guds børn, aldrig have nogen andre guder end ham.

Gud er den eneste sande guddom, som er levende og almægtig, og han skabte himlene og jorden og alt i dem. Han er herre over alt i universet: Menneskehedens historie; livet, døden, menneskelig lykke og ulykke; og han giver os det sande og evige liv. Men de verdslige mennesker tilbyder forgæves mange andre guder, og kommer dermed bort fra Gud. Nogle

”Du må ikke have andre guder end mig”

tilbeder en solgud, Polaris, andre tilbyder sten eller gamle træer; ja, selv dyr, selv om ingen af disse kan frelse dem eller velsigne dem.

I Romerbrevet 1:20 står der: ”For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.” Skaberens kraft ses klart i alt omkring os, og her findes også beviset på, at der kun er én Skaber.

De basale strukturer og funktioner for alle mennesker på denne jord er ens. Afrikanere, kaukasere og asiater har alle to øjne og to ører, en næse og en mund. Og de er placeret på samme måde. Det gælder ikke kun for mennesker, men også for dyr. Dette viser, at der kun er én Skaber. Desuden er der mange naturfænomener, som giver bevis for, at Gud er Skaberen.

Jorden drejer rundt om sig selv og bevæger sig rundt om solen, hvilket giver dag og nat; de fire årstider; tidevand med flod og ebbe; og atomsfærens cirkulation. Mange himmellegemer bevæger sig rundt for at skabe det bedst muligt miljø for menneske og andre levende ting på jorden. Solen og jorden har bevæget sig rundt med den mest passende distance i uendelig lang tid, uden en eneste fejl.

Det er muligt, fordi universet og alt i det blev designet, skabt og sat til at fungere ved Guds visdom. Gud Skaberen lavede alt og styrer alt med sin kraft. På grund af dette klare bevis kan ingen komme med undskyldninger på Dommedagen og siger: ”Jeg vidste ikke, at der var en Gud.”

I historien ser vi nogle mennesker, som anerkendte Skaberen og fulgte den rette vej, selv om de aldrig havde hørt budskabet. Admiral Yi Sun-shin fra Joseon-dynastiet vandrede altid på den rette vej og tjente Gud. Han kendte hverken Gud eller Herren, men tilbad heller ikke eksorcister eller meningsløse guder. Med sin gode samvittighed rettede han blikket mod himlen og ærede Skaberen.

Retfærdighedens Gud åbnede vejen til frelse for denne slags

mennesker gennem det, der kendes som ”samvittighedens dom”, som der står i Romerbrevet 2:14-16. For de mennesker, som levede på gammeltestamentlig tid, og derfor ikke hørte budskabet og heller ikke kendte Guds lov, åbnede Guds vejen til frelse, hvis de fulgte deres gode samvittighed og troede på Gud.

3. Grunden til at Gud fortæller os, vi ikke må have andre guder end ham

Nogle troende søger og tjener andre guder. De tager til spåkoner eller sætter deres lid til andre former for trolddom eller magi. Nogle af dem har lykkemønter eller amuletter. Eller de deltager i ceremonier for hedenske religioner, som tilbyder falske guder. Og så siger de, at det er fornuftigt nok og at de er tolerante. Nogen ikke-troende siger: ”Kristendommen fortæller folk, at de kun skal tro på en eneste Gud. Er det ikke lidt for rigtigt?”

Gud er den eneste ene Skaber, og der er ikke andre end ham, som kan give os velsignelser og liv. De nyttesløse guder, som folk tilbyder, er imod ham. De tilhører mørket og kommer fra Satan, som er Guds fjende. Satan fører folk på afveje og får dem til at tilbede afguder forgæves. Dermed bliver de ført på vejen til ødelæggelsen.

Så hvis man har andre guder, så vil man konstant bliver udsat for trængsler og prøvelser, og lide med tårer, sorg og sygdom, selv om man siger, at man tror på Gud. Kærlighedens Gud ønsker ikke, at vi skal falde i ødelæggelse ved at tilbede andre guder, så han befaler os kun at have én Gud. Han vil, at vi skal opnå det evige liv og leve i velsignelser på denne jord ved udelukkende at tjene ham.

Kære brødre og søstre i Kristus. I har set, hørt og oplevet beviset på den levende Gud. Jeg tilskynder jer til uforanderligt at tjene og sætte jeres lid til ham, som har skabt alting og kontrollerer alt. Og jeg beder i Herrens navn om at I derved vil blive hans børn og få en overflod af velsignelser.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Hvad er forskellen på tegn og undere?

[Spm. & Svar.]

Spm.: Jeg har set ordene "under" og "tegn" i Bibelen. Hvad er forskellen på et tegn og et under? Jeg vil gerne kunne kende forskel på dem.

Svar: Da synd og ondskab er blevet udbredte med tiden, er der mange mennesker, som benægter Guds eksistens. Andre lever under materialismens indflydelse som om, det kun er denne synlige verden, der eksisterer. Derfor sagde Jesus i Johannesevangeliet 4:48: "Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke." Særligt under Helligåndens tid har Gud vist sin eksistens gennem Åndens gerninger for at frelse folk, som lever i denne syndefyldte verden (Hebræerbrevet 2:3-4). Disse gerninger, der fungerer som bevis, er nedfældet i Bibelen som undere og tegn.

01. Undere

[Ordet "under" henviser i Bibelen til Guds kontrol over naturfænomener

Naturen inkluderer himmellegemerne i universet såsom stjerner og meteorologiske fænomener på jorden.

I Apostlenes Gerninger 2:19 står der: "Jeg gør undere oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden." Lad os se nærmere på de bibelske optegnelser omkring "undere oppe på himlen".

I Josvas Bog 10:13 står der: "Solen blev stående midt på himlen, og den tøvede næsten en hel dag med at gå ned." Gud styrer alle de astronomiske objekters bevægelser. På hans ordre stoppede solen midt på himlen og gik ikke ned næsten hele dagen.

Noget lignende kan man læse om i Anden Kongebog 20:11: "Og profeten Esajas råbte til Herren, der så lod skyggen gå de ti trin tilbage, som den

allerede var gået ned på Akaz' solur." En videnskabelig undersøgelse, som blev lavet for nylig, viser, at der er en dag, 24 timer, som mangler i den forgangne tid i rummet. Den tid, som kom til at mangle i Josvas dage var 23 timer og 20 minutter, og de "ti trin" er præcis 40 minutter.

I Matthæusevangeliet 2:9 står der: "Da de [vismændene] havde hørt kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var." Stjernen ledte vismændene til Betlehem, hvor Jesus var blevet født. Enhver stjerne har sine egen bane, men her flyttede stjernen sig for at lede vismændene. Det er et "under".

[Ordet "under" inkluderer Guds gerninger for at kontrollere vejret

"Vejret" er atmosfærens tilstand, dvs. vind, temperatur, skydække, fugtighed,

lufttryk, nedbør osv. Bibelen fortæller om mange tilfælde, hvor Gud har ændret vejret.

I Anden Mosebog 11:9 står der: "Herren sagde til Moses: Farao vil ikke høre på jer; det sker, for at mine undere i Egypten skal blive mange." Derefter sendte Gud de ti plager ind over Egypten for at befri israelitterne fra deres trældom. Underne iblandt dem var, at Gud fik hagl til at falde og drev en østenvind ind over landet, som bragte græshopper med sig (Anden Mosebog 10:13).

Desuden var det Røde Hav blevet delt af en stærk vind (Anden Mosebog 14:21); Jordanfloden stoppede da israelitterne trådte ud i den (Josvas bog 3:14-17); en tørke som havde varet i tre og et halvt år blev afsluttet med regnvejr på Elias' bøn (Første Kongebog 17, 18) og søen blev beroliget af Jesu ord (Markusevangeliet 3:49).

02. Tegn

Gud viser også "tegn" som efterlader et synligt spor eller bevis på hans gerning. Vi vil her tage om de tegn, der bliver udført af Gud Fader selv, Gud Sønnen eller Gud Helligånden.

[Tegn som Gud Fader viser

I Anden Mosebog 4:17 står der: "Tag denne stav i hånden! Med den skal du gøre tegnene." De fleste af Egyptens ti plager var tegn, som Gud Fader viste: En stav, der blev til en slange; Nilen der blev til blod; horder af frøer, som kom op af Nilen; støv der blev til myg; og plagerne blev insektsværme, pest og bylder.

Som der står i Anden Krønikebog 32:22-24: "På den måde frelste Herren Hizkija og Jerusalems indbyggere fra assyrerkongen Sankerib og fra alle andre, og han skaffede dem fred til alle sider... På den tid blev Hizkija så syg, at han var ved at dø. Han

bad til Herren, og Herren svarede ham og gjorde et under mod ham." Gud udførte et tegn for Kong Hizkija.

[Tegn som Jesus, Guds søn, og Helligånden viser

Jesus viste sig første tegn, da han forvandlede vand til vin (Johannesevangeliet 2:11) Han fortsatte med at vise tegn for de syge (Johannesevangeliet 6:2) Han helbrede syge for deres sygdomme, genoplivede de døde og fik de blinde til at se, de døve til at høre og de stumme til at tale. Han gjorde dem hele. Han gjorde mange ting, som mennesker ikke kan gøre.

Så sagde Jesus i Johannesevangeliet 14:12: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen." Han sagde desuden i Johannesevangeliet 16:7:

"Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer." Han mente, at et menneske, som får Helligånden med tro på Jesus Kristus, også kan vise de samme tegn.

Jesus lovede det i Markusevangeliet 16:17-18, hvor der står: "Disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem, de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver raske."

Så under Helligåndens tid viste apostelen Paulus også mange tegn, mens han prædikede budskabet (Apostlenes Gerninger 19:11-12; Romerbrevet 15:18). Også i dag kan de sande kristne, som lever ved Guds ord, vise tegn ved Helligåndens kraft.

”Det hellige budskab bragte mig sand lykke og velsignelser!”

Diakonisse Esther Shim, 43 år, Singapore Manminkirke

Jeg besøgte Manmin Centralkirke i Seoul, Sydkorea i 2007 sammen med min ven missionær Wong Ping Ping. Alt i kirken var fantastisk! Seniorpastor Dr. Jaerock Lees budskab var fuldt af liv, hans kraftfulde ord bekræftede budskabet og medlemmerne sang smukke gudgivne sange og bad indtrængende. Jeg blev primært bevæget af Dr. Lees inderlige kærlighed, hvormed han tjente kirkens medlemmer med Herrens ydmyghed.

Tilbage i Singapore har jeg siden 2010 fulgt Manmins gudstjenester via internettet. Da missionær Wong Ping Ping åbnede Singapore Manminkirke, begyndte jeg at tilbede via den direkte udsendelse over GCN (www.gcntv.org). Jeg begyndte at forstå Guds hjerte og vilje gennem den sande hyrde, mit kristne liv blev fornyet og velsignelserne kom over mig.

Men jeg lyttede til budskaberne vedrørende kærlighed og godhed, fandt jeg en masse synder og ondskab i mit hjerte, som jeg ikke havde indset tidligere.



Jeg lærte også om de forskellige boliger i Himlen, som vil blive tildelt alt efter målet af tro, og om det herligste bosted, som er Ny Jerusalem. Det gik op for mig, at jeg var nødt til at hellige mig.

Jeg forsøgte at skille mig af med usande egenskaber såsom had, jalousi og misundelse, og jeg ændrede mine ord og gerninger, hvilket glæder min mand. Da jeg kender betydningen af indtrængende bøn, beder jeg ved Daniel Bønnemøderne online hver aften og alene hver morgen. Jeg led tidligere af hovedpine og opkastning på grund af menstruationskramper, men det er jeg blevet helbredt for. Og jeg fik en økonomisk velsignelse gennem salg af finansielle forsikringer.

Det hellige budskab har bragt mig sand lykke og velsignelser. Jeg blev ivrig efter at udbrede dette velsignede budskab til mange mennesker, og førte broder Alex til kirken. Efter 5 års ægteskab blev han pludselig velsignet til at få en dyrebar søn ved Dr. Jaerock Lees bøn. Jeg takker og ærer Gud.

Jeg indskrev mig i Manmin i december 1995, og jeg var taknemmelig over frelsens nåde og arbejdede flittigt for Guds rige. I mellemtiden mødte jeg Diakonisse Kyungja Cho, og vi blev gift i 2001.

Jeg blev desuden velsignet til at få Dongeun, min søn (nu 7 år gammel) ved Dr. Jaerock Lees bøn efter at vi havde været gift i 7 år uden at få børn. Men snart forandrede mit kristne liv sig til en nybegynders, for jeg begyndte at bruge mit job som undskyldning. Jeg arbejdede sent om aftenen for en privat matematik-skole, og jeg bad ikke.

Den 25. december 2010 angrede jeg mit lunkne kristne liv og begyndte at bede. Men der var én ting, som kom i vejen: Det var film. Jeg var så glad for actionfilm, at jeg så alle dem, jeg kunne få fat i. Nogle gange undlod jeg at bede for at se film, eller så ligefrem de mere sensuelle genrer. Jeg fjernede mig fra Guds kærlighed. Da jeg vidste, at det var forkert, slettede jeg alle filmene på min computer, men snart downloadede jeg dem igen. Det skete flere gange.

Den 28. juli 2014 kom jeg hjem fra arbejde og gik ind på en hjemmeside med film. Efter et øjebliks tøven endte jeg igen med at se film. Fra det øjeblik fik jeg smerter i underlivet. Først var det ikke alvorligt, så jeg tog mig ikke rigtig af det. Næste dag havde jeg vekslende smerter, men det var heller ikke så alvorligt, at jeg blev forstyrret af det. Men om natten blev smerten meget stærk, da jeg lagde mig på sengen.

Jeg fik ligefrem svært ved at trække vejret, og omkring kl. 3 onsdag nat tog jeg i al hast af sted til skadestuen. Prøverne viste, at min blindtarm var ved at sprænge, og lægen sagde, at jeg straks skulle opereres. Hvis det blev værre, ville mit liv være i fare. Jeg bad min kone om at forberede tingene til min indlæggelse og sagde til hende, at jeg gerne ville have min distriktsleder til at bede for mig.

Kl. 9.30 kom distriktsleder Yunsook Song og bad for mig med et lommestørklæde, som Dr. Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Hun bad ikke for min operation, men for at jeg skulle blive helbredt ved troen i hyrdens rum. Så sagde hun. ”Hvis du bliver opereret, kan du jo ikke deltage i sommerrefugiet, kan du vel? Du ved, at Seniorpastorens magt er stor.” Og så gik hun. Efter bønningen følte jeg mig fornyet og smerterne blev

”Jeg takker Gud, som har givet mig en søn, godt helbred og lykke”

Diakon Youngju Kim, 44 år, Sogn 2-16 i Sydkorea



lindret. Jeg fik tro på, at jeg ville blive helbredt af Dr. Lees bøn. Så jeg forlod straks hospitalet, tog hjem, skiftede tøj og tog direkte hen til Manmin Bedecenters møde for Guddommelig Helbredelse.

Jeg angrede, at jeg havde elsket film mere end Gud. Manmin bedecenters præsident Boknim Lee bad for mig. Så forsvandt de sidste smerter. Det eneste symptom, som fortsatte, var, at jeg følte mig meget mæt, selv om jeg kun havde spise en halv skål ris.

Jeg deltog i møderne hver dag indtil fredag og bad for fuldkommen helbredelse. Naturligvis slettede jeg alle filmene på min computer både på kontoret og hjemme. Og med længsel i hjertet deltog jeg i Manmin sommerrefugium 2014, der startede d. 4. august.

Jeg lyttede til Dr. Lees budskab under seminaret på refugiets første aften, og så kom jeg af med en masse luft i maven. Jeg tænkte, at Gud helbredte mig fuldkommen for min blindtarmsbetændelse. Under det følgende møde for guddommelig helbredelse bad Dr. Lee for mig. Så kunne jeg spise rigtig godt og jeg havde det godt selv efter at have indtaget to skåle ris. Den 1. september fik jeg foretaget en CT scanning som viste, at min blindtarmsbetændelse var fuldkommen helbredt. Halleluja!



Før bønningen, hævet blindtarm på grund af betændelse



Efter bønningen, normal blindtarm.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manminministry@manmin.org

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin