

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 20 28. SEPTEMBER, 2014

## Opbyggelse af drømme og visioner for velsignet dannelse i Herren

### Manmin børnehaves nye uddannelsesplan og sommerkurser i søndagsskolen



Manmin børnehaves nye uddannelsesplan har opnået stor respons fra børnehavebørnene og deres forældre. Fra d. 7. juli 2014 er førskolebørnene blevet tilbudt en lang række nye fag og aktiviteter i samarbejde med Komiteen for Scenekunstnere.

Programmet inkluderer *Biblestudier, Let og Sjovt* som ledes af Børnehaveleder Pastor Jaehee Hwang og Lederen af Søndagsskolen Pastor Hyunjin Kim; desuden er der sprogundervisning: *Musikalsk Engelsk, Hej Engelsk* og *Nihão Kinesisk*; musikundervisning: *Klingende Klaver, Syngende Violin, Bom-ba-da-bom Slagtøj*, og anden undervisning såsom *Hep Taekwondo* og *Spændende Dans*.

Broder Yukyem Choi på 7 år siger: "Jeg kan godt lide at lave mange forskellige ting. Så jeg er glad for at lære meget i Manmin Børnehave. Mine yndlingstimer

er taekwondo og violin. Jeg kan ikke vente med at skulle derhen. Jeg står tidligt op og pakker min taekwondouniform selv uden hjælp."

Diakonisse Soyoung Kim på 48 år flyttede fra Suwon til Seoul på grund af Manmin Børnehave. Hun siger: "Jeg ville gerne have, at mit barn havde mulighed for at lære mange forskellige ting. Jeg var bekymret over, at det ville blive meget dyrt for mig. Men nu er jeg ikke længere bekymret, for Manmin Børnehave har åbnet alle disse gode kurser. Min dreng viser mig begejstret, at han har lært at tale engelsk. Han får ikke alene undervisning i det koreanske alfabet og i matematik, men også i, hvordan man opbygger en god karakter. Hvis jeg selv havde stået for hans undervisning, ville han ikke have lært så mange forskellige ting. Tak!"

Sommerkurserne for mellemtrinnene og

gymnasieeleverne blev afholdt mellem d. 25. juli og d. 14. august 2014. Eleverne blev som altid undervist i engelsk og matematik, og havde desuden glæde af de nye fag, som omhandlede hvordan man styrer sin læring, udvikler sin karriere, laver mad samt bruger make-up og hårplejeprodukter. Der var også studievejledning og besøg på GCN (kristen TV-station).

Leder af de Studerendes Søndagsskole Pastor Jaejeong Lee sagde: "Jeg kan se, at de studerende udvikler sig i forskellige miljøer og har forskellige hobbyer, talenter og personligheder. Så jeg har presset på med at oprette forskellige nye kurser, sådan at de kan sætte deres egne mål og opnå dem, og dermed blive dygtige arbejdere til Guds ære. Og de kunne lide det!"

#### Bibelstudieguiden *Afgang til den smukke Himmell!* er blevet udegivet

Der er ikke noget i denne verden, som kan sammenlignes med Himlens skønhed, uanset hvor smart og lækkert, det er. Så det vil være vidunderligt for børn at opnå håb om Himlen.

Med dette formål er Dr. Jaerock Lees 4. grundlæggende børnebog *Afgang til den smukke Himmell!* blevet udgivet i Korea d. 22. august 2014. Bogen har tre kapitler: "Himlen, jo mere du ved, jo mere vil du se", "Himlens miljø og liv" og "Himmelske boliger og kroner".

Den vil svare på alle de nysgerrige børns spørgsmål såsom: "Hvem kan komme ind i Himlen? Hvad skal vi lave der? Og hvilke transportmidler er der?" Illustrationerne af havet, Årstidernes Have og forlystelsesparken i Ny Jerusalem til stimulere deres ønsker om at komme i Himlen. Bogen er en kilde til at indplante kærligheden til Gud i børnenes hjerte, for Gud ønsker at leve evigt i Himlen sammen med dem.

Med sin store interesse for børn og unges åndelige dannelse har Dr. Jaerock Lee udgivet en serie af vejledninger til Bibelstudier for førskolebørn, en for børn i grundskolen og en for unge.



# Indgraver Guds kærlighed



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham”  
(Første Johannesbrev 4:16).

Hen mod slutningen af Anden Verdenskrig pressede de Allierede Styrker sig frem til de tyske koncentrationslejre, hvor jøderne var. De ledte efter overlevende, men alle var blevet slået i hjel i gaskamrene. En af de soldater, som undersøgte lejrene, fandt noget, der var blevet skrevet på væggen i et hjørne, og han blev meget alvorlig.

”Guds kærlighed er langt større end tungen eller pennen nogensinde kan udtrykke. Vi ville ikke kunne nedfælde Guds kærlighed, selv om oceanerne var af blæk og himlen af pergamentpapir.” Man ved ikke, hvem der har skrevet det. Det var sandsynligvis en af fangerne, som led under tvangsarbejde og sult. Selv om hans venner døde og han selv gennemlevede håbløse og brutale dage, skrev han ikke med beklagelse eller modvilje, men takkede i stedet for Guds kærlighed.

Vi bør også indgrave kærligheden til Gud i vores hjerter og bekende vores kærlighed til ham med overbevisning i ethvert øjeblik og under alle omstændigheder. Men hvordan gør man det rent praktisk?

## 1. Vi skal huske den kærlighed, hvormed Gud gav os sin enbårne søn

I Johannesevangeliet 3:16 står der: ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Gud Skaberen, den Herlige Gud, elskede denne verden så højt. Han havde barmhjertighed med de sjæle, som faldt ned i synd og lovløshed, og til sidst gav han sin enbårne søn.

Forældre, som har set deres børn vokse op, vil i nogen grad have oplevet den slags smerte, men der er ikke nogen, som ville lade deres dyrebare barn blive slået ihjel. Lad os forestille os, at nogen siger, de vil give dig velstand og ære eller hvad som helst du ønsker, hvis du korsfæster dit barn. Ville du gøre det? Kunne du? Hvis du elsker dit barn, vil det være umuligt for dig.

Hvis du skulle give din søn i stedet for en morder, som var dømt til døden, hvad ville du så sige? De fleste ville nok sige ”Det giver jo ikke mening!” Men Gud gjorde det alligevel. Han gav sin søn til brutal henrettelse i stedet for os, selv om vi var besudlet af synder såsom had, vrede, utroskab, jalousi, misundelse og svir. Og da korsfæstelsen fandt sted, var Guds smerte så stor, at selv solen mistede sin styrke. Der var jordskælv og klipperne sprækkede.

Til trods for denne smerte gav Gud sin søn for at vi, som var syndere, skulle få liv. På grund af denne kærlighed kan vi nu kalde Gud Skaberen for vores ”Fader”. Vi må aldrig glemme denne kærlighed. Jeg håber, du vil indgrave den i dit hjerte igen og igen, og prise Gud med tak til evig tid.

## 2. Vi skal huske den kærlighed, hvormed Herren ofrede sit liv for os

Selv om Gud ville frelse denne verden, kunne det ikke være sket, hvis ikke Herren havde adlydt Gud. Den herlige søn af Gud Skaberen forsagede sin himmelske ære og kom ned til denne jord i en ydmyg menneskekrop. Det var i sig selv et stort offer. Og jordens skabninger spyttede på ham, håned ham, foragtede ham og til sidst

tog de tøjet af ham og korsfæstede ham.

Hvis Herren ikke havde elsket de sjæle, som var besudlet af synd, ville han have ødelagt dem når som helst ved at nedbringe himlens ild eller påkalde den himmelske hærske. Men den gjorde han ikke. Han blev sonoffer og påtog sig alle verdens synder, fordi han kendte Guds hjerte og kærlighed til sjælene. Derfor påtog han sig frivilligt alle lidelserne.

Jesus gjorde os rige ved at leve i fattigdom. Vi blev sat fri fra sygdom gennem hans lidelser. Vi kan få en himmelsk krone, fordi Jesus bar en tornekrans. Han blev fasttømet gennem hænder og fødder, og udgød sit blod, hvorved vi fik tilgivelse.

Jeg tilskynder alle til at lægge dette billede ind i hjertet: Hans ansigt dækket af blod og hans øjne fulde af kærlighed ved synet af sjælene fra korset.

## 3. Vi skal huske den kærlighed, hvormed Gud har beredt en plads til os i Himlen

Vi skal være taknemmelige for at Gud frelste os fra Helvede, og desuden bereder han en fremragende bolig til os i Himlen. Når vi tror på Guds og Herrens kærlighed, og vandrer i sandheden, vil vores himmelske bolig blive bygget i overensstemmelse med vores gerninger.

Så hvad er det at tro på denne kærlighed og vandre i sandheden? Det er at spise Menneskesønnens kød og drikke hans blod. I Johannesevangeliet 6:54 står der: ”Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.”

Hvis ikke vi spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har vi ikke liv eller håb om genopstandelse. Åndelig set betyder det at spise Menneskesønnens kød at tage Guds ord til sig som åndeligt brød. Det er ikke kun at tage Bibelens ord til sig som viden, men at forny hjertet med ordet. Det vil sige at skille os af med ondskaben i vores hjerte og erstatte den med godhed og kærlighed. For at gøre det, må vi drikke hans blod på samme tid.

Det betyder, at når vi lærer Guds ord, så skal det ledsages af gerninger i lydighed overfor det, vi har lært.

Billedlig talt kan man sige, at når man spiser mad, skal man også drikke væske. Vores krop kan kun optage næringsstofferne og skille sig af med affaldet, når der er tilstrækkelig væske.

På samme måde skal vi forsøge at praktisere Guds ord, når først vi har lært, at det er sandheden. Da vil Guds ord for alvor blive til liv og styrke for os. Usandheden, som tidligere var i vores hjerter, vil forsvinde og blive erstattet af sandheden.

Fra Første Johannesbrev 1:7 kan vi forstå, at vi ikke kun skal spise Menneskesønnens kød, men også drikke hans blod for at få liv. I skriften står der: ”Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.” At vandre i lyset henviser her til at adlyde Guds ord og praktisere det.

Jesus tilgav os vores synder ved at udgyde sit dyrebare blod. Men hvis vi vil have tilgivelse gennem dette blod, skal vi vandre i lyset. Når folk ikke får de svar, de ønsker, eller hvis de bliver forfulgt på grund af deres tro, beklager de sig og siger: ”Gud elske mig ikke”. Men jeg håber ikke, at nogen af jer siger disse tåbeligt ting.

Gud ofrede sin enbårne søn for at gøre os til sine børn. Når hans børn, som han har købt med prisen af sin søns blod, vandrer i sandheden, vil han give dem hvad som helst, de beder om i Herrens navn. Når deres sjæle trives, vil Gud få alt til at gå dem godt og give dem sundhed. Herren ofrede sit liv, fordi han forstod Guds kærlighed, og han bygger boliger i Himlen til os. Hver dag ser han frem til den dag, hvor han vil leve i evig kærlighed med sine sande børn i Himlen.

Kære brødre og søstre i Kristus. De, som for alvor indser Guds kærlighed, ser ikke tilbage på verden. Jesus blev korsfæstet på grund af vores synder, så hvordan kan vi synde igen? Hvis vi tror på Himlens ære, hvordan kan vi så længes efter verdslige ting og stadig være tilknyttet verden?

Jeg håber, at I hver især vil elske Gud af hele jeres hjerte, sind, sjæl og liv som gengæld for hans store kærlighed. Jeg beder i Herrens navn for at I derved vil komme til at bo i det herlige Ny Jerusalem i Himlen og leve i gensidig kærlighed med Gud til evig tid.



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
webmaster@gcntv.org



Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com

# Guds velsignelser gives i overensstemmelse med kærlighed og retfærdighed

Det 28. kapitel af Femte Mosebog præsenterer en ufejlbarlig metode til at få velsignelser fra Gud, og det beskriver de velsignelser, vi vil få, hvis vi bereder os som kar for dem.

Lad os undersøge de tre nøgler til at få Guds velsignelser – Bibelens ord og befalinger, lydighed, og tro – og undersøge, om vores kar er godt forberedt til at modtage velsignelser.

## Første nøgle Ord og befalinger

"Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk" (Femte Mosebog 28:1).

"Alle hans befalinger" henviser her til alle Bibelens ord. Bibelen blev ikke skrevet ved menneskers vilje; der var tale om mennesker, som blev inspireret gennem Helligånden, og som nedfældede Guds vilje (Andet Timotheusbrev 3:16).

I Bibelen ser man ofte frasen "... siger Herren". Dette fortæller os, at Bibelen i sandhed er Guds ord, og at den indeholder Guds hjerte og vilje. Så Gud fortæller os, at vi skal lytte til alle ordene.

Men hvad menes der med at "lytte"? Det er ikke kun at høre med ørerne. Det betyder, at vi skal lytte med omhu og handle

derefter.

Det siges, at troen kommer af det, man hører, så vi skal først og fremmest lytte til Guds ord, læse det, og meditere flittigt over det. Men det er endnu vigtigere, at vi omsætter det til praksis med det samme ved at holde det i hu lige fra det øjeblik, hvor vi lærer det.

Befalingerne er de ting, som Gud selv har beordret os at gøre. De Ti Bud er det bedste eksempel.

Vi kan mærke kraften fra selve ordet "befaling". Det er ikke noget, vi frit kan vælge, om vi vil. Det er noget, vi simpelthen skal gøre. Desuden er det Guds

befaling, og den skal vi overholde.

De fleste af Guds befalinger er direkte relateret til livet, døden, velsignelser eller forbandelser. Hvis vi er villige til at overholde dem, er det rent faktisk ikke vanskeligt. Når vi mærker Guds kærlighed, som er indbefattet i dem, vil det være en glæde for os at overholde dem (Første Johannesbrev 5:3).

Gud gav os befalingerne til vores eget bedste (Femte Mosebog 10:13). Så hvis vi forstår Guds hjerte og frivilligt adlyder hans befalinger med glæde, vil vores kar være klar til de velsignelser, vi vil nyde godt af.

## Anden nøgle Sand lydighed

"Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud" (Femte Mosebog 28:2).

Den sande og egentlige betydning af lydighed er at gøre og opnå ting med troens øjne, som man rent faktisk ikke kan gøre i den aktuelle situation.

Med andre ord er det ikke kun at gøre noget, som man er i stand til at gøre, men at gennemføre noget med tro, som man ellers ikke ville kunne gøre. Der er ting, vi ikke kan adlyde, hvis vi bruger almindelig

menneskelig tænkning og teori, men vi kan gennemføre disse ting med troen, og det er sand lydighed.

Rent faktisk er det sådan, at selv om mennesker tror, at bestemte ting er fuldkommen umulige, så er der tale om mulige ting i Guds øjne. Det er ikke os, men Gud, som får dem gjort, så der er ikke noget, der er umuligt, hvis man adlyder med

tro (Markusevangeliet 9:23). Vi må ransage os selv for at se, om vi har været ulydige, bare fordi befalingerne ikke var i overensstemmelse med vores tanker, planer og egen vinding.

Som der står i Esajas' Bog 1:19: "Hvis I er villige og lydige, skal I fortære landets goder." Hvis vi adlyder ordet med glæde, kan vi nyde godt af velsignelser i overflod på denne jord.

## Tredje nøgle Troen på Guds ord

"Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, gør han det; når han har lovet noget, lader han det ske" (Fjerde Mosebog 23:19).

Guds ord bliver altid opfyldt med sikkerhed (Esajas' Bog 55:10-11). At tro på Gud er at stole fuldkommen på hans ord. Og at tro Guds ord er at stole fuldkommen på, at hans ord bliver opfyldt i hans planer og forsyn i overensstemmelse med hans vilje.

Vi kan ikke tolke Guds ord efter forgodtbefindende i overensstemmelse med vores egen standart. Vores tænke måde er så anderledes end Guds, at man slet ikke kan sammenligne (Esajas' bog 55:8-9). Så selv om

Guds ord adskiller sig fra vores tanker i et givent øjeblik, og selv om det synes at tingene bevæger sig i en uventet retning, skal vi ikke lade os ryste i vores tro. Da vil Gud sørge for, at alt arbejder sammen til rette tid med det bedste udfald.

Men i de fleste tilfælde bliver folks tro rystet, hvis tingene ikke lige sker på den måde eller på det tidspunkt, de havde regnet med. Deres tillid til Gud bliver rystet. Men Gud siger, at tvesindede mennesker ikke skal forvente at få svar fra Gud (Jakobsbrevet 1:6-8).

Gud lovede Abraham, at han ville få en søn, men dette ord blev ikke opfyldt lige med det samme. Det blev opfyldt efter lang tid, da det var det rette tidspunkt i Guds øjne. Abraham fik endelig sæden af dette løfte, Isak, fordi han troede på Gud til det sidste.

De mennesker, som har virksomheder, bør huske dette. Hvis du har overgivet din virksomhed til Gud med tro, bør du ikke bare træffe beslutninger efter forgodtbefindende. Du skal vente til det rette tidspunkt, hvor Gud giver dig svar.

## ”Dr. Jaerock Lee er det bedste eksempel på en hyrde! Jeg beundrer ham!”

Mens jeg var marineofficer, mødte jeg Jesus og tog imod ham, og senere blev jeg pastor. Jeg mødte Seniorpastor Dr. Jaerock Lee under hans Forenede Kampagne i Rusland 2003. Min kirke blev registreret som søsterkirke til Manmin, og jeg blev Manmins missionær i Rusland i marts 2007. Siden 2008 har jeg tjent som Bestyrelsesformand for den Forenede Helligedskirke af Jesus Kristus, Rusland.

Paster Soojin Lee, Præsident for Pastorforeningen ved Manmin Centralkirke kom til Skt. Petersborg i juni 2014, hvor hun gennemførte et helbredelsesmøde med lommetørklæder og et pastorseminar, hvor de lokale

pastorer blev knyttet til hinanden. Ved mit besøg i Korea til Sommerrefugiet i begyndelsen af august 2014 blev jeg ledsaget af to pastorer, som havde fået stor nåde under pastor Lees møde.

Under refugiet indså jeg, hvad det betyder at følge hyrden rent åndeligt. Jeg havde lyttet til Dr. Lees budskaber over internettet og læst hans bøger i Rusland, men jeg fandt, at det var helt anderledes at lære af ham direkte.

Gud udøste stor nåde over os ved Helligåndens gerninger under alle de forskellige arrangementer inklusiv Seminaret, det Guddommelige Helbredelsesmøde, Sportsdagen og Lovsigelseskonzerten ved Lejrbalet. Dr. Lees lovprisning blev gennemført

af hjertets grund og gav medlemmerne håb om Ny Jerusalem under koncerten, hvilket imponerede mig meget. Jeg indgraverede i mit hjerte hvordan en sand hyrde er, og besluttede mig for at blive en oprigtig hyrde, som er i stand til at plante håb om Himlen hos kirkens medlemmer.

Dr. Lee har vist Guds kærlighed over hele denne syndefulde verden med de mægtigste våben: Det hellige budskab og Helligåndens kraftfulde gerning. Jeg beundrer ham. Jeg ville gerne udbrede det hellige budskab og Manmins virke i Rusland og alle russisk-talende lande. Jeg håber at være et fuldkomment redskab til at udbrede Guds kærlighed i verden. Halleluja!



Pastor Vladimir Osipov,  
Bestyrelsesformand  
for den Forenede  
Helligedskirke af Jesus  
Kristus, Rusland

## ”Selv om vandet var gået, fødte jeg en sund dreng ved kraftfuld bøn”

Diakonisse Chaerin Kim, 32 år, sogn 1-1, Korea

Jeg var gravid, og om aftenen d. 2. april 2014 mærkede jeg, at en væske løb ned af mine ben. Jeg blev overrasket og tog på hospitalet næste morgen. Lægen sagde, at der var tale om at membranen var bristet for tidligt. Han sagde, at vandet var gået, og at der ikke var noget at gøre. ”Tal med din mand”.

Fostervandet er en tyk, beskyttende væske, som ligger i fosterhinden hos den gravide kvinde. Det er afgørende, at væsken kan trække ind i fosterets lunger, sådan at de udvikles normalt. Men min væske begyndte at lække allerede ved graviditetens 19. uge, så det virkede til at være umuligt, at jeg kunne holde fosteret i mig.

Det bekymrede mig dog ikke, for jeg havde modtaget Seniorpaster Dr. Jaerock Lees bøn i 10. uge. Jeg grundede over, hvad der havde været årsag til det, og havde tiltro til at Guds gerning ville blive fuldført. Så talte jeg med Pastor Heejin Lee, Bestyrelsesformand for Komiteen for Scenekunstnere. Hun rådede mig, min mand og begge vores familier til at undersøge, om vi havde givet fuldt tiende og havde holdt søgnedagen hellig.

Mine svigerforældre havde købt os et hus, da vi blev gift. Jeg havde tænkt, at jeg kunne give tiende for det senere, idet jeg ikke havde penge nok på daværende tidspunkt. Jeg havde forbigået det de sidste tre år, men nu kom det tilbage. Så jeg angrede og gav tiende og et fredsoffer til Gud. Det var lige det rigtige tidspunkt; vi havde en hel del penge, idet vi sparede op til at flytte. Jeg angrede, at jeg havde været påholdende med

takkegaverne. Vores familiemedlemmer angrede også og ransagede deres tiende og deres søgnedage.

Jeg talte med Dr. Lee, som kom tilbage fra sin bjergbøn, da jeg var i 21. uge. Han bad for at fostervandet skulle fyldes op igen, og at min baby skulle vokse godt uden nogen abnormiteter. Jeg modtog også hans bøn i 22. og 23. uge. Så begyndte vandet lidt efter lidt at fylde fosterhinden og nå sit minimum omkring babyens læber.

Jeg var til observation på hospitalet fra 23. til 29. uge. Min læge havde indtil da foreslået at sætte fødslen i gang, idet fostervandet var for lavt og mit foster var i fare. Men efter bønnen voksede min baby fint og bevægede sig aktivt. Lægerne anså det for overraskende og forbløffende.

Diakonisse Hyunjung Lee, som havde født en sund og rask baby gennem bøn efter at fostervandet var lækket i 19. uge, kom sammen med sin datter og opmuntrede mig med ordene: ”Du får helt sikkert en sund og rask baby, ligesom jeg gjorde. Jeg håber, du vil overvinde det her med tro og glæde.”

Den 9. juli fødte jeg i 33. uge en sund dreng uden nogen problemer. Vi gav ham navnet Seongeum, hvilket er en koreansk forkortelse for ”Helligåndens hjerte”. Min søn og jeg har det begge godt og har ingen problemer.

Jeg blev fornyet af at mærke Guds kærlighed under de omkring 100 dage fra fostervandet lækkede til fødslen gik sikkert i gang. Jeg tilbeder og lovpriser med et nyt hjerte. Jeg mærker Guds kærlighed meget kraftigt i mit trosliv. Og jeg takker og ærer Gud, som fik alt til at gå godt.



Foster med meget lidt fostervand (i graviditetens 30. uge)

### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

**Manmin Nyhedsbrev**

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848  
Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english) / [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)

Email: [manminministry@manmin.org](mailto:manminministry@manmin.org)

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin