

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 2 24. MARTS, 2013

## På Herrens dag nyder Manmin den sande hvile og åndelige glæde



Fotos: Dr. Jaerock Lee prædiker det kraftfulde budskab på Herrens dag, kirkens komite for scenekunst laver en optræden, som påmindrer os om himlen, og medlemmerne tjener hinanden med tilfredshed og himmelsk glæde. Foto 1: Gudstjeneste søndag morgen Foto 2: Koret og Nissi orkesteret Foto 3: Indledende lovsigelse før gudstjenesten søndag aften. Foto 4: Særoptræden af "White Stone" koret. Foto 5: Frokost for de nytilkomne Foto 6: Møde i cellegruppen Foto 7: Gruppen af frivillige i Manmin hjælper dem, som sidder i kørestol

Den sande fred og de velsignelser, som opnås gennem overholdelse af sabbatten, kan ikke sammenlignes med noget som helst andet i denne verden, hverken velstand, verdslig herlighed eller berømmelse.

At overholde sabbatten er en handlinger som sker i anerkendelse af Guds åndelige overherredømme. Gud løser vores problemer, når vi holder sabbatsdagen hellig. Han lader alt gå godt for os og lader os få et godt helbred i takt med at vores sjæl trives. Det vil sige, at hvis vi overholder sabbatten, vil Gud tage sig af alle de ting, som har med vores trivsel at gøre: vores sjæl, vores helbred, børn, arbejdsplads – kort sagt alt, sådan at vi kan få sand glæde og hvile i både ånd og krop. Vi vil også blive beskyttet for alle ulykker, sygdomme og bekymringer ugen igennem, som der står i Esajas' Bog 58:13-14.

Alle medlemmer af Manmin, inklusiv medlemmerne af de omkring 10.000 søsterkirker og associerede kirker, deltager i den første gudstjeneste søndag morgen kl. 10 via internettet og i hovedgudstjenesten kl. 11.30 lokal tid i Korea via GCN TV (ledet af Seniorpastor Dr. Jaerock Lee).

Det er som regel Dr. Jaerock Lee, der prædiker ved disse gudstjenester. Budskabet som prædikes, er kommet fra Gud gennem Dr. Lees utallige faste og bønner. Så indholdet omhandler præcis det, der er Guds hjerte og vilje. For øjeblikket afholder Dr. Lee en serie af prædikener over emnerne "Gud måler vores tro" og "Udlægning af Første Johannesbrev". Ikke bare disse serier, men også de

andre prædikener hjælper os med at komme gennem de indledende niveauer af troen og komme til det niveau, hvor vi står på "troens klippe", hvormed vi bevæger os ind i ånden og opnår en åndelig tilstand. Dette er også vejen til at anvende Guds ord i vores hverdag og opnå velsignelser, og dermed bliver medlemmerne opfyldt af nåde og velsignelser.

Det budskab, som prædikes, øger desuden opmærksomheden på synden, idet menigheden bliver bevidst om Guds vilje og ønske om at få hellige børn. Gennem ordet, som gennemtrænger både sjæl og ånd og marv og ben bliver medlemmerne i stand til at mærke Guds dybe kærlighed og forandre sig, sådan at de bliver fulde af håb om himlen.

Efter søndagsgudstjenesten er der tid til at medlemmerne kan nære det gode trosfællesskab. Herremissionen, Kvindemissionen, Kana'an-missionen, Missionen for unge voksne, Udlændingenes menighed, den Kinesiske menighed, Missionen for høreskadede og Missionen for Herrens kærlighed (Nord Korea flygtningegruppe) forsamles på hver deres sted. De spiser frokost sammen og fremmer det gode trosfællesskab.

Før aftengudstjenesten, som begynder søndag kl. 15, lovpriser medlemmerne Gud ved at forberede sig til gudstjenesten i 30 minutter med åbne hjerter og længsel efter nåden. Under gudstjenesten lovpriser koret med akkompagnement fra Nissi orkesteret. Derefter er der specialoptrædener såsom lovsigelse, moderne

dans, traditionel dans, taksigelsesdans og forskellige instrumentelle præsentationer, klassisk koreansk musik og ballet. Medlemmerne åbner deres hjerter endnu mere ved disse optrædener og tager imod Guds ord med endnu større glæde. De forskellige optrædener er med til at fylde godstjenesten med nåde, og medlemmerne forherliger Gud i endnu højere grad.

Vores kirke har Nissi orkesteret, som er specialiseret i lovsang; 5 kor, 25 optrædende grupper og 20 solister. De helliger sig alle den opgave at prise Gud og behage ham med deres optræden.

Den anden morgengudstjeneste og aftengudstjenesten bliver simultant oversat til syv sprog: Engelsk, kinesisk, russisk, spansk, fransk, japansk og mongolsk, af hensyn til de udenlandske medlemmer i og udenfor Korea. Der er også en tegnsprogstjeneste af hensyn til de høreskadede.

I Manmin Centralkirke er der desuden sket utallige gerninger ved Guds kraft gennem Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn. Det at lytte til medlemmernes vidnesbyrd om helbredelse og om at få svar og velsignelser, er en stor hjælp med henblik på at vokse i troen. Folk fortæller hinanden, hvad de har oplevet i lyset af det ord, som bliver prædikeret, og de går i forbøn for hinanden. Det får dem til at føle en åndelig forbindelse på samme måde som i en familie.

Medlemmerne af Manmin kan leve under Guds beskyttelse og få hans velsignelse hver uge ved at holde Herrens dag hellige og dedikere den til Gud.

# Kødelig kærlighed og åndelig kærlighed

”Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed” (Første Johannesbrev 4:7-8).

Ordet ”kærlighed” gør os lykkelige og vores hjerter banker hårdere, når vi hører det. Der kan ikke være nogen større lykke end en uforanderlige gensidig kærlighed i vores tilværelser. Vi har hørt om folk, som har overvundet døden, ændret deres livsomstændigheder og fået vidunderlige liv med kærlighedens kraft. Kærlighed er en essentiel nødvendighed for lykken og har stor kraft til at forandre vores liv.

## 1. Hvad er ”kødelig kærlighed”?

Selv de ikke-troende og onde mennesker elsker dem, som er venlige mod dem og som giver dem visse fordele. Deres kærlighed er tilsyneladende oprigtig, men i sidste ende er den ikke holdbar, og der er ikke tale om sand kærlighed. Det skyldes, at der er tale om kødelige kærlighed – en kærlighed som forandres med tiden og som forsvinder, når der dukker små problemer op.

Den kødelige kærlighed forandres med tiden alt efter omstændighederne og forholdene. Den forandres i overensstemmelse med fordele og udbytte. Den giver kun, når den selv modtager, og når det er en fordel. Hvis man altid vil have det samme, som man giver til andre, og får det dårligt, når man ikke får noget igen, så er der tale om kødelig kærlighed.

De fleste forældre opdrager deres børn med hengivenhed og mange anstrengelser, men mange gør det for deres egen skyld. De siger: ”Jeg gør det for at mine børn skal have en god opvækst”, men mange søger egen tilfredsstillelse eller praler gennem deres børn. De modsætter sig børnene eller får det dårligt, hvis børnene vælger en anden uddannelse eller ægtefælle, end de selv ville have valgt. De viser, at deres kærlighed er betinget, og at deres hengivenhed og offervilje har en pris.

Og hvad så med børnenes kærlighed til deres forældre? Som ordsproget siger: En langtrukken sygdom udmatter børnenes hengivenhed. Nogle børn anser deres forældre for besværlige og ignorerer dem, når de bliver gamle og syge. De ringer stort set aldrig og undskylder sig med, at de har travlt. Deres liv er centreret om deres egne børn og deres egne liv. De tænker ikke på forældrene. Desuden er der nogle umoralske børn, som hader deres forældre, bare fordi forældrene nægter at give dem penge. Det er endda sket, at der er nogen, der har slået deres forældre ihjel.

Så hvad med kærligheden mellem venner? Nogle mennesker er knuste over at deres betroede venner bedrager dem. Andre beder deres venner om at låne dem store beløb, eller om at stille sikkerhed for dem. Hvis vennerne afslår, føler de sig bedraget og deres forhold bliver køligt. Hvis man virkelig elsker nogen, vil man ikke give dette menneske nogen former for problemer. Men den kødelige kærlighed søger egen vinding og lægger afstand, hvis der ikke er nogen umiddelbar fordel.

## 2. Hvad er ”åndelig kærlighed”?

Ordbogen siger, at kærlighed er at værdsætte nogen



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

eller noget, og at give ham/hende/den/det alt eller i hvert faldt have viljen til det. Men den kærlighed, som Gud taler om, er et højere niveau end ordbogens. Det er åndelig kærlighed. Den åndelige kærlighed søger andres vinding, giver dem glæde, håb og liv, og den er uforanderlig.

I Bibelen nærer David og Jonatan denne form for åndelig kærlighed til hinanden. Jonatan var søn af Saul, den første konge i Israel. Da Jonatan så David overvinde Goliat, filistrenes kæmpe, med sten og slynge, indså han at David var en kriger, som havde Guds ånd med sig. Jonatan var også hærfører, så han beundrede Davids mod og hans hjerte brændte for ham. Fra da af elskede Jonatan David som sig selv. Han nægtede ham ikke noget.

I Første Samuelsbog 18:1-4 står der: ”Da samtalen mellem David og Saul var forbi, tog Saul samme dag David til sig og gav ham ikke lov at vende tilbage til sin fars hus. Jonatan følte sig tæt knyttet til David og han elskede ham lige så højt som sig selv; han sluttede pagt med David, fordi han elskede ham som sig selv. Jonatan tog den kappe af, han havde på, og gav den til David sammen med sin dragt, ja, selv sit svært, sin bue og sit bælte.”

Jonatan var kong Sauls første søn, så han kunne have efterfulgt ham på tronen. Men han havde hverken selviske motiver eller grådighed, så han fastholdt ikke sin position som konge. I stedet forsøgte han at frelse David med risiko for eget liv, da Saul desperat forsøgte at dræbe David for at blive på tronen. Jonatans kærlighed til David var uforanderlig indtil han døde.

Da Jonatan døde i slaget på bjerget Gilboa, fastede David og sørgede over hans død. Da David blev konge, fandt han Mefiboset, Jonatans søn, og han gav ham alt den jord, som havde tilhørt Saul, hans bedstefar, og lod ham passe i sit palads.

Ligesom i disse tilfælde så kan de mennesker, som har uforanderlig kærlighed, sætte deres eget liv på spil for andre, selv om de ikke vinder noget ved det, og de kan udsætte sig selv for skade. Deres kærlighed gives ikke for at de selv skal blive elske eller af hensyn til

vinding. Den åndelige kærlighed ofre sig ubetinget og giver alt til andre.

## 3. Guds og Herrens uforanderlige kærlighed til os

Har du nogen sinde haft problemer på grund af kødelig kærlighed, som er det modsatte af åndelige kærlighed? Når vi bliver fortvivlede og føler os ensomme på grund af den foranderlige kærlighed, er der én, som kan trøste vores hjerter og være vores ven. Det er vores Herre.

Herren kender vores hjerter bedre end nogen anden, fordi han blev ignoreret og spottet af folk, selv om han ikke havde nogen synd eller plet overhovedet. Han forlod den himmelske herlighed, kom ned til denne jord og tog lidelsens vej. Derved blev han en sand trøst for os og gav os den sande kærlighed gennem sin død på korset.

Jeg havde levet i fattigdom med mange forskellige sygdomme, før jeg tog imod Gud. Da jeg havde ligget i sygesengen i syv år, var alt, hvad jeg havde, min syge krop og en kæmpe gæld, der voksede som en lavine. De menneske, som jeg havde stølet på, havde forladt mig en efter en. Jeg var blevet forsoget, ignoreret og spottet. Da jeg stod ved dødens tærskel og ikke havde noget håb, kom Gud til mig.

Da jeg mødte Gud, blev jeg helbredt for alle mine sygdomme og fik nyt liv. Jeg begyndte at leve igen. Guds kærlighed var uvurderlig. Og det var ikke mig, der havde elsket Gud først. Gud havde elsket mig, og han kom til mig og rakte hånden ud mod mig.

Esajas’ Bog 49:15-16 viser os tydeligt Guds kærlighed: ”Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje.”

Jeg begyndte at have mange smertefulde minder om, at alle havde forladt mig. Men Gud holdt fast i mig. Da jeg indså hans kærlighed, begyndte tårerne at trille, og jeg kunne slet ikke holde op. På grund af den smerte, jeg følte, mærkede jeg hans sande kærlighed endnu mere klart, og nu arbejder jeg trofast som pastor for at gengælde hans nåde, og trøste og favne de utallige sjæle.

Gud er kærligheden selv. Vi er alle syndere, men han sendte alligevel sin enbårne søn til denne jord for os. Han bereder himlen med smukke ting til os og venter på os med en følelse af, at hver dag er som tusind år. Når vi åbner vores hjerter bare en smule, kan vi mærke hans blide og rigelige kærlighed.

Kære brødre og søstre i Kristus.

Der er to former for kærlighed: Kødelige kærlighed, som søger egen vinding og forandres med tiden, og åndelige kærlighed, som søger andres bedste og glæder sig over sandheden. Jeg beder i Herrens navn om at I vil indse at Guds kærlighed ikke er kødelig, men åndelig, og at I vil have en gensidig uforanderlig kærlighed til ham til evig tid.



Globalt Kristent Netværk

Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
Email: webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
Email: manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
Email: wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
Email: urimbook@hotmail.com

# ”Det mål af tro, som er givet hver af de troende..”

## Niveau 1

### Tro til at opnå frelse

Hvis man hører budskabet, åbner sit hjerte, angre sine synder og får syndernes tilgivelse, så vil Gud sende Helligånden til hjertet. Helligånden er en gave fra Gud og et løfte, som gives til de mennesker, der have taget imod Jesus Kristus og som opnår retten til at blive Guds børn.

Hvis man får Helligånden, bliver ens navn skrevet i livets bog, idet man er Guds barn, og man får borgerskab i det himmelske rige. Forbryderen, som blev frelst i Lukasevangeliet kapitel 23, tilhører f.eks. det første niveau af tro (Lukasevangeliet 23:39-43).



Lad os forestille os troen hos to forskellige mennesker: Den ene er troen hos den forbryder, som blev frelst lige før sin død ved at angre på korset ved siden af Jesus, og den anden er troen hos apostelen Paulus, som arbejdede trofast af al sin styrke, og som sagde: ”Hver dag dør jeg”, og kom i Ny Jerusalem. Hvor er der stor forskel!

I Bibelen roser Jesus en kvinde med ordene: ”Din tro er stor” (Matthæusevangeliet 15:28), og han irettesætter sine disciple, fordi deres tro er for lille (Matthæusevangeliet 17:20). Som det fremgår af disse vers, er der forskellige mål af tro, som går fra lille til stor. Derfor står der i Romerbrevet 12:3: ”I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham.”

Troen er en gave, som gives af Gud, og den åndelige tro gives til os alt efter i hvor høj grad, vi lever i Guds ord. Ligesom vi går op ad en trappe trin for trin, øges den åndelige tro dag for dag. Når vores tro bliver stor nok til at nå et mål, som tilhører Kristi fylde, er Gud tilfreds med os.

Hvilket mål af tro tror I hver især, at I har? Målet af tro forklares på forskellige måder, men i denne sammenhæng vil vi tage udgangspunkt i Dr. Jaerock Lees Bog *Målet af Tro*. Lad os undersøge vores tro.

## Niveau 2

### Tro til at forsøge at leve ved ordet

Efter at man tager imod Jesus Kristus og får Helligånden som gave, tager man til gudstjenester, lytter til Guds ord, lærer det og forsøger at handle i overensstemmelse med det. Men man har endnu ikke indset Guds vilje og hjerte i ordet, og er ikke begyndt at handle på baggrund af denne indsigt, så det kan være vanskeligt at føre et kristent liv.

Derfor må man forsøge at bede for at handle i overensstemmelse med Guds ord. Det er vigtigt at holde fast i det, man har i hjertet; man må ikke føle sig modløs eller give op, selv om man ikke er helt i stand til at praktisere Guds ord. Når man virkelig forsøger, vil Ånden hjælpe og Gud vil give sin nåde og styrke. Og han vil vejlede os til at praktisere ordet.

## Niveau 3

### Tro til at leve ved ordet

På dette niveau kan vi praktisere ordet af hjertets grund ved at indse Guds vilje. Så det er naturligt for os at praktisere det i vores dagligliv. Vores kristne liv bliver stabiliseret på dette niveau.

Når man har denne form for tro, kan man holde op med at begå kødets gerninger, dvs. synder begået i handling, og man kan skille sig af med kødets ting, som er synderne, der bliver begået i hjertet og den syndefulde natur.

Men selv om man er nået til troens tredje niveau, har man måske stadig konflikter i hjertet. Man adlyder ved at indse Guds vilje, men man har stadig en syndefuld natur. De to former for natur kommer i konflikt med hinanden, på grund af at den syndefulde natur stadig er tilstede. Men i takt med at man skiller sig mere og mere af med den syndefulde natur, bliver det lettere at følge Gud ord.

Hvis man når op på 60 % af det tredje niveau af tro, kan det siges, at man står på troens klippe (Matthæusevangeliet 7:24-25).

Selv om man har stået på troens klippe, skal man kæmpe troens gode kamp for at opnå Herrens hjerte, som der står i Andet Timotheusbrev 4:7. Man skal kalde ud i bøn for at trække ondskabens rødder op af hjertet og bede til Gud med oprigtigt hjerte.

Men mange troende bliver på troens 3. niveau i lang tid. Hvad er grunden til det? Det skyldes, at de holder op med at anstrenge sig for at skille sig af med synder og ondskab. Hvis man skal op på næste niveau, skal man skille sig af med den åndelige overlegenhed som siger: ”Jeg har i nogen grad opnået hellighed”, og overvinde dovenskaben.

## Niveau 4

### Tro til at elske Gud i allerhøjeste grad

Hvis man elsker Gud i allerhøjeste grad, skiller man sig af med alle de former for ondskab og synder, som Gud hader, og man opnår hellighed i hjertet. På dette niveau vil man til enhver tid se beviser på Guds kærlighed. I den udstrækning ens hjerte ligner Guds, kan man manifestere sine evner og give Gud endnu større ære.

Man vil også tjene andre, ydmyge sig selv og søge andres bedste. Mange trivielle bemærkninger eller handlinger i dagligdagen er også smukke og gode. Og den gode duft, som udsendes, kan ikke alene bevæge hjerterne på folk i omgangskredsen, men kan også røre Guds hjerte, sådan at han giver svar og velsignelser.

## Niveau 5

### tro til at behage Gud

På dette stadie til man gå fra det niveau, hvor man adlyder Guds ord med den allerhøjeste kærlighed til Gud og til det niveau, hvor man adlyder ordet ved at indse Guds dybe hjerte og vilje, og det vil behage ham. Selv om Gud siger, at man skal gøre noget, som er umuligt med menneskelige evner, så skal man svare ”Ja” og ”Amen”, og adlyde af alt kraft, for det er Guds vilje.

Man vil være i stand til at vise tegn, undere og kraftfulde gerninger på baggrund af utallige timer med bøn. Desuden vil man arbejde trofast på alle måder og udføre sin pligt. Man vil gøre mere, end man kan, og give mere, end man selv får. Gud skabte mennesket for at få sande børn.

På dette femte niveau af troen, som er den perfekte tro, vil alle tanker og ord tilfredsstille Guds hjerte og behage ham til enhver tid. Så man kan få svar fra Gud uanset hvad man beder om, og Gud giver endda det, som man rummer i hjertet. Det skyldes, at han på forhånd ved, hvad vi har brug for, og forbereder det til os.

# ”Gud genoplivede mig, da der ikke var håb om helbredelse”

Diakonisse Hyemin Chae  
(New York Internationale Manmin kirke, USA)

Jeg så anger, helbredelse og mirakler; kraftens eksplosive gerninger kom over menigheden. Jeg blev også opfyldt af Ånden og min tro syntes at vokse. Men bagefter bad jeg ikke. Så som tiden gik kom jeg til at føre et kristent liv, der gik på kompromis med verden.

På grund af gentagne operationer og voldsomme blødninger virkede det umuligt for mig at blive genoplivet

Tidligt i 2012 undfangede jeg mit andet barn 12 år efter at jeg havde fået det første. På grund af en polyp i underlivet blødte jeg meget indtil graviditetens fjerde måned. Så jeg måtte ofte skynde mig til lægevagten.

Jeg modtog Dr. Jaerock Lees bøn for de syge over min mave via internettet med et lommetørklæde med kraft, som Dr. Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Kort tid efter holdt jeg op med at bløde, og jeg havde ikke nogen problemer før den tiende måned.

Omkring kl. 11 om formiddagen d. 6. november 2012 fik jeg kejsersnit for mit andet barn, fordi jeg havde fået kejsersnit, da jeg fik min første datter. Men denne

gang tog det over to timer mere end normalt, og til sidst mistede jeg bevidstheden.

Det skyldtes alt sammen lochia, som er vaginalt udflåd, der kommer umiddelbart efter fødslen. Det var ikke kommet ud efter den første fødsel. Udflåddet havde sat sig fast i min livmoder og blære med betændelse. Desuden havde moderkagen, livmoderen og blæren sat sig fast i hinanden, sådan at moderkagen ikke kunne komme ud.

Alligevel fjernede mine læger moderkagen med store vanskeligheder. Men sammentrækningen af underlivet var svag, og jeg fik derfor voldsomme blødninger. Jeg fik ni blodtransfusioner og de forsøgte at stoppe blødningen med en ballonkompression i livmoderen, men det nyttede ikke noget.

Kl. 21 samme aften blev der udført en underbinding af arterien for at stoppe blødningen, men det virkede heller ikke, og til sidst fik jeg kl. 22 en total hysterektomi, hvor livmoderen blev taget ud.

Lægerne fjernede med stor omhu livmoderen, som sad fast til blæren, og ordnede de skadede dele af blæren, men det gik ikke helt godt alle steder, og min mave svulmede op, fordi blødningen stadig ikke stoppede. Til sidst måtte jeg have en akut laparotomi, dvs et kirurgisk indgreb gennem underlivsvæggen. Lægerne åbnede mit underliv og fjernede blodet, hvorefter de lukkede adskillige huller, som de fandt på bagsiden af blæren. Men blødningen fortsatte alligevel.

Jeg blev genoplivet ved Dr. Jaerock Lees bøn, som overskrider tid og rum

Pastor James Sim fra New York Internationale Manmin kirke og hans kone bad og fastede for mig, og min familie i Korea gjorde det samme. De angrede på min families vegne at familien og jeg ikke havde ført et ordentligt kristent liv.

Ved Guds nåde fik Dr. Jaerock Lee, som var i sit bedehus i bjergene for at bede, kendskab til min akutte tilstand. Jeg fik at vide, at han bad inderligt med Guds kraft, som virker hinsides både tid og rum. Og jeg holdt op med at bløde netop i det øjeblik, han bad for mig. Det skete med den samme kraft som da Lazarus, der havde været død i fire dage, blev genoplivet af Jesus. Halleluja!

Jeg kom mig så hurtigt, at jeg blev flyttet fra intensivafdelingen til en almindelig afdeling efter bare to dage. Lægerne gav udtryk for deres forbløffelse og sagde, at det var et mirakel at jeg var vendt tilbage til livet og havde kommet mig så hurtigt. De sagde, at det var Guds gerning, og mit tilfælde blev et samtaleemne i hele hospitalet.

Jeg har klaret mig godt, siden jeg blev udskrevet d. 27. november 2012. Efter denne hændelse har jeg angret, at jeg ikke havde sand tro, selv om jeg sagde, at jeg troede på Gud, og at jeg ikke fuldt ud havde troet på Guds kraft udført af Dr. Jaerock Lee, selv om jeg havde været vidne til den utallige gange.

Jeg har også indset, at et verdsligt liv, som ikke har noget at gøre med Gud, er endeløs tomhed. Desuden har jeg fået tro og håb om Ny Jerusalem, som har de bedste boliger i himlen.

Jeg takker og ærer Gud, som genoplivede mig, selv om jeg var på vej til at dø.



Diakonisse Hyemin Chae og hendes døtre Sonie og Hanie

I 2005 imigrerede jeg med min familie til New York City, USA. Vi deltog i Dr. Jaerock Lees korstog i New York, som fandt sted i Madison Square Garden i juli 2006.

I november 2010 gav Hr. David Lu mig en kopi af *Manmin Nyhedsbrev*. Vidnesbyrdene om ting, der var sket ved Guds kraft, overraskede mig meget. Men det, der imponerede og bevægede mig mest, var Seniorpastor Dr. Jaerock Lees prædiken. Når jeg læste Bibelen, syntes jeg, det var svært at forstå nogle af versene, og jeg følte mig frustreret over det. Men den prædiken, som var med i *Manmin Nyhedsbrev* hjalp mig i høj grad med at forstå Bibelen.

På denne måde kom Guds ord ind i mit hjerte, og mit liv begyndte at forandre sig. Min kone og jeg, som tidligere havde været meget uenige med hyppige konflikter og meningsforskelle, dannede nu en fredelig familie.

Men en præsentation fra Hr. David Lu mødte jeg også Deborah Tang, som er præsident for Manmins udgivelser i Malaysia. Efter dette møde begyndte Guds vilje at gå op for mig. Gennem hende angrede

## ”Det hellige budskab blev et vendepunkt i mit liv”



Broder Donny Yii Sing Chin (den anden fra venstre) og hans familie (Sibu, Malaysia)

jeg, at jeg havde tilbedt afguder. Jeg skilte mig af med alle afguderne, især dem med indgraverede dragelignende mønstre. Derefter havde vi en fornemmelse af frihed, som om der var blevet taget en tung byrde fra os. Sand lykke og glæde kom over min familie.

Jeg er meget taknemmelig for GCN's fjernsynsprogrammer og Dr. Lees bøger, såsom *En Smagsprøve på Det Evige Liv før Døden og Helvede*, for de har været en stor hjælp for min åndelige vækst. Den 11. april 2011 registrerede jeg mig i Manmin Centralkirke via internettet, og jeg tog til Korea og deltog i Manmin sommerretretten i sommeren 2012

Jeg vil gerne organisere en Manmin mission i Malaysia for at udbrede det hellige budskab. Jeg ønsker at være en medarbejder, som udbreder det hellige budskab med flid via Dr. Lees bøger og *Manmin Nyhedsbrev*.

### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Danish

**Manmin Nyhedsbrev**

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english)

Email: [manminministry@gmail.com](mailto:manminministry@gmail.com)

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin