

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 19 24. AUGUST, 2014

## ”Mystisk og smuk! Guds nærvær mærkes!”

### Guds løfte og forsyn kommer til udtryk i regnbuer

I Bibelen ser vi, at der kom en regnbue efter oversvømmelsen på Noas tid. Første Mosebog 9:13 beretter: ”Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden.” Gud gav det løfte, at han ikke længere ville ødelægge jorden med oversvømmelser. Desuden viser hændelsen, at selv om Gud er ånd, så kan hans gerninger også finde sted i den kødelige verden, og han vil lade alt i den kødelige verden ske i overensstemmelse med sin plan.

Der står: ”Og han, som sad på tronen, var at se til ligesom jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd.” Johannesåbenbaringen 4:3 fortæller os, at der er en regnbue rundt om Guds trone. Gud viser regnbuerne som tegn på pagten mellem ham selv og verden, ligesom folk laver bestemte tegn for at garantere deres løfte. Så når der viser sig forunderlige og ekstraordinære regnbuer, som overskrider de videnskabelige forklaringer og den menneskelige viden, så bør vi gruble over deres betydning.

#### Anderledes end almindelige regnbuer, som viser sig efter regn

En regnbue er et optisk og meteorologisk fænomen, som skyldes lysets refleksion og brydning i vanddråberne, hvilket har det resultat, at hele lysspektret viser sig på himlen. Regnbuerne skabes af sollyset og viser sig derfor altid på den del af himlen, som er modsat solen. I de seneste år har det været vanskeligt at se regnbuer i Sydkorea på grund af luftforureningen.

Men der har konstant været regnbuer over Centralkirken og Manminkirkerne i og udenfor Korea, når der har været særlige arrangementer, og desuden under mange udendørs arrangementer såsom



Nikon D80, Fisheye 10.5mm, 1/500, f/11, ISO 200



Fuji SLP800



Nikon D2X, Fisheye 10.5mm, 1/250, f/11, ISO 100



Nikon D2X, Fisheye 10.5mm, 1/1000, f/13, ISO 200

Sommerrefugiet og missionsrejserne. Den første cirkulære regnbue, som omkransede solen, viste sig over Centralkirken den 15. maj 1998.

#### Cirkulære regnbuer, der omkranser solen, og mange andre ekstraordinære regnbuer

I august 2000 viste Gud Manmin en firedobbelt regnbue med solen som centrum. Når Gud viser os en cirkulær regnbue, siger han ”Du og jeg og dit folk er ét i sandheden.” Det viser også, at Gud lover os at gøre os til sine børn og fører os til at blive forenet med han i hans forsyn. De dobbelte og tredobbelte regnbuer viser, at himlen er opdelt i forskellige dele. En dobbelt regnbue vises gennem den Anden Himmel og en tredobbelt regnbue gennem den Tredje Himmel. Med andre ord er det sådan, at når tre regnbuer i den Første, Anden og Tredje Himmel ses på samme tid, så vil der vise sig en tredobbelt cirkulær regnbue for os. En firedobbelt regnbue viser sig, når Gud åbner den Fjerde Himmel, hvor Gud Oprindelsen har bolig.

Den cirkulære regnbue, som viste sig under missionsrejsen til Dubai i april 2003 betød, at ”alt ville blive gennemført i Gud Faderens rum.” Den betød, at alt ville blive udført ved den Treenige Guds gerning (billede 1).

Under flyveturen til DR Congo til afholdelse af den Forenede Kampagne i Congo 2006, viste der sig en ny slags regnbue, som forskønnede himlen udenfor flyet (billede 2). Det var en cirkulær regnbue med en bueformet regnbue over sig. Der kom et stærkt lys fra både siderne og den nederste del af den cirkulære regnbue.

#### En ringformet regnbue betyder, at et løfte bliver opfyldt

I april 2010 forbløffede en ringformet regnbue over kirkens korstårn både dens medlemmer og beboerne omkring kirken. Den cirkulære regnbue passerede gennem solen og fik det til at se ud som om, solen var en sten på en ring. Samtidig var der en anden cirkulær regnbue, som omkransede solen (billede 3). Den symboliserede opfyldelsen af Guds løfte gennem det hellige budskab, som skal forkyndes i selv de fjerneste dele af jorden for at opfylde Guds plan for tiden omkring verdens afslutning, inklusiv planen for Kirken i Kana'an og Den Store Kirke.

I januar 2011 var der en omfattende regnbue over Muan Ferskvandscenter (billede 4). Der var tale om en cirkulær regnbue rundt om solen, vingeformede regnbuer der skinnede som diamanter på begge sider, en halvrund regnbue som omgav dem, og en vifteformet regnbue over de andre. Muan Ferskvandscenter er det sted, hvor det salte havvand fra Muan Manminkirke i Jeonnam provinsen blev forvandlet til drikkeligt ferskvand gennem Dr. Jaerock Lees bøn, ligesom det bitre vand i Mara blev forvandlet til ferskvand (Anden Mosebog 15:25).

Under pastor Soojin Lees missionsrejse til Rusland i juni 2014 så missionsgruppen flere forskellige regnbuer, inklusiv en stor dobbelt halvrund regnbue, en cirkulær og en lineær. Og under Lederskabskonferencen fra 30. juni til 2. juli 2014 viste der sig regnbuer, som lod medlemmerne mærke Guds kærlighed, der altid er med Manmin.



# Den retfærdige skal leve af tro



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: 'Den retfærdige skal leve af tro.'" (Romerbrevet 1:17)

Almindeligvis vil et menneske, som hjælper de udstødte som for eksempel forældreløse og enker, blive anset for at være retfærdig. Hvis man udadtil udviser mildhed, holder sig til den offentlige orden, og udholder mange forskellige situationer uden at lade sig fornærme eller hidse sig op, så bliver man kaldt "en som ikke har brug for loven."

Men retfærdighed i Guds øjne er anderledes end retfærdigheden blandt verdslige mennesker. Det skyldes, at Gud ransager vores hjerter, og ikke kun vores ydre adfærd. Nogle mennesker har hjerter, som er meget anderledes end deres adfærd. Så hvordan kan man blive anerkendt som retfærdig af Gud?

## 1. Anerkendt af Gud som retfærdig

Bibelen fortæller os, at de, som går på Guds veje (Hoseas' Bog 14:10) eller de, som lever uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter (Lukasevangeliet 1:6), er retfærdige. Men som der står i Romerbrevet 3:10: "Der er ingen retfærdig, ikke en eneste." Folk arver den syndefulde natur fra deres forældre ved fødslen. Uanset hvor ihærdigt man forsøger at leve retfærdigt, så har alle mennesker arvesynden, og alle mennesker synder under deres opvækst. Så ingen kan siges at være retfærdig.

Jesus, som havde eksisteret i Guds skikkelse, kom til jorden i kød for at forløse os fra vores synder. Han tog korset for vores synder, udgød sit blod, døde og genopstod. Når vi tror på, at denne Jesus er vores frelser, kan vi få syndernes tilgivelse og blive anerkendt blandt de retfærdige. Vi får Helligånden som gave, og derigennem kan vi forstå hvad synd, retfærdighed og dom er. Vi kan også skille os af med synden og handle i retfærdighed, og i den udstrækning vi bliver retfærdige, vil vi blive anerkendt af ham.

Så det er meget vigtigt for kristne at skille sig af med synder og ondskab, og opnå et retfærdigt hjerte. På gammeltestamentlig tid før Jesus kom til jorden, kunne folk ikke skille sig af med den syndefulde natur i deres hjerter. Så længe de ikke begik synder i ydre handlinger, blev de derfor ikke anset for syndere. Men frelsen gennem handlinger var ikke perfekt, så Gud sendte Helligånden til dem, som tager imod Jesus som deres frelser her i nytestamentlig tid.

Hvis vi kalder ud i bøn og forsøger at skille os af med synderne til blodet flyder, vil vi få Guds nåde og styrke og Helligåndens hjælp, sådan at vi kan skille os af med alle former for ondt. Når vi skiller os af med alle former for ondskab og bliver hellige, vil vi blive retfærdige, og vi vil opnå Guds kærlighed og anerkendelse, få svar på hvad som helst, vi beder om, og nyde autoriteten og velsignelserne som Guds børn.

## 2. Indtil vi bliver retfærdige og værdige til at modtage Guds velsignelser

Som der står i Romerbrevet 6:23: "Syndens løn er død." Synderne tilhører Satan og har ikke andre muligheder end at gå på ødelæggelsens vej. Men hvis de omvender sig fra deres synder, vil de nå frelsen, ikke døden. Hvis de desuden bliver retfærdige og anerkendes af Gud, vil de ikke få nogen sygdomme, og Satan kan slet ikke røre dem. De trives på alle områder og har et godt helbred, ligesom deres sjæl trives.

For at blive retfærdige skal vi være opmærksomme på Guds ord og overholde alle hans bud, som fortæller os, hvad vi skal gøre, undlade at gøre, overholde eller skille os af med. Vi vil også gennemgå prøvelser og trængsler, indtil vi bliver retfærdige nok til at

opnå Guds velsignelser, ligesom atleter gennemgår en intensiv træning for at vinde guldmedaljen ved de Olympiske Lege.

Bibelen viser os, at Gud kun lader sine elskede børn gennemgå de prøvelser og trængsler, som de kan udholde, og derved lader han deres sjæle trives. Gud selv vejledte Abraham, trosfaderen, og prøvede ham. Han lod ham forlade sit land, sine slægtninge, og sin faders hus uden at vide, hvor han skulle hen. Indtil han blev gjort skyldfri og retfærdig og anerkendt, raffinerede Gud ham som der står i Første Mosebog 17:1: "Du skal vandre for mit ansigt og være udadelig." Til sidst bestod Abraham prøven ved at ofre sin enbårne søn Isak som brændoffer, og så fik han velsignelser på alle områder og nød stor velstand.

Gud lader os gennemgå prøvelser med henblik på vores åndelige vækst og leder os dermed på vejen til velsignelser. Det vil sige, at han leder os til retfærdighed. Når vi overvinder de prøvelser, som Gud lader os få, giver han os velsignelser og fører os til endnu større tro. Derigennem forstår vi Guds hjerte og bliver fuldkomne mennesker, som opnår Herrens hjerte.

## 3. Vi bør have åndelige tro for at blive retfærdige

I Romerbrevet 1:17 står der: "Den retfærdige skal leve af tro." Tro henviser her til åndelig tro, som er levende tro. Med åndelig tro kan vi tro på, at noget kan blive skabt ud af intet. Vi kan tro på denne måde, når vi nedbryder vores kødelige tanker og lader være med at bruge vores egen tænkning eller viden, når vi lytter til Guds ord. Med åndelig tro kan vi adlyde det, som tilsyneladende er umuligt at adlyde, og vi kan tro på, at noget kan blive skabt ud af intet. Så kan vi opnå frelsen.

Så hvad kan vi gøre for at opnå åndelig tro? For det første skal vi lytte oprigtigt til Guds ord. I Romerbrevet 10:17 står der: "Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord." For at få åndelig tro må vi først lytte til Guds ord. Hvis vi ikke hører ordet, kan vi hverken kende sandheden eller opnå tro. Vi bør gå i kirke med oprigtighed, lytte til budskabet som formidles ved alle gudstjenester og høre vidnesbyrd og prædikener ved mange forskellige forsamlinger og møder, for det vil lade os øge vores tro.

Selv om vi måske har viden og tro

som viden, så betyder det ikke, at vi har skilt os af med synderne og lever fuldkommen ved Guds ord. Vi skal bede flittigt og skille os af med synderne og de usande ting ved Helligåndens hjælp, og vi skal handle ved ordet. Først da kan vi opnå åndelig tro. Som der står i Jakobsbrevet 2:22: "Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen."

## 4. Hvordan man lever som et retfærdigt menneske, der behager Gud

Abraham adlød Guds befalinger uden at følge egne tanker. Han adlød med åndelig tro og vandrede i troen i enhver situation. Tænk et øjeblik over, hvordan Moses førte israelitterne til at krydse det Røde Hav som stoppede deres flugt fra Egypten, eller hvordan Josva, Moses' efterfølger, førte dem til at krydse den strømmende Jordan og ødelægge byen Jeriko. Det skyldtes, at de havde åndelig tro, og dermed kunne adlyde Guds befalinger. Gud var tilfreds med dem og velsignede dem med svar.

Vi kan måske komme til at stå overfor problemer ligesom det Røde Hav, der stopper os, eller en by som Jeriko, eller en strømmende Jordanflod. Når vi støder på sådanne problemer i vores liv i troen, er det at "leve af tro." Lad os forestille os, at nogen slår os. Med kødelig tro vil man måske slå igen og føle had mod vedkommende. Men med åndelig tro vil man i stedet tilgive, forstå og elske ham. Når man udviser sandfærdige handlinger med åndelig tro, vil Satan forsvinde og problemerne vil blive løst.

Retfærdige mennesker, som lever ved troen, overholder Guds befalinger og handler i sandheden med kærlighed til Gud. Hvis vi elsker Gud, er det ikke svært at overholde hans befalinger. Hvordan kan folk, som elsker Gud, være ulydige overfor Guds ord, når det at elske Gud er at holde hans bud?

Kære brødre og søstre i Kristus. Selv om det Røde Hav ligger foran jer og byen Jeriko er tæt ved, skal I ikke bekymre jer. Hvis I vælger den retfærdige vej, vil Gud forløse jeres smerter og løse alle vanskeligheder. Derfor tilskynder jeg jer til at blive retfærdige og behage Gud. Jeg beder i Herrens navn for, at I derved vil leve velsignede liv, ikke kun på jorden, men også i den evige Himmel.



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
webmaster@gcntv.org



Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com

# Hvor tæt er din tro på troens klippe?

Lad os undersøge vores tro ved at se nærmere på ni onde egenskaber, som vi bør skille os af med for at stå på troens klippe. Vi vil se på flere forskellige konkrete tilfælde.

## Ni egenskaber vi skal skille os af med for at stå på troens klippe

### Vrede

▶▶▶ Lader du stadig temperamentet løbe af med dig eller har du svært ved at undertrykke det? Viser du din fornærmelse, når du taler? Formidler du dine negative følelser, når du snakker med andre? Når du har selv den mindste smule vrede, står du ikke på troens klippe.

### Nag

▶▶▶ Får du det dårligt, når du bliver bebrejdet noget eller irrettesat? Hvis du ikke bliver behandlet, som du havde forventet, og ikke får kompensation for dine anstrengelser, ikke opnår andres anerkendelse, bliver misforstået eller ikke opnår bestemte fordele, påvirker det dig så negativt? Bliver du deprimeret i sådanne tilfælde? Hvis du mister modet og ikke længere har styrke til at bede eller udføre dine pligter, viser det, at du stadig bærer nag.

### Had, jalousi og misundelse

▶▶▶ Hvordan har du det, når andre opnår større kærlighed og anerkendelse eller får flere komplimenter end dig? Hvis du glæder dig over sandheden, er du tæt på at have et åndeligt hjerte. Hvis ikke, så er du langt fra. Ved at undersøge disse følelser kan du bedømme, hvor tæt du er på at have et åndeligt hjerte.

### Et løgnagtigt og bedragende hjerte

▶▶▶ Hvis du bedrager andre eller finder på løgne med henblik på egen vinding, hvis du aflægger falske rapporter, overdriver egne bedrifter for at vise dig eller tage æren, eller hvis du underdriver eller skjuler det, som ikke sætter dig selv i et godt lys, så viser det, at du har et løgnagtigt og bedragende hjerte. Hvis man lyver og bedrager andre for at opnå gevinst, så må man jo tro, at man kan narre Gud!

### Domsfældelse

▶▶▶ De fleste mennesker dømmes andre på deres fremtoning ud fra egen standart. Men vi må ikke bedømme folk på overilet måde, for hvert menneske har sit eget særegne hjerte og forskellige intentioner eller formål med sine handlinger. Kun Gud, som ransager vores indre hjerte, kender til disse ting.

### Et foranderligt hjerte

▶▶▶ Du må undersøge, om du ofte ændrer en beslutning eller plan, og om du ofte bryder de løfter, du har givet dig selv, andre eller endda Gud.

### Utroskab

▶▶▶ Du skal skille dig grundigt af med hjertets lyst og utro tanker, for slet ikke at tale om utroskab i handling. Du må huske på, at det utro sind er en kilde til fristelse, som Satan let og vedholdende bruger til at føre folk til døden.

### Grådighed, selviske motiver, begærlighed

▶▶▶ Med grådighed og begærlighed i hjertet bliver du misundelig på andre menneskers ting, berømmelse, autoritet eller udseende. Selviske motiver henviser til et hjerte, der søger egen vinding og følger personlige passioner og hjertets lyst. Det fører til forskellige former for korruption. De er almindeligvis relateret til penge. De penge, som tjenes med dette hjerte, får dig til at jage efter flere penge og verdslige, sensuelle ting. Det vil fjerne dig langt fra Gud (Jakobsbrevet 1:15).

### Bedrag

▶▶▶ Bedrag er relateret til et foranderligt hjerte, snedighed, søgen efter egen vinding, et løgnagtigt hjerte og arrogance. Disse onde egenskaber virker sammen og bliver til bedrag. Det kan inkludere at glemme den nåde, du har modtaget, vende ryggen til din gruppe med henblik på egen vinding, og at ødelægge andres forventninger ved at bryde et løfte til dem.

## Hvorfor står de endnu ikke på troens klippe?

### Tilfælde 1. En person som mangler længsel efter det åndelige

Vedkommende tænker eftergivende: "Jeg vil også blive forandret en dag." Men han har ikke forandret sig selv efter lang tid. Han har ikke nogen oprigtig længsel efter ånd og forandring, og er ikke ivrig efter at komme ind i Ny Jerusalem, så han indser ikke, at det at følge hyrden er den vigtigste vej til at komme ind i ånden.

### Tilfælde 2. En person som bruger de kødelige tanker, der forårsages af grådighed

Grådighed kan være stimulerende for de kødelige tanker, som får folk til at gøre ting med henblik på egen vinding. På samme måde kan de onde egenskaber, som er tilbage i os, give os kødelige tanker. Vi kan måske endda tro, at der ikke er tale om kødelige tanker og sige: "Det er ikke noget, alt er i orden" eller "Jeg gør det for Guds rige."

### Tilfælde 3. En person med ubehag i hjertet og på læberne

Når vedkommende se nogen, som handler på anderledes måder, forsøger hun ikke at forstå det med godhed og se personens stærke sider, men nærer kun ubehagelige følelser overfor ham. Folk som ofte har ubehag i hjertet, viser det med deres ord, og har tendens til at bebrejde andre eller omstændighederne. Følelsen af ubehag kommer fra kødelige egenskaber såsom selvretfærdighed eller tankebygninger.

### Tilfælde 4. En person som tænker fejlagtigt med arrogance

Et sådant menneske er ikke i stand til at bruge Guds ord til at reflektere over sig selv, for han tænker fejlagtigt med arrogance: "Jeg er et godt menneske, jeg elsker Gud og hyrden." Så det er meget sandsynligt, at han bliver fanget i sin egen godhed. Arrogancen forhindrer ham i at se sig selv, og anerkende og acceptere andres råd eller irrettesættelser.

### Tilfælde 5. En person med stærke tankebygninger om selvet

Et menneske med stærke tankebygninger om selvet sårer andres følelser og bryder freden, når hun arbejder sammen med andre, på grund af hendes tankebygninger. Men hun tror, at hun arbejder trofast og udfører opgaver frivilligt. Hun kan sige, at hun elsker Gud, Herren og hyrden, men hendes kærlighed er for der meste kødelig i stedet for åndelig. Kødelig kærlighed forventer at blive gengældt, og den kan forårsage negative følelser.

## ”Da jeg smed mine afguder væk, blev jeg helbredt og nu er jeg rask!”



Søster Miyako Shimodaira,  
76 år, Iida Manminkirke i Japan



Jeg havde deltaget i gudstjenesterne i Iida Manminkirke i Japan sammen med en bekendt, men jeg havde ikke registreret mig. Hver gang kirkens medlemmer besøgte mig, åbnede mit hjerte sig dog lidt mere. I januar 2013 besøgte Pastor Eunkyung Ryu mig for at fortælle mig om Jesus Kristus, himlen og helvede. Jeg fik tro gennem hendes budskab, og begyndte at gå i kirke. Siden da har jeg været i kirke hver uge.

En dag havde vi familiegudstjeneste med Pastor Seungkil Ryu. Gennem ham lærte jeg om afgudsdyrkelse. I Japan er det almindeligt at have familieskrin eller Kamidana (hjemmealter i miniature). Mange huse pyntes med disse andre og andre afguder, som Guds hader. Da jeg var vokset op med det, var det helt naturligt for mig at tilbede afguderne. Jeg vidste ikke, at det var en stor synd i Guds øjne. Men straks efter at jeg havde lært, at Gud hader dem, smed jeg dem alle ud, inklusiv forfædreskrinet, Kamidana, et guldornament med drager på, Maneki-neko (japansk lykkemedaljon) og så videre.

Derefter begyndte Gud at give mig mange forskellige velsignelser i både ånd og krop. Jeg blev i stand til at tilbede Gud i ånd og sandhed under gudstjenesterne og bede hver dag ved Guds nåde. Jeg blev givet sikkerhed for frelsen, mens jeg læste Dr. Jaerock Lees bog *Budskabet fra Korset*. Jeg indså, hvor vigtigt det er at omskære hjertet. Siden jeg begyndte at give tiende af min indkomst, har jeg haft god høst af mit arbejde på

gården.

Desuden er jeg blevet helbredt for mange sygdomme, og er nu rask. Da Pastor Seungkil Ryu bad for mig med et lommetørklæde, som Dr. Jaerock Lee havde bedt over, blev jeg helbredt for forhøjet blodtryk og anæmi, som havde givet mig problemer i mere end syv år. Jeg blev helbredt for mavekatar, som jeg havde lidt af i to år, da jeg drak Muan Ferskvand (Muan Ferskvand er oprindeligt salt havvand fra havet ved Muan Manminkirke i Muan, Jeonnam provins, som er blevet forvandlet til drikkevand gennem Dr. Jaerock Lees bøn).

Jeg er også rigtig glad for at være blevet helbredt for eftervirkningerne af en forfrysning, som havde givet mig smerter i tærerne i 16 år. Alle ti tær havde blødt hver vinter, og jeg havde derfor ikke været i stand til at gå. Jeg havde bandager om fødderne og gik med herresokker og for store sko. Det gjorde det meget vanskeligt at gå. Men efter at jeg modtog Dr. Jaerock Lees bøn for de syge fra alteret og sprøjtede Muan Ferskvand på fødderne, forsvandt symptomerne fuldkommen. Halleluja!

Seneste undersøgelse viste, at mit syn i højre side, som var faldet til 0,6 på grund af grå stær, var kommet op på 1,5 igen. Det skyldes, at jeg stænkede Muan Ferskvand i mine øjne med tro i stedet for øjendråber. Jeg takker og ærer Gud, som lærte mig, at han hader afgudsdyrkelse, og velsignede mig med et godt helbred i min høje alder.

## ”Min søn blev kureret for fraktur af tommelfingeren og skader på vækstpladen”

Den 19. maj 2014 kom min søn Seongkyul hjem med en hævet højrehånd. Jeg troede, at han bare havde slået sig, for han kunne godt bevæge fingrene, så jeg lod ham modtage Dr. Jaerock Lees bøn for de syge via det automatiske svarsystem.

Hans smerter forsvandt og hævelsen lagde sig med tiden. Så jeg tænkte ikke nærmere over det, og min søn led ikke under det, fordi han er venstrehåndet.

Men min mand, diakon Minwoo Ko er fysioterapeut, og han foreslog, at vi skulle lade Seongkyuls hånd røntgenfotografere, fordi tommelfingeren ikke så normal ud. Den 31. maj tog vi på ortopædisk hospital. Lægen sagde, at hans tommelfinger var brækket, og at vækstpladen var blevet skadet. Han lagde gips på tommelfingeren og anbefalede os at tage hen til et større hospital.

Den 3. juni tog vi på et hospital, som specialiserer sig i ryggrad og led. Røntgenbilledet viste som forventet, at metakarpalknoglen i tommelfingeren og vækstpladen var blevet beskadiget. Lægen sagde, at skader på første og andet fingerled er almindelige, men at det var første gang, han havde set et barn, som havde skadet metakarpalknoglen.

Han tilføjede, at det muligvis ville være nødvendigt at sætte et søm i for at helbrede fingeren, og anbefalede os at tage på universitetshospitalet med hans journalnotat. Pastor Miyong Lee, lederen af mit stor-sogn, havde sagt, at det var en god mulighed for os til at se tilbage på vores tidligere kristne liv. Vi fastede og angrede ved Guds

kærlighed, som hun havde anbefalet os. Jeg angrede, at jeg havde udført mine pligter som cellerleder uden glæde; min mand angrede over, at han ikke havde opdraget Seongkyul i sandheden, og Seongkyul angrede over, at han ikke havde tilbedt i ånd og sandhed, men i stedet havde leget slåskamp med sine venner.

Den 5. juni modtog min søn og jeg begge Dr. Jaerock Lees bøn for de syge over svarsystemet, og tog hen til hospitalets ortopædiske børneafdeling. Jeg vidste, at Gud altid ønsker at give os gode ting, så jeg havde fred i hjertet og var overbevist om, at min søn ville blive helbredt. Som jeg havde troet, viste røntgenbilledet at de brækkede dele var flettet sammen igen, og der var intet unormalt at se ved hans vækstplade. Det er virkelig forbløffende, at det tog ham mindre end to dage at blive rask igen. Halleluja!

Næste dag før den nattelangte fredagsgudstjeneste bad Dr. Lee for min søn helt personligt. Så begyndte han frit at bevæge sin tommelfinger, som om den slet ikke havde været skadet. Denne hændelse har givet hele min familie mulighed for at opleve Guds kærlighed og øge troen. Vi takker og ærer Gud.

Diakonisse Eunjung Ham,  
35 år, Sogn 3-32 i Sydkorea



Før bønnen: Metakarpal knoglen på højre tommelfinger og vækstpladen er beskadiget.



Efter bønnen: Metakarpal knoglen på højre tommelfinger og vækstpladen er placeret rigtigt.



### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

### Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english) / [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)

Email: [manminministry@manmin.org](mailto:manminministry@manmin.org)

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin