

Manmin Nyhedsbrev

NR. 15 27. APRIL, 2014

Muan ferskvand, Guds kærlighed og kraft

Ligesom det bitre vand i Mara blev til ferskvand i Bibelen



For tusindvis af år siden levede ferskvandsfisk og saltvandsfisk sammen under oversvømmelsen på Noas tid. Denne forunderlige hændelse i Bibelen finder nu sted igen og kan ses i Muan ferskvandsakvarium. (Første række til venstre – Dr. Jaerock Lee beder ved akvariets åbning i 2007)

Der er et sted, som de besøgende i Manmin Centralkirke absolut må se. Det er Muan ferskvandsakvarium. Utallige personer besøger det hvert år for at se det forunderlige sted, hvor saltvandsfisk og ferskvandsfisk lever side og side i samme bassiner.

Saltvandsfisk og ferskvandsfisk lever i forskellige slags vand, fordi de kun kan overleve i et miljø med den rette saltkoncentration. De har også forskellige evner til at reagere, når omgivelserne forandrer sig. Disse betingelser gør det meget vanskeligt for dem at leve i det samme vand. Men i bassinerne i Muan ferskvandsakvarium er der saltvandsfisk såsom trådfinnet pincetfisk, hvidbrystet kirurg, blåringet kejserfisk og fransk kejserfisk, der lever sammen med ferskvandsfisk såsom guld barbe, sejlfinne sugemalle, falsk diskus og balihaj.

Diakon Euitaek Kim, leder af Muan ferskvands bestyrelse siger: "Mange fiskeelskere og eksperter i marinbiologi kommer og bliver forbløffede over vandet og fiskenes betingelser her i Muan ferskvandsakvarium. De siger, at

det er et "drømmeakvarium" for fisk. Nogle af fiskene er meget svære at opdrætte, men deres betingelser her er gode og de er aktive." Deres sameksistens under disse gode betingelser overskrider den menneskelige viden, men det er muligt, fordi Muan ferskvand indeholder Guds kraft.

Muan ferskvand har sin oprindelse i Muan Manminkirke, ledet af pastor Myungsool Kim i Muan-gun i Jeonnam provins, Korea. Der er tale om en ø, som er omgivet af hav på alle sider. Gennem flere år var det et stort problem at skaffe drikkevand i kirken. Men dens medlemmer bad med tro på baggrund af den bibelske fortælling om Mara, der findes i Anden Mosebog 15:25.

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee bad for stedet d. 5. marts 2000. Gennem denne bøn, som overskred tid og sted, blev det salte havvand til drikkevand. Folk har desuden oplevet helbredende gerninger og fået svar på deres bønner, når de har brugt vandet med tro. Resultatet er, at der konstant er mange mennesker, som besøger Muan ferskvandscenter.

Ministeriet for fødevarer og medicin i USA bekræftede i 2007 at Muan ferskvand er sikkert og har en fremragende kvalitet. Det indeholder mange mineraler og tre gange mere kalk end andre slags kildevand med verdensomspændende anerkendelse. Det samme amerikanske ministerium undersøgte vandets kvalitet igen i 2010, hvor det blev godkendt til eksport til USA, og i 2013 blev varemærket registreret ved de forenede staters patentkontor.

Den 6. marts 2014 blev det 14. jubilæum for "Muan ferskvands kraft" afholdt i Muan Manminkirke. Pastor Soojin Lee prædikede et budskab med titlen "Det velsignede folk" baseret på Matthæusevangeliet 13:16-17. Dr. Esther Chung holdt en lykønskningsstale. Derefter fulgte en række festoptrædere ved diakonisse Joan Jang, Krystalsangerne og koret Lyden af Lyset fra Manmin Centralkirkes komite for scenekunstnere. Blandt de fremtrædende gæster var guvernøren for Muan-gun Chuljoo Kim, Muan-gun provinsrådsmedlem Chansu Jeong og lokale beboere.



Kærligheden udholder alt

”Kærligheden er tålmodig... Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.” (Første Korintherbrev 13:4-7)



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

Det 13. kapitel i Første Korintherbrev fortæller om den åndelige kærligheds karakteristika. Der står: ”[Kærligheden] tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.”

I en tidligere udgave af nyhedsbrevet har jeg forklaret, at det at ”tåle alt” betyder at bære over med alt det, som ikke er korrekt ifølge kærligheden. At tro alt er at stole på folk, fordi vi har tiltro til dem. At håbe alt er at forvente og se frem til de ting, vi tror på, indtil de bliver til virkelighed.

Hvis vi håber alt med tro, kan vi tåle alt. Ved at tåle alt kan vi også udholde alt. Men hvad er den åndelige betydning af at ”udholde alt”? Hvordan kan vi opnå den åndelige kærlighed fuldt ud?

1. Hvad er det at tåle alt?

Når vi tåler alt det, der ikke er i overensstemmelse med den åndelige kærlighed, vil det have nogle eftervirkninger. Når der er bølger på havet, vil der være små krusninger helt inde ved bredden. Eftervirkningerne ved at tåle alt vil være noget i stil med disse krusninger. Når vi tåler alt, stopper det ikke med det. Der vil komme eftervirkninger i form af trængsler eller sorger.

Som Jesus sagde i Matthæusevangeliet 5:39: ”Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.” Selv om nogen slår os på den højre kind, så skal vi ikke slå igen, men bare tåle det. Ikke desto mindre vil det give eftervirkninger. Man vil opleve smerter.

Der er naturligvis forskellige årsager,

til at folk oplever smerte. Nogle vil føle smerte, fordi de tænker, at de er blevet slået uden grund, og de er vrede. Andre vil opleve en dyb smerte og sorg over at have gjort den anden person vred. Igen andre vil måske være kedede af at se en broder, som ikke er i stand til at kontrollere sit temperament, men straks udtrykker det rent fysisk.

Eftervirkningerne af at tåle noget kan også komme af ydre omstændigheder. Lad os for eksempel forestille os, at nogen slår dig på den højre kind, og at du vender den anden til i overensstemmelse med ordet. Og så slår han dig også på den anden! Du tålte og udholdt ifølge ordet, men situationen blev tilsyneladende kun værre. Måske følte du, at problemet burde være blevet løst, da du bar over, så hvorfor kom der yderligere trængsler? Det skyldes, at kærlighedens Gud ønsker at gøre os fuldkomne og give os de mest forbløffende velsignelser.

Som troende bliver vi sande børn af Gud, der er ligesom hvede, ved at tåle og holde ud. Guds forsyn for den menneskelige kultivering er, at vi skal udvikle os til Guds sande børn gennem trængsler. Det kan for eksempel være, at nogen handler med ondskab mod os, og vi tåler det udadtil, men stadig har negative følelser indeni og tænker: ”Jeg vil aldrig mere se ham. Jeg forstår det ikke.” Den fjendtlige djævel og Satan vil opdage disse tanker og anklage os for dem. Og så vil der komme trængsler i overensstemmelse med anklagerne.

Der vil komme både små og store prøvelser, indtil det anerkendes, at vi ikke længere har ondskab i vores hjerter. Naturligvis kan der også komme trængsler selv efter, vi skiller os af med alle synderne og bliver fuldkommen hellige. Men denne slags trængsler giver os velsignelser. Ved hjælp af dem vil vi ikke bare blive på det niveau, hvor vi ikke har nogen ondskab, men også opnå en større kærlighed og en mere fuldkommen godhed.

Sådan er det ikke kun for personlige velsignelser. Samme princip gælder, når Gud øger sit rige. Retfærdigheden skal opfyldes, for at Gud kan udvise store gerninger. Når vi viser vores store tro og kærlige gerninger, kan vi bevise, at vi er nyttige redskaber, som er klar til at få svar. Dette stemmer overens med retfærdigheden, så den fjendtlige djævel

kan ikke gøre nogen indsigelser. Så til tider lader Gud trængslerne komme. Hvis vi udholder med godhed og kærlighed, vil Gud lade os ære ham i endnu højere grad gennem sejren.

2. At tåle, tro, håbe og udholde alt

Hvis vi tåler, tror og håber alt i sandhed, fordi vi elsker Gud, kan vi udholde enhver form for trængsel. Så hvordan tror, håber og udholder vi da alt?

1) Vi skal tro på Guds kærlighed selv under trængslerne

Gud lader os gennemgå trængsler, sådan at vi kan blive mere egnede til at opnå ros, herlighed og ære ved afslutningen af vores liv (Første Petersbrev 1:7). Når man lever i overensstemmelse med Guds ord og slet ikke går på kompromis med verden, kommer man til tider ud for urimelige lidelser. Hvis man hver gang stoler på, at man får Guds særlige kærlighed, vil man være taknemmelig over, at man på denne måde bliver ført til et endnu bedre bosted i Himlen.

Men hvis vores trængsler er alvorlige og fortsætter over lang tid, kan vi måske tænke: ”Elsker Gud mig virkelig?” Så skal vi huske på Guds kærlighed og udholde trængslerne. Vi skal tro på, at Gud Fader ønsker at føre os til det bedst mulige bosted i himlen, fordi han elsker os. Hvis vi stoler på Guds kærlighed og udholder indtil det sidste, vil vi få den velsignelse at blive fuldkomne mennesker (Jakobsbrevet 1:4).

2) Vi skal tro på, at trængslerne er en genvej til at opfylde vores håb

I Romerbrevet 5:3-4 står der: ”Og ikke alene det; vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb.” Som nævnt er trængslerne en genvej til at opfylde vores håb. Man vil måske tænke: ”Åh, hvornår vil jeg forandre mig!” Men hvis man udholder trængslerne og bliver ved med at forandre sig igen og igen, vil man til sidst blive et sandt og fuldkomment barn af Gud og ligne ham. Det kan sammenlignes med, at sten kan blive til glitrende juveler gennem vedholdende slibning og polering.

Så når trængslerne kommer, skal man ikke undgå dem, men forsøge

at gennemleve dem på bedste vis. Det er selvfølgelig et naturligt ønske for mennesket at vælge den letteste udvej. Men hvis vi forsøger at undgå trængslerne, vil vi komme frem til det endelige mål langt senere. Lad os forestille os et menneske, som konstant giver os problemer på alle områder. Vi har mest lyst til at undgå ham. I denne situation skal man dog ikke bare forsøge at ignorere problemet, men derimod overvinde det aktivt. På denne måde vil alle trængsler blive springbræt og genveje til opfyldelse af vores håb.

3) Vi må kun gøre det gode

Fra et kødeligt synspunkt kan prøvelser og trængsler synes at komme fra andre mennesker eller fra bestemte situationer. Men åndelig set kommer alle troens trængsler gennem djævelen, vores fjende, og Satan. Prøvelser og trængsler er nemlig kampe mellem godt og ondt. Så for at vinde den åndelige kamp, må vi kæmpe i overensstemmelse med reglerne i det åndelige rige: Det gode overvinder det onde. Hvis vi handler med godhed på denne måde, kan det måske synes, at vi taber ansigt og lider tab til at starte med, men rent faktisk er det omvendt. Som der står i Romerbrevet 12:21: ”Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.” Når vi handler med godhed, sejrer vi helt sikkert, for Gud er godhed.

Er der nogen omkring dig, der opfører sig så dårligt, at du slet ikke forstår ham? Hvorfor forsøger du så ikke af hjertet at vise ham en lille smule mere godhed? Der er ikke nogen, man ikke kan bære over med, hvis man kultivere den sande kærlighed i hjertet. Man vil være i stand til at elske andre som sig selv, og forstå og favne alt ved dem, hvis man gør, som der står i Matthæusevangeliet 22:39: ”Du skal elske din næste som dig selv.”

Kære brødre og søstre. Når et fremmedlegeme såsom sand eller tang kommer ind i en perleøsters, forandrer den det til en dyrebar perle. Jeg håber, I vil udholde smerte ved at tåle med tro og håb, og dermed danne den smukke perle ved navn ”åndelig kærlighed”. Jeg beder i Herrens havn for, at I vil gå igennem perleporten med disse ord til Guds Fader: ”Tak for at du har tålt alt, troet alt, håbet alt og udholdt alt for mig.”



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Hvordan så jorden ud i begyndelsen?



To tredjedele af jordens overflade er dækket af vand, og den er den eneste planet i solsystemet som har oceaner og have. Så hvordan blev havene dannet og hvordan så jorden ud i begyndelsen, da den først blev skabt?

I Første Mosebog kapitel 1 beskrives Gud Skaberens skabelse af himlen, jorden og alt i dem. Første Mosebog 1:2 forklarer detaljeret, hvordan jorden var i begyndelsen. Der står: "Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene."

"Jorden var tomhed og øde"

Da Gud skabte jorden i begyndelsen, var den ikke som den er i dag. I begyndelsen var jordens overflade og atmosfære ustabil. De geologiske bevægelser såsom pladetektonik, forstyrrelse i skorpen og vulkanudbrud fandt hyppigt sted. Samtidig skete der mange forskellige komplekse hændelser i atmosfæren.

Videnskabsfolk formoder også, at der var aktive skorpebevægelser på jordens overflade, og at der var forskellige kemiske aktiviteter i atmosfæren i jordens tidlige faser. Videnskabsfolkene siger, at jorden gennemgik denne proces efter at være blevet skabt i "the Big Bang" (det store brag). Fakta er dog, at jorden ikke blev skabt ved "Big Bang", men derimod gennem Guds skabelsesproces. Gud skabte jorden i begyndelsen. Han lagde dens grundlag og skabte de aktive skorpebevægelser samt de forskellige reaktioner i

atmosfæren (Jobs Bog 38:4; Hebræerbrevet 1:10). Gennem denne proces fik kloden både landjord og luft, og dermed det rette miljø for mennesker.

Hvorfor skabte Gud den Almægtige ikke jorden fuldkommen fra starten i stedet for at lade den gennemgå alle disse processer?

Selv når folk bygger et lille hus, er det nødvendigt at lægge fundamentet og danne den grundlæggende struktur. Dette er den fysiske orden i den kødelige verden. Selv om Gud er almægtig, fulgte han den kødelige verdens fysiske orden, da han skabte jorden, så han skabte først den grundlag. På denne måde udtrykte han sin kærlighed til menneskeheden.

Forestil dig, at du bygger dit eget hus. I dette hus skal du bo med din elskede familie. Selv om det tager lang tid og kræver meget arbejde, vil du personligt holde øje med hver enkelt detalje. Og du vil ligefrem gøre det med stor fornøjelse.

Gud skabte også denne jord med et kærligt hjerte over en lang tidsperiode. Denne jord er hjemstedet for de sjæle, som skal kultiveres til at blive sande børn af Gud. Derfor lagde Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Helligånden – den Treenige Gud – ivrigt fundamentet til jorden og skabe himlen over en lang tidsperiode. Og han lod atmosfæren udvikle sig og gennemgå forskellige stadier for at skabe det mest passende miljø.

"Guds ånd svævede over vandene"

Gud selv kom ned til jorden, som er hjemstedet for den menneskelige kultivering. Mens han bevægede sig hen over jorden, undersøgte han, hvad der var nødvendigt, sådan at han kunne lave det under den 6 dage lange skabelse. Ud fra sætningen "Guds ånd svævede over vandene" kan vi for øvrigt se, at jorden var dækket med vand allerede dengang. Da Gud havde lagt jordens fundament, dækkede han den fuldkommen med vand.

Men hvorfra kom da det vand, som dækkede hele jorden? Det var livets vand, som flød fra Guds trone. I Første Mosebog 1:9 står der: "Gud sagde: "Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!" Og det skete." I Anden Petersbrev 3:5 står der: "Fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand." Kort sagt var jorden oprindeligt under vand, og senere kom den op af vandet.

Så hvad er grunden til, at Gud dækkede hele jorden med livets vand på denne måde, ligesom en baby ligger i fostervand inde i morens mave?

Det skete for at skabe et passende miljø på jorden, sådan at alle livsformer inklusiv

mennesket kunne overleve. Kærlighedens Gud lod livets vand flyde ud over jorden og skabe det grundlæggende miljø, hvor levende væsener kunne overleve.

Jordens overflade var dækket med livets vand, på samme måde som en baby ligger i fostervand i morens mave. Takket være det fostervand, der omgiver babyen, kontrolleres fosterets temperatur og det beskyttes mod stød og infektioner udefra. Mens babyen ligger i fostervandet, forsynes den med næringsstoffer fra moren gennem navlestrengen, indtil den udvikler sig til et lille fuldkomment menneske. Og når tiden er inde, kommer den ud af maven og ind i verden.

På samme måde blev det basale miljø for alle levende væsener skabt i den periode, hvor jorden var dækket af livets vand. Her skal vi lægge mærke til at intet levende, heller ikke mennesket, kan overleve uden vand. Dette vand gives af Gud. Derfor bør vi indse, at mennesket ikke kan overleve, hvis det er adskilt fra Gud. Rent faktisk er det sådan, at da Gud dækkede jorden med livets vand, gjorde han det i et ønske om, at alle sjæle ville blive i stand til at opnå det evige liv.

En anden vigtig pointe er, at livets vand er rent og klart. Gud Skaber vil, at alle sjælene gennem den menneskelige kultivering skal opnå et hjerte, der er ligesom livets vand. Han vil, at vi skal blive

sande børn med et skyldfrit og pletfrit hjerte, der er så rent og klart som livets vand. I den kødelige verden fjerner vandet alt snavset. Guds ord, som er det åndelige vand, er afgørende for os med henblik på at opretholde det åndelige liv, for det renser os for de snavsede og smudsige synder.

Når man tænker på, hvordan jorden er i dag, hvordan kunne Gud så få livets vand til at dække hele jorden i begyndelsen?

De følgende vers fra Første Mosebog 1:3 og frem fortæller detaljeret, hvordan Gud skabte himlene og jorden og alt i dem.

På skabelsens anden dag skabte Gud hvælvingen og skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen (Første Mosebog 1:6-8). På daværende tidspunkt var hele jordens overflade relativt flad, og der var hverken høje bjerge eller dybe dale. På skabelsens tredje dag dannede Gud en stor fordybning tæt ved Nordpolen. Han samlede vandene ved Nordpolen og kaldte dem for "hav". Og han kaldte det tørre land for "jord".

På fjerde dag skabte han solen, månen og stjernerne, og fik det tørre land til at dele sig i forskellige kontinenter. Havet delte han i forskellige oceaner gennem skorpebevægelserne. Så kom jorden til at se ud, som den gør i dag (Første Mosebog 1:14-19).

”Det hellige budskab er den velsignede vej, der leder os til Gud”

Jeg blev født i Etiopien og flyttede til Ukraine for at studere, da jeg var 18 år. Efter at have taget min videregående uddannelse i 1998, tog jeg imod Herren gennem min vens prædiken, og i 2007 blev jeg gift med Angela. Men kone spekulerede over livet og dets sande mening, og hun tog imod Herren, men hun følte altid en åndelig tørst.

Vi begyndte at forstå Guds hjerte gennem Dr. Jaerock Lees budskab

I 2009 fik vi installeret en satellitantenne for at kunne se kristne kanaler, og vi lyttede til mange pastorens budskaber for at forstå Guds vilje klart. En dag så jeg tilfældigvis Dr. Jaerock Lees prædikeprogram fra TBN Rusland. Jeg mærkede Guds store kærlighed, varme, forståelse, hensyn og gode hjerte. Jeg blev virkelig rørt.

Jeg var særlig forbløffet over at høre, at de himmelske bosteder vil være forskellige alt efter i hvor høj grad, vi opnår Herrens hjerte. Mens jeg lyttede til dette klare budskab, følte jeg mig lykkelig over endelig at have mødt den sande hyrde, som jeg oprigtigt havde ledt efter. Dr. Lees øjne lyser af godhed og får mig til at føle hans kærlighed til sjælene, hvilket berører mit hjerte.

På daværende tidspunkt blev Dr. Lees program udsendt kl. 24, og det gav os energi til vores liv. Det var rent faktisk tid for os at gå i seng, idet vi havde arbejdet hele dagen, men vi ventede på programmet med ivrige hjerter og skrev noter fra det. Gennem Dr. Lees bøn for de syge efter prædikenen fik vi Helligåndens ild, og vores træthed forsvandt altid.

Vi fik lyst til at høre flere af disse budskaber, så vi købte en computer og fik adgang til Manmin Centralkirkes hjemmeside. Den er tilgængelig på mange forskellige sprog såsom engelsk, japansk, kinesisk, fransk og spansk. Desuden var den på russisk, og det var vi glade for.

Vi begyndte at lytte til forskellige prædikener inklusiv ”Målet af tro” og ”Budskabet fra korset” når som helst, vi havde lyst. Ud over videoerne havde hjemmesiden havde lydfiler og tekster til prædikenerne, så vi studerede de trykte tekster og delte denne nåde med mange mennesker. Desuden kunne vi se de fremragende kristne kulturelle optrædener og de utallige vidnesbyrd fra folk, som havde oplevet Guds kraft.

Når min sjæl trives, går alt godt for mig

Dr. Jaerock Lee forandrede mit hjerte og lærte mig, hvordan jeg kunne få velsignelser i ånd og krop. Det vil jeg gerne give et eksempel på. Det følgende skete ikke ret lang tid efter, at jeg havde åbnet en butik med læder- og modeprodukter. En anden butik med samme slags varer åbnede mindre end 10 meter fra min forretning. Jeg havde det dårligt og tænkte: ”Hvordan kunne ejeren gøre det?”, så jeg bad for at forretningen ville lukke.

Men Dr. Lee brugte denne slags hændelse som eksempel under en af sine prædikener. Han sagde, at Gud ikke kan svare på en bøn, hvis man beder om at andre skal få problemer. Så han rådede de troende til kun at bede om ting, som hørte til godheden. Jeg blev flov og skammede mig, så jeg bad i anger overfor Gud.



Broder Antone og hans kone Angela
(Kharkov i Ukraine)

”Dr. Jaerock Lees lære
var klar nok til at
tilfredsstille min åndelige tørst.

Jeg er meget lykkelig over
at møde den hyrde,
som jeg så inderligt har søgt.”

Derefter bad jeg kun for at det skulle gå den anden forretning godt, og jeg havde et godt forhold til dens ejer.

Dr. Lees lære lod mig indse, at Gud i sin store kærlighed fortæller os, hvad vi skal gøre, overholde, undlade at gøre og skille os af med, som det står skrevet med Guds ord. Jeg har anvendt disse regler en efter en i mit liv, og det har forandret mig på forbløffende vis.

Tidligere fyrede jeg de medarbejdere, som gjorde noget galt, men det gør jeg ikke nu. Jeg ransager mig selv først, er taknemmelig og forsøger at gøre mit hjerte større med hensyn til godhed og kærlighed. Hvis en ansat laver en fejl, irettesætter jeg ham ikke, men behandler ham med godhed og kærlighed, og giver ham måske ligefrem gaver. Jeg er kommet til at hade ondskaben i mit hjerte, så jeg beder med faste og gør mit bedste for at leve et liv, som udsender en velduft af Kristus.

Og Gud har øset sine velsignelser ud over min virksomhed. Jeg har nu tre forretninger og mit tiende er steget fra 100-200 dollars til 500 og derefter 1000. Hallelujah!

Vi besøgte endelig Manmin Centralkirke, som vi havde drømt om, og blev registreret

Min kone og jeg forberedte os gennem flere år med bøn på at møde seniorpastor Dr. Jaerock Lee. Den 12. februar i 2014 besøgte vi endelig Manmin Centralkirke, hvilket vi havde længtes efter, og vi blev i Korea i ni dage.

Jeg var ked af, at jeg ikke kunne se seniorpastoren, fordi han opholdt sig i sit bedehus i bjergene, men Gud gav os en usigelig nåde og sindsbevægelse. Vi deltog i en række gudstjenester og møder inklusiv gudstjenesterne søndag morgen og søndag eftermiddag, den nattelange fredagsgudstjeneste, det guddommelige helbredelsesmøde i Manmin bedecenter og Daniel bønnemøderne, som blev holdt hver aften. Jeg fik Åndens fylde og mærkede til fulde Guds kærlighed.

Kirkens medlemmer var alle meget nydelige og pæne. De deltog i gudstjenesterne og bad af hjertets grund. De blev forenet i håbet om Himlen og kærligheden, og de førte lykkelige kristne liv. Frem for alt indså vi, at det er meget vigtigt at bede hver dag uden ophør for at opnå hjertets helligelse. Under Daniel bønnemøderne bad fru Boknim Lee, præsident for Manmin bedecenter, for min kone og mig. Helligåndens ild kom over os og vores hjerter blev fyldt af en dyb fred.

Under onsdagsgudstjenesten den 19. februar 2014 registrerede min kone og jeg os som medlemmer af Manmin Centralkirke. Vi blev budt velkommen af mange medlemmer af Manmin og følte os meget lykkelige. Det var en kort rejse, men jeg så, hørte, lærte og oplevede mange ting. Nu er jeg kommet tilbage til Ukraine, men jeg bliver fuld af lykke og frimodighed, når jeg tænker på Gud, som er med os.

Jeg ønsker at opnå Herrens hjerte endnu mere og at udbrede det hellige budskab til folk i Ukraine. Jeg takker og ærer Gud, som lod mig møde den sande hyrde i denne tid, der er så fuld af ondskab og synd, og forandrede mig med livets ord.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Trøenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manminministry@manmin.org

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin