

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 1 24. FEBRUAR, 2013

## Dr. Jaerock Lees bøger har nøglerne til spirituel vækst og velsignelser

Med forventning i hjertet har vi budt velkommen til det nye år, 2013. Selv om vi konstant overrumples af uventede hændelser i vores dagligdag, kan vi få fred og velsignelser ved at søge Guds vilje og praktisere den. I dette nye år 2013 håber vi, at I vil vokse i troen og til hver en tid vinde i jeres spirituelle liv ved at lade Dr. Jaerock Lees bøger, som nu er tilgængelige på mange forskellige sprog, være jeres åndelige vejleder.

Dr. Jaerock Lees prædikener har ikke kun det formål at videregive viden om Guds ord. Han lægger også vægt på, at den sande tro ledsages af gerninger. Det betyder, at den sande tro er at handle i overensstemmelse med Guds ord. Prædikenerne er en formidling af ordet, og er karakteriseret ved udelukkende at bygge på Bibelen. Selv om de behandler dybsindige åndelige emner, er prædikenerne altid lette af forstå for enhver, uanset uddannelsesniveau, alder, eller den tid, man har levet som kristen. De planter Guds kærlighed dybt i menneskets hjerte.

Alle de bøger, som er blevet udgivet indtil nu, bygger på livets ord, som Jaerock Lee har fået ved Helligåndens



inspiration, og de giver læserne nåde og sandt liv, og hjælper dem med at vokse i ånden. Desuden giver bøgerne os løsninger på mange dagligdags problemer, og fører os til anger og helbredelse.

Disse udgivelser, som er det væsentligste værktøj i Dr. Lees virke, fungerer som omdrejningspunkt for udbredelsen af Guds kærlighed.

Det autobiografiske vidnesbyrd *En Smagsprøve*

på *Det Evige Liv før Døden* som blev udgivet d. 17. april 1987 var Dr. Jaerock Lees første bog. Derefter har han udgivet mere end 84 bøger på koreansk, der blandt *Budskabet fra Korset*, som er blevet trykt på 38 forskellige sprog og er en bestseller, og *Himlen I & II; Helvede; Målet af Tro; Ånd, sjæl og krop og Vågn op, Israel*

På forespørgsel fra kirkens medlemmer i andre lande er 201 udgaver af disse bøger

blevet udgivet på 44 sprog såsom engelsk, kinesisk, tysk, russisk, fransk, spansk, arabisk og hebræisk. Desuden er 218 udgaver af bøgerne tilgængelige i elektronisk form på 36 sprog.

Bøgerne er blevet udgivet via mere en 20 redaktionsbureauer i USA, Canada, Italien, Taiwan, Ukraine, Egypten, Indien, Indonesien og Malaysia. De sælges i boghandler over hele verden og på Amazon.

com, som er verdens største boghandel online, og ibookstore. De elektroniske bøger er også blevet uddelt direkte i et forsøg på at følge den aktuelle tendens.

Vi håber, at I her i 2013 vil tage ordet i Dr. Lees bøger til jer som næring, rig på hemmeligheder om åndelig vækst, og dermed vil blive velsignet og være gode kar for den spiritualitet, som hastigt kommer til os fra Kana'ans helligste.

### Dr. Jaerock Lees bøger på dansk

#### ■ *Budskabet fra Korset*



En stærk vækkelsesbesked til alle menneske, som sover i spirituel forstand. I denne bog vil du se årsagen til, at Jesus er den eneste Frelser, og fornemme Guds sande kærlighed.

#### ■ *Mit Liv, Min Tro (I)*



En velduftende spirituel aroma, som er et ekstrakt af den uforlignelige kærlighed til Gud, som blomstrede op midt i mørke bølger, under det tungeste åg og i den dybeste fortvivelse.

#### ■ *Mit Liv, Min Tro (II)*



En rørende redegørelse for den sande tro, som overvinder enhver form for prøvelse, og en fortælling om Helligåndens flammende gerning, som den ses i en kirke med sand tro.



Urim Bøger: 822-837-7632 Tilgængelige via Amazon.com og iBookstore Forespørgsler: urimbook@hotmail.com



# Hvorfor er Jesus vores eneste frelser?

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesket noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

## 1. Folk falder i døden, som er syndens løn

Da Gud havde skabt de første mennesker Adam og Eva, sagde han i Første Mosebog 2:17: ”Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!” Men Adam og Eva blev fristet af slangen og spiste af kundskabens træ. Dermed kom synden ind i mennesket, og Adam døde på grund af denne synd. Lovens forbandelse, som siger, at ”Syndens løn er død”, kom over dem.

”Død” henviser her ikke kun til vores fysiske krops bortgang, men også til en åndelige død, som er at komme i helvede. Forbandelsen galt ikke kun Adam, men blev leveret videre til hans efterkommere. I Romerbrevet 5:12 står der: ”Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.” Alle mennesker er Adams efterkommere, og de blev syndere, som endte med døden.

Så hvordan kan menneskeheden blive frelst? Der er muligt, når nogen betaler syndernes pris. Men ikke alle og enhver kan være vores frelser, selv om han bliver dømt til døden på syndernes vegne: I Apostlenes Gerninger 4:12 står der: ”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” Som der står i dette vers, er det kun Jesus, som er kvalificeret til at være frelser for hele menneskeheden. Så hvorfor er Jesus vores eneste frelser?

## 2. De nødvendige kvalifikationer for frelseren

### 1) Frelseren skal være et menneske

I Første Korintherbrev 15:21 står der: ”Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske.” Døden kom ind i mennesket ved det første menneske, Adam, og døden blev indført som lønnen for synd. Det måtte derfor også være et menneske, som betalte dødens pris. Engle og dyr kan ikke forløse menneskene fra deres synder.

Jesus forløste os fra vores synder en gang for alle ved sin død på korset. Det vil sige, at Jesus kom til denne jord i form af et menneske for at forløse hele menneskeheden fra alle deres synder på én gang. I Johannesevangeliet 1:14 beskrives Jesus som ordet, der blev kød, og tog bolig iblandt os.

Historien bekræfter, at Jesus kom til denne jord som et menneske. Den nutidige kalender bruger Jesu fødsel som udgangspunkt for tidsregningen. Menneskehedens historie opdeles i tiden f.Kr., som betyder før Kristi fødsel, og A.D., Anno Domini, som betyder Herres år. Guds søn, Jesus, blev altså født som menneske for at være kvalificeret til at frelse os.

### 2) Frelseren må ikke være efterkommer af Adam

Alle Adams efterkommere arver den syndefulde natur fra deres forældre og øvrige forfædre, så alle fødes som syndere. Da de selv er syndere, kan de ikke frelse andre fra deres synder. Billedlig talt kan et menneske, som selv har en stor gæld, ikke betale andres skyld.

Kun Jesus er ikke Adams efterkommer. Jesus var et menneske, men han blev ikke undfanget i en forening af mandens sæd og kvindens æg. I Matthæusevangeliet 1:18 står der: ”Med Jesu fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden.” Jesus blev altså undfanget ved Helligånden, og blev kun båret i Marias mave. Og han er den eneste, som er menneske, uden samtidig at være Adams efterkommer.

### 3) Frelseren må have styrke til at frelse menneskeheden

Frelseren måtte nødvendigvis have stor styrke for at være i stand til at frelse hele menneskeheden, som var under den fjendtlige djævel og Satans

magt på grund af Adams synd. Hvis en hær skal være i stand til at frelse de soldater, som er blevet taget til fange af fjenden, må den være tilstrækkelig stærk til at overvinde de fjendtlige styrker. Og i den åndelige verden er styrke det samme som fravær af synd.

Synden kan opdeles i arvesynd og selvbegået synd. Arvesynden nedarves fra forældrene og andre slægtninge. Den selvbegåede synd er de overtrædelser, som folk selv har begået, siden de er blevet født. Jesus havde ingen synd. Han havde ingen arvesynd, fordi han ikke var Adams efterkommer. Og han havde heller ingen selvbegået synd, idet han altid fulgte Guds ord på denne jord.

Hebræerbrevet 7:26 fortæller os, at Jesus var: ”hellig, uskyldig, ren.” I Første Petersbrev står der: ”Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund, han svarede ikke med skældsord.” Som der står i disse tekststykker, var han uden synd, og han kunne dermed ødelægge dødens og Satans magt, og genopstå efter døden på korset.

### 4) Frelseren må have kærlighed

Frelseren måtte lade sig straffe på vegne af hele menneskeheden, som gik mod døden. Desuden skulle han hænge på korset i nød, og udgyde blod og vand. Hvis han ikke havde haft sand kærlighed, ville han ikke have været i stand til at acceptere disse lidelser og døden på korset til fordel for synderne, som er Guds fjender, og endda udholde lidelsen med glæde.

I Galaterbrevet 3:13 står der: ”Forbandet er enhver, der hænger på et træ.” Jesus måtte forbandes og hænges på et træ på menneskehedens vegne i overensstemmelse med Guds åndelige lov. Så han lod sig forbande på menneskehedens vegne og blev hængt op på et trækor.

Og hvorfor måtte han udgyde sit blod? Det skyldes, at synder kun kan tilgives ved blodsudgydelse. I Tredje Mosebog 17: 14 står der: ”For blodet er livet i alt kød; det er dets liv.” Og i Hebræerbrevet 9:22 står der: ”Og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod.” Men det betyder ikke, at enhver form for blod kan føre til tilgivelse. Kun det blod, som hverken har arvesynd eller selvbegået synd, kan give os tilgivelse. Der kan derfor kun være tale om Jesu rene blod.

Jesus var et med Gud i begyndelsen. Han, som er Skaber og Hersker over alle skabninger, led en elendig død

på korset for syndernes skyld. Han udholdt den foragt, hån og lidelse, som synderne egentlig skulle udsættes for. Jesus elskede os i så høj grad, at han ofrede sit liv for os og døde på korset.

## 3. Frelsen bliver givet, når vi tror, at Jesus er vores frelser

I Romerbrevet 6:23 står der: ”Syndens løn er død.” Men den fjendtlige djævel og Satan opdannede onde mennesker til at slå Jesus ihjel, selv om han ikke havde nogen synd. Derfor kunne Jesus bryde dødens magt og genopstå. Og djævelen og Satan måtte omvendt betale prisen for at have slået den uskyldige Jesus ihjel. Den pris var at sætte alle og enhver fri fra dødens magt, hvis de tager imod Jesus som deres frelser.

Derfor står der i Romerbrevet 5:18: ”Ligesom den enkeltes fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er enkelts retfærdige gerninger også blevet til liv og retfærdighed for alle mennesker.” De, som tror på Jesus, der brød dødens magt og genopstod som deres Frelser, kan få tilgivelse for alle deres synder og opnå retten til at blive Guds børn. Og deres navne vil blive optegnet i Livets Bog i himlen. Det er det forsyn, som er indlejret i korset.

Første Korintherbrev 2:7 fortæller om forsynet: ”Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed.” Den fjendtlige djævel og Satan troede, at deres magt ville være evig, hvis bare de kunne slå Jesus ihjel. Men konsekvenserne blev lige det modsatte af det, de havde forestillet sig. Da de slog Jesus ihjel, førte det til deres egen ødelæggelse. Og dermed blev forsynet for frelsen opfyldt.

Gud skjulte dette mysterium indtil det rette tidspunkt kom. Og da det kom ved Jesus korsfæstelse, blev døren til frelsen åbnet vidt op for menneskeheden. Hvis den fjendtlige djævel og Satan havde vidst det, ville de ikke have slået Jesus ihjel. Gud havde planlagt det hele og gennemførte det. Er hans visdom ikke forbløffende?

Kære brødre og søstre. Jeg håber, at I vil opnå den fuldkomne frelse gennem troen ved at lære Jesus Kristus ordentligt at kende. Jeg tilskynder jer også til at blive Guds sande børn, som får svar på hvad som helst de beder om i Jesu Kristi navn ved at praktisere Guds ord.



Globalt Kristent Netværk

Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
Email: webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
Email: manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
Email: wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
Email: urimbook@hotmail.com





**Tegn og undere** I Manmin Centralkirke er der sket forbløffende tegn, undere og kraftfulde gerninger siden kirkens grundlæggelse. Der er dukket regnbuer op alle steder, hvor Guds gerning er blevet udført i Manmins navn, gennem kirken eller gennem dens søsterkirker. Det er et tydeligt bevis på, at Gud går med denne kirke. Gennem Seniorpastor Dr. Jaerock Lee er det begyndt at regne i tørkeområder, tyfoner og orkaner er blevet svagere og forsvundet, de blinde er begyndt at se, de stumme taler, de døde vækkes til live og uhelbredelige sygdomme er blevet kureret. Kirken har æret Gud med disse kraftfulde gerninger.



**Velgørende arbejde** Medlemmerne af Manmin Centralkirke udfører frivilligt arbejde, og prædiker budskabet for de mennesker, som er blevet overset eller som har vanskeligheder. Kirken giver underhold til ældre mennesker, som bor alene, og stipendier til nødlidende studerende. Den medicinske mission Lukas består af læger, som forbedrer den generelle velfærd i samfundet ved at tilbyde gratis helbredsundersøgelser.

**Manmin  
Centralkirke  
efterligner de  
tidligste kirker**



**Bøn og lovprisning** Medlemmerne beder indtrængende for Guds rige og retfærdighed hver aften under vores Daniel bønnemøder, og komiteen af udøvende kunstnere ærer Gud med deres optræden ved alle gudstjenester og under kampagnerne i andre lande. De demonstrerer dermed kerneværdierne i den kristne kultur.



**Vækkelse og missionsarbejde**

Manmin Centralkirke har oplevet en konstant vækkelse og er vokset til en enormt stor menighed med 120.000 registrerede medlemmer og 10.000 søsterkirker og associerede kirker. Manmin har prædiker budskabet gennem forskellige medier såsom internettet, bøger og aviser. Programmerne i GCN (Global Christian Network) TV er fyldt med åndelige budskaber, og Guds kraft udsendes via 3300 fjernsynsstationer i omkring 170 lande.



# Dr. Liliana Van Heulen spreder aktivt budskabet i Europa som europæisk direktør for foreningen for møder til budskabets udbredelse



Pastor Dr. Liliana Van Heulen har udbredt budskabet om Jesus Kristus i Europa. Siden hun oplevede Helligåndens kraft under Kampagnen for Mirakuløs Helbredelse i Estland 2010, har hun lidenskabeligt udført sit virke for at vække de europæiske kirker, hvor Helligåndens ild er blevet slukket. Her følger et interview med hende om hendes virke og vidnesbyrd.

## S. Pastor, hvordan har du udført dit virke?

Jeg er den europæiske direktør for AEGA (forening for møder til budskabets udbredelse), som er en kristen organisation med omkring 800,000 medlemmer i 63 lande. Det europæiske hovedkvarter ligger i Holland, og der er underafdelinger i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Polen.

Vi giver pastorerne officiel tilladelse til at udføre deres virke. Vi udsteder godkendelser og certifikater til dem, og støtter dem i deres virke. Vi giver også støtte til de nationale medicinske hjælpeordninger og hjælper de nødlidende. Hvis det er nødvendigt, støtter vi dem økonomisk. Vi har åbnet Bibelinstitutter og seminarer i mange lande såsom Indien og forskellige lande i Afrika, og har også etableret kristne skoler. Og vi støtter enhver form for udbredelse af budskabet samt forskellige uddannelsesinitiativer.

## S. Hvordan står det aktuelt til med kristendommen i Europa?

På det seneste er mange kirker blevet lukket på grund af at Helligåndens ild er blevet slukket. Den kristne vækkelse er blevet blokeret af de obskøne massemedier og politiske eller sociale faktorer. Men medlemmerne af vores organisation har vækket ilden til live med bøn, og bedt om at andre kirker også må få en brændende tro.

## S. Hvad fik dig til at deltage i Kampagnen for Mirakuløs Helbredelse i Estland 2010?

Pastor Guy Davidts fra Manminkirken i Brussel i Belgien præsenterede mig for Manmin Centralkirke og Seniorpastor Dr. Jaerock Lee. Han fortalte mig, at Dr. Lee ville lede Kampagnen for Mirakuløs Helbredelse i Estland i oktober, 2010. Så jeg deltog i kampagnen med længsel i hjertet, fordi jeg havde hørt om de kraftfulde gerninger, som Gud manifesterer gennem Dr. Lee.

## S. Hvad oplevede du så der?

Jeg så Helligåndens gerning og oplevede mirakler. De lamme rejste sig fra deres kørestole og begyndte at gå og springe omkring, og mange mennesker blev

helbredt for en lang række sygdomme såsom kræft og leukæmi. Vi må tro på Guds eksistens. Uden denne tro ville min mand ikke være blevet helbredt og jeg ville ikke have mødt Dr. Lee.

## S. Blev din mand helbredt gennem Dr. Lees bøn?

Ja. Min mand havde en hjertelidelse, og hans tilstand var pludselig blevet værre. Hans hjerte fungerede kun 20%. Lægerne sagde, at han ikke ville leve meget længere.

Men så bad vi Manmin Centralkirke om Dr. Lees bøn. Min mand overlevede en nærdødsoplevelse gennem Dr. Lees bøn, som transcenderer tid og rum. Før Kampagnen for Mirakuløs Helbredelse i Estland hørte jeg Helligåndens stemme, der sagde til mig: "Når du og din mand møder Dr. Lee, vil din mand blive helbredt." Så vi tog fra Holland til Estland. På daværende tidspunkt sad min mand i kørestol.

Under kampagnen rejste min mand sig fra kørestolen, da han havde modtaget Dr. Lees bøn. Han blev rask nok til selv at kunne køre bil. Gud forlængede hans liv og gav ham den tid, han havde brug for. Og så gik han bort i 2011. I det øjeblik, hvor han tog til sit hjem i himlen, var han omgivet af engle, og der brød et blidt smil frem på hans læber. Han udåndede på samme måde som hvis han bare var faldet i søvn.

## S. Har du også selv oplevet guddommelig helbredelse?

Jeg havde en blodansamling i hoften, og min hud var blevet helt sort. Min læge sagde, at jeg ville blive handicappet. Men jeg modtog Dr. Lees bøn allerede før kampagnen i Estland. I samme øjeblik kom Helligåndens ild over mig, og jeg blev fuldkommen helbredt.

## S. Hvad er din vision for fremtiden?

Jeg vil gerne udvide Guds rige. Det vil være godt for AEGA at samarbejde med Dr. Lee. Vi har brug for åndelig støtte fra ham, sådan at pastorerne kan have sand tro. Jeg er sikker på, at det hellige budskab og Guds kraft vil spille en afgørende rolle. Fra nu af kan jeg oprigtigt udbrede dem begge i Europa.

## Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Gerninger 17:25)

"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Gerninger 4:12)

## Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)  
Telefonnr.: 82-2-818-7047  
Fax: 82-2-818-7048  
Web: www.manmin.org/english  
Email: manminministry@gmail.com

Udgiver: Dr. Jaerock Lee  
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin